

Vangstberichten 2006

met z'n drieën vandaag naar de ppgb. arnold, ab en ondergetekende. we kwamen aan tegen 21.00 uur en de ebstroom zat er al goed in. ver weg vissen was nauwelijks te doen, zelfs niet met 200 gram geankerd. eerst even in het geultje onder de kant dus, al gauw had ik een mooie wijting en een bolk. ook de anderen vingen zo hun visje. ondanks dat het slechts een graad of 3 was voelde het niet koud aan. er was gelukkig weinig wind. rond tien werd het even wat minder met de vangsten maar rond een uur of 23.00 werd er toch constant lekker gevangen. rond 3.00 uur de spullen gepakt en naar huis gegaan. net op tijd want het ging regenen, en die regen en het aantrekken van de wind maakte het wel erg guur gelijk. al met al heb ik zo'n 23 vissen gevangen, veel kleine wijting, een paar mooi er tussendoor, een paar bolkjes en een minigulletje. twee vissen voor de poes en de rest zwemt weer. gevestig met pieren met afgaand tij dus. losse lijnen en afhouders maakte geen merkbaar verschil. de meeste vissen kwamen uit het eerste geultje. van ver kwam maar weinig.

arie #735

Vrijdag 29 december wezen vissen op papegaaibek. Eerst aas wezen halen bij hengelsportzaak zuidland, het waren mooie grote verse pieren. Daar na ben ik naar de vis stek gereden heb gevestig van 12.30 tot 17.30. De vangst bestond uit een matse zeebaars twee platvissen, drie steenbolken, tien wijting aan de maat wat klein wijting en gul terug gezet en een gul van 68cm groot.

Groeten Danny 1060

Vrijdagavond vertrokken vanuit de (vrij rustige) Kempen om wellicht voor de laatste maal dit jaar de Nieuwe waterweg onveilig te maken op zoek naar gullems. Daar aangekomen bleek er reeds een vrij zware, zuidelijke wind te waaien maar daar heeft een beetje gul en gullemepper eigenlijk geen last van . Gewoon rammen met 190 tot 210 gram , kunnen mijn K2 5 meters wel aan

Dus met wind en miezer op de kop toch een klusje gul bijeengesprokkeld (6 tal voor de pan (tss 46 en 56 cm) . Geen vetpot natuurlijk , en ook niet echt béren deze keer , maar uit een volgens ons met weinig gul bevolkte waterweg (althans het stuk dat wij bevissen) toch weer een paar gulletjes vangen geeft ons toch voldoening....en volgend jaar gaan we er weer voluit tegen aan

Groeten van de Zotten uit Beerse, Ruud en Dave

29 december ppgb:

bij aankomst leek het de kalverstraat wel; druk!! gelukkig was er op het strandje nog ruimte dus snel de spullen uit de auto. Shit, steun kapot, dan maar de enkele steunen (en dat bij windkracht 5??). Eerste worp breekt mijn eigen fabrikaat onderlijn, toch niet goed geknoopt denk ik. Vervolgens blijft het lang stil. Mijn maat marty draait er dan toch eentje uit. Inmiddels kennis gemaakt met een prettige zeeuw en een in Duitsland wonende Nederlander (leuke lui!!). Toen kwamen er een paar minder leuke

"medelanders". Willen eigenlijk op ons plekje zitten, met 3 man. Blijkbaar niet voor de eerste keer vertonen zij agressief gedrag. Geen voorbeeld voor de rest.....

Ik ben maar gaan verzitten, maar vanaf dat moment ging echt alles mis. Lijnen vast, mega beet en vervolgens tussen de stenen, klapoog breekt af van mijn ene hengel, spoelkapot van mijn 2 molen. Zwaar klote dus. Gevist van 13.15 tot 24.00 uur: ik denk in totaal (4 hengels) 40 wijting, een paar kleine gullen en een steenbolk. Schar gekregen van een collega visser, dus toch nog om 2 uur 's nachts (wonen in brabant) vis staan schoon te maken.

Kortom een dag om snel te vergeten, maar wel een visje thuis gebracht.

Fijne jaarwisseling.

harm

Donderdag 28 december weer eens wezen vissen met mijn maat Rob. Eerst s,morgens gebeld naar Hengelhuis Maassluis hoe de vangsten waren, en weer het zelfde verhaal als altijd: Gisteren hebben ze goed gevangen, je moet nu in het Beerkanaal zijn. Nu nemen wij die verhalen met een pak zout want meestal klopt er niks van, volgens mij zijn ze bang dat ze geen pier meer verkopen als ze de waarheid spreken. Want toen we s,middags in de winkel waren hoorden we van vissers die er die dag hadden gevestigd, dat er geen pepernoot werd gevangen. Maar goed toch aas gekocht, en na de inwendige mens te hebben gevuld bij de plaatselijke snackbar zijn we naar de Papagaaienbek gereden, waar het ongelooflijk druk was. Er was werkelijk geen plekje vrij. Maar gelukkig voor ons gingen 3 mannen die er de hele dag hadden gezeten naar huis en konden wij hun plek innemen. We hebben gevestigd van 18.00 tot 1.00 uur met als resultaat 20 wijtingen waarvan de helft mee naar huis kon en wat steenbolken die allemaal weer zwemmen. Dus een redelijke avond. Ik wens iedereen een heel gezond en gelukkig 2007 met vele strakke lijnen

Wim # 663

ben zaterdag en zondag naar het beerkanaal geweest heb zaterdag goed gevangen had 34 vissen waarvan de helft mooie weitingen waren en de rest bolken gevestigd met twee hengels, ben zondag terug geweest met zijn vieren was maar goed ook hebben mekaar beet moeten houden in verband met wegwaaien wat een wind hebben in totaal toch nog een 50 vissen weten te vangen leuke stek met lekker veel beet .

allemaal een mooi en gezond visjaar toe gewenst van Rene dobber.

Afgelopen vrijdag zijn we met zen vieren een dagje gaan vissen. We zijn begonnen in de waterweg. Hier vingen we 3 maatse wijtingjes en een schar. Toen de stroming er flink inkwam resulteerde dat in veel vastlopers en daarom zijn we richting de amazone haven gegaan. Slechte keus, in vijf uur vissen misschien een vijftien wijtingjes gevangen. Allemaal ondermaats. De vis moest van van ver komen. De overige buur vissers die minder ver gooiden vingen helemaal niets.

gr,

Huut #505

Vrijdag 29 december samen met mijn maat nog maar een gaan proberen vanaf de kant. Arjan#8 had mij via mail geadviseerd om het op de Waterweg te proberen i.v.m. de wind, aangezien anders het Beerkanaal waarschijnlijk beter zou zijn. Om 8.30 uur aas gehaald bij Hengelhuis Maassluis, en die adviseerde weer om toch naar het Beerkanaal te gaan. Wij kenden deze stek nog niet, dus wilden wel eens wat proberen. Het is dus ook bij proberen gebleven. We hadden al niet het beste tij, want we hadden nog maar een half uurtje met opkomend water. Daar hebben we dan ook nog net 2 aanbeten gezien, en verder echt helemaal niets meer. De rest van de vissers was ook al snel aan het inpakken, want het was gewoon slecht. 1 persoon had vlak bij of op de aanlegsteiger met opkomend water toch zo'n 20 visjes gevangen, maar voor de rest was er niemand die noemenswaardig wat gevangen had. Wij zijn ook verkast, en zo maar willekeurig op een stek bij de Waterweg gaan zitten. Naar het westen kijkend zagen we het pontje van Maassluis, en op een parkeerplaatsje stond een soort radarpost. Het was sterk afgaand water, en er stond daar echt een gierende stroming. Vaak vast, en diverse onderlijnen verspeeld. Mijn maat heeft nog 1 maatse gul gevangen, en verder geen beet gezien. Wat wel opviel was dat de lijnen regelmatig onder een soort vaan teerachtige smurrie zaten. Al met al niet zo'n succesvolle dag geweest, en eigenlijk is dit voor ons al de derde keer dat het erg tegen valt. Als je dan bedenkt dat we er toch zo'n anderhalf uur voor moeten rijden krijg je je bedenkingen bij de kantvisserij terwijl bij de vangstberichten regelmatig zulke enthousiaste berichten staan. Ik bedenk me dan maar dat ik op een dag zeker 50 man heb zien staan vissen, maar dat er toch maar een paar berichtjes zijn. Als iedereen nou zo goed zou vangen, dan waren er natuurlijk ook evenzoveel reacties en foto's. Misschien gaan we het volgend jaar toch nog eens proberen op een dag dat we opkomend water mee kunnen pakken.

Een fijne jaarwisseling toegewenst uit Veenendaal Gert en Theo.

Vandaag 2de kerstdag met Roland besloten om ons geestelijk voor te bereiden op de kerstdinee's die voor de avond gepland stonden. Roland had afgelopen dagen de kraamzorg over de 2 resterende pakjes pieren van afgelopen zaterdag. Dat had hij goed gedaan, ze waren nog in perfecte staat. We besloten het eens overdag bij het beerkanaal te proberen. Het enige nadeel was dat we met laag water zaten. En of dat een nadeel was. Aan de strandstok op enkele wijtingtikjes na geen beet gehad. Gelukkig hadden we de karperstok bij ons. Daarmee hebben we dichtbij nog best plezier gehad. Af en toe eens beet wat je een beetje warm en bezig houdt op zo'n troosteloze middag. Ik had het toch best naar me zin klieren met de karperstok en wist uit het knuisje een 3 tal vissen te vangen. Waarvan er toch wel een best bijzonder was. Was namelijk een mooie schar van 32 cm. Die had ik nog nooit in de europoort gevangen en mocht ook gelijk op de foto. Verder wist ik nog 2 bolken te vangen. Roland had ook de dag van zijn leven. Hij wist op het laatste moment toch nog een aanbeet te verzilveren door een grondel van ongeveer 5 cm te vangen hahahaha.



De eerst volgende keer dat we daar weer gaan vissen is met hoog water en in het donker...

Groeten Chris #1021 & Roland # 1023

Na enkele zeer geslaagde boottrips gedurende de laatste 2 weken, werd een derde boottrip ons niet gegund met als hoofd oorzaak verplichte figuren rond Kerst en daarna het snel veranderende weer met als positieve uitschieter Donderdagavond, welke dus direct werd benut om naar de Pier van Hoek van Holland te gaan. Het was om 21:15 uur HW dus ideaal voor de avondvisserij. Het was redelijk bezet daar op de goede stekken, maar verder nog plaats genoeg. Echter de vangsten waren niet wat je normaal gewend bent daar. Albert#229 en ik hadden al bekijks met enkele maatse wijtingen en grove bolken, maar daar bleef het dus bij. Toen wij om ca 23:00 uur besloten naar huis te gaan landde Albert nog een prachtige vette winterschar van ca 30 cm. Geen grote vangsten, maar toch een leuke visserij gehad.

Groeten Rob#50

Na jaren eindelijk eens mijn beurt, het kon een keertje. Ik heb gevist in Kerstnacht van 24dec 17uur tot 25dec 5uur. Op zuiderhavenhoofd in Scheveningen. Kan me best voorstellen dat er collega's zijn die dat ook graag eens hadden gedaan... Wat er precies veranderd is sinds de Norfolk-line uit Scheveningen weg is weet niemand, maar dat je op de kop 1 op de 3 worpen vastzit en verspeelt is nieuw. Ver weg (120mtr+) kom je ineens op stenen en dichtbij in een net, waarvan het gerucht gaat dat dat door een warnetvisser (per ongeluk?) is verloren. Eigenlijk de hele periode (van hoog tot hoog gevist) constant gevangen; plm. 35 gul en gulletjes (die weer zwemmen) 7 schar 1 bot en 3 wijtingen. En nog 3 zware jongens (60cm+) verspeeld tegen de blokken. 's Nachts naar beneden klimmen is niet

zo'n goed plan. Dat was vroeger (plm. 1968) wel anders (maar net zo onverstandig) Middernacht nog met 5 Turkse en 1 Marokkaanse Nederlanders en 2 Nederlanders kerstnacht 'gevierd'. Turkse thee en koffie (blijk je erg goed wakker van!!) en van iedereen wat versnaperingen. Goed te doen. Op de terugweg 6u45 nog 3 zeehonden gespot op het strandje. Verleden jaar de eerste gezien, voorheen nooit (sinds 1965!). Lenie kan er wel mee ophouden voordat het een plaag wordt.

Groet Rick #661

hallo allemaal , ik dacht stuur ook eens een "vangst"bericht op 27-12-06 op de rozenburgse landtong gevestigd aan de waterweg , samen met een vriend. beide hadden we 2 hengels , op een wijntje na geen stootje gezien. net als de vorige sessie helemaal niks nadda noppes , gevestigd met opkomend en afgaand water dus van s ochtends tot s avonds. gevestigd met zaggers , pieren en mesheften . haak nr 1, 2 zoal met wapperlijn, jojo en dubbele jojo er waren meerdere vissers die totaal niks vangen, volgens mij zijn de zeeën een beetje leeg gevestigd door de beroeps visserij als je het mij vraagt.

Ik zeevis nog niet zo lang maar vraag me af wat ik verkeerd doe , iemand tips of suggesties?

ik deed namelijk veel karper vissen.

met vriendelijke groet robin

woensdag 27 december samen met nico een paar uurtjes wezen vissen in het beerkanaal daar aangekomen zag ik

een bekende staan het was arjan hij vertelde mij dat het niet veel was in ieder geval geen gul het tij en de wind was

niet goed, de wind kwam uit het zuidwesten schuin van voren dus echt verre worpen zat er niet in vandaag en dat is met

daglicht een must,dan maar op andere soorten vissen nou dat is wel gelukt,na dat arjan weg was kwam jeroen bij ons staan

we hebben tot het donker werd leuk staan vangen de vangst bestond uit wat kleine gulletjes grote steenbolken 5 scharren

een stuk of 10 zeebaarjes tot een cm of 35 en mooie grote wijtingen sommige van boven de 35 cm dus aardig gevangen maar

niet super maar we gaan daar nog wel eens een keer terug als de wind en het tij beter is.

gr rob en nico.

Dinsdagavond leek de Waterweg uitgestorven en Ruud en ik weten waarom ; er valt gewoonweg weinig te halen de laatste weken.... . Ruud wist helaas zijn povere aanbeten niet te verzilveren en ik wist in een alles-of-niets offensief een leuke "big" op de kant te leggen : 71 cm (kerstmuts excl.).Tja.....daar doen we het voor.... .



groeten van de Zotten ,Beerse

Vandaag (wo de 27e) met zijn 4-en gevist op de ppg-bek van 9 uur tot 4 uur. Met 6 hengels in totaal een visje of 40 gevangen. Op 2 scharretjes en een schol na allemaal wijting. Het grootste gedeelte was ondermaats, maar ook 2 uitschieters van 33 en 35cm. De maatse wijting die aan land kwamen kwamen van ver. Dichtbij voornamelijk ondermaats.

groet, Huut

Afgelopen zondag eerst aas gehaald bij hengelhuis maassluis super dat je hier op zondag terecht kan en hans en joke perfect aas weer. Daarna naar het strand gereden om bij de hoek (klok) ons geluk te beproeven. Na 2 worpen al 4 vissies niet groot maar wel vis daarna kwam er meer stroming wat weer resulteerde in elkanders lijnen zitten. Maar met veel lol kom je een heel eind. na een paar uur kwam het welbekende apehaar te voorschijn dus snel ingepakt en naar de waterweg richting de stormvloedkering. al met al wat kleine gul en steenbolken op 1 na zwemt alles weer. Bij elkaar 12 visjes gevangen waar de omstandigheden perfect waren weinig wind niet te koud viel het toch tegen

gr Rob Huijsman # 399 Freek# 951 ad # 879 en sjoerd # 923

Na alle indianenverhalen zelf ook maar een keer geprobeerd samen met Timo en mijn vader geprobeerd een gulletje te vangen op het Beerkanaal. We hadden gevist van half vier tot zeven uur (24-12, HW 17.17h).

Ik bleek niet de enige eurovisser te zijn die dit bedacht had want Ricardo, Leon, Marcel en Armel hadden hetzelfde idee. Ook Rob kwam nog ff langs. Na een moeizame start met enkele steenbolken en een mooie wijting zakte de moed me al richting m'n laarzen. De rest kreeg ook dit idee want het duurde niet lang voordat we nog maar met 5 man stonden.

Maar eindelijk waren ze daar, drie worpen achter elkaar drie maatse gullen. Dit was ook gelijk het einde voor ons. Toch weer een mooie dag met een mooi maaltje vis. Woensdag weer eens wat anders proberen.

Groetjes Jeroen #302

Zaterdag weer naar de Waterweg getogen, om nog eens wat gul te vangen, of ten minste toch te proberen want de ervaring heeft geleerd dat de komend weken nu niet echt geboekt staan als een supertijd om de gul te belagen....

Nu werd het voorgaande sessie's al wel duidelijk dat je de weinige aanbeten die je krijgt, moet verzilveren want meer dan een handvol aanbeten kregen we niet. Dan komt er nog die richel bij waar de meeste 60 plus gullen maar moeizaam overkomen, en er zitten er nog dikkere bij want die heb ik de laatste keren vrijwel altijd zien vangen of zien stranden in de stenen.

Nu mocht ik weer enkele "varkentjes" pakken terwijl vismaat Ruud zijn gullen niet over de richel heen getild kreeg ... Het gulletje op foto was 67 cm. en is een aangename verrijking op het kerstmenu

.....



Groeten van de Zotten, Beerse

Hallo, zijn zaterdagmiddag naar aan de waterweg (maassluis) geweest heerlijk weer maar niets hoor .Een paar keer goed vast gezeten om 17.00 uur naar huis gegaan. We hadden nog pieren over om vandaag (zondag) te vissen op het strand bij de klok. Het begon goed maar daarna was het afgelopen met de pret, daarna naar de waterweg achter de DSM> Maar het daar was daar goed niet veel, alleen maar klein spul.

Volgende keer beter\ hopen we.

prettige feestdagen en goed 2007

de grt Rob Huisman,Ad Baruch en Sjoerd Rinsma

Gisteren 23/12 nog een paar vrije uurtjes gevonden om voor de feestdagen nog een keer met Roland lekker gullen te meppen. We wilde het deze keer eens bij de EMO proberen. We waren daar rond 4 uur. Denk dat het net zo druk was als in Hollywood op zaterdagavond, niet normaal hoeveel vissers er stonden. Toen maar naar het beerkanaal gereden om te kijken of er daar misschien een plekje vrij was. Er waren wel wat mensen aanwezig maar er was plek zat. Snel ingegooid en kijken wat er gebeurt. Er gebeurde heel wat die avond. We hebben allebei op de hele avond 2 worpen GEEN beet gehad. De vangst was ook goed te noemen. We hadden 5 gullen, 1 van 58, 1 van 53, 1 van 52 en 2 van 47. 2 gullen mochten de kerst in de europoort vieren omdat ze netjes voor in het lipje waren gehaakt waren en weer mochten zwemmen. Verder nog een mooie bot van 36 cm, en nog 2 wijtingen van 31 en 35 cm. En we hebben allebei ook nog 5 gullen verspeeld tijdens binnenhalen omdat ze van de haak schoten. Wat wel opviel is dat je wel een stukje moest werpen voor vis. Had een karperhengel met een haakje 2 en twee piertjes op ongeveer een meter of 60-70 maar daar de hele avond geen tik op gezien. Dus dat wat was niet gek voor een kleine 4 uur vissen. We hebben overigens allebei met 1 hengel gevist en dat was maar goed ook anders hadden we de hele kerst moeten vieren met flinke spierpijn....



Alvast fijne dagen iedereen!!!!

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Vanmiddag weer naar dezelfde plaats geweest als dinsdagmiddag.

Gisteren aas gehaald bij FishTales, en Marcel had super pieren.



Roel was al aanwezig, en die wist ze goed te vangen en mooie gullen ook, zelf had ik mijn kruit dinsdag al verschoten.

Ik kwam niet verder dan 2 mooie gullen, terwijl Roel er wel een stuk of 14 had.

Maar zoals altijd heb je baas boven baas, en kan ik de lol daar wel van inzien.

Gewoon lekker gezellig gevist en in de loop van de middag kwam Sjaak #2 ook de waterkant opzoeken.

Verder kon je wijting en bolk vangen zoveel als je maar wilde, zeker met die kleine haakjes die ik gebruikte.



Voor iedereen een super gezellige kerst, en een gezond en visrijk 2007.



Arjan #8

Beste Eurovissers,

Gisteren (dinsdag 19 december) ben ik wezen vissen op de Landtong in Rozenburg. 's Ochtends vanaf 8.00 uur tot 10.00 uur was het laagwater en heb ik het op de Waterweg geprobeerd. Het resultaat was 1 schar! Ik wist dat het met laagwater minder is qua vangst, maar ik kom uit Amersfoort en ik wilde er een lange dag van maken! Toch heb ik het na 11.00 uur geprobeerd op het Callandkanaal. Het begon ook hoogwater te worden. De vangsten waren super! Allemaal wijting en gul. Niet super formaten, maar toch wel leuk! Ook ving ik een krab. Veel aanbeten gehad, maar niet allemaal verzilverd. Misschien zat er ook steenbolk (ongetwijfeld) maar ik heb deze vis nog nooit gevangen in mijn korte zeeviscarrière. In ieder geval een heerlijke dag vrij gehad.

Grt Marcel

Na een zaterdag spa avond omdat ik er toch een beetje vanuit ging dat het wrakvissen nu toch echt doorging was tijdens het feestje toch het bericht binnen gekomen dat het niet doorging en dat voor theo z,n laatste georganiseerde meeting. Theo bedankt voor de gezellige vismeetings en alle lekkere dingen die je vaak klaarmaakte ,en hopen dat je opvolger meer succes heeft met de bootsessies zo dat is gezegd . Dus een zondag maar naar de waterweg gereden om wat gul te zien ,vanaf 10.30 tot 14.00 gezeten en 2kleine wijtingtjes die ik terugstuurde om pa te brengen en die kwam er. Dus vangsten niet veel maar ben er wel even tussen uit geweest . Zondag maar proberen op de stella bell en er is noch plek dus misschien een kleine meeting .

Gr leo #372

Vandaag, dinsdag ben ik samen met een mental coach , weer eens lekker wezen vissen.

dankzij mijn coach heb ik een erge leuke visdag gehad.

Nadat we aas zijn wezen halen bij Rinus van Eagle hengelsport in Rotterdam zijn we richting maasvlakte gegaan.



Eerst mocht ik een poosje op de wijting proberen, en dat lukte mondjesmaat. in een uur tijd 5 mooie wijtingen.

Nadat ik een paar grote vissen verspeeld had, zijn we verhuist naar een andere plaats.

Daar stonden al een paar hengelaars en toen we gingen buurten werd er net een mooie zeebaars gevangen.

Dus daar in de buurt ons geïnstalleerd, en al snel een mooie aanbeet..... los.

Andere hengel zelfde verhaal, haken te klein dus.

Jojo geknoopt met haak nr. 2 en werpen maar.

En daarna heb ik lopen zweten, lopen schelden, lopen lachen en heb ik nu spierpijn.

Elke inworp leverde en prachtige aanbeet op, soms de hengel bijna van de steun af.

En de coach maar roepen: Arjan je hengel.....of.... he opletten er zit er weer een aan.

Ik heb acht mooie vissen verspeeld door lijnbreuk, vastlopers of losschieters en heb drie mooie gullen kunnen vangen.

Dit was dus de sublieme voorbereiding voor het nieuwe wedstrijd seizoen dat er al snel aankomt.

Coach hartstikke bedankt, ik zit weer vol zelfvertrouwen en kan iedereen weer aan.

Ik hoop deze week nog een keer te gaan oefenen, als de arm spieren het toelaten.

Arjan #8

Hallo allemaal,

Aangezien de wrakkentocht helaas niet doorging en ik me erg verheugd had op een dagje vissen, ben ik afgereisd naar de Papbek waar ik met een lekker windje en wat hagelstenen in de rug toch nog leuk gevist heb.

Naast de strandhengel met een zeebaarsstok staan vissen en een druppelloodje van 80 gr. en me erg vermaakt. Mooie wijtingen, een heuse schar, wat bolkjes en een minigul. In totaal zo'n 20 vissen. Een tweetal zuiderburen stonden verbaasd te kijken hoe ik met mijn lichte hengeltje van die mooie wijtingen ving en nauwelijks materiaal verspeelde.

Fijne dagen gewenst!

tot ziens bij de Nieuwjaarsreceptie.

grt.

Rens #100

Zondag weer ff naar de Waterweg gereden, lekker weer trouwens.... .

Vangsten waren nihil , alleen Ruud wist een dik 50 plus gulletje te pakken , tevens de enige aanbeet die we gezien hebben Verder nog staan klooiën met een man die een geweldige afstand haalde met zijn hengels (werpafstand 40 meter) en die dan nog schuin uptide begint te gooien over mijn lijnen (nylon) heen Na 3 maal lijnbreuk hierdoor was voor mij de maat vol.....Dit was lang geleden dat we nog eens een "slechte dag " hebben gehad....maar ook in Beerse hebben ze er dus wel eens last van

Groeten van de Zotten

Vrijdag 15 dec aan het callandkanaal geweest met vis maat peter wind op de kop maar dat mocht de pret niet drukken we hadden een mooi tij kwart voor 12 hoog

Ze beten goed mijn maat haalde nog een mooi gulletje van 45/50 cm er uit en een stuk of 15 maat se wijting ik zelf had er 8 maar heb wel 2 flinke verspeelt denk dat het gul was.

Maar een leuke avond gehad goed gevangen en heel veel beet gezien.

Was trouwens niet druk we waren de enigen tot een uur of half 12 op de nieuwe waterweg was het wel druk maar dat licht me niet zo.

Iedereen fijne feestdagen en een goede visvangst in 2007.

Grt Jan en Peter uit Waalwijk

Zaterdag 16-12 is mijn vader weer een dagje wezen vissen op de Maasvlakte van 10.30 t/m 18.00 uur.

Nou hij heeft zijn best gedaan hoor, wordt weer heel de week vis eten, totaal heeft ie 10 gullen gevangen waarvan er 2 van 54 cm. en de rest net onder de 50 cm.



Groetjes Jaimy Markus

Hallo Mede Eurovissers,

Vrijdagmiddag 15-12 weer eens wezen vissen in een van de Rotterdamse havens, de berichten waren goed dus vlogen de eerste pieren richting het onbekende. Tijdens het afgaande water wist ik een 3 tal gulletjes te vangen van rond de 50 cm. een aantal wijtingen en steenbolken waren ook van de partij. Nou weten wij allen dat er aasliefebbers zijn die we liever niet vangen, toch wil ik jullie het volgende graag laten zien, zodat we weten waar onze pieren blijven als de haken weer eens leeg binnen gedraaid worden.



Ik wens jullie allen Prettige feestdagen en een Vangrijk 2007

Theo Markus #379

Afgelopen zaterdag 9 december eindelijk weer eens een paar vrije uurtjes gevonden om na veel te lange tijd (door het weer en andere typische december toestanden...) weer gezellig met roland gullen te gaan meppen aan de waterweg. We hebben van 5 tot ongeveer 9 uur gevist. Toen we net aankwamen een flinke bui op ons kop gekregen maar daarna tot dat we weggingen de hele avond droog gehad. De vangst viel ook niet tegen. Totaal hadden we 5 gulletjes allemaal omstreeks de 50 cm. 2 Waren mooi in het lipje gehaakt en die mochten weer terug om hun vader of moeder te halen.

Die bleken helaas niet in de buurt hehe. De andere hadden de haak geslikt en kregen de bekende corrigerende tik. We hebben ieder met 1 hengel gevist met een jojo en haak 2/0 en met zaggers, pieren en mesheften en combinaties daar tussen.

We hadden ons weer lekker vermaakt en hopen snel weer langs de waterkant te staan.

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Zondag ben ik weer wezen vissen op de Waterweg.

Ik ben om 530 begonnen maar de eerste stek leverde een bot op, voor de rest niks geen tikkie op de toppen.

Ben toen maar verkast naar me tweede stek.

Heb daar gevist vanaf 11:00 tot 15:30 resultaat 14 mooie wijtingen en 8 gullen tussen de 45 en 50cm.

Heb ook nog een x aantal aanbeten gemist maar de vis was goed los daar.

Als ik me hengels ingooide was het binnen 5 min raak.

Ik viste met pieren.

Heb nog een restje pieren over en denk dat ik morgen maar weer even ga vissen.

mvg ray

Zaterdagavond weer op gul , met grote verwachtingen..... .Mooie stijging en een westelijk briesje zijn niet verkeerd om een portie gul op de kant te meppen ; Niets was echter minder waar : matige sessie gehad met een 10 tal gullen waarvan slechts een enkele 50 + en de meeste in de 40 cm bleven steken Zo zie je maar de éne dag de hele wereld....de andere dag wat mindermaar ach...het blijft vissen !!!!!

Toen de stroming er ff uitging kwamen de gullen los maar vangen ho maar weer een reeks lossers op rij.....je kan er geen touw aan vast knopen maar dat is het leuke eraan!!!!

Groeten vanuit Beerse

Woensdag een lekker dagje vrij en wat doe je dan.....vissen natuurlijk.

Samen met Ruud richting Nieuwe Waterweg gereden om er wat gullekes uit te meppen en dat is weer aardig gelukt. Samen een klus gul verzameld waarvan de grootste 71 cm was , alsook nog een portie wijting en wat bolk.... .Gelukkig komt ook aan slechte dagen een einde...(héhé)

Oja....weer eens ouderwets met nylon gevist, gooit een stuk verder en volgens mij minder missers en lossers..... .



Groeten van de zotten van Beerse

Woensdagavond 6 december 2006 van 17.00 tot 22.00 uur (rond 15.30 uur hoog water) met vismatten Jan Overbeeke en Ferry Christen gevist op de Maasvlakte. In verband met de harde zuidwestenwind deze keer gekozen voor een plaatsje aan de Amazonehaven. Vooraf nog telefonisch contact gehad met Aldo, maar deze had gekozen voor de PPGB, waar de kans op gullems een stuk groter is. Eenmaal in de haven aangekomen, snel de hengels opgetuigd, voorzien van simpele onderlijnen, stalen afhouders of bezemafhouders, allerlei kraaltjes en haak 4 of 6, kweekzagers van bijna een week oud aan de haak en vervolgens niet al te ver ingooien (de hele avond werd de meeste vis dichtbij gevangen). Het lood had de bodem nog niet geraakt of de hengels stonden al te klapperen. Dit is zo de hele avond doorgegaan, hetgeen resulteerde in 25 tot 30 wijtingen en een paar steenbolken per persoon, waarvan er overigens maar een handjevol aan de maat waren. Daarnaast heel veel missers. Blijkbaar is de grote wijting nog niet in de havens van het Europoortgebied gearriveerd. Halverwege de avond nog weg een flinke "vis" gehaakt. Bij het ontwarren van een in de knoop geraakte onderlijn kreeg Jan één van de haken dwars door zijn neus (kan ook niet anders met zo'n neus!). Gelukkig had ik een kniptangetje meegenomen, waarmee ik de haak heb afgeknipt en deze zonder al te veel problemen

met chirurgische precisie kon worden verwijderd.



Al met al toch een leuke avond gehad met weinig tot geen regen en lekker uit de wind gestaan.
Volgende keer zijn de wijtingen hopelijk wat groter.

De (vis)groeten,
Kees Overweel.

Gisteren hebben wij met 4 hengels aan de waterweg gevist, het leverde ons 10 vissen op.
Waarvan: 3 maatse gullen, 2 van 50 cm, en een van 45 cm, 1 tong van 30 cm, en een schol van 27 cm,
en 2 ondermaatse gullen, 2 ondermaatse wijtings en 1 klein steenbolkje.

Wij waren hier voor de derde keer, voor ons was dit een groot succes.

Wij hadden aas gehaald bij hengelsport Maassluis en Hans vertelde ons dat wij het eens moesten
proberen met mesheffen.

Wij wisten niet wat dat was, hij gaf er ons een paar mee om te proberen.

Wij hadden hier nog geen gul gevangen, maar ik denk dat dit wel aan die mesheffen heeft gelegen
voor de goede vangst althans voor ons.

Ondanks de regen hebben wij een prachtige zaterdag gehad, plusminus 20x goed beet gehad.

Tot de volgende keer,

sportvisser (beginnend)

Wijnand.

Vrijdag weer een paar uurtjes naar de W'weg geweest, wind in het snoetje en rammen maar.

Na een moeizame start met een 5 tal missers en lossers, toch nog een zootje gullen op de kant getoverd. Ook vismaat Gert, die voor een keertje inviel voor Ruud, liet zich niet onbetuigd en toverde een mooie portie gul op de kant. Dit leverde dan ook een mooi plaatje op.

Het is leuk toeven daar aan de W'weg.....



Groeten van de Deef, zot van Beerse

Hallo mede-Eurovissers,

Vrijdagavond 1 dec. samen met Mark#919 maar weer lekker gaan vissen op de Waterweg.

Na aas gehaald bij HH. Maassluis staken we over en gingen om 21.00 uur op de landtong zitten. De wind viel ontzettend mee, voorspeld was zuid 6-7 maar ik denk dat we de 4 net haalden. Wel regende het de hele avond!

Het was laag water, dus begonnen we beneden met de steunen. Nou, dat hebben we geweten!!

Mark haalde net zijn eerste hengel in met 2 botten en ik wilde mijn 2e hengel voor het eerst ingooien, toen er een schip met behoorlijk hoge snelheid richting Rotterdam langskwam. Tot mijn schrik zag ik dat dit schip de Waterweg 3 meter lager maakte. Na een ervaring van 3 jaar geleden met de "Bremerhaven" (toen het grootste containerschip met 7600 containers) waarbij zowat alle hengels het

water ingetrokken werden had ik dit niet meer meegemaakt. Ik wist wel wat dit moest betekenen en keek naar links. Daar zag ik hetzelfde als toen: een hekgolf van wel 6 tot 7 meter.

"Rennen, Mark!!" riep ik en pakte snel wat spullen mee. Mark had net dus zijn hengel met de botten in zijn handen en moest zijn steun met hengel laten staan. Ook mijn steun, met 1 hengel erin moest ik achterlaten. We werden wel nog geraakt door de golf, maar behalve de 2 steunen was alles buiten gevaar. Mijn steun bleef staan, maar Mark zijn steun werd omgegooid door de golf en daar zagen we zijn K2 in de WW verdwijnen. Tot mijn verbazing bleef de hengel drijven, en met mijn 2e hengel kon ik de K2 vangen aan mijn onderlijn.

We zijn daarna maar wat hoger gaan staan natuurlijk, met kloppende harten!

Toch achteraf verbaasde me het dat dit schip dit kon veroorzaken. Ik zit regelmatig aan de WW, maar zoiets met dit formaat schip heb ik nog nooit meegemaakt. Ok, het was een aardig bootje, maar niet spectaculair en lag hoog op het water, zeker niet volgestouwd. Ik heb er honderden gezien die groter waren en dit niet veroorzaakten. Misschien kan onze schip-expert Koos Hubbers dit verklaren!

Verder was het een leuke avond, met rond de 20 vissen, waaronder een zeebaars, aan de maat maar teruggezet, veel bot en Mark ving nog een mooie tong als afsluiter van rond de 35 cm. Om half 1 besloten we dat we nat genoeg waren en zijn in gaan pakken.

Ondanks de niet gevangen gul toch weer eens een gedenkwaardige avond meegemaakt!

Tot aan de waterkant!!

Soepie#278

PS. Deze avond hebben we nog iets gekocht van een medevisser, die verderop zat. Wat het is vertel ik niet, maar als het klaar is zal het zeker opvallen aan de waterkant. HAHA!!

Maar goed

Gisteravond alweer de derde wedstrijd gevist van de Pionier cup.

De Amazone haven werd het strijd toneel, en dat er strijd geleverd moest worden bleek al gauw.

Na de loting in de nieuwe Pionier, vertrokken we om half acht richting water, en toen om acht uur de toeter ging, belanden de eerste pieren in het water, waar ze heel snel weer verdwenen in hongerige vissen.

Na afloop bleek hoeveel vis daar rond zwemt, en het viel niet mee om zonder vis op te halen.

Jan Groenendijk die naast me stond zag ik al snel een "volle bak" boven halen en eigenlijk iedereen was de hele avond bezig met beaazen ophalen, nieuwe lijn aan de hengel doen, vis van de haken halen, beaazen enz.

Je had dus geen minuut de tijd om een bakkie te doen of even te gaan buurten.

Na drie uur vissen bleek Kees Westdorp de winnaar met 9.79 mtr vis bijna tien meter dus en dat in drie uur tijd.

De meeste vissen waren wijtingen, variërend van 18 tot 34 cm, en de bolken waren er ook zo tussen de 20 en de 28 cm, en een enkele baars en puitaal melden zich bij de controleurs.

Het was gewoon weer een heerlijke goed georganiseerde, gezellige avond met heel weinig materiaal verlies en voor mij weer een zesde plaats.

Arjan # 8



Na het annuleren van onze voorgenomen boottocht vandaag 30 november, vanwege de verwachte toenemende wind, zijn wij Albert#229 en Rob#50 naar de Noorderdam van HvH gegaan om daar ons aas te laten.



Wij zijn om ca 09:00 uur begonnen, één uur voor HW. Een opkomende mist maakte het weer bijna winters, wat wij dit jaar nog niet hadden meegemaakt. Hoewel gisteren hier nog aardig wijting werd gevangen, waren deze vissen vandaag geheel afwezig. De visserij was dan ook zeer matig met voornamelijk kleine Bolk, waartussen Albert toch nog een aardige Gul van 58 cm wist te landen. Om ca 12:00 uur kwam de zon er door en werd het bijna aangenaam. Alle andere vissers die wij gesproken hebben, hadden dezelfde ervaring, Bolk, bolk en nog eens bolk. Volgende keer beter.



Groeten, Rob#50

hallo medevissers,

eindelijk, gisteren een goede vangst.

gevist van 14 h tot 02 h vandaag boven kering op de zuid

gewoon fantastis zoals vroeger over 30 jaar bonkende hengels vechtende gul tot 4 kilo intotaal:

32 maatse botten

4 maatse wytingen

11 maatse gullen van 1 tot 3 en een halve kilo !!!!!

2 dikke tongen

en veel klein grut.

gevist met superaas van mart brouwers uit B.O.ZOOM

steekzagers en schelpaas en vette zwarte leeglopers

frans vermeiren. retie belgie.

maandagavond 27 nov even wezen vissen in de waterweg met nico 938 omdat we het tij (hoogwater) niet haalde zijn we maar in het ondiepe stuk

gaan vissen dus met afgaand water, allebei met 1. 5 meterstok en een feeder de vangsten waren zeer variërend, ver weg mooie grote wijting tot 34 cm

en 6 gulletjes, dichtbij met slikken op de feeder een zeebaars bolken super botten en ook nog een leuke tong.

in totaal 35 vissen in 3 uurtjes vissen dan mag je toch spreken van een leuke avond.

gr rob419.

Na een hele tijd zoeken en navigatie via de telefoon door Marcel Bouman hebben mijn zoon Jos en ik zaterdagavond in de Amazonehaven gevist met afgaand tij. De vangsten waren helaas niet best. Totaal tot 10 uur 's avonds vier wijtingen op zeeperen. Een man die er met vier zoons ook was vanuit Zeeland had 's middags aanmerkelijk meer gevangen. Waarschijnlijk zat het voor een groot deel in het afgaande tij en het feit dat we een stuk of zes paternosters verspeeld hebben. Toch is de Amazonehaven een leuke stek waar ik nog eens terug kom denk ik.

Willem #531

Zondag een dagje naar de waterweg gegaan om deze keer over het lagewater heen te vissen, bij aankomst waren er hier en daar net een paar gulletjes gevangen dus dat beloofde wat. 10:30uur gestart met vissen en jawel, geen stootje tot 15:00uur. Dan uiteindelijk eerst de linker hengel een leuk gulletje en gelijk er achter aan op de rechter hengel ook één, maar goed, echt geweldig na zoveel uurtjes was het niet. Dan voor de laatste keer ingegooit met een restant piertjes. Terwijl ik sta in te pakken kijk ik achterom en zie mijn linker hengeltop zwaar richting Rozenburg staan te klapperen. Hengel gepakt en jawel een echte zware, een zware dril volgt en resulteert in een mooie gul van 4,8kilo en 80 centimeter. Zo groot heb ik ze de laatste jaren niet meer gevangen.



Eind goed al goed Paul

Zaterdagavond nog eens naar de pappegaaiëbek gereden , naar een stek waar we het vorige jaar aardig wat gullen het strand hebben laten zien en waar we er redelijk uit kwamen zonder te veel materiaalpech.

Nou dat was gisteren ff anders : Met ons getweeen een 15 onderlijnen kwijt maar wel 7 gullen(mooie erbij van dik 2 kilo) rijker, op een gegeven moment was Ruud(die er 5 voor zijn rekening nam) konstant aan het knopen. Toen het echt niet meer te doen was qua aftrekken van lijnen zijn we maar gestopt en ik geloof niet dat we nog een hengel hebben moeten aftuigen, alle lijnen bleven weer in de richel hangen

Met een gezandstraalde auto maar weer naar Beerse gereden.... en morgen weer naar Utrecht voor de beurs.

Groeten van de Zotten, Beerse

beste sportvissers hierby stuur ik een berichtje van de vangst afgelopen vrijdag 24 november op de noorderpier we waren om kwart voor negen begonnen met afgaand ty met een zuidoostenwind het begon gelyk goed ik en myn vader hadden de eerste hengels klaar gooieden alle by in binnen nog geen tien minuten alle by de eerste mooie gul en nog diverse mooie wytingen en botten totaal stand 26 gulletjes rond de 30 en 40 cm 18 wytingen 4 botten en 1 schar en dat weer voor de eerste keer sinds vorig jaar op de noorderpier ymuiden oja we hebben staan vissen van kwart voor 9 tot 4uur het was dus een geslaagde visdag

vriendelyke groet de rewi

Woensdag 22 november een snipperdag genomen om mijn nieuwe pak (Imax) eens uit te gaan testen, dus op naar de Waterweg. Om 09:15 lag de eerste lijn in het water. Vanwege de nog harde ebstroom maar ff met één hengel gevist maar al snel nummer twee erbij gezet.

Al gauw kwamen de eerste (hagel)buien opzetten en trok de wind flink aan en moest zodoende alles op alles

zetten om de lijnen een beetje richting vaargeul te krijgen. Tot 12:00 slechts één keer beet gehad maar daarna verscheen de vis op de stek en binnen een kwartier lagen er twee mooie gullen op de kant.

Ben tot even voor hoog water gebleven. De vloedstroom werd te hard en de mesheften waren inmiddels op.

Al met al 7 gulletjes geland, variërend van 36 tot 50 cm. Ook verscheidene missers en (slechts) drie lijnen kwijt

dus een leuke middag gehad.

Mijn nieuwe pak voldeed overigens uitstekend. Ik had wel een natte rug maar dat kwam door het harde werken

en niet door het hemelwater.



Groeten,

Eric #1030

Vrijdag zijn Andre van't Hof en Janus Verkerk gaan vissen in het caland kanaal.
De vangsten waren overweldigend, ontzetten veel [meest kleine] wijting, bolken en een gulletje.
Janus die voor het eerst meeding en les zou krijgen van Andre, heeft het geweten.
Echt elke inworp leverde vis op, echt prachtig om mee te maken.
Andre moest het eerst wel een paar keer voordoen, maar toen werd het feest.
De hengels hebben niet stil gestaan en dat is altijd weer leuk om mee te maken.
Er zit dus volop vis in het Caland kanaal , maar ze moeten eigenlijk nog wat groeien om een echt maaltje bij elkaar te vangen.



vandaag 22 november weer eens wezen vissen in de waterweg met opkomend water tot een uur over
hoog

gekozen voor mijn eigen stekkie waar het niet zo heel erg diep was vanwege het springtij,
(1.36m verhoging)

dan heb je daar minder last van de harde stroming dan in het diepere gedeelte.

gevist met een wapperlijn met enkele haak gevuld met 3 mooie grote pieren, van af begin gelijk al beet
en dat zou

duren tot het einde, heel veel missers omdat mijn haken aan de grote kant waren ik denk wijting en
bolken maar

daar was ik niet voor gekomen, ik heb dus alleen maar gevist op gul het resultaat was uiteindelijk

6 leuke gullen tussen de 42-58 cm dus al met al een leuke vismiddag gehad,
o ja ik heb ze allemaal weer laten zwemmen waren mooi gehaakt, het was al leuk genoeg om ze te
vangen.

gr rob 419

Gisteravond is de tweede wedstrijd gevestigd van de Pionier cup, deze werd na overleg tussen de
organisatoren op de papagaaienbek gevestigd.

Een stek die garant staat voor vis, maar de loting is bepalend.

Zo ook gisteren, er waren plaatsen die volop vis opleverde en plaatsen met veel minder vis.

Dit hebben we ook gemerkt tijdens de eurovissers competitie, waar als je goed gelood had je niets
verspeelde, en tien meter verder kon je met geen mogelijkheid een vis landen omdat je steeds vast
kwam te zitten, en alles verspeelde.

Hier hadden we gisteren gelukkig geen last van omdat de vis niet ver zat en je dus lekker licht { 30
gram} en onder de kant kon vissen.

Zelf ving ik 10 vissen in drie uur tijd, goed voor een zesde plaats. De grootste vis van mij was een
wijting van 32 cm.

Fred van Toledo ving er maar liefst 34, dus een groot verschil maar.....

Hij is wel een van de Nederlands kampioenen in teamverband geworden dit jaar, dus hoef ik me niet
te schamen om van zo'n kanjer te verliezen.

Verder heb ik tijdens het meten nog een wijting van 34 cm gezien, en er zijn er misschien nog wel
grotere gevangen maar dat weet ik niet omdat ik niet alles gezien heb.

Ruud van Hengelsport Zuidland en Kees van Avi Centra Oostvoorne zijn de organisatoren van deze
avond competitie, en eerlijk is eerlijk alles is super geregeld.

Echt een aanrader voor iedereen om lekker ontspannen een wedstrijd te vissen.

Volgende week dinsdag alweer de derde wedstrijd, ik ben benieuwd waar we heengaan, want dat
wordt pas een uur voor de wedstrijd bekend gemaakt, zodat er niemand gericht kan gaan voorvissen.

Arjan #8

Vandaag weer naar de Waterweg gegaan om de gullen te belagen. Aas gehaald bij hengelhuis
Maassluis (altijd
super pieren) en om 13.00 uur langs de waterkant geïnstalleerd. De wind was krachtig en kwam schuin
van voren
maar het was wel te doen. Tot een uur na hoogwater had ik maar bolken en wijtkinkjes gevangen op
mijn wapperlijn
met haak 5/0 eraan. Twee medevissers zijn ook vertrokken omdat ze niks hadden gevangen. Ik besloot
te blijven
omdat ik nog genoeg aas had. Om 19.00 uur ben ik ermee gekapt en wist toch 3 gullen te landen
varierend van
50 tot 55 cm. En heb ook 3 verspeeld tussen de stenen(lijnbreuk). Dus mijn sessie is geslaagd.

Johan #494

Hallo,

Zaterdag 18-11 nog 'even' aas wezen opvissen wat ik nog over had van het dagje Oosterschelde. Wel m'n best gedaan om nog een paar Eruovissers mee te krijgen, want het was wel erg veel aas. Uiteindelijk met Hans Duijts, Joop #107, en mijn vader bland achter de windschermen op het Caland. Om een uur of vier begonnen en al gelijk leuk beet. Ook leuk gevangen, als was het gros ondermaats. Later toen Hans al weg was zijn naar paal 0 gereden. Hier leek het wel gratis!!! Maar dus geen vis. Toch maar weer teruggereden naar het Caland net voor de kering en hier nog ff lekker staan vissen.

Groetjes Jeroen #302

Zondagochtend 19/11 vertrokken richting mijn favoriete plek aan de waterweg. De vangstberichten waren hoopgevend. Er werd aardig gul gevangen. Zo'n 4 uur voor HW aangekomen en mijn stok in stelling gebracht met een lange wapperlijn en als aas een cocktail van sappige zagers met mesheften. Tot aan het hoge water 5 prachtige aanbeten niet weten te verzilveren. Het haken lukte wel, dat was het probleem niet maar door het gepomp schoten ze iedere keer los zo halverwege het indraaien. Dat was echt super balen. Ik heb ook nog een zootje steenbolken gevangen en zelfs een inlegkruisje van tegen de 20cm aan een haak 4/0. Zo een een half uur voor HW kwam de "toekomstige Gullenkoning" (Johan # 494) ook een kijkje nemen. Hij deed gelijk voor hoe het wel moest. Een gulletje van net geen 45cm was het slachtoffer. Daarna hebben we alleen maar steenbolken staan vangen onder het genot van een biertje. Ondanks een buitje was het goed weer en was het gezellig. Jammer dat er zoveel steenbolk zit. Ze waren trouwens wel van een goede maat.

Damian # 954 & Johan # 494

Hallo allemaal.

Ben weer eens wezen vissen op Maassluis, samen met mijn vrouw Marlies.

Ik had me camper netjes geparkeerd en me spullen op gezocht.

Het weer was niet zo mooie, veel windkracht 7 en aardig fris, Vrijdagavond was het bijna niet te doen.

Zaterdag viel de wind mee kracht 5 je kreeg hem op je gezicht dus ver in gooien kon ook niet ,

Maar na een tijdje toch geluk een mooie gul gevangen.

Daarna wat wijting en nog wat klein spul deze allemaal terug gezet op de mooie gul na.

Heb met twee hengels gevist met een Jojo.

De stroom viel heel het weekend mee.

De vangst was matig paar gulletjes 1 van 64 cm en de andere was rond de 45 , net als de ondermaatse tongetje van ongeveer 30 cm met twee kleuren, en het rare was ik had hem aan me ankers van me lood gevangen .(zie de fotos)

We hebben hem voorzichtig bevrijd en direct terug gegooid in het water.

Veel bezoek gehad van kennissen die langs kwamen kijken, erg leuk.

Me maat had me nieuwe hengelstandaard mee gebracht ,een erg mooie ding en erg sterk viel niet om met die zware wind.

Bedankt Harry ben er erg blij mee.

Een hoop mensen willen er ook een kopen, ik weet dat het mogelijk is ,maar we nemen nog contact op met je hier over.

Nou Zaterdag viel het weer goed mee ,je kon goed vissen bleef droog en de wind nam af.

Totaal gevist t/m Zondagmiddag paar mooie gulletjes een klein tongetje wat steenbol en wijting terug gegooid ondermaats.

We hebben genoten daar op maassluis.(weinig last van krabben)

Verder iedereen de groetjes en veel vis plezier .

Fijne dag verder ,



Groetjes Johan & Marlies Bervoets

Zondag 19 november heb ik meegedaan aan de Nationale, een viswedstrijd in de Dintelhaven. Er was zo'n 150 man op de wedstrijd afgekomen en in plaats van korpsen van 5 vissers kon je nu meedoen als

trio. Henk en Janet waren mijn partners. Zelf lootte ik in het smalle gedeelte en mocht ik om 10.00 uur vlakbij de brug mijn hengel ingooien. Het bleek al snel dat dit niet het beste plekje was, want er kwam maar een enkel visje boven. Een stukje verder kwam er meer vis boven en daar zou uiteindelijk ook de winnaar vandaan komen. Henk en Janet stonden nog verder, in het brede stuk, respectievelijk net voorbij het pomphuis en bij de botlek Stores. Uit de berichten die tijdens de wedstrijd binnendruppelden, bleek dat er behoorlijk wat wijting gevangen werd, zelfs al mooie maatse exemplaren. Zelf moet ik overigens de eerste nog steeds zien. Ook werden er nogal wat mooie spieringen gevangen. Paul van Swaal #886 ving zelfs een nieuw Eurovissersrecord, maar had de vis al teruggegooid voordat hij zich dat realiseerde. Op mijn stekje was het echter hoofdzakelijk bot en dan vooral op het einde van de wedstrijd toen het hoog water geworden was. Uiteindelijk had ik 5 botten met een lengte van 135 cm.

Terug in de Stormvogel bleek dit ruim onvoldoende voor welke eervolle vermelding dan ook, alhoewel we als trio nog bij de eerste 10 eindigden. Anders was het bij mijn teamgenoten die als beste dame en een 21e plaats over-all en ergens in de 30 eindigden. Maar ja, wat wil je ook als je zoveel "geoefend" hebt in dit water. Beste Eurovisser was Ricardo #119 die 18e werd. Leuke wedstrijd, lekker gevist!

Gilles #59

Gisterenavond weer eens naar het strand gereden bij Dishoek, om nog eens een avondje door te halen op wijting (en ik hoopte ook op gul) . De vangsten waren nou niet echt werelds (in vergelijking met een 5 tal jaren terug) maar toch een leuke avond gehad . Zeebaarsfanaat Wout , die voor de verandering zijn strandhengels met ons in stelling bracht, wist een 15 tal wijtingen te pakken en een enkele char (enkele maatse exemplaren) . Ruud wist een 22 tal wijtingen te pakken en ook een enkele char..... . Ik zelf tenslotte wist een 10 tal wijtingen te pakken (enkele rond 35 cm) , een paar scharren waarvan de grootste 33 cm en nog 2 gullen (46 en 49 cm) . Zo hadden we allen een mooie "mixed bag" vis. Nog ff vermelden dat we alle drie gevist hebben met slechts 1 lange schuiflijn boven het lood met een pennelrig (3.0 en 2.0) versiert met pieren en mesheften, om zoveel mogelijk grove vis te vangen..... De komend weken toch maar weer maasvlakte en waterweg onveilig maken op jacht naar echte gul.....

Groeten van de zotten van Beerse en bérreke Berendrecht

18-11-2006 samen met men maatje Ruud aan de waterkant gezeten. Het was een mooie middag met de wind in ons gezicht maat konden ook wel zeggen met de wind in de zijlen. We hebben samen een gulletje kunnen vangen van een redelijke maat. Als we om ons heen keken werd er overal redelijk gevangen hoewel de meeste gullen van kleinere voormaat was, wij hebben dan ook met verre worpen de gullen gevangen. Verder werd er ook een tongetje gevangen, jawel op klaar lichte dag. Al met al voor een ieder die hier stond te vissen een geslaagde dag.

Ab en Ruud

Hallo vandaag weer even wezen vissen op de waterweg.

Vangsten vielen wat tegen maar wist toch 3 gullen te vangen 2 kleine en een mooie van 69cm.

En ik had ook nog 5 mooie wijtingen.

Zondag gaan we het weer proberen en dan lezen jullie het wel weer van me.



gr ray

Vandaag toch maar weer eens een stekkie in Maassluis proberen, samen met Eric om 8:00 begonnen, het was de 1e uren erg stil af en toe hele kleine tikkies. Ja de bolken waren van de partij. Ineens zo rond 2 uur voor hoog kwam de swoeng erin, we vingten een aantal aardige gullen waaronder 1 tje van 53 cm, ik raakte nog div mooie zware vissen kwijt.....grrrr Nou ja toch wel weer een leuke dag met 4 mooie gullen, Eric had 1 gul, 1 mooie baars en 2 wijtingen. In de middag was er door de wind eigenlijk niet meer te vissen. Volgende week weer proberen wat vis te scoren maar eerst dit weekend lekker bakken.



Groet Maurice

Hallo hierbij een vangstverslag van mijn dag vissen op de waterweg.

Ben nog niet zo heel lang bezig met het zeevissen heb altijd op karper gevist.

Vorige week nieuwe hengels gekocht 2x shimano beast master echt top stokken.

Ik heb woensdag 15-11 gevist op de waterweg.

Ik heb gevist van 9:30 tot 16:00 resultaat 7 mooie gullen 5 wijtingen en 2 botten.

Alles gevangen op pieren.

Morgen vrijdag maar weer is gaan proberen.

mvg ray.

Gisteravond gevist bij het pontje van Maassluis samen met mijn broertje, hij is een beginnende visser en wil van mij "het vak" leren. Het was om 17.30u laag en om 0.30u hoog, wij waren er van 19.30u tot

22.30u. Na de 1^e inworp schreeuwde mijn broertje in paniek dat er een meeuw in zijn lijn was gevlogen, maar de bonkende top kwam op mij een stuk bekender over. En binnen 5 minuten lag daar zijn eerste gul(letje) van precies 40cm. Nu was hij pas echt enthousiast. Helaas bleef het vervolgens stil. Om 21.15u meldde zich de eerste aanbeet bij mij, het bleek een gul van 53cm. Snel ook mijn andere hengel voorzien van een jojo en haakje 4/0 en er een rij pieren op gezet en zover gegooid als mogelijk met de toch wel harde wind recht in het gezicht. 5 minuten later viel de lijn plotseling slap om vervolgens te gaan klapperen, dit moest een goeie zijn. De dril viel vies tegen, het bleek

uiteindelijk een tong van 32cm met die 4/0 in de strot. Ik was hierover toch wel verbaasd. Later nog een gul van 48cm gevangen en toen was het stil. Alle vis gevangen in nog geen 3 kwartier. Ik ben sinds kort met een registratie begonnen om te bestuderen bij welk deel van het tij de beste resultaten te behalen zijn en dit is toch wel opmerkelijk. Dit naar aanleiding van tips die ik vorige week kreeg tijdens de onderlijn knoopavond van Hengelhuis Maassluis. Ik heb daar veel interessante informatie en tips ontvangen en kan het iedereen aanraden om daaraan eens deel te nemen. Voor mijn broertje was het verliezen van onze wedstrijd aanleiding om maar eens nieuwe hengels en molens te gaan aanschaffen, omdat hij de benodigde afstand niet haalt met mijn afdankertjes.

Groeten, Rick Veraar #259

Dinsdag fijn een dagje van de baas genomen, ik had na vorige week goede hoop op een mooie vangst in de waterweg. Het was om 10:15 hoog en om 9:30 lagen de lijnen in het water, om 9:45 lagen de eerste 2 gullen op het droge. Gevist tot 15:00 en in totaal 9 vissen weten te landen, heb nog diverse lijnbreuk/vastlopers gehad. Alle magen zaten vol met krabbes en garnalen. Een lekkere droge dag met veel mooie aanbeten, vrijdag waarschijnlijk weer een dagje. Eric 1030 ga je vrijdag mee?



groet maurice

Donderdagavond en vrijdagavond gevestig op de landtong waterwegzijde 2x op dezelfde stek gevestig. Als aas pieren en verse mesheften. Beide avonden zat er behoorlijk wat vis. Mooie maatse gullen wijtingen bolken paling en uiteraard ook nog mooie botten de 2 grootste botten waren respectievelijk 40 en 43 cm. Ook deze avonden gevestig met 2 hengels 1x 4,5 m1 K2 titanium en 1x K2 Red Metal. Laatst genoemde deze keren met de zachte top. Waar ik vorige week deze hengel met nylon had uitgerust

heb ik deze keer gekozen voor de crystal van Berkley. De aanbeten komen dan nog beter door wat dus als gevolg heeft dat je nog meer visplezier aan de waterkant beleef.

Grt Erik #331

Gisterenavond mijn geluk (of kennis en kunde) beproefd op het strand van Hoek v Holland. Viel tegen! Forse wind en stroming zorgden voor onrustige visserij. Ook veel troep op de lijnen. Uiteindelijk een aantal leuke gulletjes meegenomen, maar ook vrij veel klein spul teruggegooid. Opvallend genoeg alleen gulletjes, geen wijting.

Groet Leendert.

Vandaag vrijdag ff lekker staan hengelen in de waterweg, na een teleurstellende sessie afgelopen dinsdag met 1 gul en een paar bolken, nu een betere sessie achter de rug. Gevist van 11:00 tot 16:00 vangst 4 mooie gullen en 1 grote tong, wat kleiner spul wijting en gul terug het water in. Totaal geen last van krabbes en weinig vastlopers. Dus Erik 1032 laten we maar gauw weer een keer samen gaan.

Vang ze allemaal, groet maurice

vangstbericht dinsdag 7 november

om ca. 17.30 uur aangekomen bij het hartelkanaal, daar met hoogwater een minibotje gevangen. daarna verkast naar het beerkanaal. al snel een kleine wijting gevangen, en zo tussen 19.30 en 20.30 uur 2 mooi tongen van beide 32 cm. vervolgens daar nog verschrikkelijk veel beet gehad maar niets kunnen verzilveren. van alles gebrobeerd, uithouders, losse lijnen, haak 1/0 t/m haakje 8, snel aanslaan, niet aanslaan. de beten bleven komen, af en toe stond de hengel echt te klapperen maar vis haken ho maar. als iemand mij dit kan verklaren dan hoor ik dat graag, en uiteraard, hoe die vis dan wel aan de schubben te komen.

de beide tongen gevangen aan rotte/slappe zagers. hoe je daar aan komt? neem na een wedstrijd van zaterdag je zagers mee naar huis, gooi ze in je campingkoelkastje en zet de thermostaat zo hoog dat je zagers bevroren, daarna even ontdooien en voila, slappe/rotte zagers.....
groeten uit benthutten

arie #735

Woensdag vanaf hoog naar laag water gevist op de landtong. Nu eens aan het begin op de ondiepe platen gevist.

Vrij snel een dikke gul van 45 cm. Mooie dril waarbij de stijve strandhengel toch nog een beetje doorboog.

Iets later een paling van 55. Die was voor de rookton bedoeld, maar die konden we even later na het onthaken en de verdovings tik op zijn kop niet meer terugvinden. Kennelijk had de slimmerik via het natte gras en de schuine dijk toch het water kunnen bereiken. Niets van gemerkt.

Gladde jongens, die palingen.

Hierna had mijn maatje nog een mooie tong van 30cm.

Rond half 10 gestopt.

Opvallend weinig medevissers dit keer.

Groet,

Roy#1017

hallo allemaal

afgelopen zaterdag even nieuwe lijn en aas gehaald bij hengelhuis maasluis en zondag de hengels gepakt en naar de landtong gereden. Ik ben achter de waterkering het fietspad opgereden achter de bosjes langs en thv smit gaan zitten. ik zat er heerlijk uit de wind, ik heb gevestigd van 12.30 t/m 17.00.

En er totaal 6 gevangen. 1 fint 2 gulletjes 2 botten 1 schol, de gulletjes +- 35 cm zijn weer naar mama evenals de fint de rest is naar mijn collega gegaan die er super blij mee was en ze gelijk in de pan hakte.

Al bij al voor het eerst weer wezen vissen in een jaar tijd en ik mag dan toch niet klagen als ik zo de vangst berichten lees.

tot horens alex #518

Hallo medevissers

Nog eens naar de europoort gereden, allemaal klein spul

terug naar hun moeke gestuurd, met de hoop op een weerzien binnen enkele jaren. Enkele mooie wijtingen en een zeebaars van 45 cm. Maar het was best gezellig.

Albert en Magda

Zondagmiddag de strandstok er weer bijgepakt om met roland en wat later ook marcel #1028 de gullen in de waterweg het leven zuur te maken. We hebben van half 1 tot 5 gevestigd. Roland had welgeteld 1 steenbolk, ik had 1 wijting en marcel had 1 wijting. We hebben daarnaast prakties ook geen beet gehad, af en toe iets van een tikje wat net zo goed ook krab geweest zou kunnen zijn. En dat op de hele middag vissen! Dat viel dus erg tegen. Misschien dat het weer roet in het eten van de gul had gegooid en dat ze daarom geen trek hadden in zagers, mesheften en pieren. Mensen in de buurt vingen ook bar weinig tot nix dus het lag niet aan ons hehe. Laten we hopen dat het de volgende keer ietsje beter is.

Groeten,

Chris #1021 & Roland #1023

Vrijdag 3 nov wezen vissen aan de waterweg 21.00 / 04.30 uur.

De vangst viel een beetje tegen 6 gulletjes 43 tot 48 cm en wat steenbolken.

Het water was 01.30 hoog, de vis was binnen met het lage ty wat een beetje vreemd was.

We hebben gevist met pieren van Piet Meyvogel, super aas!!!

Volgende keer maar weer met daglicht, beetje kort slapen zo (8 uur weer op)

Vang ze, Dennis en Andre uit Valkenburg ZH

Zondagmiddag 5 november 2006 van 14.00 uur tot 17.00 uur (rond 14.00 uur hoog water) met echtgenote Lenie en kinderen Anne en Eline wezen vissen in de Amazonehaven op de Maasvlakte.

Het weer was prima; geen overmatig zonnetje, maar wel droog. Ook de wind viel mee. Voor de kinderen een paar zeebaarsstokken opgetuigd, voorzien van een simpel onderlijntje, haakje 2 of 4 en een sappige kweekzager, gehaald bij Eef Hoek te Ouddorp. Het eerste uur regelmatig beet, maar geen visje kunnen vangen. Daarom wat kleinere haken gemonteerd (nr. 6). Vrij vlot daarna wist Anne al slepend (!) haar eerste mooie bot te vangen. Dit was de eerste bot in haar 8 jaar jonge leven.

Vervolgens wist Eline (6 jaar oud) met hulp van Lenie ook haar eerste bot en een mini-wijting te landen. Het laatste uurtje constant beet, maar de vangsten bleven beperkt tot mini-wijtingen, waarvan de grootste misschien een centimeter of 12 was. Als laatste ving Anne nog een bot van circa 40 cm. Al met al een geslaagde middag, want de kinderen hebben allebei hun eerste bot en wijting gevangen.

Helaas ben ik zelf niet aan vissen toegekomen, want ik had het te druk met zagers aan de haak doen, uitgooien, onderlijnen uit de knoop halen, enz. Volgende keer weer met vismaat Jan Overbeeke en dan zonder de kids. Kan ik misschien zelf weer een beetje vissen.



De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel

Hoi vissers

Deze week hebben we de zeehengels terug bovengehaald en zijn we richting waterkant getrokken. We wilden effe zien of we al een gulletje konden verschalken. En tot onze grote verbazing hadden we op het eind van ons visavondje een hele mooie vangst. We hadden vijf hele mooie steenbolken en daarnaast nog 11 mooie gullen allen tussen de 48 en de 55cm. Voor ons was onze dag weer heel geslaagd. Gelukkig hadden we onze camera meegenomen en konden we enkele foto's nemen voor op het net.



Groetjes van Nick uit St- Lenaarts.

Gistermiddag even wezen vissen in de ww,ter hoogte van de waterkering. Mijn vrouw ging ook gezellig mee en we hebben gevist van 11:00tot15:00. deze dag zullen we niet snel vergeten zoveel onderlijnen hebben we verspeeld . Bijna iedere keer als we binnenhaalden liepen de lijnen vast . Wel een paar flinke aanbeten gehad maar we hebben niks op het droge gekregen. Onze buurman zat al vanaf 07:00 te vissen en had ook niks gevangen en zat ook heel veel vast . Misschien volgende keer beter.

Kees en Corina

Vrijdag avond van 18.00 uur tot 24.00 uur gevist op de landtong van de waterweg na de keering.

Op een enkele bui na mooie avond gehad.

In totaal 4 gulletje 3x 45 cm en 1x 60 cm en 1x mooie tong van 35 cm en een stuk of 10 ondermaatse botjes..

Hoewel het bijna volle maan was wilde de stroom er slecht inkomen 01.00 uur hoog.

De meeste vis gevangen tijdens laag water (dood tij)

De vis gaf vanavond de voorkeur aan mesheften.

1 hengel met jo jo systeem met haak 1.0 en de andere hengel 3 haaks paternoster (haakje 6) voor de tong.

Echter de tong had de voorkeur voor een mesheft op haak 1.0 welke geheel geslikt was (hoe krijgen ze het voor elkaar met zo,n klein bekkie.

Geen wijting, zeebaars of steenbolk gezien.

Leuke avond gehad.

Wim schouten

Beste medevissers,

Vanochtend even gevist op het Westerhavenhoofd van Maassluis. In totaal heb ik 3 uurtjes gevist met opkomend water. De vangsten vielen tegen, 4 botten (<25cm), 2 gulletjes (40cm), 1 steenbolk (25cm) en een mooie wijting (32cm). Opvallend was dat ik alle vis, op de wijting na, heb gevangen aan zagers. Ik had de bedoeling om een haakje met zagers te beazen om nog wat laatste zomergasten te vangen, maar dat pakte anders uit. Ik heb gevist met een jojo, waaraan alleen de wijting naar boven kwam, en een lijn met 2 dwarrellijnen. In tegenstelling tot vorige week dit keer weinig beetjes van klein spul, iedere aanbeet leverde een vis(je) op.

Groeten Rick Veraar

Donderdagavond 03 november.

Gisteravond 2 stekken bezocht, eerst aan het Calandkanaal gevist daar volop ondermaatse wijting en kleine en grote bolken. Met af en toe een ondermaats gulletje. Daarna even 1 ½ uur in de waterweg gevist. Wat mij opvalt is dat er momenteel behoorlijk grote houtingen gevangen worden (34 +). Ook daar nog mooie zeebaars en wat bot gevangen. Via FishTales ben ik in het bezit van de nieuwe K2 Red Metal Twin Tip 4.5 m1 gekomen. Gisteravond daar lekker mee gevist zowel met de harde top als met de zachte top. Dit is een geweldige hengel gooit heerlijk, en erg makkelijk. Geeft een mooie beetregistratie.

Grt Erik #331

Afgelopen Donderdag 02-11 weer eens wezen gullen. Startende tegenover de Stena line kreeg ik al vrij vlot een aanbeet, een mooie gul zwom zich helaas vast tegen de wand. Verder hebben wij hier natuurlijk alleen maar materiaal staan verspelen, van alles geprobeerd maar het mocht niet baten, zelfs geen stootje meer gezien. Om een uur of 12.00 teruggereeden naar het havenmuseum, daar toch nog twee visjes kunnen landen. Het is niet wilt mannen, ben nu al een aantal maal geweest en steeds maar een paar visjes, en nog steeds de krabben voeren. Vorig jaar omstreeks dit tijdstip lag mijn vriezer al vol met vis. Toch wil ik nog even wat frustratie van me af gooien. Onze mooie Noordzee waar de zon altijd snel ondergaat, de golven woest zijn en het weer altijd ruig is, die zee is op sterven na dood. De visvangsten lopen keihard terug, de kotters varen er maar op los, netten worden overal uitgezet en zelfs de minimum maatjes gooit men niet meer over boord. Met een diepe emotionele zucht, waar gaat dit heen....



Karel en Jeroen op't Hof.

Donderdag avond weer op pad geweest naar het Calland en de ww.

Vanaf de eerste worp vis .Ik heb gevist met de wind in de rug en kon aardig ver....knallen wat mij enkel bolken opleverden.Dicht onder de kant was het de wijting die massaal aanwezig was .Na een uurtje of twee hield ik het voor gezien en ben toen richting de ww vertrokken .Een kleine tong en ook hier weer de bolken die mijn aas wisten te vinden .De gul zat er ook en met de laatste draai haalde Jan er nog een uit van..... cm.

Ricardo #119.

Het lukt me de laatste 3 keer niet meer om een grotere(40+) gul te vangen op de landtong en de Noordzijde vd Waterweg.Af en toe een Bolk.

Gisteravond weer op de Noordkant tot 01.00 uur gevist.Bij opkomend tij even een paar felle rukken en daarna niets meer.Met afgaand water toch nog een mini gul,een slibtong en een bolk gevangen.Ze zwemmen weer.

De vissers eer was gered.

Het weer was redelijk goed;een paar buien,een flinke hagelbui en een matige Noord-NW wind in de rug.Aparte ervaring om flinke hagelstenen op je kop te voelen.

Gevist met pieren.

Van het weekend weer met frisse moed ertegen aan. Vissen is toch leuker dan voor de buis hangen.

Groeten.

Roy #1017.

Na een teleurstellende gullensessie vorige weekend (wel gul maar allemaal kleintjes rond 45cm), hebben we gisteravond de storm getrotseerd om met de messen in de branding te vissen op baars
. Maar na 4 uur vissen en een aanwakkerende westenwind (stoten tot 9 bft)

en geen vis op de kant ,hebben we de pijp maar aan Maarten gegeven.... .

De mesheften zullen " geblancheerd" worden en in mijn eigen buikje verdwijnen

Groeten van de zotten, Beerse

Afgelopen maandagavond weer eens in een donker hoekje de strandstok opgezocht om het eens voor de verandering met Roland op de gul te proberen. Half 7 vertrokken we richting maassluis. Zo rond kwart voor 8 hadden we allebei 1 hengel uitgeworpen en nu maar wachten. Het eerste uur geen beet gezien, het stroomde ook erg hard. Toen de stroming wat minder werd kreeg Roland de eerste voorzichtige tikjes op de hengel. En na de nodige inspanning kwam het eerste gulletje boven water. Hij was 43 cm en zat mooi voorin het lipje dus die ging weer terug. We kregen nu allebij lekker veel beet al zat er ook de nodige krab en klein spul tussen. Tegen 11 uur toen we het voor gezien hielden had Roland 1 gulletje van 43 en 38, een mooie wijting van 30 cm en nog een steenbolk. Ik had 1 gulletje van 48 cm, en 2 mooie wijtingen van 32 en 30 cm. We hadden allebij ook nog enkele vissen aan de lijn die tijdens het binnen halen losschoten. Schrik niet maar alle vis was netjes voor in het lipje gehaakt en daarom hebben we ze ook weer laten zwemmen. Het was allemaal weer erg wennen voor ons na de hele zomer met de spinstok in de weer te zijn geweest maar het was weer een heerlijk gevoel om een bonkende gul aan je lijn te hebben.

Groeten,

Chris #1021 & Roland #1023

21 Oktober 2006

Lekker weer een dagje vissen op onze gouden stek.

Ben met me vader lekker wezen werpen.

Weinig krabben, diep water en redelijk weer gehad.

We hadden aas zachte krab mestheften en zagers gewoon alles erop en zie maar.

Eerste uur geen beet kort erna gooi ik er een jojo op en ja hoor eerste kleinen gulletje.

Gevist van 1800 t/m 23,20 en een redelijke visserij.

Ja kleine spul gelijk weg gegooid te klein steenbolken en wijting ondermaat.

En trouwens neem ze maar niet meer mee ,want vorge week hadden we 45 euro bekeuring gehad voor ondermaatse visjes.

Daar heb ik ook mee geleerd ja zit de haak in de strot gaan ze toch dood ,maar de politie van Rozenburg zegd jammer ,maar daar krijgt je wel een prent voor.

Maar ja als ik die gulletjes zie hadden we toch nog wat vis.

En op de waterweg baldadige jeugd scheuren op het fietspad richting paal 10 dat hebben ze geweten,de politie had drie autos te pakken.

Vind het niet erg hoop dat de bekeuring zo hoog is dat ze ereens van leren.

ook Rijkswaterstaat ,bewaking en politie hebben alles voor het zeggen daar,allen in opdracht van de Havendienst Rotterdam.

Hun allen mogen ons weg sturen,als het hun niet aan staan.

Wees eerlijk mensen laten we het daar gezellig houden en zeer zeker SCHOON ????????



met vriendelijke groet: H, van de S

Zaterdag namiddag/avond met Joop, Timo en een andere vismaat van mij sinds lange tijd er weer eens op uitgetrokken om te pogen een gulletje te verschalken. Na wat belwerk maar naar de pier van Hoek van Holland gegaan. Bij het uitstappen bleek al wel dat er een stevig windje stond van schuin voor.

Na optuigen bleken de gulletjes wel aanwezig te zijn, de eerste worp leverde er al gelijk eentje op. Ook voor Timo was de eerste gul redelijk snel op de kant. Daarna begon het lange wachten, geen beten, geen vis, en wel wind.

Op het einde van tij had een enkeling nog zin om te azen en dat resulteerde in nog een gulletje voor mij. De twee zonder vis wisten ook nog allebei een visje te vangen.

Ja, je kunt het eigenlijk wel "niet best" noemen als je met 4 man vijf visjes weet te vangen, maar het was sinds lange tijd weer eens een heerlijk dagje uit!!

Groetjes Jeroen #302

Als " bijna" Eurovisser lid stuur ik bij deze mijn eerste vangstbericht:

Vrijdag 27-10-06 pieren gehaald bij Hengelhuis Maassluis om op de pier van Hoek van Holland eens gullen te gaan meppen en dat viel behoorlijk tegen met die Zuid Westen wind ik stond er ruim 2,5 uur voor hoog (18:45) één keer een behoorlijke aanbeet en wist meteen dat dit een zeebaars zou zijn maar helaas kon ik deze niet verzilveren en daarna ruim 2 uur later hartstikke stil.... Even later kreeg ik van een wild vreemde een portie pieren erbij hartelijk dank nog daarvoor want niet veel later een flinke aanbeet op mijn top..eindelijk mijn eerste gul kunnen landen van ongeveer 35 cm en een klein 10 min later toen ik net had uitgegooid weer flink gekletter op me top en weer een mooie gul kunnen landen daarna was het helemaal afgelopen ben om 20:30 weer terug naar huis gegaan. Mag niet ontevreden zijn met het resultaat.



Gr. Dennis

Zaterdag zijn Roland en ik er weer op uit getrokken om te kijken of er wat baars te vangen viel. Er stond nog steeds een flinke wind maar dit keer scheen het zonnetje ook een beetje dus was het naar omstandigheden nog best uit te houden. De baars was niet echt nadrukkelijk aanwezig tot dat Roland ineens een keiharde aanbeet kreeg. Daarna volgde een flinke run en Roland keek een beetje paniekerig mijn kant op. Met veel moeite wist Roland na een paar minuten de vis weer bij de kant te krijgen en zagen we hem voor het eerst. Het was een erg mooie baars. Die dacht er anders over en schoot weer omlaag en besloot eens om een lekkere run te nemen van ongeveer 20 meter langs de stenen voor de kant. Het kon niet uitblijven of er moest iets fout gaan. En ja hoor de lijn zat tussen de stenen. Terwijl de baars nog rustig doorkanjerde. Toch de lijn los gekregen en enkele minuten later lag hij veilig in het schepnet. Het was een prachtige baars van 72 cm en 7 pond. Snel haakje uit zijn lip gehaald en een paar mooie foto's gemaakt en weer terug in zijn element gezet. Deze vis had ook niet anders verdiend. Na toch wel een poosje vissen krijg ook ik een mooie aanbeet en kon ik een mooie baars landen van 54 cm. Daarna nix meer gezien en zijn we weer lekker uitgewaaid en toch weer tevreden over de twee mooie vissen naar huis gegaan.



Groeten Chris #1021 & Roland 1023

27/10/06 wezen vissen bij s,gravenzande met vis maat Peter naar een uur file eindelijk ons aas op kunnen halen we hadden er 2 uur over gedaan normaal 1 uur maar ja we konden aan de gang Peter ving gelijk een mooien ze baars van 62 cm en daarna gelijk een gul van rond de 55 cm bij mijn duurde het wat langer alles was maatse vis Peter had 4gullen en 5 zeebaarzen ik had maar 2 zeebaarzen en 1 gul met afgaand water gevist en een klein stuk opkomend aas pieren en mesheften

grt Jan en Peter uit Brabant

Vanavond lekker wezen uitwaaien aan de waterkant. Overigens nam de wind rond acht uur wel aardig af. Eerst enkele steenbolken van zo'n 15 cm, daarna kwamen de gullenaanbeten. Al bij al 3 gullen van rond de 45 cm weten te landen. Ook meerdere vastlopers gehad. AL met al een heerlijk avondje ouderwets uitwaaien!



Groet Leendert.

Donderdag 26 oktober met mijn neef Erik op stap geweest. (wellicht een eurovisser in spé) Veel wind en weinig vis.

Resultaat 2 gullen en drie botjes, maatje postzegel.

Veel verspeeld. (loot, lijn en enkele vissen)Gevist bij DSM met pieren en zagers.

Volgende keer beter, neef?

grt, Machiel #1035

Donderdagavond nog even wat aas op wezen maken aan de landtong rozenburgzijde van de kering. Gevist met net ontdooide mesheften, daar wat mooie gulletjes op gevangen en ook nog met slikzagers en steekzagers van een week oud. Daar wat tong en behoorlijk wat bot op gevangen. Ook nog een houting van 34.5 cm gevangen op een steekzager met haak 2. Het was lekker weer alleen een beetje last gehad van de wind. Maar er viel goed te vissen.

Grt Erik #331

Woensdagavond 25 oktober 2006 van 17.00 uur tot 21.00 uur (rond 17.30 uur hoog water) met vismaat Jan Overbeeke gevist in het Beerkanaal. We hadden al onze kansen gezet op een paar mooie herfstgullen. Als aas hebben we daarom verse pieren van Avicentra gebruikt en onderlijnen in de vorm van lange dwarrellijnen voorzien van grote haken. Met een harde oostenwind in de rug snel de

onderlijnen richting PPGB gegooid. Na enkele mini-steenbolkjes, wist ik rond 19.00 uur een mooie zeebaars te landen van zo'n 50 cm aan een haak 3/0 met zeepiëren. Vrij vlot daarna ving ook Jan een zeebaars. Deze was (natuurlijk!) iets kleiner dan de mijne, maar goed genoeg voor de pan. Vervolgens keerde het tij, en dan bedoel ik niet dat het water afging, maar het weer verslechterde. We hadden wel regenjassen meegenomen, maar géén regenbroeken. Binnen de kortste keren stond dus bij allebei letterlijk het water in de schoenen. Omdat ook de vis het verder liet afweten, zijn we (ook weer letterlijk) richting huis afgedropen. Conclusie: allebei een leuke zeebaars, géén gul, wat kleine bolkjes en volgende keer toch maar regenbroeken meenemen.

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

zaterdag de 25e vroeg de kleren aan en naar ter heyde gereden. Het ging richting laag water. Ruige zee, doch toch zeer helder water. Geprobeerd een zeebaarsje te vangen wat niet lukte. Vervolgens het garnalen net gesleept. Helaas bitter weinig garnalen, waardoor we het na 2 trekken opgaven. Ook slechts 1 klein botje in het net, normaal is dat veel meer. Andere keer beter

groet, Huut #505

15 oktober 2006 een dag om op terug te kijken.

Op 15 oktober besloot ik en mijn vismaat te gaan vissen. We besloten om naar de waterweg te gaan. Om 18.00 uur kwamen wij aan bij de waterweg. Een stukje verderop zagen wij een visser staan. De visser vertelde ons dat de vangst niet echt goed was, hij had namelijk een paar botten en tongen gevangen. Ik en mijn vismaat gingen op de palingen vissen. Binnen een half uur had mijn vismaat al een mooie paling aan de haak. Al snel kreeg ik ook beet, jammer genoeg vergokte ik deze. Tussendoor vingen wij ook nog een paar botten. Naarmate het hoogtij werd begonnen we steeds meer te vangen. Plotseling keek ik naar mijn hengel en zag dat deze zo krom als een hoepel stond, dit moest beet zijn dacht ik. Mijn vismaat dacht dat het misschien wel eens een mooie gul kon wezen. Ik voelde al snel dat het geen gul was maar een paling. Eenmaal boven gekomen zag ik dat het een beest van een paling was. Ondanks de paling niet zo goed gehaakt zat kreeg ik de paling gelukkig wel op de kant. Dit was de grootste paling die ik ooit gevangen had. De paling woog 2 kilo en 120 gram en was 100 cm lang. Die dag hadden ik en mijn vismaat in totaal 17 palingen gevangen waarvan één topper. Uiteindelijk heb ik besloten om de groote paling de volgende dag weer terug te gooien in het zelfde water waar ik hem gevangen had. Uiteraard heb ik nog wel een paar mooie foto's van de paling gemaakt. Ten slotte was 15 oktober 2006 een top visdag.



Groeten,
John en Wim

Ik vis al een paar jaar in het Europoort-gebied, en bezoek jullie website altijd met veel plezier. Het leek me daarom ook wel eens tijd worden om zelf een berichtje te plaatsen. Afgelopen zaterdagmiddag weer naar de Nieuwe Waterweg geweest om te kijken of er nog wat gul te vangen viel. Nadat ik met opkomend water wat steenbolken had gevangen, kreeg ik met hoog water een trage aanbeet. In eerste instantie dacht ik een gulletje en een verloren lijn gehaakt te hebben, met nog een 30-tal meter te gaan werd duidelijk dat het een forse vis was. De lijn sneed van links naar rechts door het water en met een beetje geluk kreeg ik de vis over de gevarenzone voor de kant. Resultaat was een gul van 65cm en ruim 6 pond. Later nog een gulletje van 45cm gevangen, en vervolgens lekker naar huis gegaan toen het begon te regenen. Beter kon m'n dag toch niet meer worden!



Bastiaan

Zondag 22 oktober gevist op een "geheime" stek van Arjan #8. Na aanwijzing van hem deze stek gevonden. Gevist van 11 tot 23.00 uur, van laag tot wederom laagwater. Harde wind in de rug dus zeer verre worpen, maar alle vissen, behalve de botten en tong, gevangen op niet meer dan 20 meter uit de kant. Ook de gulletjes aasden vlak langs de kant op steurkrab. Bij het schoonmaken zat de gul vol met deze dieren. We hebben met 5 man gevist met een hengel kort onder de kant en een hengel ver weg. Totaal gevangen: 6x gullen van 40cm+ en 1x 60 cm+ 1 paling, die zowat mijn hengelsteun meetrok bij de aanbeet, van 82 cm ,37 stuks botten van een groot formaat 30cm +, 2 wijtingen, 17 postzegels, grondels en mini wijting. Kortom een geslaagde visdag. De gul aasde van hoog tot 1 uur na hoog, daarna niet meer. De tong tot donker gevangen daarna was ook dit over. Tongen totaal 7 stuks 1x 40 cm, 2 slibs en 4x mini. De botten en mini's de gehele dag door. Veel aanbeten van mini wijting maar geen krabben.

Martin #256

nieuw zeebaarsrecord hartelkanaal!!! wat moet je doen als je op zondagavond als feyenoord supporter juist niet naar de wedstrijden wil kijken, je gaat lekker je aas van afgelopen zaterdag opmaken. wederom gekozen voor het hartelkanaal. in een druilerige regen lekker 3 uurtjes staan vissen. vangsten niet zo goed en gevarieerd als de vorige keer. 4 botten en.....een persoonlijk record zeebaars (zie foto), gevangen op een langstelige haakje 4, aan een zager die groter was dan de vis.....gevist met zagers en pieren, alles gevangen op de zagers, op de pieren geen stootje gezien. gevist van hoog naar laag.



groeten uit benthutten,

arie #735

Dat het niet altijd feest is , merkten we dit weekend : op deze verwaaide zondag maar 5 baarsjes tijdelijk uit hun natuurlijke biotoop onttrokken . De zware zuidenwind was er natuurlijk debet aan dat er niet echt goed op onze stekken gevist kon worden, maar ja het blijft vissen en wij " sportvissers" zijn natuurlijk van vele factoren afhankelijk. Enige domper op deze dag was dat een paar "sport(brood)vissers" het nog altijd niet kunnen laten om ondermaatse baarsjes (en ook nauwelijks maatse) zonder pardon in hun net te deponeren . Dat deze mensen niet voor rede vatbaar zijn , bleek uit een kort gesprekje: Ze vonden zichzelf hele " pieten" met hun netje "haringen"Het zijn wel deze lieden die de sportvisserij in een slecht daglicht stellen en in de kaarten spelen van de argumenten van de sportvishatende beroepsvissers.... .

Groeten van de Zotten , Beerse

Na het spektakel van donderdag avond besloten roland en ik om niet met de gullenmeeting mee te doen maar weer en wind te trotseren om eens te kijken of er wat baars te vangen viel. Dat ging best aardig. We hadden dit keer eens wat mesheften meegenomen om te kijken of ze dat ook lusten. Ze vielen best in de smaak en ik wist vrij snel een baars te vangen van 45 cm, had de haak geslikt dus die ging mee naar huis. Naar mate de dag vorderde werd het toch lastig vissen omdat de wind je lijn omlaag de stenen in blies. Zo hebben we allebei toch wel een behoorlijk wat aanbeten gemist of mooie vissen verspeeld omdat je lijn achter stenen bleef hangen. Maar roland wist er toch nog een te vangen, deze was ook 45 cm. Zo tegen de schemer werd het stil en hielden we het voor gezien.



Vandaag zondag, besloten we wat eerder richting waterkant te gaan en hebben wat aanpassingen gedaan aan het materiaal. Het materiaal verlies bleef nu beperkt tot 1 loodje, terwijl dat gisteren een stuk of 6 waren. Ook vingen we wat meer vis deze keer, maar toch weer een allebij een stuk of 4 aanbeten die niet doorzetten of dat ze losschoten. Ja het blijft vissen natuurlijk.... Maar de dag voor roland kon niet meer stuk, na een snoei harde aanbeet en stevige dril kon hij de vis van het weekend landen, een mooie baars van 65 cm en 5,5 pond. Hij wist er verder nog een te vangen van 50 cm, en nog eentje van rond de 40 cm die weer terug mocht. Ik wist er 1 te vangen van 51 cm en had er enkele verspeeld. Wist op het laatst nog hobbelen een bot te vangen van een cm of 25. Een aangename verrassing was het wel. Roland had ook nog een leuke verrassing, tijdens het binnen halen werd zijn lege haak gegrepen door een kleine fint! Ook apart zo in oktober dat er nog fint zit.



Het was ondanks de harde wind toch prima vertoeven langs de waterkant, en is toch alweer een poosje geleden dat we een paar mooie baarzen hebben gevangen, vooral voor roland hehe...

Groeten,

Chris #1021 & Roland 1023

Zaterdagavond,afgaand water, eerst op de kop vd PPGbek gevist;alleen maar kleine bolkje en de wind vol in mijn gezicht,vind ik meestal niet zo gezellig. Rond 21.30 verkast naar de landtong/Wweg. Windje lekker in de rug. Vrij snel twee 40+ gullen geland. Mijn maatje Imran ving vrijwel gelijktijdig ook 2 van boven de 40. Rond een uur of 12 hield het op met de gullen aanbeten en landde ik 2 tongen van tegen de 25cm. Imran,altijd het laatste woord,ving er 1 van plm 40 cm.Deze was een foto waard,maar mijn lithium batterijen waren overleden. En dat op zijn gloednieuwe hengel en molen. De man heeft volgens mij geweldig geslapen vannacht. Mooie,gevarieerde visserij in de WWeg Toen het eenmaal hoog was rond 02.30 was het helemaal over met alle aanbeten.

Vis ze!!

Gr,

Roy #1017

Donderdagavond samen met mijn zoontje wezen vissen aan de PPGB. Op het oostelijk stuk begonnen, na 2 uur verplaatst naar het strandje. Daar redelijk veel wijting gevangen, het meeste spul ondermaats.

Ook 2 maatse gullen gevangen, de grootste door mijn zoon. Naast mij stonden 2 Belgen, deze hadden voor onze komst al diverse maatse gullen gevangen.

René

Hallo allemaal,

Donderdagavond 19 oktober met Leon #1, Chris # 1021 en Roland #1023 gevist in het Beerkanaal, met afgaand water. Ik zat met zagers te vissen om na te gaan of er nog wat baars actief zou worden, rond 21.00 uur vang ik een voor mij wat vreemd voorkomende vis. Eerst dacht ik een pietermannetje te hebben gehaakt en had ooit eens gehoord dat die giftige stekels hebben, na inspectie door Leon bleek het om een rode poon te gaan, 19 cm groot. Toen we de lampjes er duidelijker op lieten schijnen kon je goed zien wat een prachtige vis dit is. De foto's zijn wellicht iets onscherp, als je goed kijkt is de prachtige blauwe kleur op de borstvinnen wel te ontdekken.

We waren nog vol bewondering van deze vangst toen mijn andere hengel een enorme buiging maakte en mijn slip begon te roken, wat even later resulteerde in een dikke zeebaars van 65 cm en vijf en een halve pond. Later landde Leo numero uno nog een leuke baars en kreeg Chris een felle aanbeet die hij net niet wist te 'verzilveren'.

Ik vond het een prachtige visavond en heb zeer genoten, mede dankzij Chris, Roland en Leon.



rokende molens...,

grt.

Rens#100

woensdag 18/10 de stoute kaplaarzen maar aangetrokken om bij de DSM de gul te belagen. Ik wilde het eens met laagwater proberen. Geen succes, dacht ik na twee uur naar een bewegingsloze top te hebben gestaard. tegen 20.30 uur net op het keerpunt van het tij, een flinke dreun op de top, en jawel: een 40+ gul. Daarna leek het los te gaan; heel veel felle aanbeten, maar toch geen vis op de kant. Uiteindelijk nog 3 40+ers geland en één verspeeld.

Gevist met kleine pieren. Leuke avond, en het weer viel reuze mee!!

grt uit Bleiswijk.

Machiel #1035

In navolging van Jan v Laar woensdagavond 18 okt nog even naar de maasvlakte gekoerst voor wat smijterij.

Resultaat vanaf het donker 4 baarzen, 1 van 30, 1 van 40, en 2 van 50 , alles op electric blue.

gr Leon #1

Hoe kun je een vrije dag het best doorbrengen ? Juist aan de waterkant natuurlijk met een hengeltje en een plugje eraan . In het begin wilde het nergens echt lopen maar tegen de avond had ik een schoolje baars gespot waaraan ik de nodige sport beleefde: een 15 tal baarzen waarvan de grootste 78.5 cm was. Deze mocht mee naar huis en de rest zwemt weer vrolijk rond.... .

Van mij mogen ze nog ff blijven..... !!!!!



Groeten van Dave , zot van Baarse

In de hoop ook nog een paar mooie palingen voor de rookoven te strikken, ben ik gisteren, dinsdag 17oktober, weer naar het havengebied gereden waar een tweetal Hagenezen afgelopen zondag redelijk paling wisten te vangen. Aangekomen op de stek stond er al een visser die met zagers de tong aan het belagen was. Even een praatje gemaakt en hij vond het geen probleem als ik naast hen zou gaan staan. Hij heette Ton en vertelde mij dat hij er eergisteren ook had gestaan en dat een van die Hagenezen die dikke paling had teruggezet. Het monster woog maar liefst ruim 2,2 kg! Nog met afgaand water ving ik

een mooie dikke paling, maar daarna bleef het stil. Zo heel af en toe een paar tikken op de top en dan weer stil. Waarschijnlijk witvis die de springers van de haak aan het snoepen waren. Ton ving 5 tongen en ook nog een paling die ik mee naar huis mocht nemen. Zijn restant zagers kreeg ik ook, maar leverde mij geen vis op. Rond middernacht reed ik weer huiswaarts.

Groeten,

Michiel #164

Maandag een leuke avond gehad aan het Hartelkanaal. Was eerst van plan naar de Landtong te gaan, maar de berichten waren daar niet zo geweldig meer. Dus maar naar een voor mij nieuwe stek. Omstandigheden waren redelijk, niet koud, weinig wind. Het was alleen laag water en dat kan soms problemen geven met de stenen die daar beneden liggen. Ik kreeg wel een goede tip ter plekke, ga pal naast de windmolen staan dan kan je met inhalen op de betonnen voet gaan staan. Na 20 minuten al de eerste vissen op de kant, een doublet van een bot van 34 en een paling van 31 cm. Daarna nog 2 kleine botjes, een paling van 32 cm en een mooie zeebaars van 45 cm. Dit alles in een tijdsbestek van zo'n anderhalf uur. Om een uur of 10 begon de stroming er een beetje in te komen en liepen de beten juist terug. In het laatste uur nog een botje van 15 en een baars van 38 cm. Ik vond het een vreemd verschijnsel dat hoe meer stroming er kwam hoe minder de aanbeten werden. Als iemand daar een verklaring voor heeft dan hoor ik het graag. Gevist met zagers, losse lijnen en rode afhouders, de bot en paling gevangen op de afhouders, de baarzen met de losse lijn, een met een korte en een met een lange dwarrellijn. De meeste vis wat verder uit de kant.

arie #735

zondag om 1900 wezen vissen op de waterweg tegenover dsm met een stevig oostenwind in ons poreem hebben we drie uurtjes gevestig en twee mooie gullen van 40cm gevangen toen de wind ons uiteindelijk toch ging vervelen zijn we het nog 4 uurtjes op het caland gaan proberen met als uitkomst een 30tal ondermaatse gulletjes van rond de 15a 20cm . kreeg mog wel een allerjezus harde klap op mn hengel en aan de achtergebleven gerafelde kop van een gulletje te zien was er een jager op pad geweest maar net niet ver genoeg door had gebeten jammer .al met al toch nog een leuke avond gehad en we zullen zeker weer in de herfst vakantie een poging gaan wagen op de gul maar dan niet met een oostenwind want het is wel toevallig dat we steeds weinig vangen met een oosten wind .

mvrgr de drie dwaze vissers

Afgelopen zondagavond ben ik nog even naar de Waterweg gereden om mijn aas van afgelopen vrijdag op te vissen. Ik heb gevestig met opkomend water van 20:00 uur tot 0:30 uur. Resultaat: 3 tongen en 4 botten. Helaas draaide een goed bonkende paling zich door mijn 6.8 kg Amnesia onderlijn waarna ik slechts een prop slijm mocht verzilveren. Naast mij stonden twee vissers uit Den Haag die op plaing aan het vissen waren. Hoewel ze klaagden over de slechte vangsten van dit jaar, kwam hun emmer toch nog behoorlijk vol te zitten toen er een monster op de kant werd getild. Ik heb nog nooit zo'n dikke paling gezien. Er stond trouwens wel een vies straf windje.



Groeten,

Michiel #164

De waarschijnlijk laatste zeebaarsdag voor mij dit jaar was afgelopen zondag. Met een "goed gevoel" van huis vertrokken om op de punt van het Beerkanaal tot de conclusie te komen dat het water er toch wel erg bruin en troebel uitzag, de wind niet helemaal lekker stond en het ook nog wel heel erg laag water was. Toch maar de Owner redhead te water; na 1/2 uurtje de eerste fanatieke aanbeet en een

baars van net boven de maat snel weer terug. Toen kwam de stroom erin en maar op de shads overgestapt; voordat de zon onderging hadden 5 baarzen zich aan de salt 'n peppa te goed gedaan. Ik heb ze niet gemeten, maar de grootste zalk zo'n 50 cm zijn geweest. Een aantal aanbeten werden niet verzilverd en ook het beerkanaal kan nemen en geven... In het donker had de electric blue effect.

Kortom eigenlijk een superavond, met licht spul totaal 7 maatse baarsen, kan niet wachten tot er misschien wel weer een komt.

Jan #491

Afgelopen vrijdag opnieuw richting de waterweg getrokken om te proberen wat gul te vangen. Samen met mijn broer om 20.00 uur aangekomen, verkeerde tij, het was net hoog, maar ja we konden nou eenmaal niet eerder. Gauw de lijnen te water, en wachten maar. Duurde ongeveer een uurtje voor ik de eerste aanbeet kreeg. Flinkte klappen, en ja hoor, een mooi gulletje van iets meer dan 40 cm.

Ondertussen ving mijn broer twee redelijke steenbolken, maar die mochten toch weer zwemmen. Even later mijn tweede gulletje, ook weer rond de 40 cm. Hierna een hele tijd niks, totdat het bij mij iets na middernacht losging. 4 gulletjes 40+ in minder dan een half uur tijd, voor mij was de vissessie geslaagd! Even later ving mijn broer ook nog 2 leuke gulletjes, en toen was het over. Nog een paar

keer wat mooie klappen gemist, en 1 vastloper. Om 2.30 vonden we het mooi geweest, de slaap sloeg toe. Wel een heerlijke nacht, geen wind, lekkere temperatuur, en weer eens lekkerre vangsten. Gauw weer tijd zoeken om te gaan!

Bas#609

Zaterdag 14 Oktober 2006.

Gevist op de waterweg tegenover de Stenaline, we waren erom 1800 uur en het zou 2100 uur hoogwater zijn dus we hadden mooie tij. We zijn in de middag aas wezen halen bij Hengelsport Zuidland ,we vroegen aan Ruud geweldige pieren. Nou dat hebben we geweten ,hij liet ze zien geweldig wat een mooie aas . Maar aangekomen op de waterweg we lagen in met 4 stokken en hebben van de hele avond 11 keer beet gehad ,heeeeeeeel veeeeeeel krabben. Je moest om de 3 minuten echt je hengels op halen want alles was eraf. Het weer was goed wind NO 4 en een mooie heldere lucht. Om 2300 uur vingten we een gulletje van 41 cm kort erna een grote wijting en 1 steenbolk. Dit was onze vangst niet best ,maar toch een leuke avond. Het was druk ongeveer 15 man stonden er ,maar overal was de vangst matig ,we denken dat het komt door de Noord Oosten wind. Ja je moet toch wat de schuld geven hahahaha. Weet je als je wat vangt mag je wel zeggen waar ,een hoop mensen zijn zo vaag met waar ze ze vangen en dat is zo jammer.

Met Vriendelijke Groet:

Harry S

Zondagochtend weer op pad om de baars te gaan belagen. Dat dit niet van een leien dakje zou gaan werd al snel duidelijk : geen stroming (dood tij) en aantrekkende oostenwind maakten het voor ons er niet gemakkelijker op . Toch wist ik op korte tijd 4 baarzen te landen op de plug en had zo waar nog 3 missers . Géén beren maar leuke vissen rond 50 cm.... .

Vismaat Ruud had zijn dag niet: hij stond er bij en hij keek ernaar..... .

Groeten van de Zotten van Beerse

N.K Jeugd en Dames

[Verplaatst naar wedstrijdverslagen 2006](#)

Zaterdag middag 14/10 om 14.00 uur samen met mijn vader naar de Pier in HvH getogen. Hoog water pas om 21.00 uur, maar ik wilde het met het lage water eerst proberen om met mijn zeebaarsstok voorzien van een licht loodje en een zager wat zeebaars te vangen.



Dit is helaas niet gelukt. Om 18.00 uur ben ik maar overgeschakeld naar de gul visserij. Dit ging echter niet gemakkelijk. De eerste aanbeet kwam om half 8, zo te voelen een flinke vis, maar hij schoot tussen de stenen en ik kreeg hem er helaas niet uit. Zo rond hoog water 2 gulletjes gevangen van rond de 40 cm en om 22.00 uur stond mijn hengel flink te klapperen, veel tegenstand, dus flinke vis ik voelde hem bonken, maar hier ook weer een vastloper, toen alles bij elkaar gevloekt en maar ingepakt, de pieren en zagers waren ook nagenoeg op. Mijn vader ving om 19.30 ook een gulletje van rond de 40 cm. Om 19.00 uur kwam Rob M. ons ook nog even vergezellen, hij had nog wat aas over van de dagen er voor, en hij maakte zijn reputatie als ervaren visser waar door er 5 gulletjes uit te halen.



Gr Bert#168

Vrijdagavond samen met Willem #531 en collega Karel naar de Zweedse Geul getogen om er een portie lekkerbek uit te trekken. Kan kort wezen. Heerlijk gevist, prachtig gezicht toen er een mega boorplatform werd binnengesleept, geweldig weer, maar geen vis op de kant. Zal wel met het dooi tij, zaterdagmorgen te maken gehad hebben.



Volgende keer beter!

Groet Leendert

Vanochtend vroeg opgestaan om te gaan vissen in het Calandkanaal. Wij vissen nog niet zo heel lang op het zoute, maar hebben toch al leuke vangsten geboekt. Het is de eerste keer op het Calandkanaal en we wilden wijting vangen. Een vis die wij allebei nooit eerder vingen. Om half 8 lagen de hengels (nou ja, de lijnen) in het water. En het was achter elkaar beet! We vingen om de beurt zo'n 5 kleine wijtinkjes, die vervolgens weer mochten zwemmen. Verder ving ik nog 2 zeebaarzen (30 cm ongeveer) en 1 gul en 1 bot. 's Middags met laag water werden de vangsten minder en zijn we rond 14.00 uur gestopt. Maar voor onze begrippen een topdag gehad!

Sportvisgroet,

Marcel en Jos uit Amersfoort

Zo, ik dacht, laat ik weer eens een vangstbericht insturen. Na de laatste zeebaarsdag van afgelopen zaterdag, wilde ik de technieken en geheimen van Rens Steenbergen nog wel eens proberen. Ik had nl. op die dag een prachtige aanbeet gehad, maar helaas een mooie baars verspeeld, omdat hij vast liep tussen de stenen. Nou, dat zou me dit keer niet gebeuren. Aangezien het vrijdag was en ik dan meestal met de vaste maten Leon en Sjaak erop uit trek, ff gebeld. Leon heeft tegenwoordig een nieuwe baan in Den Haag, waar hij jonge mensen opnieuw op weg stuurd. Hij moet alleen tegenwoordig op vrijdag werken. Jammer, maar het is niet anders. Hij zou dus later komen. Sjaak daartegen stond al te popelen toen ik belde. We spraken af om vanaf 14.00 uur de baarsen te gaan vervelen aan het Beerkanaal. Zo gezegt, zo gedaan en na het aas te hebben gehaald, trof ik Sjaak om klokslag 14.00 uur

aan het Beerkanaal. Er stond bijna geen wind en het zonnetje scheen, dus dit moest een topmiddag worden. Als eerste moesten we er voor zorgen dat we wat wijtingen hadden welke zouden dienen als aas voor de zeebaars. Zoals de laatste keer met Rens, was het ook weer mijn onderlijntje wat de wijtingen wisten te vinden, waardoor ik weer was getorpedeerd als aascatcher. Binnen een kwartier lag de eerste wijting weer in het water. Deze keer stond de hengel wel goed in een hoge steun, want ik had wel geleerd van Rens. De vorige keer lag mijn hengel nl. laag en dus mijn lijn lekker tussen de blokken. Maar nu dus niet. Binnen 10 minuten kwamen de eerste klappen op de spinstok. En wat voor klappen, de spinstok brak zowat. Ook nu weer kregen Sjaak en ik direkt een hartverzakking. Maaaaaaar, ff opgelet nu. Goed kijken of de lijn niet vast zit, rustig naar beneden het talut aflopen, nogmaals kijken of de lijn vrij is en dan voorzichtig de lijn strak zetten om te kijken of de baars er nog aan zit. En dan ineens zzzzzz,zz,zzzzzz,zzzzzzzz,zzzzz, de slip doet zijn werk. FF laten weglopen de diepte in en dan langzaam de slip wat strakker zetten. Na een dril van een minuut of 5 is de vraag. Wie gaat het winnen. De visser aan de ene kant van de lijn, of de machtig baars aan de andere kant. Het mooiste moment vind ik, de eerste keer dat hij aan het wateroppervlak komt. Ondertussen was Sjaak ook al afgedaald om te assisteren bij het landen van de baars van uiteindelijk 55 cm., niet supergroot maar wel magistraal. Op zo'n moment is mijn dag al goed. Uiteindelijk nog 1 zelfde baars er bij gevangen, 1 maatse gul en een stelletje aasvisjes voor de andere. Toen om 19.00 uur Rens en Leon arriveerden vond ik het wel welletjes en peerde hem naar huis. Deze manier van zeebaarsvissen is mij zeer goed bevallen mag ik wel zeggen. Wil daarom Rens hier hartelijk voor danken en kan het aan veel mensen aanraden welke het baarsvissen met kunstaas niet kunnen volbrengen. Het is dus voor mensen met weinig ervaring in baarsvissen een mooie manier om kennis te maken met deze visserij. Belooft in de toekomst weer wat meer van me te laten horen (of je het nou leuk vindt of niet).



Groeten Theo # 48

PS. ik ga dit weekend deze baars bereiden met een nieuw recept, welke dan ook weer op de site komt van de Swedish Chef

Vrijdag naar de waterweg gegaan na wat steekzagertjes te hebben gehaald in Maassluis.

De sessie gestart om 09:00 uur en gestopt om 19:00 uur. De vangst bestond uit 37 tongen en tongetjes en 4 botjes en een minipalinkje. We gaan nog maar even verder op de nieuwe stek, bij zulke mooie resultaten.

Groeten Carlo 436 en Hans 514

Donderdag 12 oktober kon ik eindelijk weer eens een keer met Rob #50 naar de Waterweg in de hoop nog een paar tongen te strikken. Bij FishTales mijn aas opgehaald waar mij verteld werd dat de

tongvangst in Schiedam aan het afnemen waren. Om 19:15 uur was ik op de stek en zag Rob nog net een bot weer in het water kieperen. We hebben gevist tot 23:00 uur en aan het begin nog net 1 uur opkomend water meegepakt voordat het vloed was. De vangsten waren uitstekend. Zowel Rob als ik visste met één hengel, Rob met een weegschaal en ik met twee rode afhouders. Rob ving maar liefst 7 tongen waarvan 4 dik boven de maat. Ook ving hij nog 2 botten en een wijting. Tweemaal haalde hij een doublet tong naar boven. Ik ving 4 tongen waarvan 2 dik boven de maat, 1 bot en 1 paling. Het was dus weer een echte DDA, alleen jammer dat Koos en Albert er niet bij konden zijn.



Groeten,

Rob #50 en Michiel #164

Woensdag avond met het lekkere weer er weer op uit met roland om eens te kijken of er nog een baars te vangen viel. We wilden het weer hobbeld gaan proberen omdat dat zaterdag toch wel goed beviel en

een erg spannende manier van vissen is, je weet nooit wanneer er eentje op je zager knalt. Toen we aankwamen was het water net aan het zakken, dus dat was mooi, dan zal het vast wel stromen om lekker te hobbelen. Dat viel dus vies tegen. Zelfs een loodje van 25 bleef bijna vast op zijn plek liggen. Dat was dus duidelijk wat minder, vaak geldt geen stroming geen baars. Dat klopte ook aardig. Roland ving eerst een steenbolk, maar die was te groot om mee te vissen dus ging terug. Ik had ook regelmatig wat losse tikjes en rukjes van kleine vis. Tot ik roland op een gegeven moment enthousiast hoor brullen dat hij wat heeft wat groter is als een bolk. En inderdaad en werd flnk aan de andere kant van zijn lijn getrokken. Toen de vis wat dichtbij was nam die een onwijze sprint de stenen in en roland was kansloos en de boel zat dus vast. Ik zei dat hij een paar meter lijn moest geven misschien dat hij weer uit de stenen zwemt. En na 5 hachelijke minuten was hij weer los. En kwam er een zeebaars boven. Het was een een volgevreten baars van 44 cm die het roland toch goed lastig had gemaakt. Hij had weer een wijze les geleerd, onderschat ook de kleinere baarzen niet!!!! Snel onthaakt en weer laten zwemmen. De rest van de avond geen fatsoenlijke beet meer gehad, alleen maar steenbolkjes en ander klein gespuis zagers lopen voeren. Dus gingen we rond 11 uur weer richting huis. Maar we hebben ons weer prima vermaakt en daar gaat het bij ons uiteindelijk om.

Groeten,

Chris #1021 & Roland #1023

Woensdagavond 11 oktober 2006 van 17.00 uur tot 22.00 uur (rond 18.30 uur hoog water) met vismaat Jan Overbeeke en Ferry Christen gevist in het Beerkanaal in de hoop de eerste gul van dit jaar te landen. Als aas hebben we verse pieren gebruikt en onderlijnen in de vorm van lange dwarrellijnen, voorzien van grote haken 2/0 en zelfs 4/0. Met een oostenwind in de rug de onderlijnen een gigantisch eind richting PPGB gegooid, zodat je zeker in de vaargeul zit. Nadeel hiervan was wel dat je het (anker)lood met geen mogelijkheid op zijn plaats kon houden en er al vrij snel sprake was van diverse vastlopers. Dit resulteerde in kapotte onderlijnen, tot twee keer toe een voorslag kwijt, enz. Echter, rond hoog water was de ergste stroming er uit en bleven de lijnen een beetje fatsoenlijk liggen. Dit resulteerde voor ondergetekende gelijk in een mooie zeebaars van zo'n 45 cm aan een haak 4/0. Misschien wat ongeloofwaardig, maar deze baars heb ik niet zien bijten (en ik vis toch niet met een bezemsteel!). Vervolgens wist Ferry met de regelmaat van de klok wat kleine steenbolk en wijting te pakken, maar bij Jan en ondergetekende niets. Bij het invallen van de duisternis een mooie aanbeet met een paling van zo'n 65 cm tot gevolg (aan haak 3/0!!!). Later op de avond wist Jan ook nog een mooie paling te vangen en een gulletje van rond de 30 cm. Samengevat niet de verwachte grote aantallen gul gevangen, maar toch vis. Verder was het heerlijk weer, dus al met al niet slecht. Op het einde van onze vissessie maakte Jan echter nog een flinke snoekduik op de gladde stenen met als resultaat een gebroken hengel (en middenhandsbeentje?). Dit maakte de avond toch wat minder geslaagd. Na deze tegenslag zijn we maar gelijk richting huis vertrokken.

Volgende keer wat meer geluk en vis zullen we maar zeggen.

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

9 Oktober 2006.

Gevist op de Amazonehaven van 1800 uur t/m 0100 uur in de nacht.

Het was prachtig weer geen wind volle maan .

Ik had me eerste hengel in gegooid en stond de tweede klaar te maken, kreeg gelijk aanbeed met grote klappen.

Heb hem binnen gehaald en ja hoor een klein wijtingtje van 15 cm.

Zie de foto op de site Hahahahaha

Er gingen grote verhalen van leuke vangsten mooie steenbolken en hier en daar een zeebaarsje, wat paling en platvis.

Maar helaas geen goeie berichten van de Amazonehaven.

Aan het eind van de avond 29 kleine wijtingjes en 2 steenbloken.

Jammer maar met drie man gevist toch een leuke nacht gehad veel lol en mooie weer.



Volgende keer een betere visvangst.

Met vriendelijke Groet:

Harry van de S.

Zondagavond weer ff wezen baarzen , en op relatief kort tijdsbestek toch weer een 10 tal baarzen(en ook nog gepen) mogen vangen. Met het keren van het tij bleef het relatief rustig, maar toen de stroming er volop inging, werden de pluggen bruusk de weg naar de oever versperd .

Harde beuken op de spinhengels doen ,ook na een zomer met véle baarzen, nog steeds onze harten sneller kloppen . Ook deze keer ook weer geen echte béren , maar met enkele vette 50 plus baarzen schreven we weer een zéér mooie avond bij in onze visboeken.

Groeten van de Zotten, Beerse

Hallo Broeders en Zusters in Petrus,

Na flink de smoor in te hebben vanwege de totaal onverklaarbare afgelasting (vrijdag middag jl. al!!) van de 1e selectie bootvissen welke op deze zondag moest worden gehouden hebben we onze frustratie maar van ons afgevist en hebben we heerlijk in het zonnertje met een zwakke zuidoosten wind in ons gezicht in de Waterweg een 20 tal gulletjes staan vangen van zo,n 2 tot 3 pond.

Leuke visserij aan de Westzijde van Maassluis West in het diepe stuk waar de boeien onder de kant liggen.

Met opkomend water even last van de felle stroming en wat gekletter toe mijn steun viel en er een paar ogen sneuvelden, dus let op!





Groeten en krakend Karbon

Sjaak, Stipo en Tuur

Zaterdag met 3 man richting de waterweg getrokken. Gezien de vangstberichten was de verwachting hoog. Wisten wij veel dat de waterkering vandaag getest zou worden. Aangekomen bij de stek bleek het stervensdruk met mensen die een plaatje wilden schieten van dit geweldige spektakel? Echt honderden mensen langs de kant. Zelf ook nog staan kijken, best leuk, maar spektakel? Nee niet echt, daar gaat het allemaal iets te langzaam voor. Maar goed, de kering ging dicht, en iedereen ging weer weg. Alleen, de kering bleef dicht! Weg stroming, weg vis. De krabben hadden dus alle tijd je haken keurig leeg te eten, vis kwam er niet aan te pas. Uiteindelijk hebben we het moeten doen met 1 leuk gulletje, een paar kleine botjes, en een palinkje, en dat was het. Jammer maar helaas, gooi dat ding maar gauw weer open!

Volgende keer ,beter, vangze,

Bas #609

Zondagochtendvroeg om 03.30 gaat de wekker. Volgens Ricardo is het vanaf het hoogste tij het beste tongentijdstip. Het is 05.00 hoog in Rotterdam, dus sta ik tegen 04.45 op de stek. De kenner blijkt er zelf al te staan!! Snel ingegooid en dan begint een botjesfestijn. Leuk, maar dat was niet de bedoeling. Hoe lichter het in het oosten wordt, hoe meer het er op lijkt dat de tongen vandaag een ander tij als beste hebben uitgekozen. Uiteindelijk komt er een tongetje van nog geen 20 cm boven. Als mooie troostprijs toch nog een tweetal leuke palingen.



Gilles #59

Zaterdagavond 7 oktober het restant aas van afgelopen donderdag op wezen maken. Eerst even 2 uur gevist aan het einde van de landtong. Resultaat daar was 1 x tong en veel vuil op de lijn en dat in combinatie met veel stroom was het niet prettig vissen. Daarna nog een kleine 2 uur gevist naast de gesloten Maeslandkering. Resultaat daar was veel krab 2x tong (klein formaat), een paar botjes en nog een mooie gul van net geen 50 cm. Laatste genoemde gaf een mooie sport op een 100 gr feeder.



grt Erik #331

Goedenavond

Donderdagavond met mijn broer afgesproken om weer eens naar de waterkant te gaan.

Om te kijken of er alweer een gulletje gevangen kan worden.

Bij aankomst even de hengels optuigen en voor dat ik ook maar een worp had gedaan had mijn broer al een gul van 50 cm aan de haak hangen.

Ik heb hem gevraagd of hij voortaan misschien even wil wachten met vangen tot ik ook een hengel in heb gegooid.

Dit bleek geen toevalstreffer want van begin tot einde visdag, hebben we twaalf mooie gullen gevangen en zo'n vier steenbolken en wat platvisjes en zes gullen verspeeld.

Het was gewoonweg een mooie visavond, de gullen waren allemaal tussen de 45 en 55 cm.

Helaas hadden we geen fotocamera bij ons, dit gebeurt ook maar één keer.

Ik hoop dat het vrijdagavond tijdens de wedstrijd ook zo goed gaat.

We hebben zo 5 uurtjes gevist en de beet die we hebben gehad was erg veel iedere worp was gewoon raak met gul of steenbolk en zeker niet te vergeten platvisjes die gelijk weer terug gingen.

#1008 Koos

Donderdagavond, samen met Graham, een collega en Gilles naar de Waterweg gegaan om daar weer eens op een andere stek te vissen. Er was niet echt rekening gehouden met het tij en dat was dan ook te merken aan de tongvangst. Deze bestond toch nog uit behoorlijk wat redelijk formaat botten, een grote winde en bij mijzelf knalde er bij de laatste worp nog een mooie baars van 50+ op de zager. Gilles was weer spekkoper door als enige mooie tongen te vangen, op bijgaande foto toont hij een van deze mooie tongen (41 cm.)



grt Erik

Donderdag avond van 19.30 tot 23.00 weer op pad geweest met Bram en Jan .Eenmaal aangekomen zat Jan al te vissen en die vertelde ons dat hij al twee mooie baarzen had .

Rechts van ons stond de voorzitter en de sitebeheerder al te vissen en na goed onder de plu te hebben gekeken zat daar Graham ook verscholen .Na wat te hebben gepraat de hengels opgetuigt en knallen maar, het duurde effen voor de eerste botjes omhoog kwamen .De tong liet zich deze keer niet zien bij mij maar drie plekjes verder zag ik ze wel omhoog komen en het waren geen kleintjes .Ook Bram kon de nul tegen het einde weg vissen met een botje ,de week ervoor wist hij nog wel een mooie tong te scoren .Deze keer wat minder vis maar naar mijn idee lag dat aan het tij want het water was zo laag en het zou pas rond de klok van 02.30 hoog zijn .

Ricardo #119.

Woensdag 4 oktober. In het kader vanierendag heb ik de zagers weer eens laten zwemmen. Dit keer was de Waterweg de stek na het lezen en horen van de vangstberichten over grote tongen en mooie gullen. Ik heb gevist van 15.00-18.00 en 6 gulletjes (46 cm), 2 tongetjes (34 cm) en 2 botten (34 cm) gevangen. Dat smaakt naar meer, dus morgenavond nog een keer!

Gilles #59

Afgelopen zaterdag met ze 2-en bij Maassluis gevist. 4 uurtjes lang, tij omhoog en tot een uurtje of 9 s'avonds. Vangst viel niet tegen: 4 gulletjes (36,38,40 en 40), 1 mooie tong van 35 cm, een paar kleine wijtinkjes en gulletjes en 1 bolkje.

groet, Gerard #505

Zoals Leon en Damian al lieten doorschemeren was ik dit weekend weer op pad om voornamelijk de baars te belagen. Het oorspronkelijke idee was om zaterdag ochtend in de vroege uurtjes met Roland te gaan vissen. Dat ging voor mij helaas niet door. Roland ging wel en ging eens kijken of er al een gulletje te vangen was. Toen ik omstreeks 2 uur in de middag aankwam het aas mee te nemen wat hij overhad omdat hij het voor gezien hield, kon hij toch melden 2 mooie botten van 37 en 39 cm en nog een scholenbaarsje gevangen te hebben. Wel veel beet gehad maar allemaal klein grut en dat vang je niet zo snel met een 2/0 haak...

Ik had met Marcel bij de glooiing afgesproken om daar met dobber en zagers evenals kunstaas te kijken of ze het dit weekend wel zouden doen. Tot een uur of 6 daar gestaan maar geen aanbeet gehad. Misschien dat we iets verkeerd deden, of ze hadden geen trek of waren ergens anders. Toen naar de EMO vertrokken om het daar eens te proberen. En ook daar helaas geen baars te zien. Wel zagen we even later Timo, Leendert en Damian die het hier ook eens gingen proberen. Even mee staan babbelen en toen stukje terug om een poging op gul te wagen. Het begon allemaal erg onheilspellend. Marcel brak zijn hengel in stukken bij de eerste worp en bij mij bleek een het klapoog van het onderste deel verrot te zijn. Dat was dus zeer uhh "minder prettig" zeg maar. Weet trouwens iemand of dat nog te repareren valt?? mail me maar!!! Dan maar allebij met 1 hengel gevist. We hadden bijna elke worp wel beet. Allemaal kleine wijtingen en steenbolken. Geen gul te bekennen. Rond 10 uur ging Marcel er vandoor en wat ik verder deed die avond is al bekend.

Toen zondag middag toch weer kriebels om de troosteloze dag van gisteren goed te maken. Kreeg mailtje van Leon dat die begin van de avond erop uit ging. Ik kon het niet laten dus ook maar weer richting maasvlakte vertrokken. Er was dus geen vis te bekennen. Wel nog een best wel heel erg grote japanse ooster gevangen ter grootte van een baksteen. Wat een dril is dat zeg om zo'n beest naar binnen te pompen hehehe. Had er nog een aanzitten maar die was denk ik nog groter en wist zich na een paar meter vast te zwemmen waarna het zootje afbrak er jammer..... Toen waren we zowat omsingeld met onweersbuien. Overall om ons heen flitste het als een tierelier. We vonden het wel mooi geweest en besloten te vluchten.

Ben benieuwd hoe het met de laatste zeebaarsdag gaat, kan niet wachten!!

Groeten Chris#1021

Zaterdagmiddag was het mooi weer DUS naar de waterkant. Eerst nog even langs bij Rinus van Eagle Hengelsport en daarna richting Maassluis. Ik heb gevist met een 3 haakspatnoster met stalenaafhoudertjes. Ik stond daar lekker in het zonnetje en heb van 14.30 tot 17.00 gevist. In totaal 7 visjes gevangen waarvan 2 keer een doublet met vis. Houdt er wel rekening mee dat het allemaal ondermaatse vis was. Maar wel een verscheidenheid aan vis, gul, bot, wijting en zowaar een slibtongetje. Omdat ik om 18.30 had afgesproken met Leendert #315 en Timo #220 op de maasvlakte om de zeebaars te belagen heb ik nog effe steurgarnalen staan vangen op het havenhoofd tussen 4 vissers uit Arnhem. Aardige gasten trouwens en volgens mij hebben ze nog leuk staan vangen ook. Toen ik op de maasvlakte kwam stonden Chris # 1023 en Marcel # 1028 er ook. Later toen Timo en Leendert er ook waren leek het wel een eurovissers meeting.

We hebben met de dobber gevist met zagers, krabbetjes en garnalen. Chris en Marcel zijn na een half uurtje weggegaan om een gulletje te vangen. Wij kregen pas goed beet toen het donker werd. Maar vis vangen, ho maar. Waarschijnlijk een groep kleine pollak. Ik zeg pollak omdat Leendert na een paar uur vissen als eerste een vis op het droge kon krijgen. En dit was een pollakje. Helaas is het hierbij gebleven en heeft niemand wat kunnen vangen. Alleen Leendert mocht nog even een paar seconden genieten van een zeebaars aan zijn hengel die weer losschoot. Later kwam Chris weer terug en zijn we richting Calandkanaal gegaan. Maar alleen Timo heeft zijn hengeltop zien bewegen maar zonder vis.
Zo zie je maar dat het niet altijd raak is maar het was wel heel gezellig.

onderschietende dobbers!!!

Damian # 954

Vrijdagavond even gevist aan de maasvlakte met Sjaak #2, de eerste stek leverde niets op in het stromingsloze water en op de 2e stek kwamen we een ouwe bekende tegen waar we eigenlijk de rest van de sessie mee hebben staan ouwehoeren, van vissen kwam niks meer die avond !

Zondagavond 1 oktober, ff met Chris #1021 geweest op een stek nabij de glooiing, omdat de baars zich in deze tijd van het seizoen daar meestal gaat verzamelen, echter, vandaag nog niet, geen stootje gezien. Na zo'n 2 uurtjes werd het bliksemflitsen boven ons hoofd dermate erg, dat we maar gekapt zijn. Op de terugweg toch nog heel ff gestopt langs het kanaal en dat leverde toch nog 2 baarsjes op van zo'n 45 cm, die liggen vanavond bij mijn buurman op zijn bord, eet smakelijk zou ik zeggen !!!

gr Leon #1

Hallo, zondagmorgen vroeg uit de veren om op de gul te gaan in de waterweg, want daar zijn ze te vangen volgens de berichten.

Ik ben achter de Shell geweest, lekker diep water dacht ik dus daar zwemmen ze wel.

Nou mooi niet, ik heb het met 1 hengel lang geprobeerd, met een lange wapperlijn en een berg pieren er op maar helaas geen gul te bespeuren.

Met de andere hengel heb ik met afhouders gevist en daar had ik om 7 uur dus na een uurtje vissen de eerste aanbeet.

Een bot was mijn vangst, goed ik stond op de gul, maar beter wat dan niets.

Hierna kreeg ik meer aanbeten en volgden de botten elkaar op, tot ik een klein tongetje ving, die terug naar beneden ging.

Na een kwartiertje de volgende tong, en deze mocht blijven.

Onder tussen was Leen Booy ook gekomen en samen hebben we nog verschillende botten en tongen gevangen.

Ik had zeven tongen, twee hele mooie, een terug en de rest

mocht ook mee, vissen rond de dertig cm.

Met het aas halen zaterdag middag hoorde ik van Rinus [Eagle] dat er op de sluisjesdijk ook behoorlijk veel tong gevangen wordt. Ik hoorde zelfs van een vangst van een tong van 50 cm.

Al met al vond ik het weer een zeer geslaagde morgen en hoop ik dinsdag op de Grevelingen weer een aantal mooie schollen of palingen te gaan vangen.

Arjan #8

Zaterdagavond samen met mijn broer aan het vissen geweest op een voor mij geheel onbekende plek, teminste ik was er wel geweest maar niet gevestigd. 20.35 hoog eerste hengel er in om ca. 20.45 geprobeerd de tweede hengel in het water te krijgen maar door de voor nieuwe ervaring binnen 5 min. beet en dit stopte niet meer zowel bij mij als bij mijn broer. Ondanks dat het klein spul was, alleen min gulletjes bleef ik de gedachte houden waar klein vis zit zit ook grote vis. Op eens een kreet van mijn broer kom helpen anders krijg ik hem niet binnen, en ja hoor onze eerste maat zeebaars wat een enorme mooie vis ca. 70 cm. Mijn laatste drie zagers aan de haken gezet, op hoop van zegeneen ferme tik op de top en ja ik ook een zeebaars, echter niet zo groot maar voor mijn doen groot genoeg ca. 60cm. Om 21.30 gestopt het aas was op, alles op afgaand tij met zagers gevangen. Totaal een kleine twintig mini gulletjes en 2 maatse zeebaarzen.

een tevreden visser, Rene

Zaterdag 30 september ben ik met Fernando naar de Maasvlakte gegaan om hopelijk nog een aantal tongen te vangen. Voor hem was het de laatste mogelijkheid want hij verhuisd maandag terug naar Spanje. Het was lekker rustig op de stek, weinig wind en weinig golfslag. Alleen was de zandzuiger actief en dan willen de vangsten wel eens tegenvallen, althans dat was mijn ervaring vorig jaar. Na een half uurtje kwamen de eerste vissen boven. Fernando had een kleine wijting en ik een schar. Voor mij zouden er nog twee wijtingen volgen, een gul en een strandkrab. Fernando ving nog twee wijtingen, een steenbolk, een tong en een fluwelen zwemkrab. Die had ik nog niet eerder aan een hengel zien hangen. Hij was mooi gekleurd met her en der een blauwe tekening. Fernando zei nog dat ze die in Spanje in de paella stoppen, maar we hebben 'm maar weer laten zwemmen want we hadden geen rijst bij ons. Helaas geen tong voor mij maar wel een heerlijke avond aan het water doorgebracht.

Groeten,

Michiel #164

zaterdagavond voor het eerst dit jaar eens wezen vissen op gul, volgens berichten werd er leuk gul gevangen

dus wilde ik dat ook eens proberen, gekozen voor wat dieper water in de buurt van de kering met een wapperlijn

met enkele haak, met opkomend water ging het aardig regelmatig mooie aanbeten waarvan we er 8 konden

verzilveren, leuke gulletjes allemaal tussen de 40-50cm waarvan de meeste die mooi gehaakt waren weer

terug gezet zijn, ook nog zeker zoveel losschietters gehad, dus de gul was er weer.

rond hoog water viel het stil nog even geprobeerd andere vissoorten te vangen,maar dat viel tegen.
na nog 2 palingen en een steenbolk hielden het voorgezien,al met al een leuke avond gehad met mooi
weer.

rob 419- glenn

za 1-10 Na gisteren weggvlucht te zijn voor de bliksem vandaag het aas op wezen maken in 1 van de
havens. Het eerste uur alleen klein spul. Naast ons een paar jongens uit Brabant die niet veel geluk
hadden. Ze kwamen hun overgebleven aas aas brengen toen werd net mijn hengel over de steun
getrokken na voorzichtig te drillen met 6-100 fireline kwam er een zeebaars binnen van 71cm
gevangen aan 1 slikkie.jongens nog bedankt voor het aas want daarna mochten Janet en ik nog een
aantal mooie gullen binnendraaien welke aan de feeder een waanzinnige sport geven al met al een
leuke middag geweest.



gr Henk en Janet

Hé mede strijders in het Zoute,

Vandaag (zaterdag 30 september) met Sjaak en Stipo op Vlugtenburg eens wezen kijken of er al
"nekke gesneden" konden worden maar het viel niet mee.

het tij is hetzelfde als op aanstaand N.K. dus dat zat wel snor maar de vis is er nog niet echt.

Helder water is ook al geen goed teken en dus maar geprobeerd op de zeebaars en het resultaat mocht
er zijn!!!

Na 4 uur vissen 3 heuse zeebaarzen van 15 cm, 8 en 7 cm. met drie man en 6 hengels

Dus dat word werken over een maand!.

Niet getreurd, over een maand kan het heel anders zijn en ook is dan de temperatuur van het water wellicht omlaag gegaan zodat er wat meer vis onder de kant zal komen. Ben wel benieuwd wat ze op ter Heide gevangen hebben dezelfde dag, stond aardig vol daar

Voor de rest wat aardige mannen op het strand die ook stonden te proefvissen en die hadden nog een paar botjes en wat zeebaarsjes.

Groet en krakend carbon

Tuur, Stiep en Sjaak

Donderdag avond met Bram Jan en Paul op stap geweest naar een voor mij mooi plek waar ik altijd wel een tongetje vang. Zo ook deze avond had ik er vertrouwen in om er wat moois uit te sleuren .Echter wist mijn buurman de eerste visjes op de kant te krijgen "bot" en ik moest het doen met een palinkje .Paul bleef op achterstand staan maar hield vol de eerste tong te vangen ..Hij kwam zijn woord na en ving een mooie tong wat wijting en een spiering van 22 cm Toen was het weer de beurt aan Jan die wilt aan het draaien was en riep dat er een paling aan zat .. haha dacht ik paling nee dat is tong dacht ik maar toch effen goed kijken wat er aan komt .. na een half minuutje kwam er een mooie tong boven van 43 cm...



Ook bram liet een mooi tongetje zien en ik kon het op mijn stek niet waar maken... helaas geen tong voor mij. De vangsten waren weer div. bot paling wijting bolken tong en een spiering niet slecht voor een avondje vissen in de europoort.



Ricardo #119.

hallo eurovissers,

zondag jongstleden zijn we weer eens naar de waterweg gereden voor een ouderwets gezellig middagje vissen.

we kwamen er om 11 uur ,s ochtends aan met laag water,om 4 uur zou het hoog water zijn. de eerste uren niks gevangen zelfs geen aanbeet.Oh ja,mijn man heeft in de tussentijd een harder aan de haak weten te slaan.

omstreeks 3 uur de eerste vangst,een winde !!!!

moest wel lachen,liet de mannen in hun hempie staan haha

om 4 uur weer een vis gevangen,.....een voorn!!!!

nooit gedacht en gezien dat die vissen in de waterweg zwemmen.

zaterdag avond gaan we het maar weer eens proberen in de hoop op een goede vangst,veel visplezier iedereen

??

AFgelopen woensdag avond nog even met roland wezen proberen op zeebaars van half 8 tot 11. Ik viste met twisters en shads, had zo'n beetje elke mogelijke uitvoering en kleurcombinatie geprobeerd en wist 1 baars te vangen van ongeveer 40 cm, en er schoot er nog eentje los voor de kant. Verder veel geknabbel en geknaag maar zette allemaal niet door. Roland besloot op jacht te gaan naar krab en viste met de dobber langs de stenen. Zijn krab kreeg er ongenadig van langs. Zijn dobber stond bijna geen moment stil. Maar het waren allemaal kleine baarsjes die de krab het leven zuur maakte. Uiteindelijk wist 1 baars de krab daadwerkelijk te grijpen en kon roland ook een baars van ongeveer 40 cm landen.

Wat later wist hij nog een wat grotere te verspelen omdat zijn lijn waarschijnlijk langs iets scherp

schuurde ofzo, was wel jammer. De wat grotere jongens waren niet thuis dit keer maar wel veel beet gehad en dat houdt je een beetje wakker en alert. Volgende keer beter.

Groeten Chris #1021 & Roland

De laatste weken nog een paar keer wezen baarzen, niet echt spectaculaire béren gepakt, maar zo af en toe leuke aantallen vangen van baarsjes tot 50 cm is ook wel leuk, want knokken doen ze allemaal.... . Nog een paar keer een baarsessie ingepland en dan komen de pierenrammers weer van onder het stof want zo te zien , zijn de eerste leuke gulletjes alweer gepakt .

En ook wij moeten toegeven dat na een paar maanden intensief kunstaasvissen , het wegzetten van een paar ons lood met een sliert pieren (en daarna hopelijk een bonkende top) ons wel degelijk zal bekoren..... .



groeten van de zotten , Beerse

Op 21 September in de donker aangekomen op de Waterweg gevist tegenover DSM Hoek van Holland.

Tussen de strekdammen

Begon met afhouders maar zaten veel krabben

Ik heb wel met twee stokken staan vissen.

Toen heb ik er wapperlijnen op gezet met een kurk zodat deze van de grond kwam.

Goed resultaat na ongeveer 30 minuten de eerste aanbeet

Leuk gulletje van 56 cm trok hard aan de lange wapperlijn van ongeveer 70 cm.

Gevist met slikken en pieren en mestheften coctail gemaakt zo had ik minder last van krabben.

Heb nog aantal keren mis geslagen, je kan het even shaggie of koffie drinken.

Alleen ook hier mensen zorg dat het vuil wat u heeft ook mee naar huis moet nemen.

Anders is het over een jaar of 2 toch afgelopen.



Rijkswaterstaat heeft al een hoop klachten gekregen, ook autos beneden terwijl het niet mag.

Zal jammer zijn als er over een paar jaar overal hekken staan en we nergens meer kunnen vissen.

Is maar een tip ,wat jullie ermee doen moet je zelf weten .

Maar totaal deze avond toch een leuke visserij gehad en vaak beet totaal meegenomen 9 gulletjes .

Terug gegoooid 4 wijtings van ongeveer 16 cm, en steenbolk onder de maat, 2 zeebaarsjes van 23 cm.

Als jullie last hebben van krabben gewoon een kurk op je lijn schuiven ,zorg dat je een naald bij je heb om deze erop te zetten.

En zorg dat je veel wijn drinkers vind ivm de kurken.

Ik wens jullie allen een fijn visjaar toe.

Met vriendelijke groet:

Harry S.

Afgelopen zondag terug naar de stek waar ik een ruim een week geleden 13 tongetjes en 3 alen wist te pakken. Samen met mijn maat Hans 514 aas gehaald bij maassluis (kleine steekzagertjes) en vol goede moed naar de waterkant. De eerste inworp leverde gelijk 2 slibtongetjes op en dit bleef zo door gaan anderhalf uur lang. De teller stond om 11 :00 uur op 14 tongetjes en wat botjes. We hebben doorgevist tot 17:00 uur en kwamen samen op 25 tongetjes en 1 mooie paling van 73 cm. Samen hebben we geweldig staan te glimlachen dat we het vissen dus niet verleerd waren in teamverband. We hebben ook van de wandelaars veel bewondering gehad en hopen dat we onze stek nog maar even van de stekkenpezers geheim kunnen houden. De sessie was van 09:00 tot 17:00 uur met perioden dat de tong aasde als een bezetene en perioden dat er nog geen stootje op de hengel te zien was. De aanhouder wint dus ga eens naar een andere stek op zoek als het echt niets is op de pap.bek, beerkanaal of caland en zoek dan overdag het diepe water op!

Groeten, Carlo 436 en Hans 514

Afgelopen zondag, na maanden stilstand vanwege de zomer, de hengels weer opgepakt en gekozen voor de Waterweg. Om 17.00 uur was het hoog water. Begonnen met een spinhengel om een zeebaars te verschalken, maar er zat zoveel vuil in het water dat het niet te doen was. Na een half uur mijn strandstokken in stelling gebracht en drie onderlijnen verder mocht ik mijn eerste gul van het seizoen landen. 47 cm lang was ie. Daarna nog 3 stuks gevangen van elk 42 cm. Dus zo groot zijn ze niet, maar ze zijn er wel.

Johan #494

Afgelopen weekend wezen vissen met mijn zoon Jelle. Gevist op het ponton bij het infocentrum. Om half acht zijn we begonnen bij afgaand tij. Na een uur het eerste stootje, een gulletje van 40 cm. Om een uur of half elf een flinke tik op de top, Jelle haalt met moeite in. Er bleek een lap van een tong aan te zitten van 43 cm. Toen we hem neerlegde om opnieuw de hengels te beasen kwam er een schip langs met een golfslag die we niet verwachtte. Gevolg alles spoelde een paar meter naar achteren. Vier natte poten en mijn zoon zijn eerste tong weg. Tot half één gezeten en niets meer gevangen. Volgende keer meteen vis veilig opbergen.

gr, Leo multipla en zoon nr. 372

Afgelopen zaterdag weer de kriebels, het leek een uitgelezen kans om in deze maand met een mooi tij, een baars te vangen. Opkomend water gevist aan het hartelkanaal. Afgaand water aan de glooiing/pap de avondschemer in. Van alles geprobeerd: pluggen, pilkers, lepels en shads, alle kleuren en maten maar het mocht weer eens niet baten. Niks gevangen. Opmerkelijk rustig ook aan de waterkant, ondanks de mooie stroming van het water en het lekkere weer. Degene die het ook waagde om te gaan baarzen ving trouwens ook niks.

Gr, Huut #505

Na de enorme desptie van mijn vis festein in de Dintelhaven 2 botten en 2 bonnnen a 50 eurie per stuk, zaterdag 23 september de hengels ingepakt en gaan vissen in het Beerkanaal half 5 hoog dus om 3 uur lagen de hengels in het zilte nat.' Werkelijk waar geen stootje, enige wat er te vangen viel waren stukken vislijn die daar werkelijk waar overal achtergelaten worden,het is erg prettig om met je benen in zo,n lijn verstrick te raken je gaat werkelijk waar op je plattezou het nu echt zo moeilijk zijn om je zoot op te ruimen, er staat zelfs een vuilnisbak die met grote regelmaat geleegd wordt maar ja het zal altijd zo blijven, tot dat we weer een mooie stek kwijt zijn !! Terug te komen op het vissen daar dit vangsten Europoort heet het was bedroefend slecht geen stootje en ook niets maar dan ook niets gevangen.

Rene v H

Donderdag 21/9 een vrije dag genomen en lekker gaan vissen in de waterweg. Het zou om 16.00 uur HW zijn maar ik was om 11.30 al aanwezig. Totdat het water naar binnen begon te stromen heb ik met de plug op zeebaars gevestigd. Het waaide hard en ik had de wind schuin op mijn gezicht. Omdat het plugvissen hierdoor bemoeilijkt werd heb ik maar een loodje van 15 gram boven mijn plug gezet om in ieder geval een redelijke afstand te kunnen halen. Ik viste eigenlijk zonder enige verwachting maar na een halfuur kreeg ik een leuke aanbeet wat resulteerde in een dikke baars van 43cm. Dat was een leuk begin. Hierna niets meer gevangen. Toen het water naar binnen begon te stromen heb ik mijn 5 meter stok geïnstalleerd met een lange wapperlijn met een flinke dot pieren aan mijn haak in de hoop een gul te vangen. Ook dit is gelukt. De aanbeet was niet zo heftig maar toen ik eenmaal het zaakje binnen begon te draaien kreeg ik zoveel weerstand dat dit wel een 70+ moest zijn. Hoe dichter bij de kant des te zwaarder het werd. Zelfs omstanders kwamen kijken. Ik moest zelfs het laatste stuk achteruit lopen want ik kon gewoon niet meer. En toen..... toen kwam daar die gul uit het water van wel 46 hele cm lang. Ik kwam erachter dat ie vals gehaakt was. Dus dat zal wel de reden geweest zijn dat het zo zwaar ophalen was omdat je vis horizontaal gaat hangen bij het indraaien. In ieder geval met 2 maatse vissen naar huis vertrokken en een rood koppie. Heerlijke nazomerdag in september. Hopelijk is het mooi weer tijdens de wedstrijd morgennacht.

Maats Vissen!!!
Damian # 954

Nou weet ik het niet meer, 17 september met mijn broer Frans en dikke kees wezen vissen aan het eind van de pagaaie bek. We zaten met ieder een hengel. De vangsten waren echt super slecht.

totale vangst een klein scharretje 6 cm, ja die zwemt weer. een botje 11 cm ook deze zwemt weer, een zeebaars, tijdens het inhalen gevangen. 51 cm en een gulletje van 40 cm zwemt niet kreeg de haak niet goed uit zijn bek.

al met al een lekkere dag gehad, voormij voorlopig de laatste moet binnen kort geholpen worden aan een nekhernia. gekomen door het vissen nou grapje.

Nou ik hoop in december weer mijn dagje vissen te kunnen melden, maar dan wel een betere vangst.

Mocht er nog leuke visstekken zijn laat het dan een keer horen bij de vangsten.

Wim

Zondag 10 september een dagje met vrouw en kinderen naar het slufster strand uiteraard een spin hengeltje mee en een doos kunstaas om lekker bezig te zijn.

Na een uurtje met een toby lepeltje te hebben gevestigd klapte een meter of 10 uit de kant een mooie zeeforel

van c.a 35 cm op het lepeltje en hoorde ik mijn slib heerlijk gillen.

Deze zeeforel is echt een mooie sport vis, hij springt en vecht, erg leuk met licht materiaal.

Het is mijn eerste zeeforel ooit. Toevallig kwam er nog een man bij me langs of ik nog wat gevangen had,

deze man bleek Leon van de Eurovissers te zijn, ik vertelde dat ik mijn eerste zeeforel net had terug gezet.

Leon vertelde er ook nog nooit één gevangen te hebben, dit zegt mij genoeg. Ik ben trots op mijn zeevangst van het jaar!



Lennert Timmerman

Hellevoetsluis

Naar aanleiding van het berichtje van Angelo heb ik besloten om zaterdagavond 16/9 te vissen op gul op mijn lievelingsplek aan de waterweg.

Zo'n 3 uur voor HW aangekomen en eerst maar eens geprobeerd met stalenaafhouders om een verdwaald tongetje te verschalken. Mijn eerste worp leverde een reetveter op van zo'n 30cm die weer zwemt. Een goed begin is het halve werk. Niet dus. Na 2 uur geen stootje te hebben gezien heb ik maar een wapperlijn

gemonteerd onder de afhouder met een haakje 1/0 fluorecarbon. Ingegooid en na 10 minuten ging mijn hengel tekeer. Niet normaal meer. Slaan en jawel hoor.... na 4 maanden dat gevoel te hebben gemist was die daar weer. Dat heerlijke gebonk op je hengel. Dus ik als een debiel inhalen maar hoe dichterbij de kant des te zwaarder en zwaarder het werd. Dit moest wel een hele grote zijn. Helaas heb ik het daarbij moeten laten want de vis zwom zichzelf vast met als gevolg lijnbreuk.

Ik balen als een stekker en gelijk maar een wapperlijn gemonteerd van 60/100mm en een haak 5/0.

Helaas geen spectaculaire aanbeten meer gezien.

Nog wel 2 gulletjs gevangen van rond de 30cm die ook zwemmen. Mijn missie is in ieder geval geslaagd. "Ik heb mijn eerste gullen van het nieuwe seizoen gevangen". Mogen we nu dan in ieder geval vaststellen dat de gul weer terug is in de waterweg?

Gegroet.
Damian # 954

Afgelopen zaterdag hadden Ronald, Marcel en ik afgesproken om met zijn 3en de baars te gaan belagen aan de glooiing. Marcel en ik gingen eerst nog ff langs het hartel om kleine krabbetjes te vangen. Het was erg lekker weer dus een mooie gelegenheid om een lekker kleurtje op te doen. De baars leek ook wel op siesta want de eerste paar uur geen beet gezien. Toen er plots een klein zwart autotje luid toeterd op ons af kwam rijden. We konden ook de klanken horen van jamaicaanse muziek en dat kon maar 1 ding betekenen, het was Leon. Even later kwam Ron ook nog langs en zo stonden we in het zonnetje met 5 man lekker op baars te vissen. Eindelijk had Roland zijn eerste baars(je) gevangen aan de dobber met zager. Hij zat kennelijk op een peuterschool te vissen want hij ving er in iest van 15min een stuk of 6. Ik besloot daar eens een krab neer te laten, misschien dat een wat grotere baars daar interesse in had. Maar ook de kleine baarsjes maakte korte metten met de krab en ik kon ook mijn eerste vis vangen. Marcel had nogal wat moeite met raakslaan maar wist uiteindelijk ook zijn eerste baarsje te vangen. Het waren allemaal kleintje van ongeveer een cm of 35-40 de grote jongens zag je af en toe jagen verweg waar het wel stroomde. Eens kijken of we vrijdag nacht nog wat moois kunnen vangen.

Groeten Chris en Roland

Vrijdagavond 15 september had ik een bruiloft van een ex-collega van me(iets te diep in het glaasje gekeken), en daar mee kwam er voorlopig eventjes een eind aan een hele drukke periode waarin er weinig gevestigd is. Zodoende kriebelde het bloed gewoon te erg, en zaterdagmiddag moest en zou ik even gaan smijten op de baars. Contacten waren er over de mail al geweest, Chris #1021 en Roland #1023 zouden met Marcel #1028 naar de glooiing gaan, Ron #467 had me ook gevraagd of ik mee ging. Zo stonden we tegen 4 uur smiddags met zijn 5en op de glooiing, 5 zeebaarsliefhebbers genietend in de zon. Kort daarvoor nog wel even hard werken met het proberen Ron's neef te bevrijden, die zich met zijn auto helemaal ingegraven had op een stuk mul zand. Het was erg gezellig maar de vangsten vielen tegen, alleen die jonge honden wisten scholenbaars te vangen met de dobber, het kunstaas liet de baars links liggen. We hadden de hele sessie, gezelschap van een zeeforel van zo'n 70 cm, die op ons hele stuk de prachtigste sprongen maakte, steeds weer bij iemand anders voor zijn neus. Maar te vangen was hij niet, wat we allemaal ook probeerden.

Ron ving uiteindelijk ook nog een scholenbaarsje en net voor de donker was ik het zat en ging naar moeders de vrouw, kijken of ik daar wel beet zou krijgen met de korte hengel, hehehe. Chris en Ron bleven nog, aangezien ik maandag vrij zou zijn, wilde ik zondagnacht is gaan kijken op een paar stekken. Zondag om 23.45 richting maasvlakte gereden, het zou 00.45 uur hoog zijn, en het was aardedonker. Met het oog op de Zeebaarsnachtwedstrijd van aanstaande vrijdag, wilde ik wat stekken af gaan testen onder dezelfde omstandigheden. Het bleek geen slecht idee, ik ben een hoop wijzer geworden, ook qua kunstaas. Uiteindelijk om 02.30 uur gestopt en 3 stekken aangedaan, op de eerste kwamen 2 mooie vette baarzen en een scholenbaars van 40 cm(die zwemt weer), en een..... gulletje van ook zo'n 40 cm!!!!????????? aan de shad dus, en die zwemt ook weer !

Op stek 2 kwam ook nog een scholenbaars en op stek 3 helemaal geen fok, moet gezegd dat de stroming er helemaal weg was. Waar ik exact geweest ben, vertel ik zaterdagochtend bij het ontbijt wel jongens, als de wedstrijd achter de rug is, hehehe.

Ik zie jullie vrijdag !!

succes en kromme toppen

gr Leon #1

Zaterdag 16 september hebben we meegedaan met een wedstrijd in Westkapelle. Met ons team doen we dit jaar voor het eerst mee aan de wedstrijdcyclus `Visser van het jaar`, tot nu toe met verdeeld resultaat.

Op het voor ons redelijk onbekende strand hadden we wisselende plekken geloot, variërend van diep water met ernstige kleiranden tot ondiep water. De vismethoden, evenals de visvangsten, waren dan ook heel verschillend. Zelf stond ik in vak B (Aardappeldal) en daar hield ik het tot een uur voor tijd redelijk bij, maar daarna ving zo'n beetje iedereen vis, behalve ik en dus 11e in het vak met 5 vissen. Janet werd ook 11e met één vis van 21 cm. Henk ving veel ondermaatse vissen en kon net als Rob, die in een echt tongenvak stond, weinig vissen ter meting aanbieden. Achteraf bleek echter dat ook in deze vakken niet veel vis was gevangen, dus met een 9e (?) en 5e plek viel het toch niet tegen. Topper was Erik die zijn vak wist te winnen met 5 vissen. Dan de prijsuitreiking, waar Erik de honeurs waarnam en de anderen de prioriteit gaven aan de Eurovissers competitiewedstrijd. Uiteindelijk bleek Erik 5e te zijn geworden, Janet de beste dame, en als team 2e. Leuke dag, wel een beetje warm en de Eurovisserswedstrijd van de avond was vervolgens de beste afsluiting die je van zo'n dag kan willen.

Gilles #59

Een ietwat verlaat vangstbericht van donderdag 14 september. Ondanks de aanhoudend negatieve berichten over de waterweg vol goede moed en zin (vanwege het mooie weer en een vrije dag) gaan vissen. Om 09:00 uur begonnen met vier dagen oude zagers en wat gewone wormen.

Na 15 minuten al een sliptongetje en een mooie paling van 65 cm. Binnen drie uur 10 slibjes en 3 alen en nog een botje. De uren daarna nog "slechts" 3 tongetjes bijgevangen wat het totaal op 13 bracht.

Jammer dat mijn vismaat Hans 514 niet meekon. Dit was toch weer even geleden dat er een beetje tong te vangen viel. Het geheim is m.i. Diep water in combinatie met het juiste tijd (afgaand). Voor diegene die het willen proberen ik heb gevist tussen het shell gebouw en de AVR Dus gewoon gaan en genieten, het kan ook eens meezitten

Groeten Carlo 436

Beste Eurovissers,

Lang niet gevist en sowieso heel weinig dit jaar, maar net terug van vakantie dus donderdag snel weer naar de Europoort waar het vorig jaar heel goed zeebaarsvissen was in september. Nou, dit jaar dus niet. Was er al drie keer eerder geweest dit jaar en nooit iets gevangen. Snap er niets van. Na het debâcle van donderdag vandaag (vrijdag) maar naar Hoek van Holland gereden. Daar zitten ze in ieder geval zeker, of je ze ook vangt is een tweede. Met veel geluk een stek gevonden waar ik niet één keer vast heb gezeten. Bovendien trok ik er ook nog twee zeebaarzen uit, één van 42 cm en één van 50 cm, dus er kon weer gelachen worden! Mijn buurman deed het nog een stuk beter, die haalde er een stuk of 9-10 uit waarvan één grote van tegen de 70 cm. Maar hij zat ook veel vaker vast met alle bijkomende nare gevolgen.

Groeten,

Michiel #164

gisteravond 12 september wezen vissen in zeeland de bedoeling was om naar westkapelle te gaan maar door omstandigheden wat later

vertrokken zodat we een stek dichterbij huis gekozen hebben, het werd de banjaard gezien de eerdere berichten was het daar niet erg veel, veel klein spul nou dat was deze avond niet anders, om 20.00 uur begonnen met vissen gestopt 1.30 uur de vangst was mager.,

1 zeebaarsje 30 cm

1 gulletje 30 cm

1 schol

3 botten

6 tongetjes 20-25cm

2 tongen 35 cm

1 super noordzee krab

al met al wel een leuke avond met super mooi weer, volgende keer eens proberen bij westkapelle.

gr. rob.419-nico. 938

Beste Eurovissers,

Afgelopen zaterdag sinds lange tijd weer eens samen met tommy#278 (soepie) wezen vissen in de europaart.

De weersberichten zagen er goed uit maar bij aankomst om een uur of 17:00 bleek er toch wel een straffe oosten wind te staan.

Na enig zoek en denk werk een mooie plaats gevonden en al snel lagen de lijnen in het water.

Om een uur of zeven besloot tommy om even in de auto te gaan liggen (tja hij is ook geen veertig meer), en op zijn

leeftijd valt het ook niet mee om een vleugellamme meeuw te vangen (je moet wat als je je verveeld).

Nog geen drie kwartier later kreeg ik het eerste stootje op mijn linker hengel.

Toen ik opstond en vlak bij mijn hengels was klapte mijn rechter hengel ineens bijna uit mijn steun.

Het gevolg een kwartier zweten en een schitterende baars van 70 cm en bijna 4 kilo, tommy gelijk wakker gemaakt

die bijna uit de auto pleurde van schrik. Daarna hebben we nog tot een uur of 24:00 door gevestig en gevangen bij het leven.

Wel bijna allemaal klein spul (zwemt allemaal weer natuurlijk), maar toch het was vis en we hebben sinds lange tijd weer eens

een fantastische vis avond gehad.



Mark#919

Zaterdag 9 september gebeld door een maatje van me en neefje(Jaco van der Heijden) van mijn vriendin om te gaan vissen. Vol goede moed zijn we gegaan naar de stenen glooiing. Uurtje of 6 kwamen we aan en het was al afgaand tij. We hebben het geprobeerd met de dobber..... Op tip van de mede eurovissers Chris en Roland. Helaas veel wier of apenhaar hoe je het ook mag noemen.... Iedere worp vol met zoi terwijl de dobber redelijk bleef staan. Nog even op de blokken van de glooiing geklauterd en met shad en twister geprobeerd helaas beide geen succes. We zijn toen maar verplaatst naar de houten schotten om het met de vaste stok te proberen. Tussen de eerste zaten twee heren dus wij tussen de tweede gaan zitten. De hele avond geen stootje en haken iedere keer helemaal schoon. Op een gegeven moment weer verschonen en ja hoor een botje.... Niets van gemerkt. Maar goed vis is vis. Uurtje of 11 ingepakt. Nog even gevraagd of de heren naast ons vis hadden. Zei hadden om uurtje of 5 a 6 een mooie tong en zeebaars. Voor de rest ook niets. Zei gingen nog even door... hoop dat ze later nog wat gevangen hebben. Volgende keer beter. Blijven proberen.

Gegroet Marcel van Hees #1028

8-9-2006

vrijdag avond ben ik met mijn vismaat gaan vissen in H.V.H de waterweg . het weer was super nu de vis nog. omdat we de laatste paar keer goed hebben gevangen op wat dieper water zijn we daar nu ook weer gaan zitten. het resultaat 11 mooie gullen van 40+ en 1 paling gevangen op een onderlijn met ijzere pattanosters, die de laatste tijd zeer goed loopt. de vangst had nog beter kunnen zijn maar we hadden wat last van dat apehaar {zeewier}. ook hadden we wat last van colega visser die zien dat je een leuk visje zit te vangen ,en dan boven op je lip komen zitten. dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt, er is ruimte zat op die stek,het kan heel je avond verknallen. ik kom daar om te vissen,en niet

om heel de avond lijnen uit de knoop te halen. mijn advies [HOUD AFSTAND] van elkaar, dat voorkomt een hoop ellende.

angelo

Vandaag 10-9 met het mooie weer richting de glooiing getrokken. We hebben er ongeveer vanaf een uurtje of 12 tot 5 gevist. We probeerde het eerst met de dobber en een zager. Roland had gelijk een mooie aanbeet, maar zoals bekend stond hij weer een sjekkie te draaien en wist de baars te ontsnappen. De volgende worp leverde weer een aanbeet op maar die zette niet door. Ik heb helemaal geen beet gehad met de dobber. Dus we besloten een stukje op te schuiven en het daar te proberen. Roland ging voor de plug en dat leverde hem vrij snel een mooie baars op van 57cm en 1,5kg. En terwijl de zager compleet genegeerd werd. Ik pakte maar me spinhengeltje en deed er een shadje aan. En zo ving ik nog 3 baarsjes van ongeveer een cm of 35. Toen was het ondertussen al zo goed als hoog water en hielden het voor gezien.



Groeten Chris en Roland

Vrijdag avond de laatste wedstrijd van de Berniecup gevist.

We visten in het Hartelkanaal, waar volgende week ook de wedstrijd van de eurovissers is.

Na verschillende verhalen gehoord te hebben over de donderdag avond { zie bericht van Erik } ging ik optimistisch naar de nieuwe pionier waar we om 18.00 uur verzamelde.

Een uur later begon de wedstrijd die tot 22.00 uur duurde.

Er kwam vis boven, mijn linker buurman ving een voortje van 11 cm maar aan de andere kant kwam een harder van 41 cm de kant op.

Verder werd er de hele wedstrijd door vis gevangen, voornamelijk bot[jes] maar ook een enkele mooie winde en toen het donker werd ook palingen.

Zelf had ik drie botten en drie palingen wat genoeg was voor de derde plaats.

Het was voor mij de eerste keer dat ik er viste, leuke ervaring met echt mooie paling en te kleine bot [al zijn er wel een paar mooie gevangen].

Arjan #8

Donderdag 8 september 's avonds samen met wat andere eurovissers gevist in het Hartelkanaal. Er stond een harde noordwesten wind maar die stond lekker in onze rug. Dus daar hadden we weinig last van mede door de bomen en de bossages die dienden als windscherm konden we de aanbeten goed zien. We hebben gevist met afgaand en een stukje opkomend tij. Wat betreft de diversiteit aan soorten betreft was het Hartelkanaal door mij toch wel onderschat. Hetzelfde geldt ook voor de hoeveelheid vis wat er gevangen werd. Er werd van alles gevangen oa voorn, winde, snoekbaars, bot, schar, paling en tong. Wat de aassoorten betreft is het uitproberen van wat er het beste vangt het credo.

Grt Erik #331

Za 2-9 Na het debacle van de nacht van 's Gravenzande waar wij op een zodanige plek stonden naast een strekdam waar een keiharde stroming in stond zodat iedereen en alles in onze hoek stroomde en als je ingooide over de lijnen heen moest stappen zaterdag maar ff wat aas op wezen maken in de Dintelhaven Daar hadden we in ieder geval het gevoel dat we nog wat konden vangen. En inderdaad de ene vis na de andere kwam binnen wat baarsjes, bot, scholletjes, spiering en een vis die we eerst niet konden indentificeren. Na de vis mee naar huis te hebben genomen in een emmer water, en in leven gehouden te hebben met een luchtpomp erin, werd hij opgehaald door Gilles die hem nu in zijn zee-aquarium heeft zwemmen. Nadat Janet een halve dag op het internet had doorgebracht had zij hem gevonden. Het bleek een Atlantic Croaker te zijn oftewel een Knorrepos. Welke alleen ten zuiden van New Jersey voor komt tot aan Brazilië toe. Er is er zover pas 1 keer in Nederland 1 gevangen in een net, dus misschien een nieuw record



gr Henk en Janet

Van vrijdag op zaterdag hebben Erik #331 en ik meegedaan met de 9 uur durende koppelwedstrijd op het strand van 's Gravezande. We hadden geloot op A4, dat was ter hoogte van Vluchtenburg. Het koppel Bouwman/vd Drift stond naast ons, de andere 8 Eurovisserskoppels elders op het 126 vissers tellende parcours. We begonnen met afgaand water, Erik ver weg en ik dichtbij. Veel afwisselen, totdat de eerste zeebaars bovenkwam. Zo in de schemering vingen we vervolgens snel 4 mooie baarzen. Marcel kon ons (toen nog in z'n eentje) goed bijhouden en ving ook zijn baarsjes. Het water ging verder af en een meter of 30 verder zagen we de volgende bank droogvallen. Onze burens plasten door het laatste restje water in het zwinnetje heen, maar wij bleven in 15 cm water vissen en pakte daar nog even 3 mooie botten. Dat kwam mooi uit, want ver weg was er toen nog veel apenhaar. Toen ook dit zwinnetje droog was gevallen werd het zoeken. Gelukkig was het apenhaar vrijwel verdwenen, maar daarmee leek ook de vis vertrokken. Via de perfecte verzorging kregen we te horen dat het elders op het parcours matig was, tot een vis of 10 per koppel. Wij hadden er toen 13, dus gaan!!! Helaas leek het gedaan met de vis totdat we in het laatste uur de vis weer wisten te vinden. Ver weg was het credo en heel snel wisten we het totaal op te vijzelen naar 20, bot en zeebaars.

Terug bij de WSV bleek al snel dat er behalve zeebaars en bot ook mooie tongen waren gevangen, maar dat het met de aantallen vis niet meeviel. Een lekker ontbijtje, veel koffie en dan de onvermijdelijke verloting. Zoals te doen gebruikelijk scoorden de Eurovissers hier bijzonder hoog, gelukkig dat er nogal wat caddy's waren. Tot slot de prijsuitreiking. Spanning, maar het verlossende woord kwam snel. De 5,14 meter vis was voldoende voor de eerste plek en daarmee een geheel verzorgde tonijnentrip naar Malta. Deze nacht wordt dus vervolgd! Nu eerst slapen.

Gilles #59

Zon(niet dus)dag weer een voormiddagje op de harder langs de Nieuwe Waterweg : regen , wind en héél drukke scheepvaart zijn niet echt de ingrediënten om fijn te vissen met een 2 grams vlokdoobertje, maar thuis vang je ze zeker niet !!!!

Geen harders gespot , toch wist vismaat Ruud tenslotte welgeteld 1 harder (56 cm) te pakken en nog een 8 tal windes , waar ik het zonder harder moest doen en met hetzelfde aantal windes.

Wellicht had het roerige water aan de kant hier iets mee te maken..... .



Groeten van de Zotten,Beerse

Zaterdag middag er weer opuit getrokken met roland in een poging een zeebaars te vangen met het opkomende water. We gingen naar de stenenglooiing omdat je daar de wind lekker in je rug heb. We hebben gevist van half 3 tot half 9. Er was alleen geen zeebaars te bekennen. Geen aanbeet gehad. Hebben alles geprobeerd maar het maakte niets uit. Roland hield het dan ook rond een uur of 6 voor gezien. Ik wilde het toch nog ff proberen, want ik moest gewoon iets vangen. Toen rond een uur of 8 zowaar wat beweging in het water. Knoopte er gelijk een plug aan en gooien. En zowaar na een min of 10 een harde dreun en het feest kon beginnen. Ik verwachtte een mooie baars omdat het flink te keer ging aan de andere kant van de lijn. Toen ik tot mijn verbazing een mooie zeeforel zag bovenkomen. Snel meetlint gepakt en onder de vis gelegd voor een foto'tje. Dat ging nogal lastig in mijn eentje met windkracht 6, 1 vrije hand en een spartelende vis. En was verder niemand die een foto kon maken dus dan maar zo. Snel 1 foto, haak eruit en vis weer terug. Hij was ongeveer een cm of 45-46. Mijn dag kon niet meer stuk. Daarna maar gelijk opgeruimd en naar huis want de golven werden wel erg hoog en het water stond al aardig hoog.



Groeten Chris & Roland

Vrijdag 1 september samen met Sjaak #2 naar de maasvlakte geweest voor de baars. Op de stek aangekomen, smiddags rond de klok van 4, leverde de eerste worp meteen een mooie baars op. Dat gaf de burger moed, en we gingen daar weg met 5 mooie baarzen van rond de halve meter (grootste 56cm) op de teller om op een andere stek het hoge water te gaan vissen. We hadden trouwens alles op de shad met een 14grams koppie gevangen. In de haven waar we stonden kwamen we Chris #1021 ook tegen, en met zijn 3en tot ff na 21.00 uur door staan gooien zonder ook maar een stootje beet. Kan je nagaan, vannochtend kwamen er op exact hetzelfde getij en plekkie bij een maat van me met een paar kornuiten nog 16 baarzen uit, nu niet eens beet !

Niets zo onvoorspelbaar als zeebaarsvissen.

kromme toppen !!!

gr Leon #

Vandaag maandag de 28^e wezen vissen in de waterweg, wat een dag!!! Geen ene moer gevangen alleen maar lege haken, valse krab aanbeten en 3 mooie aanbeten. Zelden zo verschrikkelijk bang geweest, vandaag ben ik voorgoed genezen. Vanmorgen om 05.00 uur vertrokken richting waterweg, eenmaal aangekomen trokken we al snel de conclusie, slecht weer weinig vissers. Dus talloze plekken om een mooi visje te haken, toen we eenmaal gesetteld zaten begon de lucht dicht te trekken en begonnen de onweerswolken vorm te krijgen, in de verte een zacht gerommel, het was nog ver en misschien trok het wel weg. Binnen no-time hing het boven ons en het regende als nooit tevoren, de eerste onweer klappen deden ons stekkie trillen, dat was wel erg dichtbij. Voor ons en achter ons, en binnen luttele seconden ook recht boven ons, het was Russisch roulette een schietschijf waren we, ons enige wapen een stalen overdekking dat drijfmat was, tevens ook het enigste object in de nabije

omgeving. Ik kreeg een snoeiharde gullen aanbeet, maar ik durfde mijn hengel niet te gaan ophalen, nogmaals boog de hengel door, ik dacht je gaat je gang maar, die hengel of mijn leven, doe dan die hengel maar. We voelden ons net rolspelers uit de film twister, we zaten in het oog van de onweerswolk, een rare gewaarwording, totale stilte, geen wind (ging liggen en toen hij voorbij was kracht 6) alleen hoosbuien. Toen kwam de ontmoeting, op nog geen 50 meter van ons sloeg hij in en deed ons stekkie trillen, je voelde de ontlading door de grond dringen, mijn hart sloeg in één keer vijftig maal over, dit nooit meer. Ik hou van vissen, maar het zal me nooit me leven gaan kosten. Wat een ervaring en wat een wijze les, jongens kijk a.u.b. echt naar het weer en ga nou nooit vissen met onweer, het is het gewoonweg niet waard.



Jeroen op't Hof, Vincent en Karel op't Hof

Eindelijk weer een berichtje van mijn kant. Helaas moest ik de 3de zeebaarscompetitiewedstrijd laten schieten.

Afgelopen donderdagavond 25/8 met een dobber en steurgarnalen geprobeerd om zeebaars te vangen. Naar het eind van de ppgb gegaan en binnen 10 minuten tijdens de schemer had ik al 3 aanbeten gemist. Waarschijnlijk van kleine zeebaarsjes dacht ik.

Weer ingegooid en toen mijn dobber onderging langer gewacht met slaan en zie daar een beestje van zo'n 25cm. Tot mijn verbazing was dit beestje een Pollak. Die had ik nog nooit gevangen dus mijn avond kon niet meer stuk. Later nog een ondermaatse baarsje gevangen en een baars van iets meer dan 40cm (in het Hartelkanaal) die mee is gegaan voor de pan.

Zaterdagavond 26/8 wederom gevist met garnalen en dobber. Weer naar het einde van de ppgb. Nagenoeg was hier niets te beleven. Toen maar verkast naar het Hartelkanaal. Hier heb ik 1 uur lang gevist maar ook zonder resultaat. Dan maar nog 1 keer verkassen als wanhoopspoging. Ik ben verder doorgereden naar het Beerkanaal achter de Nerefco. En hier ging het vanaf mijn eerste worp helemaal

los. Ik heb ook 3x zoveel aanbeten gemist.
Uiteindelijk heb ik 8 grote knoerten gevangen. Wat voor visssen dan vraag je je dan af.....??? Geen zeebaars maar Horsmakrelen!!! Nooit gedacht dat je ze daar kon vangen. Ik had geen meetlint bij me en er waren ook geen andere eurovissers aanwezig want anders had ik misschien wel het clubrecord op mijn naam kunnen schrijven. Want er zaten mooie vissen bij. Toch vechten ze niet zo hard als makrelen.

Gegroet,
Damian # 954

Zaterdag weer naar de Waterweg gereden. Gewapend met brood en een hengeltje (zo ben ik 25 jaar geleden ook begonnen met vissen) op pad om enkele harders te vangen (toen waren het voorntjes) . Wederom enkele mooie windes gepakt en ook weer de nodige harders . Leuke sport gehad.....
.Alleen Ruud kreeg ze vandaag slecht aan de haak, en als hij ze dan al eens aan de haak had , losten ze weer voor het landingsnet..... .



groeten van de Zotten, Beerse

Vandaag vrijdag 25-8 er met Roland erop uit om het met het lage water weer eens te proberen vanaf een strekdam langs de kust, aangezien dit de laatste keer erg goed beviel. Iets na 10en kwamen we aan en zagen we al snel dat er toch wel een behoorlijke branding stond. Dat zou nog eens lastig vissen gaan worden. Roland wist toch nog vrij snel 3 mooie scholenbaarzen te vangen op de strekdam waar je nog net veilig kon staan. Ik had minder geluk en zat ook erg veel vast. Ik besloot het met de plug in de branding vanaf het begin van de strekdam te proberen, en wist toch nog 2 kleine baarzen te vangen. Daarna hielden we het voor gezien omdat er toch wel erg veel wier en andere rotzooi in je lijn kwam.



Daarna naar het Calandkanaal gereden om op een beschut plekje het nog even op harder te proberen. Na een beetje moeilijk begin kregen we ze eindelijk zo ver om te azen en wist ik een mooie dikzak te vangen van 60 cm. Toen een kwartiertje later me dobertje weer mooi weg ging en er weer een mooie vis aanzat, deze was nog een stukje groter, 63 cm. Roland kreeg 5 min later ook een mooie aanbeet en wist het te verzilveren. Helaas voor hem wist de harder te ontsnappen en liet een beteutert kijkende Roland achter. Daarna nog een aanbeet gemist. En toen was het ineens over en waren ze weg. We wisten nog wel met brood een paar krabben te vang, wat eten die beesten nou niet...?!?! Toen weer tevreden richting huis vertrokken met alweer een leuke dag met goede vangsten. Kijken of we met de tongentrip ook wat kunnen vangen...

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Woensdagmiddag/avond 23-8 weer op gegaan op eerst wat harder en 's avonds met laagwater een mooie strekdam te beklommen. Eerst weer ff harder wezen vissen vlakbij de dsm. Daar ving ik al vrij snel een mooie dikke harder van 53 cm. En wat later wist ook Roland eindelijk zijn eerste harder te vangen van 49 cm. Toen het water een stuk was gezakt zijn we ff wat gaan eten en daarna op naar het strand op een mooie strekdam op te zoeken. Er stond nog wel wat water op maar je kon er al goed op. Toen we bijna bij het einde waren zagen we dat er pal voor onze voeten gewoon werd gejaagd op de strekdam waar denk ik 30 cm water stond echt bizar. En een goed teken. Ik ging met de dobber en zager de baars te lijf en roland met de redhead. Binnen 5 min werd de dobber met een rotgang ondergetrokken en was de eerste baars een feit. Ook roland ving snel zijn eerste visje. We wisten er 11 te vangen die avond in de lengtes van ongeveer 35 tot 45 cm. niet echte grote maar wel feest. Met de plug wat het bijna elke worp wel een keiharde dreun op je hengel alleen het vangen was wat lastig, waarschijnlijk omdat het grotendeels scholenbaarzen waren, maar dat maakt de pret er niet minder om.

Je staat er ook nog van te kijken wat een kracht die kunnen ontwikkelen als ze met een golf mee een run nemen echt kick. Op de foto zie je roland met ongeveer de grootste baars van die avond.



Groeten Chris #1021 en Roland #1023

Gisteravond, maandag, Toch maar besloten om met roland nog ff tussen de buien door een poging te wagen om een harder te vangen bij de dsm. Dit keer waren we ook gewapend met ons "geheime" voer wat de harders zeker zou moeten lokken. Toen we aankwamen snel wat gevoerd en toen de auto weer ingevlucht want er kwam een flinke bui langs. Daarna snel gaan vissen. Er gebeurde in het begin niet veel. Besloot er een klein gezonken korstje aan te doen. Het werd vrij snel gepakt en tot onze verbazing kwam er een mooie winde naar boven. Snel op de foto, en weer terug, alleen waren we vergeten hem te meten, dat was wel jammer. En op de foto trek ik ook een zeer listig gezicht haha, maar het gaat tenslotte om de vis en het regende nogal... Wat later kreeg ik nog een mooie aanbeet en dit keer was het een harder van iets over de 50cm. Toen trok de lucht weer flink dicht en begon het weer te gieten, dus gingen we voldaan en doorweekt weer in de auto op weg naar huis.



Groeten Chris en Roland

hier een bericht van de multipla :afgelopen weekend wezen vissen bij het dsm om de tong te zoeken wat verleden jaar wel lukte maar waar ze zijn ik weet het niet .van 22.30 tot 02.15 gevist en 2 stootjes gehad wat ook vis opleverde ,een gul van 46 cm en een paling van 52cm en voor de rest alleen verliefde stelletjes gezien op het grasveld go wat is het druk daar s,nachts nu maar hopen dat het zaterdag op de boot beter gaat met de tong en dat we zo wie zo wat vangen want het is toch wat stilletjes.

groetjes leo multipla nr 372

Na lange tijd weer eens aan de water kant gezeten, i.v.m. mijn ziekte zelf niet gevist maar mijn zoon wel en die heeft voor het eerst van zijn jonge vis leven twee mooie palingen gevangen met een gewicht samen van +/- 1 kilo, Verder kwam er nog 1 scholletje boven. Aangezien het vrijdag een hele mooie avond was hebben we gevist tot hoog , daarna was het voor de kleine man bedtijd, en zoals een goede visser doet onze troep netjes in de zak van het aas gedeponerd en thuis in de vuilnisbak.

Al met al een geslaagde avond.

Gr nr 312

Voor de verandering eens niet op de baars geweest , maar met de karper-penhengels en een emmer brood op pad : In het verschrikkelijke baggerweer postgevat aan de waterweg(Rozenburgkant ivm de

wind) en aldaar een 15 tal mooie windes gevangen alsook een duo leuke harders . Nog wat aanbeten gemist maar wat hebben we weer een leuke sport gehad !!!!!



Groeten van Dave en Ruud, Beerse

Ik ben geen lid, maar ik wil toch even de visvangst doorgeven, die ik mede door informatie van jullie site heb kunnen vangen. Omdat we toch een flink stuk moeten rijden 130 km is de informatie van jullie site onmisbaar. Ik ben vrijdag 18-08 samen met mijn zwager van 20.30 t/m 04.00 aan het beerkanaal wezen vissen. Het resultaat 5 baarzen van 28 t/m 47cm uiteraard zwemmen deze weer, nog verschillende aanbeten gehad. Op zich alleen al wat er s' nachts valt te beleven met de verlichte schepen en omgeving, prachtig.



Mvg Twan vd Berg

Een beetje aan de late kant maar hebben/hadden wat problemen met internet. Na 3 keer een dag of avond op baars te hebben gevist met als resultaat 1 stootje op al die dagen maar eens besloten om een andere geweldige sportvis te belagen, de harder. We kozen er dinsdag avond 15-8 om naast dsm dat stukje af te vissen. We hadden een witbrood gehaald een paar kleine haakjes en dobbertjes. Na een klein beetje gevoerd te hebben al vrij snel de eerste aanbeet misgeslagen. kwartiertje later schoof me dobbertje mooi weg en wist raak te slaan. Na een flinke strijd een mooie harder van 50 cm gevangen. Daarna een stukje richting de kering gegaan. Daar miste roland nog 2 erg mooie aanbeten omdat hij bij de eerste naar een zwaan stond te kijken en bij de tweede een sjekkie zat te draaien. Daarna nog even voor dsm geprobeerd toen het donker begon te worden en daar schoof mijn dobbertje weer mooi weg en sloeg gelukkig raak. En wist er weer een te vangen van rond de 50 cm. Daarna tevreden naar huis gegaan.



Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Hoi medevissers.

Bijdeze nog even een berichtje uit Schiedam. Na in mijn vakantie enkele vissessies te hebben gedaan moet ik even de frustratie kwijt want oh oh oh wat is het slecht, diverse stekken aangedaan maar bijna nergens een visje te vangen zelfs aan de glooing waar toch meestal wel iets te vangen is bleef vorig weekend samen met Ary de teller op 1 botje staan met 4 hengels in 5uur vissen. Het enige positieve is dat ik 5 minuten van huis zo af en toe nog wel eens een tongetje weet te vangen maar hoe dichter naar zee hoe slechter het wordt, over 2 weken de nacht van s Gravenzande dat zal een lange nacht worden als er niets veranderd.

Groetjes en tot aan het water.

John de Vries.

Za 19 aug begonnen om 1600 op t calandkanaal eerste inworp een dikke paling van 70 cm we dachten nog dat word wat daarna alleen maar onderlijnen verspelen met z`n drieën.

Verkassen dan maar naar de ppgb naast de pijp gezeten ,met drie man wel geteld gullen van wel gemiddeld 10 cm ieder gevangen maar goed we hadden mooi zicht op t vuurwerk van scheveningen zal ik maar zeggen grin.

om 0100 gestopt nog ff rond gevraagd maar t was bij ieder een prut volgende keer maar weer beter .

grtz Casper # 728

Woensdagavond 16 augustus 2006 met vismaat Jan Overbeeke van 19.00 tot 24.00 uur gevist op het strandje tussen de Stenen Glooping en de PPGB. Hoewel de vangstberichten niet echt gunstig waren, gingen we toch van huis met de bedoeling een mooie tong, bot of paling te vangen. De hele avond van alles geprobeerd: zagers, pieren, korte afhouders, lange dwarrellijnen, grote haken, kleine haken, ver weg, dichtbij, maar dat heeft niets geholpen. De enige vangst van de avond bestond uit een botje van circa 10 cm. Ook de andere vissers op het strandje (zo'n 12 man in totaal, met 2 hengels p.p. en gemiddeld 3 haken per onderlijn = 72 haken) wisten nauwelijks iets te vangen. Het enige lichtpuntje was het weer. Aan alle kanten was een behoorlijk onweer te zien. Wij hebben daarentegen slechts een paar druppeltjes regen gehad. Samengevat: een bedroevende avond!

Groetjes,

Kees Overweel

Afgelopen lange weekend weer wezen baarzen met kunstaas in Zeeland, net zoals vorige weekends kwam er maar mondjesmaat baars uit (wel enkele 50 plussers), maar toen was daar opeens deze mooie baars die voluit voor de plug ging: exact 80 cm dynamiet!!!!

We kunnen niet wachten tot het weer weekend wordt.....



Groeten van de Zotten uit Beerse

Donderdag avond met zijn drieën naar het beerkanaal gereden. We hebben met de dobber en kunstaas op de baars gevist. Ongeveer 4 uur lang gevist en slechts 1 baars van 52 cm gevangen, 1-tje van 25 cm en 1 leuke baars die we mochten zien maar zich los vocht. Het was verder erg rustig, nog een paar weglopertjes gehad op de dobber maar dat zullen kleine baarsjes

geweest zijn.

groet,

Huut #505

Donderdag na twee weken niet te hebben gevist ivm vakantie de water kant maar eens opgezocht .De berichten waren niet al te best maar dat hielden cor en mij er niet van om toch te gaan . Onze eerste stek het Calland kanaal gaf wat bot en kleine wijtingen/gullentjes .Na zo'n twee uur hielden wij het voor gezien en zijn richting de waterweg vertrokken . Ook hier zat vis al was het een stuk minder dan in het Calland. Bot en wat kleine baars konden wij op onze kaart bijschrijven . Zelf mocht ik nog een palinkje vangen ,de tong liet het deze keer afweten maar dat kwam denk ik door het verkeerde tij



Ricardo kalle #119

Ondanks de slechte kantvangsten en matige vangstberichten zijn Koos#147 en ondergetekende Woensdagavond toch ff naar de Nieuwe Maas geweest en in het Rotterdamse Havengebied met springers en zagers naar vis gezocht. Begonnen om ca 19:00 uur met afgaand water en een flinke stroom heerlijk gezeten in een afnemende wind. Gevist met wegschaaltjes haakje vier en zowel dichtbij als ver weg geprobeerd. Tegen donker begon de vis te bijten totdat de stroom bijna weg was. Toen waren de matige vangsten geheel over, maar we hebben toch de eerste tongetjes weer kunnen landen. In totaal 5 stuks, waarvan de grootste, een dikke dertigplusser, weer snel werd teruggezet, vanwege een zichtbare huidwond. Wij hebben gevist tot ca 23:15 uur, toen de spaarzame beten geheel weg bleven. Er is dus weer wat leven in de brouwerij en waren toch tevreden met dit resultaat. Beter dan niks en wij zien hoopvol uit naar nog betere tijden. Blijven proberen dus.....



Groeten Rob#50

Hier dan toch een wat verlaat “vangst” bericht van het afgelopen weekend. Om de een of andere reden kreeg ik vrijdag sinds lange tijd weer de kriebels om te gaan vissen. Met een wind uit het noorden kracht 4-5 een gek idee. De noord zijde van de waterweg met de wind enigszins in de rug moest te doen zijn. Dus wat zagers gescoord en mijn geluk beproefd. Een sterke stroom en een windje dat niet echt achter mij vandaan kwam zorgde er voor dat 170 gram anker lood als een bal in een flipperkast rond stuiterde. Toen geprobeerd om met een dobber van 70 gram met een zager er onder de baars te belagen resultaat: ± 70 van de 100 gram zagers mee naar huis genomen en geen vis maar wel mooi al mijn haar door de war. De volgende dag maar weer proberen. Eerst even langs Marcel wat lichter lood en wat zagers erbij halen en vragen om raad ,hijzelf was doende ivm. met baby's wat precies weet ik niet maar ik dacht “laat ik hem maar niet storen” toch?? Dus op naar de stenen glooiing , misschien tegen beter weten in, toch een poging gewaagd . De wind kracht 5 vol in mijn plaat hoog water golven van ± 1 meter hoog over de keien heen Daar moeten toch baarzen achter zitten een soort wapper lijntje geknoopt rollend lood eraan en proberen maar. En nog eensen nog eens je raad het al nada. Een sportvisser die polshoogte kwam nemen herkende mij uit de winkel van Mars eerder die morgen. En het ijs was snel gebroken op zijn eigen stek waaide hij uit zijn jas en hij was op zoek naar de luwte , samen getogen naar de punt onder aan de ppgb en inderdaad daar was het uit te houden redelijk uit de wind in de zon zelfs nog wat kleur opgedaan Maar vis ho maar, gevist met de dobber met daaronder een 1,5 meter lijn met zagers.

Ook de strandstok voorzien van een weegschaaltje en later met een paternoster met bezemafhouders bracht geen beet laat staan vis. Zelfs nog een poging om met een feeder die ik normaal op zoet water gebruik en nog in de auto lag wat te experimenteren strandde letterlijk en figuurlijk. Eerlijkheidshalve moet ik wel melden dat ik op het weegschaaltje een visje gevangen heb deze was ongeveer 10 cm groot licht van kleur met lichte en donkere stippen en oja hij (of zij) zat nog op een jiggkop en was van plastic. Het was inmiddels ongeveer 5 uur en ik had het wel gezien , dus opruimen. Gek maar ik rij dan toch langs de glooiing terug, er stond een malloot uit zijn verschoning te waaien in een poging

baars te vangen Even afleggen ik kende hem niet . wist hij iets dat ik niet wist???? Een spinhengeltje is gauw opgetuigd, inmiddels laag water dus waadpak aan keuze gemaakt uit het plastic en hop tussen de keien Een vierkante witte soort shad die zich schaamde voor zijn gekrulde staart moest het maar doen.

En geloof het of niet de vierde of vijfde worp was raak een baarsje van zo'n 40 cm had te laat in de gaten dat hij in de maling genomen was. Vis vangen okay , vis eten okay , maar vis bereiden ho maar dus ga jij maar terug ,FOUT!!!!!!!!!!!!!! volgens mij heeft hij de rest gewaarschuwd want hier bleef het bij. Ook met andere kleuren waren ze niet meer in de maling te nemen. Na een goed uurtje op gegeven en weer naar huis. Al met al een lekkere dag buiten en nog een visje gevangen ook. Oja de man uit de winkel van Marcel vertelde dat Marcel koffie zat te drinken met de buurvrouw en die heeft een baby zaak dus ik had hem wel kunnen storenof toch niet?? (geintje)

Vangze en tot schrijfs

Peter#780

Afgelopen zaterdag en vrijdag avond er samen met Roland weer opuit getrokken om de zeebaars te belagen. Vrijdagavond eens voor de verandering met de dobber en zagers gevist. We visten van een uurtje of 8 tot ongeveer half 1. Het eerste uur gebeurde er weinig maar toen het donker begon te worden wist ik de eerste aanbeet mis te slaan. Wat later weer een mooie aanbeet en sloeg nu wel raak en had een leuke baars van een centimeter of 47. Roland wist er ook nog 2 te vangen maar die waren een stukje kleiner denk dat ze net de 30cm haalde. Het was dus niet echt wild.

Zaterdag besloten weer met dobber te gaan vissen op verschillende plekken in de europoort. 11 uur waren we bij het hartelkanaal maar daar geen vis of beet gezien. Wel met de dobber nog de nodige kleine krabbetjes gevangen om die later aan de haak te doen. Toen rond half 2 vertrokken richting amazone haven, waar al 2 duitse vissers aan het vissen waren. Daar wist ik het record kleinste baars ruim te verbreken, hij was 18 cm, denk dat de zager bijna net zo lang was haha. Tegen 4 uur naar de kop van de papegaaien bek gegaan. Daar wist ik vrij snel nog een baarsje te vangen van ongeveer 35 cm en daar bleef het ook bij. Toen toch maar besloten om de golven en wind te trotseren bij de stenenglooiing. We probeerde het met een loodje een lange wapperlijn. Het leverde niet veel op, Roland had wel nog een keiharde aanbeet maar daar bleef het bij. Wel veel vast gezeten, dat was ook reden om maar weer terug te keren naar het hartel. Daar tot 8 uur gevist maar geen baars te bekennen.
Volgende keer beter.

Groeten Chris & Roland

Zaterdagmiddag-avond zijn we met ze tweeen naar de stenen glooiing gereden om te vissen op tong en zeebaars. Vanaf een uurtje of vijf tot middernacht gevist. Veel krab, heel veel krab zelfs, na drie minuten waren je haken keurig geleegd.

Gelukkig kwam er al na een uurtje vissen een zeebaars invasie. En wat voor een: je lijn lag nog niet op de bodem of de zeebaars was er al opgeknaald. De hengels bleven dreunen, je trok de zeebaarzen in doubletten uit de zee. We zijn na een half uurtje (tijdelijk) gestopt met vissen, want tegen dit geweld konden we niet op. Na een tijdje waren ze weg, en toen was er weer de krab.

Urenlang alleen krab, en ineens uit het niets kwam er toen een bot. En nog een bot. We vingden in een uur tijd tientallen botten. En ineens was het weer over. Het was pas negen uur en de duisternis moest nog vallen, we hadden grote verwachtingen.

Helaas dachten de vissen er anders over. Slechts een enkele bot/zeebaars liet zich nog misleiden.
Schatting van de grootste zeebaars van vandaag: 23 cm. Grootste bot: 15 cm.

Alles was dus piepklein.

Groet,

Huut #505

Vanwege 'beetje' tegenvallende vangsten een keer uitgeweken naar zuider-havenhoofd Scheveningen in avond en nacht van 29. Net voor donker flink wat makreel op de kop. Nadat de eerste twee werden gevangen liepen alle nieuwe-Nederlanders naar de kop waardoor er daar niet meer normaal kon worden gevestigd. Er wordt gewoon met drie man tegelijk over je vaste lijn gegooid, je lijnen worden eruitgedraaid en je plaats wordt overlopen. Ik moest effuh oprottuh. Naar zeggen heeft dat in de avond van 28jul geleid tot wat schermutselingen.

Toen de rust was teruggekeerd (met donker verdween de makreel en diegenen die erop visten), alsnog normaal gaan vissen. Het was ronduit slecht. Met plm 7 man / 14 hengels tussen 23u-04u totaal 2aaltjes (27cm), 1gul 40cm, 1tong 32cm en ongelogen 2 wijting-kjes van 9cm tegelijk, vals gehaakt Ik wilde het in de ochtend nog even op makreel proberen, maar gezien de slechte vangsten en de terugkeer van makreel-'vissers' naar huis gegaan.

Het zou fijn zijn als Ed Stoop op tv eens wat zou melden over gedragsregels tijdens het vissen.

Minder geslaagd experiment dus.

Rick #661

Woensdag 02-08-2006

Aangezien de kinderen krabben wilden vangen en er volgens de berichten overdag alleen maar krab gevangen werd maar naar de stenen glooiing gereden om daar met de hengels krab te vangen Vinden de kids leuke beesten wij vissers niet Maar hellaas ze hadden pech geen krab maar wel volop zeebaars Bij het optuigen van de tweede hengel stond de eerste al te bonken een baars van 50 cm en dit is de hele tijd doorgegaan in totaal 4 baarzen mee naar huis genomen en een tiental terug laten zwemmen

Wat weer de taak van de kinderen was Door het vele wier ook nog de nodige verspeelt kortom een geweldige dag

C.Danen

Zaterdagavond 29-07-06

Met drie man geprobeerd op de landtong wat vis te verleiden. Vangsten waren dramatisch te noemen. Geen stootje beet, ook vissers in de buurt klaagden over het gegeven dat er geen enkele vis aanwezig leek. Is dit overal zo?

Uiteindelijk 1 kleine paling gevangen.

met vriendelijke groet,

ServiceDesk Facilitair Bedrijf

Vrijdagavond ben ik gaan vissen met men neefje in Schiedam. Met zagertjes geprobeerd tong te vangen. Van 7 uur tot 12 uur gevist, dus de duisternis/nacht in met in totaal 3 hengels. In totaal 4 tongetjes gevangen, waarvan 3 zeer klein, nog geen 20 cm, en eentje van zo'n 25 cm.

Groet,

Gerard #505

Beste Webmaster.

afgelopen dinsdag-avond geprobeerd met de dobber zeebaars te vangen in het hartelkanaal van 19:00 tot 21:00. Het laatste uur van het aflopende tij naar beneden 1 mooie zeebaars weten te vangen van 61 cm (2.6 kilo) mijn dag kon niet meer stuk



Tugay

Dinsdagmiddag n.a.v. het verhaal van Arjan achter de makreel aan gegaan. Wellicht kun je ze vangen met een deltagvisje maar mij lukte dit niet. Met een verenpaternoster ving ik ze wel en al snel had ik er voldoende. Vervolgens naar de Blokkendam gereden om de tong te belagen. Het was niet druk. Slecht teken. Stukje verder stond nog een visser. Het werd een avond van vastzitten, gebroken lijnen, kapotte lamp, verspeelde tongen en dus weinig vangst. Wel geteld, een gulletje, een schar en een leuke tong. Vermeldenswaardig: al snel na het uit gaan van mijn lamp stond plots mijn buurman achter me. Hij had de moeite genomen om in het stikkedonker naar me toe te komen met een reservelamp. Met Turkse tongval bood hij me deze aan. Fantastisch. Mocht hij dit lezen: nogmaals bedankt.

Gisteravond 24-7 kon ik het niet laten om toch weer de zeebaars te gaan belagen. Snel in de auto gesprongen en op naar het zilte water. Had me karperstok van een dobber voorzien en er een klein krabbetje aan gezet en aan me spinhengeltje een shadje. Eerst met de shad gevist om te kijken of er iemand thuis was benenden. En dat waren ze, al na enkele worpen een paar rukken aan me hengel en de eerste baars was een feit. Het was wel een kleintje die net aan maat was. Snel onthaakt en teruggezet en gooien maar weer. Ik had me lijn nog maar net strakgedraaid of er zat er weer een achter me shadje aan. Deze was echter wel erg aggressief sloeg eerst 2x mis en pas toen hij het voor de 3de keer greep was het raak. Hij voelde gelijk een stukje groter aan en na meten bleek hij 47 cm te zijn. Dit ging de eigenlijk met vlagen de hele avond door tot dat de stroming eruit was hielden ze het voorgezien. Gek genoeg aan de dobber met krab nix gezien, ze leken allemaal redelijk ver uit de kant op de bodem te zitten. Heb er in totaal 5 kunnen vangen waarvan de kleinste 38 cm en de grootste 52 cm en nog een stuk of 8 die er tijdens de drill afschoten. Heb me weer prima vermaakt.



Groeten Chris #1021

Hallo, hier een dubbel bericht.

Vorige week donderdag zijn we wezen vissen op de tong, en met we bedoel ik Tom, Henk en ondergetekende.

Ik zelf was er al om 15.00 uur, Tom arriveerde om 18.30 uur en Henk om een uurtje of acht.

We hadden kweek zagers en nog wat oude aas overschotten.

We hebben achter de Shell gezeten en het was echt perfect [het weer dan] de vangsten waren bedroevend.

In totaal hebben we 6 botjes gevangen en 2 mini tongetjes.

Maar Gezellig was het wel.

Vandaag maandag ben ik eerst wat steuren wezen vangen, want ik wilde de baars weer eens gaan belagen.

Toen ik op mijn beoogde plaats aan kwam stroomde het nog te hard om met een dobber te gaan vissen. Ik besloot om met een loodje en daarachter een delta visje maar even een paar baarzen uit het water te gaan slaan.

Na drie worpen kreeg ik al beet, helaas een losschieter, en dit gebeurde wel een keer of vijf achter elkaar.

Nu vind ik dat niet erg want dat is toch meestal fint, en daar doe ik die moeite niet voor al is het wel een leuke sportvis.

Afijn de baarzen zouden wel komen, dacht ik, en toen ik eindelijk een vis goed aangeslagen had viel me de kracht wel tegen dus ik dacht: dat zal wel zo'n kl..... fint zijn, maar het bleek een makreel te zijn.

Vrolijk heb ik weer ingegooid en direct weer vis, en weer was het een makreel.

Nu was de stroming zover afgenomen dat ik met de dobber op de baars kon gaan beginnen, en dat heb ik dus gedaan.

Na drie uur had ik wel 1 hele baars van wel 30 cm gevangen.

Balen dus.

Daarna toch nog maar even op het delta visje overgeschakeld en de makreel was weer direct van de partij.

Raar maar waar, en als bijvangst ving ik nog even twee mooie baarzen van elk tegen de zestig cm.

Nu dacht ik een beetje te weten hoe ik baars kan vangen, maar nu snap ik het allemaal niet meer, als ik baarzen wil vangen dan vang ik makreel, en als ik op de makreel ga dan vang ik baarzen en niet de kleinste ook.

Al met al met een heel tevreden gevoel ben ik naar huis gereden.

En ik hoop dit deze week nog een keer te gaan doen.

Arjan # 8

Hallo Medevissers,

Ik ben de afgelopen weken een aantal keren eropuit geweest om een vis te vangen. Hierover even en vangstberichtje (meer een beklagbrief). Vorige week geprobeerd om tong en zeebaars te vangen. Behalve wat reetveters geen tong gezien. Wel 1 van 64cm gevangen maar die slijmerige beesten hoef ik niet, alhoewel ze wel lekker smaken.

Ik heb niet eens een bot weten te vangen en dit allemaal in de waterweg. Ook nog met een dobber gevist langs de stenen met zaggers op zeebaars. Maar ook dit zonder resultaat.

Zaterdag 22/07 met een gekke bui opgestaan en geprobeerd om met het hoge water misschien wel een zomer GUL te vangen aan de Poortershaven.

Alleen de krabben waren actief. Hoe gek kan je zijn om mid-zomer op gul te vissen of was het toch meer een wanhoopspoging. Ik denk het laatste.

Zondag nog het europaortgebied in geweest om een zeebaars te verschalken met de dobber. Waar de zeebaars is gebleven is mij ook een raadsel.

Ik heb met verschillende vissers gesproken maar allemaal klagen ze dat er weinig tot geen zeebaars gevangen wordt. Alleen de pier van HvH geeft zeebaars. Maar ja, ik zelf vind dit zo'n burgerlijke stek omdat half nederland daar al staat te vissen. Vis zit toch overal????

Of is de beroepsvisserij zodanig bezig om de boel uit te roeien van dat wat er nog over is aan leven in onze kustwateren. Het rare vind ik nog dat de overheid toegeeft dat er overbevissing plaatsvindt maar aan de andere kant spoort onze ministerie van Volksgezondheid de burger aan om meer vis te gaan eten

omdat dat gezonder is. Dus automatisch meer vraag naar vis. Hopelijk dat er de komende maanden wat meer actie plaatsvindt langs de waterkant.

Gegroet,
Damian # 954

Donderdagavond eens geprobeerd om rond laag water/opkomend water met kunstaas de zeebaars te belagen. Allerlei kunstaas gebruikt op verschillende plekken (stenen glooiing, hartelkanaal enbeerkanaal), helaas geen tikkie gehad.

gerard #505

Vrijdagavond zijn we met zijn drieën richting de maasvlakte gereden. Tot ongeveer half twee snachts gevist met 6 hengels. Totaal 2 bolkjes, 1 botje en een palinkje gevangen. Niet veel dus, ik had een leuke vangst verwacht

Groet,
Gerard #505

Beste Lotgenoten,

Het is een poosje stil geweest met vangstberichten van Roland en mij. Dit komt echter niet omdat we niet meer hebben gevist, integendeel we of ik alleen vissen iets van 2x in de week voornamelijk gericht op zeebaars. We vangen ook elke keer dat we zijn gegaan een paar leuke baarsen maar het formaat is niet echt bijzonder. Gemiddeld vangen we per sessie veelal scholenbaarsjes van in de 35 tot 40 cm. En om daar nou om de zoveel dagen een melding van te doen vind ik een beetje overbodig. We hebben de afgelopen drie weken ook enkele baarsen gevangen die bijna de "wonderbaarlijke" grens van 50 cm met enkele centimeters overschreiden. Maar dat neemt niet weg dat we ons niet vermaken. Het is dolle pret aan licht materiaal zeker als je er eens een wat grotere aan hebt!! Wel had ik vorige week in de avond nog een harder van 64cm met de plug gevangen wel vals gehaakt in zijn staart, nou dat heb ik geweten wat ging dat beest te keer zeg die liet me echt ff al de hoeken van het water zien haha geweldig. Ik laat nog wel wat weten binnenkort en zeker als we een mooi formaat baars vangen.

Groeten Chris #1021 & Roland 1023

Hallo medevissers,

Dinsdag 18 juli gevist in de IJssel bij Ouderkerk ad IJssel. Dat is zoet, wat doet dat bij deze vangstberichten zou je zeggen. Wel, behalve 5 mooie palingen had ik ook nog een bot! van 32 centimeter gevangen. Voor mij de eerste keer dat ik een bot heb gevangen in de IJssel. Hoever komen ze dan wel niet landinwaarts ?? De palingvangst in de IJssel is de laatste tijd gewoon goed te noemen, de snoekbaars is niet aan de schubben te komen.

Martin #256

Even inhaken op het bericht van Martin (#256). Wij waren die lui uit regio Ermelo, namelijk Peter (uit Ede) en Martin (inderdaad uit Ermelo), leuk om je bericht te lezen. Vrijdag was inderdaad niet veel, het is bij het botje, de paling en het bolkje gebleven. Daarna de nacht verder doorgebracht naast de auto tegen het hek, ondanks de wind prima geslapen overigens. Zaterdag overdag eerst even met de dobber vissen aan de blokkendam, maar geen resultaat, net als de andere vissers. Daarna wat stekken bekeken in de regio, zijn helemaal naar de Brouwersdam geweest, maar ook daar werd overdag matig gevangen. 's Middags naar de Dintelhaven gegaan en daar 7 botjes gevangen van klein formaat, we zaten naast het verenigingsgebouw van SVV De Slufter, leuke stek in troosteloze omgeving. We kregen nog bezoek van oom agent, aardige man overigens, die ons vertelde dat je daar eigenlijk niet mag zitten, in feite mag je daar officieel niet van de weg af komen, zo werd ons verteld. We zagen ook nog harders onder kant en een poging van Peter om ze te vangen met een vlok brood resulteerde in de vangst van een heuse winde! Had zelf mijn vliegengel bij me, maar het lukte me niet om daarmee iets te vangen. Halverwege de avond vertrokken naar het Beerkanaal, de vele meeuwen die over de weg scheerden daarbij trotserend. Mooie stek wel, was voor ons de eerste keer. We zaten op de stijger van de loodsboot, die slechts eenmaal langskwam. Regelmatig beet gehad en vijf mooie palingen gevangen.

Martin uit Ermelo

Zondag nog eens op pad, op zoek naar baars: mindere dag gehad deze keer, ik wist er 3 te pakken waarvan 2 mooie (grootste net geen 60 cm) en Ruud ging de strijd aan met een zwaar bokkende baars, maar verspeelde deze helaas op een stenen richel en dat was dus einde oefening !!!!

Voorts waren het in het heldere water wel wat volgers te bespeuren, maar daar bleef het dan ook bij. Ruud zag zelfs een wonderbaarlijk schouwspel: Er tikte herhaaldelijk iets tegen zijn Pako T 24, en in het heldere water was duidelijk een grote schol waar te nemen, die de lepel te grazen wou nemen.....

Ach was het maar weer weekend !!

Groeten vanuit het zonnige Beerse.

Vrijdagavond 14 juli 2006 met vismaat Jan Overbeeke een paar uurtjes gevist op verschillende plekken op de Maasvlakte. Het was de bedoeling een mooie zeebaars of fint te verschalken. Echter, de vooruitzichten waren niet echt gunstig. Hoewel het zonnetje volop scheen, stond er jammer genoeg een harde (kracht 5 à 6) noord- tot noordoostenwind recht op de kant. Dit had tot gevolg dat er een behoorlijk golfslag was en het kunstaas niet echt ver weggevoerd kon worden. Allereerst gekeken bij de uitlaatsluis van de elektriciteitscentrale. Hier was het erg rustig en werd er weinig gevangen.

Daarna na de monding van de Waterweg bij de houten schotten. Hier was het vissen nagenoeg onmogelijk. Golven van meer dan een meter hoog sloegen hard op de kant. Er zat ook veel troep in de

water. Uiteindelijk terecht gekomen aan het einde van de Amazonehaven. Hier sta je redelijk beschut, ook al staat de wind recht op de kant. Na drie keer ingooien gelijk al mijn eerste aanbeet weten te verzilveren: een zeebaars van ongeveer 40 cm. Dat belooft dus heel veel goeds. Helaas was de realiteit anders. De hele avond verder geen beetje meer gezien. Rond 22.15 uur toch enigszins teleurgesteld huiswaarts gekeerd.

Groetjes,

Kees Overweel.

Vrijdag 14 juli aas wezen halen bij Eagle in Rotterdam en vertrokken naar de papagaaienbek (PGB) Bij het hoge water omstreeks 18.00 uur gingen onze lijnen te water. We werden, gezien de harde NO-wind, compleet gezandstraald aan de PGB. Omdat we de verwachting hadden en met ons het KNMI, dat de wind minder zou worden bleven we zitten. Tot donker en daarna hebben we de krabben gevoerd, de krengen waren in grote getale aanwezig en we moesten om de 5 min nieuw aas aan de haken steken. Zelf gevist met een bezemafhouder ver weg en een hengel met een druppelloodje en 1 haak 15 meter uit de kant. Ik ving met donker welgeteld een tong van ongeveer 30 centimeter en Cor een bot, wijting en een steenbolk, alles miniformaat. Ik heb zelf nog met kunstaas staan smijten van 19.00 tot 20.00 uur, geen resultaat. Lekker uitgewaaid maar slecht gevangen. Drie buurvissers uit de regio Ermelo, hadden 1 bot, 1 paling en een steenbolk. Deze mannen zouden het de 15e weer gaan proberen. Mogelijk gaan ze naar de Dintelhaven. Misschien lezen we toch nog wel een vangstbericht van hun, ze zijn geen lid maar lezen wel de vangstberichten op onze site.

Martin #256

afgelopen maandag-avond geprobeerd met de dobber zeebaars te vangen in het hartelkanaal. Het laatste gedeelte van het tij naar beneden en vervolgens weer een stuk omhoog tot 12 uur s'nachts. Slecht 1 mooie wegloper van een baars gehad. Net voor het landen van deze baars knapte men lijn bij het warteltje. Balen dus.

Gerard #505

Maandag 10 juli om 18:45 bij de stenen glooiing wezen vissen met afgaand water (om half 9 zou het laag zijn). Gevist met een geepdobber met daaronder een 1,5 meter lange wapperlijn voorzien van een zager.

Met de derde worp (18.55 uur) direct een klein zeebaarsje van ongeveer 8 cm vlak voor de kant. De vierde worp was direct weer raak dit keer een zeebaars van bijna 40 cm weer vlak voor de kant op bijna dezelfde plek. Na een half uur weer een zeebaarsje van ongeveer 8 cm, na deze onthaakt te hebben weer netjes terug gezet. Iets voor half 9 was de stroming eruit en ben ik gestopt met vissen.

Tijdens het schoonmaken van de zeebaars zag ik in ze maag een 5 tal krabben zitten, waarvan 1 redelijk groot.

Veel visplezier, Martin

Zaterdag 8 juli,

Eindelijk tong!!!!

Gevist met Danny en Leon aan de maasvlakte. Laat in de avond begonnen en gevist over het HW om

2.00 uur. De eerste tongen van dit jaar hebben wij dan eindelijk gevangen. Niet veel en niet groot, 4 stuks van 25 a 30 cm. Daarnaast 2 of 3 palingen, ook niet groter dan 50 cm. Weinig gevist de laatste tijd maar de keren dat wij gingen hebben wij geen tongen weten te landen.

Groeten en veel visplezier,

Stephan

Weer ff gaan gooien met kunstaas , we waren er al vroeg bij zodat we het zonnetje hebben zien opkomen en de eerste baarzen melden zich al spoedig op de pluggen , maar daarna ging het maar mondjesmaat meer : hier en daar nog een leuke baars maar niet echt wild .

Als toetje nog een echte misser gehad van een zware opa/oma : de baars kwam uit het roodwier te voorschijn en knalde naast mijn plug, tja.....op je oude dag zijn je ogen niet echt goed meer hé
!!!!

Op het eind van de sessie konden we er weer 11 bij schrijven,....was het maar weer weekend!!!!

Groeten van de zotten uit Beerse

Beste mede vissers,

Zaterdag 8 juli wezen vissen aan de Stenen Glooiing met laag water van 07:00 - 11:00 met zagers.

Resultaat een boel aanbeten en 2 mooie baarzen van rond de 40 cm. Was de enige op één kunstaasvisser na. De dag erna samen met mijn vader de overgebleven zagers bij de (wederom) Stenen Glooiing in het water wezen gooien. Aangezien wij startende zeevissers zijn en nog niet veel ervaring hebben met beet registratie was het voor ons moeilijk vissen met die wind. Wel een aantal hele mooie duidelijke aanbeten gehad, maar helaas... Aan het eind van onze sessie nog even met kunstaas geprobeerd en direct 2 Finten aan de haak. Op dat moment wilde mijn pa ook wel eens met kunstaas gooien, maar helaas voor hem hadden we geen werphengeltje extra bij, dus is hij met een werppilker aan de strandhengel gaan gooien. Dit ging hem zeer goed af, praktisch iedere worp raak, de ene Fint nog groter dan de ander, gelukkig wist ik er ook nog een paar te pakken. Pa pakte ook tussendoor nog even 2 zeeforellen mee. Na een half uurtje, met een lamme arm van de strandhengel, is hij gestopt, maar goed ook voor de Finten. Stiekem even die hengel van hem overgenomen en het ook eens geprobeerd, maar helaas, hoe kan dat toch.....

Groeten Arthur

Met het overgebleven aas van donderdag tussen de finale van Wimbledon en de WK finale, zondagmiddag 9 juli ff naar de Nieuwe Maas geweest ter hoogte van Vlaardingen. Gezien de harde wind heb ik de Waalhaven letterlijk en figuurlijk links laten liggen. Daar aan de Maas was het duidelijk beter toeven.....

Begonnen met bijna hoog water en gelijk na de eerste ingooi was het raak, een prachtige paling. In totaal drie uur daar gezeten en drie mooie palingen geland. Met de vangst van donderdag avond erbij, dus weer een aardige klus voor de rookton. Alleen veel last gehad van de recreatie vaart, die er lol in schijnt te hebben je lijnen eraf te varen. Jullie zijn gewaarschuwd.



Groeten Rob#50

zaterdag om 8.30 vertrokken om de landtong eens te gaan opruimen netjes om 9.30 bij de veerheuvel en om 9.45 nog niemand geen theo geen koos dus twijfel wie anders dan de vrouw bellen die de mededeling had dat het volgende week pas is ` . had wel aas gekocht dus toch maar vissen begonnen bij laag waar al vlug een zeebaarsje tevoorschijn kwam toen een gul van 48 cm toen een paling van 59 cm toen een harde klap en dus meteen slaan en na een zware dril waar de buurman op af kwam met z,n vrouw dachten we dat het een grote zeebaars was en ala rex bij de steiger de top in het water om mee te gaan met de vis zag ik eerst de kleur van een gul maar het bleek een zandhaai te zijn van rond de een kleine meter geen fototoestel bij me en in de stres vergeten dat op de mobiel ook z,n ding zit wat heel jammer is en thuis al werd uitgelegd als vissers Latijn maar wat een ervaring is dat . aanstaande zaterdag kom ik weer opruimen (ik heb alvast wat meegenomen van andere vissers)en hoop dan op nog zo,n vis sessie met z,n alle

Leo multipla 372

Afgelopen vrijdag met mijn vader lekker een avondje wezen zeebaarzen. De geruchten van mooie grote baarzen gaan alweer de ronde dus voer voor ons genoeg om de kurken weer eens uit de houder te trekken. We gingen naar de maasvlakte om daar 3 stekken aan te doen, als eerst deden we de blokkendam aan. Gezien het water nog erg laag was, zagen we na een aantal worpen alweer snel af van deze goede baarzen stek. Op weg naar de meeuwen, voeden wij ons met de gedachten aan die ene dag in juni 2005, waarin we er en schrik niet 56 op een ochtendje vingen. Bij aankomst van de papegaaienbek zagen we al een behoorlijke meute aan makreel en wormen vissers, mijn eerste worp leverde meteen een prachtige 60 cm fint op. Wat een beetje beroering bracht bij onze medevissers, want die stonden door het opkomende water zeewier te vangen. Verder vingen we nog 3 pracht finten van dik 50 cm en een zeeforel. Ik was met die forel helemaal tevreden, gezien ik deze nog nooit in zee

had gevangen. Later op de blokkendam verspeelde ik nog een prachtbaars die mijn stok helemaal krom trok, maar die helaas aan het langste eind trok. Al met al toch weer eens een heerlijke avond vissen, en zeg nou zelf "die temperaturen zijn toch wel erg lekker".

Gierende slipjes, Jeroen en Karel.

Donderdag 6 juli zijn wij (Cor#186, Koos#147 en ondergetekende) weer eens naar onze palingstek geweest aan de Waalhaven.

Prachtig weer, lekkere bries "op het handje" en niet al te druk gelukkig. Maar dat zal wel door de vangsten komen, want die waren niet om naar huis te schrijven. Van 18:00 uur tot ca 00:30 uur heb ik in totaal 4 palingen zien vangen, waarvan twee bij ons. Wel een aantal botten, maar verder niks. Cor had de palingvanst van zijn leven, die de hele avond goed maakte, met een kanjer van 78 cm en ruim 800 gram. Iedereen zat met springers, behalve Cor die met zeepieren viste, misschien dat het daar aan gelegen heeft. In ieder geval heerlijk gegeten en naar de scheepvaart gekeken onder deskundige uitleg van Koos, die bijna ieder binnenvaartschip kent. Maar ja, dat is niet zo moeilijk van een gewezen Schipper.



Groeten Rob#50

Donderdagavond 6 juli 2006 van 21.30 uur tot 00.30 uur met vismaat Jan Overbeeke gevist in de Grevelingen in de hoop de eerste "Grevelingenslang" van dit jaar te landen. Als aas verse kweekzagers gebruikt en onderlijnen in de vorm van lange dwarrel-wapperlijnen en/of gewone bezemafhouders, voorzien van haakje 6 of 8. Rond half elf ving Jan de eerste (en enige) mooie, duimdikke paling van de avond. Verder geen beetje meer gezien. Wel veel troep in het water, een onverwacht harde zuidwestenwind recht op de kant en een dreigend onweer boven Brabant. Verder was het behoorlijk fris, dus de trui moest nog aan. Samengevat een bedroevende avond qua visvangst. Misschien over een

paar weken nog eens proberen of neemt de palingstand echt af?

De hartelijke (vis)groeten,
Kees Overweel.

Maandag 03 wezen vissen op zeebaars in de avond, het eerst uur weinig beweging hierna ging het los.

5 baarzen, 4 lossers en ongeveer 20 a 25 mee zwemmers.

Grootste baars 72cm kleinste in de 40cm.

Dinsdag morgen gelijk een smsje naar Ricardo gestuurd, die had gelijk zin om ook te gaan.

Zo gezegd zo gedaan, dinsdag om 1900 uur afgesproken om te carpoolen en met de verhalen van de dag er voor op naar het water.

Aangekomen zag het er weer goed uit, optuigen en vissen maar. Ricardo gooide met z'n tweede worp de beugel van zijn molen en zat een beetje te klooiën met zijn lijn, toen hij weer kon draaien zat er een baars aan! (tactiek?) Even later verspeelde hij een grote baars, nu zagen we ze af en toe zwemmen dicht bij de kant.

Leuke kans om mijn vlieghengel te pakken, na een paar worpen had hij er weer één aan, toch maar weer de werphengel pakken!

Het werd wat stiller op het water en ik besloot maar weer te vissen met de vliegen hengel, ik zag wat beweging op het water en hangen!!!

De lijn gierde van mijn reel, na een paar minuten kon ik hem zien een HARDER???? Na een leuke dril kon ik hem landen.

Direct op mijn tweede worp weer een aan slag op mijn streemer, ha eindelijk zeebaars, maar dit voelde ook niet als een baars. Weer een Harder!

Ricardo pakte weer een baars, ook de werphengel maar weer proberen, Patsss Hier is ie dan eenFint? En nog één en nog één. Dit is toch niet wat ik verwacht had.

Op het laatste moment nog een harde aanbeet of moest ik schrijven een Harder aanbeet! Weer één.

Uiteindelijk hadden we toch een leuke avond, meden door die onverwachte harders die behoorlijk sterk bleken te zijn aan de vlieghengel.

Veel strakke lijnen Ricardo #119 en Paul #886

Eindelijk was het weer eens zo ver. De 1ste zeebaarsdag andere verplichtingen, en gelukkig qua visserij en weer niet veel gemist. Deze 2de zeebaarsdag moest het dan worden. Woensdag eerst de kunstaasdoos aangevuld met van alles wat. Vrijdag nog even gekeken hoe laat te verzamelen en dat was maar goed ook. Ik dacht 9:00 uur maar au het zou om 6:00 uur zijn. Gelukkig lagen we vrijdag vroeg in bed, NOT. Hoe dan ook door het gebrul van de wekker toch aangespoord om de winnende baars van de dag binnen te slepen. Na wat gekeuvel stooft iedereen om een uur of half 7 als een hond van zijn drollen naar zijn geplande stek. Rond de klok van zeven werd het eerste kunstaas nat in het Hartelkanaal. Smijten, smijten, smijten, smijten, wisselen van kunstaas en weer smijten, smijten, smijten, enz. niks mocht baten.

Bij het verkassen naar de overkant even gecheckt bij de andere. Ja hoor onze latere winnaar had de buit al binnen op de Rapala redhead. Naar de andere kant gereden en de exercitie herhaalde zich keer op keer met het zelfde resultaat. Om een uur of 10:00 verkast naar een voor mij nieuwe stek achter de Eastman. Aardig wat mogelijkheden voor verschillende visserij. Ook hier geen geluk. Rond 12:00 verkast naar de landtong net voorbij de sluisdeur vanaf de eerste strekdam. Het mocht allemaal niet baten en met een getemperd humeur terug naar de Veerheuvel. Gelukkig hoefde ik me niet te schamen want het overall resultaat bleek niet vet te zijn. Na de prijsuitreiking nog wat opgestoken van Leon die de tijd ervoor nam ons zijn geheimen uit zijn kunstaasdoos te tonen met tekst en uitleg, heel erg bedankt hiervoor Leon. Ondanks het uitblijven van visvangst toch een mooie en leerzame dag gehad. Hopelijk bijten ze de 3de zeebaarsdag een stuk beter.

Groeten Wibo Heijmans #640

hey vismannen,

Zaterdag stond de zeebaarswedstrijd op het programma, met heerlijk weer.

een gezellig vertoeven met stekeljagers, na het inchecken in de ochtend, op weg gegaan naar de monding.

bij aankomst bleek de stek helemaal dood.

geen duikende meeuwen, geen jagende baarzen en geen aasvis te zien. het werd werken voor een visje. na enige tijd kreeg ik compagnie van kevin die zijn steurtjes was verloren.

tja chips happens en zoals een eurovisser betaamt mocht hij van mij aas hebben. nl hele dikke vette steekzagers. de biefstuk voor de baars.

al met al hebben we van alles geprobeerd, en ving kevin een baarsje van 30 cm. ook had hij al een fint gevangen op een lepel, lekker kletsend zag ik dat kevin een nazwemmer kreeg, wow en wel een hele dikke baars maar voor hij het in de gaten kreeg zag de baars ons staan en draaide snel weg, echt jammer dat had wel eens een winner kunnen zijn.

het begon hard te stromen en ik besloot te gaan hobbelen met aas, en voor kevin ook een constructie gemaakt.

opeens kreeg ik een tik op mijn hengel ~yess i am in~ zei ik tegen kevin en na wat sturen kon ik de baars landen. een maatse baars die uiteindelijk een 2de plek inhield bij de meting. ook kevin kreeg beet maar miste de baars.

de zeebaarsdag werd gewonnen door een groot zeebaars talent Casper van Laar. heel goed gedaan jongen. mensen zie het verslag van de zeebaarscompetitie gemaakt door theo en leon.

2 de was ik en 3de leon. ik kan iedereen aanbevelen om mee te doen, eigenlijk mis ik wel wat bekende gezichten van de club en van de vangstberichten met name de jongens met de groeten uit die vangen nogal wat baars, en lijken mij echte kanshebbers voor de eindprijs. ook de cracks schitteren in afwezigheid. kom op mannuh laat de clubleden zien en leren wat zeebaarsvissen inhoud.

Zondag op dezelfde stek enkel 3 makrelen 1 grote fint en 1 dikke gul met hoog vechthalte. allemaal op de nieuwe 390 cm spinstok van r.t.

groetjes ron#467

Weekend, mooi weer , weinig wind,.....dus baarzen maar !!!

Paar stekken aangedaan in Zee(baars)land en hier en daar een mooie baars verschalkt met de plug en ook enkele met een werppilkertje. 10 Baarzen hebben zich laten foppen door de Zotten , en enkele daarvan zullen weer heerlijk smaken Ruudje weer op de foto met het mooiste duo (+/- 60cm) .



oh

Groeten van de Zotten uit Beerse

hey vismannen,

Zaterdag stond de zeebaarswedstrijd op het programma, met heerlijk weer.

een gezellig vertoeven met stekeljagers, na het inchecken in de ochtend, op weg gegaan naar de monding.

bij aankomst bleek de stek helemaal dood.

geen duikende meeuwen, geen jagende baarzen en geen aasvis te zien. het werd werken voor een visje. na enige tijd kreeg ik compagnie van kevin die zijn steurtjes was verloren.

tja chips happens en zoals een eurovisser betaamt mocht hij van mij aas hebben. nl hele dikke vette steekzagers. de biefstuk voor de baars.

al met al hebben we van alles geprobeerd, en ving kevin een baarsje van 30 cm. ook had hij al een fint gevangen op een lepel, lekker kletsend zag ik dat kevin een nazwemmer kreeg, wow en wel een hele dikke baars maar voor hij het in de gaten kreeg zag de baars ons staan en draaide snel weg, echt jammer dat had wel eens een winner kunnen zijn.

het begon hard te stromen en ik besloot te gaan hobbelen met aas, en voor kevin ook een constructie gemaakt.

opeens kreeg ik een tik op mijn hengel ~yess i am in~ zei ik tegen kevin en na wat sturen kon ik de baars landen. een maatse baars die uiteindelijk een 2de plek inhield bij de meting. ook kevin kreeg beet maar miste de baars.

de zeebaarsdag werd gewonnen door een groot zeebaarstalent Casper van Laar. heel goed gedaan jongen. mensen zie het verslag van de zeebaarscompetitie gemaakt door theo en leon.

2 de was ik en 3de leon. ik kan iedereen aanbevelen om mee te doen, eigenlijk mis ik wel wat bekende gezichten van de club en van de vangstberichten met name de jongens met de groeten uit die vangen nogal wat baars, en lijken mij echte kanshebbers voor de eindprijs. ook de cracks schitteren in afwezigheid. kom op mannuh laat de clubleden zien en leren wat zeebaarsvissen inhoud.

Zondag op dezelfde stek enkel 3 makrelen 1 grote fint en 1 dikke gul met hoog vechtgehalte. allemaal op de nieuwe 390 cm spinstok van r.t.

groetjes ron#467

Weekend, mooi weer , weinig wind,.....dus baarzen maar !!!

Paar stekken aangedaan in Zee(baars)land en hier en daar een mooie baars verschalkt met de plug en ook enkele met een werppilkertje. 10 Baarzen hebben zich laten foppen door de Zotten , en enkele daarvan zullen weer heerlijk smaken Ruudje weer op de foto met het mooiste duo (+/- 60cm) .



Groeten van de Zotten uit Beerse

Gisteravond 28-6 richting Hoek van Holland getrokken samen met Roland om de finten het leven zuur te maken. De lichte spinstokjes gingen achterin en rijden maar. We waren er rond half 8 en zijn toen als eerste naar het gele poton gegaan om daar eens rustig te gaan vissen. Rustig was het zeker, hebben er een uurtje gestaan en geen fint gezien. Toen maar een stuk de pier opgelopen, misschien dat ze daar

zouden zitten. We zagen dat het inmiddels al behoorlijk stroomde en menig zeebaarsvisser passeerde ons. Na een paar worpen met de lepel leek het me beter om toch maar een poging te doen om een zeebaars te vangen. Knoopte een pluimvee/twister combinatie aan me lijnte en gooien maar. En zowaar na een half uur gooien een flinke dreun en stond me hengel ongeveer in een hoepel. Dit was het begin van een hachelijke zeer spannende en vooral leuke dril. Toen het zover was om hem te landen wilde Roland hem bij de voorslag optillen maar die brak gelijk af, gelukkig bleef vriend baars rustig liggen en kon hij hem als nog pakken. Het was een erg mooie en vooral dikke baars van 60cm. Na de foto weer snel terug gezet. Toen ik weer omhoog was geklauterd keken we eens om ons heen en zagen de andere vissers zeer verbaasd kijken waarom ik hem terug zette. Er kwamen er zelfs een paar verhaal halen waarom hij niet mee ging.... We hebben er nog best om gelachen die avond.



Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Hallo,

Ik ben zondag in de ochtend wezen vissen. goede vangst 4 zeebaarzen. allemaal met een rapala plug (rood met wit) gevangen in het caland kanaal. Maandag avond ben ik ook nog even geweest. heb ik een voor mij onbekende vis gevangen ook mt die zelfde rapala plug. Een platvis.

Mischien een schol, of toch een schar??? 36 cm.



gr. Mark

Afgelopen zaterdag middag richting waterweg getrokken om weer te proberen een zeebaars te vangen. Ondanks dat ik van verschillende leden tips en wat stekken waar je het zou kunnen proberen had gehad, mocht het niet baten. Heb 5 uur lekker staan gooien maar dat was dan ook alles.

Roland is ondertussen ook weer terug van vakantie, dus besloten we om zondag wraak te nemen. Het zou niet echt lekker weer worden maar we zouden wel zien hoe het zou lopen. Ook vandaag weer verschillende plekken geprobeerd maar leverde nix op. We gingen dan maar eind van de middag proberen om wat finten te vangen. Ook dat ging niet gemakkelijk had er eentje maar die schoot voor de kant los. Dus dit was een weekend om weer snel te vergeten. Als het aanstaande zaterdag maar beter gaat. Wel is ons opgevallen hoeveel harders er wel niet zwemmen in de waterweg, je zag ze overal langs de kant. Zal binnenkort eens proberen om die eens te vangen.

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Zaterdagmorgen weer heel vroeg uit de veren (3.00 uur) en dit om ons kunstaas weer zwemles te geven in Zeeland . Een paar stekken afgevist met als resultaat 18 baarzen en baarsjes: Ruud ging alweer met de kanjertrofee lopen want hij wist een leuke te pakken van 68 cm.

Bij mij ging het allemaal weer wat minder maar.....het seizoen duurt nog lang !!!!!



groetkes van de zotten uit....idd

Donderdag aan de zomeravond comp van een bekende hengelsport zaak uit de regio mee gedaan .De eerste wedstrijd kon ik helaas niet mee doen dus had ik wat recht te zetten .De wedstrijd die drie uur duurde bracht de eerste twee uur maar weinig vis . Ik had wel het geluk om een mooie houting te vangen van 40 cm .Het laatste uur of beter gezegd de laatste 3 kwartier kwamen de botjes en baarsje regelmatig omhoog .Zo ook bij mijn buurman die mij dus ook voorbij ging en weer eerste werd gevolgd door mij .



Gr Ricardo .

Vrijdagavond 23 juni 2006 van 19.00 tot 23.30 uur met vismaat Jan Overbeeke gevist aan de Stenen Glooiing. Het was omstreeks 22.00 uur laag water, maar het water ging niet helemaal weg, hetgeen op deze stek behoorlijk lastig kan zijn. Hoe dan ook, toch beide spinstokken voorzien van een lange dwarrellijn, één haakje 2 en een mooie kweekzagers in stelling gebracht. Tevens mijn nieuwe zeebaarsmolen, de Spro Blue Arc 750, uitgetest. De eerste indruk is dat dit een prima molen is die m.i. zeker niet onder hoeft te doen voor de veel duurdere Shimano's, maar daarentegen wel veel goedkoper is (67 euro bij Eef Hoek in Ouddorp). Of de Spro ook net zo duurzaam is, zal de tijd moeten leren.

Direct na de eerste ingooi kreeg ik een prachtige beet, maar wist deze helaas niet te verzilveren. Echter, een minuutje of tien later wist Jan zijn eerste scholtenbaarsje van de avond te landen. Zo is het in feite de hele avond doorgegaan, waarbij ik opvallend veel schitterende aanbeten niet wist te verzilveren. Het eindresultaat: Jan circa 4 botten en 4 à 5 scholtenbaarsjes, ondergetekende "slechts" 2 botten en maar één scholtenbaarsje.

Gehavend met een paar mooie blauwe plekken, een verzwikte enkel en een zere knie (ben een paar keer flink uitgegleden) toch weer voldaan richting Goeree-Overflakkee afgereisd. Een ideale visavond met prachtig weer en nauwelijks wind. Volgende keer wat meer en/of grotere vis?

Groetjes,
Kees Overweel.

Ik ben mark uit rotterdam en ik ben donderdag avond om 8 uur nog even wezen baarzen in de nieuwe waterweg. in totaal 5 gevangen waarvan 1 zeer grote. allemaal met een plug met de kleuren geel en oranje.

mvg mark

Zaterdagmiddag 17 juni gaan hengelen in de dintelhaven, met zagers en pieren ,resultaat 1 botje, andere vissers (5) idem,

Willy

Zaterdagmiddag 17/06 besloten om het eens te proberen op de zeebaars. Dus naar Eagle Hengelsport om 2 ons zagers te halen. Ik heb het Beerkanaal afgevist met een dobber en 1,5 meter daaronder een overheerlijke sappige zager aan een 2/0 haak. Ik ben begonnen in het Zuiden en zowaar na een half uurtje ging mijn dobber kopje onder..... resultaat 1 BOT. Daar kwam ik natuurlijk niet voor. Maar goed, 2 uurtjes later ben ik verkast richting het noorden maar ook daar helemaal niks.

Alsof er geen Baars zit. Om 16.30 maar vertrokken richting huis.

Ik had nog een ons zagers over van zaterdag dus heb ik maar besloten om het zondagmiddag ook maar even te proberen. Ditmaal een plek gezocht in 1 van de havens van de Europoort waar je de zon in je gezicht heb. Bruin worden en vissen (2 vliegen in 1 klap). Maar nou nog vis vangen. Gelukkig was het geluk(of wijsheid) aan mijn kant vandaag en mocht ik na ruim een uur te hebben gevist mijn eerste serieuze zeebaars landen van het seizoen. Mijn dobber schoot als een torpedo de diepte in. Vlak voor de kant nam de vis nog een flinke run maar gelukkig stond mijn slip goed afgesteld. Met als resultaat een Zeebaars van precies 50cm. Niet echt groot maar wel heel dik. Zijn maag zat vol met vis. Hopen maar dat ik de smaak te pakken heb. Gesmaakt heeft ie wel.

Gegroet,
Damian #954

Beste medevissers,

Zaterdag ochtend optijd vertrokken om de zeebaars te gaan belagen. Was dit keer helaas alleen omdat Roland van de zon aan het genieten is in Portugal. Ik besloot het eerst eens bij het Hartelkanaal en Beerkanaal te proberen. Had een karperstok en mijn spinhengeltje bij me. Na het nodige oponthoud kwam ik pas rond 09:30 aan. Ik besloot een stukje door te rijden en bij de rode boei te probren waar zeg maar het smalle stuk van het Hartelkanaal begint. Dacht dat het wel met afgaand water een goede stek zou zijn omdat je dan een mooie stroomnaad krijgt, dat viel een beetje tegen. Heb er tot ongeveer 12:30 gevist met als resultaat 1 krab en 1 baars verspilt helaas. Toen vertrokken richting de glooiing om het daar eens te proberen. eerst de hele tijd met de dobber gevist maar kreeg alleen een paar mossels en veel zeewier aan me haak. Toen rond half 4 me spinhengeltje gepakt om te kijken of er misschien wat anders wilde bijten. De tweede worp werdt mijn lepelt hard gegrepen maar ik sloeg mis. Snel weer ingegooid en na een paar meter draaien weer een paar flinke rukken en weer mis, dit ging nog een paar worpen zo door tot ik eindelijk eens raak wist te slaan en mijn spinhengeltje gelijk dubbel stond, en na een spannende (20/100 nylon met al die stenen....) dril van 5 min zag ik dat het een zeebaars was en hij bleek 48 cm te zijn. Ik zette hem weer terug en gooide weer snel maar daarna helemaal nix meer gezien. Nog met de dobber geprobeerd dat leverde ook nix meer op. Zo zie je maar dat zeebaarsvissen af en toe toch heel listig kan zijn, maar dat maakt het juist weer zo leuk.

Groeten Chris #1021

Hallo medevissers,

Ik ben tegenwoordig elke vrijdagmiddag vrij en aangezien het heerlijk weer was ben ik naar de waterkant getogen. Via Avicentra voor 1 ons zagers was ik om 13.15 gearriveerd bij de Steenen Glooiing. Er was nog 1 visser actief, maar of die iets gevangen heeft..? ik weet het niet.

Voor de rest waren er verschillende oudjes die de scheepvaart stonden te bewonderen. Ik ben halverwege de Steenen Glooiing gaan zitten, ter hoogte van het 10 kv station. Ik had twee lichte hengels bij want ik was van plan om met een lange dwarrellijn en een schuifloodje van ca. 80 gram op zeebaars te gaan vissen.

Het eerste uur tot ca. 14.00 uur was het rustig. Geen beetje gezien. Maar toen de stroming er in kwam ging het los. De ene mooie aanbeet na de andere. Ik zat met twee hengels maar dat was op een gegeven moment niet meer te doen. De zeebaars was massaal gearriveerd en de dwarrellijn (haakje 2) met een hele zager deed zijn werk. Het lichte schuiflood zorgde ervoor dat de zager goed over de bodem bewoog en dat was voor de zeebaars te verleidelijk om te weerstaan.

Ik heb in totaal 11 zeebaarsen gevangen waarvan er 3 terug mochten. Ik heb er ook nog een stuk of 3 verspeeld, maar thats all in the game zullen we maar zeggen.

Met andere woorden ik heb een prachtige middag beleefd met mooie sport. De grootste was ca. 45 cm en de rest tussen de 40 - 45 cm.

Om 15.15 uur was er geen stroming meer in het water en de zeebaars was verdwenen. Ik ben nog tot 15.45 uur doorgedaan maar geen beetje meer gezien. Daarna huiswaart gekeerd om op tijd te zijn voor de voetbal.

Zo zie je maar... op een verloren vrijdagmiddag kan je onverwachts geweldig vis vangen! Ik had mijn Mitchel zeebaarshengel bij van 3.30 mtr. en mijn oude kanthengel van 4.20 mtr, welke allebei een zeer lichte top hebben zodat de aanbeten zeer goed te zien waren! Mooie doorbuigers zullen we maar zeggen..

Je moet het gewoon een keer treffen!



De hartelijke visgroeten van Jan Overbeeke

Woensdag 14, donderdag 15 juni en vrijdag 16 juni in de avond naar mijn vaste vistek gereden om weer wat paling te vangen, op woensdag en donderdag waren de vangsten ondanks het slechte weer goed te noemen in totaal deze twee dagen over de 20 maatse (rook) palingen gevangen, gevist iedere avond vanaf een uurtje of zeven tot net na middernacht. Afgelopen vrijdagavond was ik er ook omstreeks half acht, toen half Nederland achter de tv zat ben ik lekker gaan vissen. Ik had net alles uitgepakt toen er een auto stopte, wild gebaarde deze meneer of ik al iets gevangen had en zo ja hoe groot.....het bleek Gilles te wezen.....

Hij wilde wel eens controleren hoeveel ik nu daadwerkelijk boven haalde op deze plek, hij zelf ging op de botjes toer....hij ving er in een paar uur tijd genoeg, allemaal wel erg klein welke allemaal netjes werden terug gezet, ook ving hij een spiering. Hij zei tegen mij....die ruiken naar komkommer...ja dag...visserslatijn....dus niet ...ze ruiken echt naar komkommer...

Hij bleef maar zeggen "waar blijven nou die palingen??" Nou Gilles ze moeten nou nog komen.....ik heb dus tot ver na middernacht gezeten en heb behalve een klein botje niets meer gevangen.

Gilles heeft ook nog een goede daad verricht.....een loslopende mol gered van een wisse verdrinkingsdood door hem te vangen en hem terug te zetten in het gras.....toppie.....
Ondanks het feit dat ik vrijdag niets ving....ga ik het gewoon weer proberen....vanavond.....

Richard # 790

Op donderdag 15 juni hebben wij op de maasvlakte bij papagaaienbek van 10 tot 15 uur staan vissen.

Veel lijnen en lood verspeeld.

1 aanbeet gehad, door lijnbreuk vis verspeeld.

Om 15 uur natgeregend en koud weer alles ingepakt.

Volgende keer beter (maar wel op een andere stek)

Jeroen en Roelof

Dinsdag 12-6 middag vrij genomen, werken met deze temperatuur is niet te doen dus op naar de waterkant. De baarzen moeten nu toch wel eens aangekomen zijn?

Contact gezocht met Jos en Armel. Jos twijfelde geen moment en zo stonden wij om 15.15 uur met dobber en steurgarnalen te smijten.

De dobbers bleven niet lang boven water en zo werden de eerste baarzen al snel boven gehaald.

Om 17.45 uur ff wezen eten in de Pioneer en snel weer terug waar Armel al druk met kunstaas stond te gooien, maar helaas met afgaand water weinig tot niets aan de haak gekregen.

Maar in een paar uur 18 baarzen boven weten te halen.



Jos met een baars 68 cm.

vangze Leo #163

Weer ff gaan baarzen in Zeeland, en daar hebben we te kampen met verschrikkelijk bruin water, dus waren de verwachtingen niet erg hoog gespannen.... Ruud pakte de derde worp al een leuke 50 plus baars op de X Rap en ik moest nog enkele uren wachten vooraleer mijn Salmo Redhead werd

genomen door een 57 cm lange torpedo.....
Nadat we zelf een "Redhead" gekregen hadden van de zon, zijn we maar naar Beerse gereden ...



Groeten van de Zotten van Beerse.

Vrijdag avond/nacht met z'en 2-en erop uit om proberen tong en zeebaars te vangen aan de stenen glooing. Niet echt geslaagd ondanks verwoede pogingen!
Allerlei onderlijnen geprobeerd, maar het mocht niet baten. Toch in 6 uur vissen ongeveer 20 botten gevangen (bijna allemaal hadden ze de haak tot in de kont ingeslikt, heel wat haken dus af moeten knippen), 10 baarsjes gevangen, allemaal tussen de 15 en 30 cm en 1 van ongeveer 50 cm. 1 Fint gevangen, dus die zijn ook weer onderweg naar de waterweg! En 3 gulletjes tussen de 30 en 35 cm. En krab, erg veel krab, de haken waren binnen no time leeg!

Groet,

Gerard #505

Zondag 11 Juni, jawel de dag dat Oranje zijn eerste wedstrijd op het WK in Duitsland moest spelen, besloten om toch maar weer eens naar de zoute waterkant te gaan. Dit zou pas de derde keer zijn dit jaar dat ik een hengel ter hand neem (i.d.d. erg weinig) zaterdag nog wat materiaal een aas gehaald bij Ahoy en daar ook een pakje van het nieuwe aas (Silver Fish) van [scaldis](#) Fishing gekocht om te proberen hiermee makreel te verleiden.

als stek koos ik voor het Autoponton in het Calandkanaal omdat hier toch soms makreel wordt gevangen en er soms ook mooie harder zwemmen.

daar aan gekomen zat er al een persoon vanaf 7.00 uur 's ochtends te vissen met een zager onder een dobber op de zeebaars maar hij had nog niets gevangen.

snel mijn spullen gepakt, hengels opgetuigd, een met een standaard drie haaks paternoster met rode afhouders en richting het midden gesmeten.

de andere hengel met een dobber en een dwarrellijn beaasd met een Silver fish en deze gewoon wat op de stroom laten gaan met de hoop op makreel.

het resultaat was voor beide hengels nul komma nul, dus ben ik gaan verkassen richting de beruchte houte schotten maar daar was het erg druk met dagjes mensen die een glimp probeerde op te vangen van de Volvo Ocean race die een inport race hielden voor de kust van Hoek van Holland en Monster.

er waren ook nog mensen die zelfs het water in gingen voor een frisse (zeg naar koude) duik.

ook hier was er geen beweging in de top te krijgen dus maar weer verhuisd en nu naar dw waterweg tussen de kribben, hier maar eventjes gestaan omdat mijn aas was verander in een snotboel maar hier wist ik nog wel een mooie Bot van 38cm te vangen

Jan de Boef #228

Zaterdagochtend 10/06 om een uurtje of 11 aangekomen aan de blokkendam. Ik wilde het eens op de makreel proberen. Even een goed plekje gezocht en stond naast een andere visser. Gezien de vangstberichten was deze visser Marcel #1028. Hij trok er mooie makrelen uit aan de verenpaternoster. Dus ik ook maar proberen. Na een half uurtje had ik nog steeds niks en Marcel heeft me nog even wat advies gegeven voordat ie naar huis ging. Helaas leverde de veertjes mij geen makreel op. Later met een twister en een lepel geprobeerd en zowaar toch nog 3 makrelen weten te vangen en een mooie volger gehad van een prachtige zeebaars. Prachtig om te zien hoe de baars zich stort op kleine visjes langs de stenen. Ik heb ze een aantal maal zien jagen alleen niet kunne vangen. Zo'n 50m verderop stond een visser die een makreel probeerde te landen waarna zich een zeebaars van 82cm op de makreel stortte. Waanzinnig toch!!!

Om 15.00 uur ben ik teruggegaan en nog even langs Rinus en Ger van Eagle Hengelsport geweest om zagers te halen voor de avondsessie aan de glooiing. Om een uur of negen afgesproken met een maat van me. Het was heerlijk weer en we hebben genoten van de ondergaande zon, bier en slap geouwehoer over vrouwen etc..... Alleen de vis wilde niet zo vanavond. Beide gevist met 2 dwarrellijntjes en zagers. Alletwee hebben we 4 vissen gevangen. 6x bot en 2x scholenbaars. De laatste draai had mijn maat Marcel nog een prachtige vis maar zowaar 10m uit de kant een vastloper??? Een vastloper aan de glooiing bij laag water??? Ik weet ook niet hoe maar volgens mij was het een flinke zeebaars gezien de aanbeet. Volgende keer beter.

Gegroet, Damian # 954

Zondag 11-6 zijn Roland en ik weer richting de glooiing vertrokken om te proberen weer een mooie baars te vangen. Het was dit keer echter niet zo'n feest als donderdag. We visten van 9:00 tot ongeveer 12:00 en dat leverde mij 1 mooie baars op van 54 cm. Verder was het niet veel. Toen maar besloten om het met de spinhengel en lepel op makreel te proberen op de blokkendam een stukje verder. Met de lepel was het nix, Roland had een geïmproviseerde paternostergemaakt en wist hiermee een mooie kwal te vangen... Ik probeerde het wat dicht onder de kant en liet mijn lepeltje met de stroming vlak langs de blokken dansen. Dit leverde mij in korte tijd tot onze verrassing 2 mooie finten op. Daarna was het weer stil en hadden we het wel gezien. Toen zijn we rond een uur of 2 nog even richting het Hartelkanaal gegaan om te kijken of daar nog iets wilde bijten, het liefst een mooie baars, maar nee ook daar was het nix. We hadden het toen wel gezien en zijn rond 15:00 richting huis vertrokken.



Groeten,

Chris #1021 & Roland 1023

Visvrienden,

Vandaag 10-06-06 wezen vissen op de blokkendam. Was er om ongeveer 9:45 uur tot 11:30 uur. Eerst een half uurtje wezen gooien met kleine witte shad en lepel en had even geen resultaat. Gooiden weer in en haalde een kleine krul uit mijn lijn.... en pats daar ging mijn lepel ervandoor een makreel(terwijl je bezig bent met je lijn natuurlijk) Lijn weer strak!!!. Ging gelukkig goed!!! Had deze keer wel mijn veren paternoster klaar liggen aan een wat zwaardere hengel en ging uiteraard gelijk over. Haalde er gelijk een drietal makrelen bij.

De vissersbootjes bleven ook binnen halen en zover ik kon zien hadden ze Makrelen en Zeebaars. Ik deed een wat zwaarder lood onder mijn veren om wat verder te gooien. En BAM hengel helemaal krom.... Twee Finten en niet klein en dit aan mijn veren paternoster.... Na een worsteling op de blokken kon ik weer verder. Gooiden weer een aantal maal en weer BAM hengel krom een Zeebaars(eindelijk) 42 cm geweldig. Haalden hierna weer een aantal makrelen binnen en wederom een flinke hengst aan de hengel en weer een Zeebaars 40 cm. Mijn week is weer helemaal goed. Ik moet zegen dit werkt zeer verslavend.

Totale vangst. 15 Makrelen, 2 Zeebaarzen en 2 Finten.

Veel succes

Marcel #1028

Vanmiddag donderdag 9 juni, ff 2 uurtjes het hoge water meegepakt op een voor mij nieuwe baarsstek op de maasvlakte. Een maat van me had er van de week zeer leuk gevangen op de dobber. Ik heb gevist met zagers en aan de andere hengel een lepel, maar meer als enorme grote en vele harders heb ik niet gezien. En die hoefden mijn zagers ook niet, hehehe.

groeten Leon #1

Gisteren 8-6 besloten om er samen met Roland richting de stenenglooiing te trekken om te proberen de eerste baars van het seizoen te vangen. We maakten eerst nog even een pitstop bij hengelhuis maassluis om wat zagers en een paar dobbertjes mee te nemen. Roland zag daar een hele mooie baarsstek staan en wilde niet eerder weg voordat hij die hengel veilig in de achterbak had liggen... Toen weer verder op weg en rond half 4 kwamen we eindelijk bij de glooiing aan. We zagen dat er weinig stroming stond en dat er bij de blokkendam aan de overkant flink werd gejaagd door meeuwen, kleine bootjes en waarschijnlijk makrelen. We gingen het eerst maar eens op makreel proberen. Een stukje de blokken opgeklauterd en dan de lepeltjes te water gelaten. De tweede worp was het al raak en na een leuke drill kon de eerste makreel de emmer in. Wat een leuke sport aan een 15 grams spinhengeltje van 2,4m. We vingen er nog een paar toen het ineens over was en alleen kleine geep interesse toonde maar daar bleef het bij.

Rond half 6 richting de glooiing gegaan waar er nu wat stroming stond. We probeerde het eerst met de lepel en na een half uurtje kreeg Roland een flinke dreun op zijn baarsstek en kon de eerste baars van ongeveer 40 cm geland worden. Ik besloot toen over te gaan op de dobber om te kijken wat er zou gebeuren, had nog nooit met de dobber op baars gevestigd dus ik was benieuwd. Na ongeveer 15 min ging met dobber er een klein stukje vandoor maar daar bleef het bij. Eens kijken wat er nog van de zager over was, nou dat was niet veel. Nieuwe aangedaan en weer ingegooid. Even later was ik me dobber kwijt en een fractie later was me lijn strakgezwoomen ik sloeg aan en ja hoor ook mijn eerste baars was een feit. Ook deze was rond de 40 cm. Tot een uur of half 9 negen vingen we er nog 4 vier waarvan Roland de grootste had van 58 cm, ik had er nog een van 48 cm en de rest was ook rond de 40 cm. Daarna vonden we het wel welletjes en hielden we het voor gezien.

We hebben weer een heerlijke middag gevestigd, weer wat bijgeleerd en voor de verandering allemaal maatste vis gevangen... Roland had in totaal 1 makreel en 2 baarzen, ik was de gelukkige dit keer met 4 makrelen en 4 baarzen. We hebben alle kleine baarzen teruggezet, ze waren toch voorin het lipje gehaakt en alleen de 2 grotere meegenomen.



Groeten Chris 1021 & Roland 1023

Vandaag donderdag 8 juni net als morgen lekker vrijgenomen, en vannochtend al op steurkrabbenjacht. Dat ging prima en nadat ik er genoeg had richting maasvlakte gereden. Diverse stekken geprobeerd, maar er was weinig stroming, aas aanbod zat in het water, dus het kon wel eens moeilijk gaan worden allemaal. Dat werd het ook, ik heb 2 stekken geprobeerd, en op de laatste ving ik een scholenbaarsje aan de steurgarnaal.

Andere hengel gepakt met een ONA-plug erop, paar worpen later, hoppetaaaaaa !



Mooie dril beleeft met hier en daar hachelijke momenten, daarna was het helemaal over en kon ik aansluiten in de 19 km file naar huis.

Heerlijke dag gehad, morgen weer eens kijken wat het dan is op een andere stek.

grtz Leon #1

Woensdagochtend 7 juni eerst maar een geprobeerd om een visje te verschalken op de Sluisjesdijk bijna 3 uurtjes gevist met hetzelfde resultaat als afgelopen zondag, nul comma nul.

Woensdagavond tijdens een verjaardag van een oom van mij werd er tegen mij gezegd, hee Richard je hebt toch wel je visspullen bij je.....ja tuurlijk.....dus wij met zijn zessen naar de dijk op St Phillipsland, tussen het plaatsje Sint Phillipsland en de oude veerovergang naar Zijpe.

Volgens mijn oom was daar vorige week net op een meter of 100 uit de kant de zandzuiger een aantal dagen bezig geweest om een nieuwe geul te zuigen. Vol goede moed en met de hoop op een mooie paling of bot werden de loodjes het water ingesmeten. Mijn oom had direkt prijs een mooie bot van 43 cm, hij viste met 3 haken nummer 4 met daarop zaggers en zeeperen. Er werden flink wat botten gevangen door iedereen, behalve door mij. Ik sloofde mij uit door ver te gooien maar de vissen werden

op nog geen 40 meter uit de kant binnen gehaald. Toen ik ook maar vlakbij ging proberen kwam er op mijn hengeltop ook wat beweging te staan, een drietal botten was mijn aandeel in dit festijn. Toen de paling begon te lopen was het gedaan met de botten, met zijn zessen hebben we genoeg paling gevangen om twee rooktonnen geheel te vullen.

We waren eigenlijk al aan het inpakken geslagen toen er enkele geweldige klappen op mijn hengeltop zichtbaar waren, in eerste instantie dacht ik dit is weer een geintje(eerder op de avond was er een stuk firelijn aan mijn hengel gemonteerd om mijn top te laten bewegen), maar nee....hij bleef staan bonken, wat krijgen we nou?? Ik probeerde binnen te draaien maar wat ik ook probeerde ik kreeg mijn spoel bijna niet rond, toen ik eindelijk wat beweging voelde dacht ik aan een grote zeebaars.....
Onze maar vooral mijn verbazing was groot toen na 10 minuten drillen ik mijn vis op de kant had, het was geen zeebaars.....maar een 38 cm lange Tarbot.....tsjakka.....



Richard van der Haven # 790

Maandag 5 juni wezen vissen vanaf half zes tot half elf. We dachten een paar baarzen en/of makrelen te gaan vangen bij de houten schotten. Het liep wat anders want deze beten op een of andere manier echt niet. Daarnaast hadden we ons flink verkeken op het weer en de warmtepakken thuis gelaten. We hebben het nog ff op bot geprobeerd bij de papagaaibek en daar ving we nog een mooie dikke bot aan een sleeplijntje met een licht loodje. Da's trouwens best wel leuk om te doen.

Volgende keer gaan we maar eens bij wat meer zon en stroming proberen.

Het viel me trouwens wel op dat ik verder maar twee vissers heb gezien die dus (ook) niets ving.

Willem #531 en zoon Jos

visvrienden,

zondag vertrokken vanaf de camping naar de maasvlakte om met een spinlepel de baars te gaan belagen, na enige worpen lagen er al een paar makrelen in de ton en dat ging een paar uur zo verder. een hele leuke sport aan de spinhengel. totdat ik vlak voor de kant een pittige aanbeet kreeg en de hengel krom stond tot het handvat. yess baars en een flinkerd ook, nadat ik 10 minuten met de baars een freefight had kon ik hem landen. wat een gevoel eindelijk weer een grote baars. uiteindelijk 20 makrelen gescoord en 1 baars. dat word weer smullen thuis.



groetjes ron#467

Gisteren 5-6 eindelijk eens een heel uur lang de geep belaagd in oudorp (aan de buitenzijde), het mooie was dat er daar weer eens gecontroleerd werd aan de buitenzijde, diegenen die binnen de betonning en achter het prikkeldraad aan het vissen waren kregen een prent van € 50.=. Maar effe terug naar dat uurtje vissen. De geep was mooi los met 1 hengeltje en wat ter plaatse gevonden steekzagertjes was de teller na een klein uurtje vissen op 8 stuks blijven steken. Het was wel zo dat je actie op je aas moest brengen want diegene die de dobber ingooiden en bleven wachten tot er wat gebeurde vingen weinig tot niets.

Grt Erik #331

Na een lange tijd gisteravond maar weer eens de hengels gepakt en naar de Maasvlakte. Al een paar dagen eerder aas gehaald bij Rinus. Goud van oud bij hem. Prima aas. Zo'n 3 uur gezeten op slag Maasmond tussen de palen met opkomend water. Geen vis gezien, zelfs geen stootje. Wordt een mens niet vrolijk van. Liepen nog wat mensen rond, ook lid van onze vereniging, ook zij vingen niets.

Kortom een tegenvallende sessie.

Pierre den Hartog Nr. 150

Zondagavond 04-06-2006 met mijn maatje Ab lekker gaan vissen.

Na overleg werd gekozen voor het beerkanaal als stek.

We kwamen om 17.00 uur aan, geweldig weer, en gauw gingen de hengels te water en toen begon het wachten. En wachten, en wachten, ondertussen nog wat vissers uit Tiel gesproken, die wat verderop aan het vissen waren. En weer wachten, en wachten. Rond 21.00 uur kwam de stroom er een beetje in, en direct dienden de eerste aanbeten zich aan. Flinke klappen op m'n hengel, en een mooie gul kwam boven. Mooi genoeg om mee te nemen, dus een flinke tik op de kop, en weer verder vissen. Net ingegooid, en weer beet! Weer een mooie gul! Blijven die het hele jaar tegenwoordig? 2 gullen, allebei groter dan ik ze van de winter heb gevangen! Hierna weer een hele tijd niets, wel af en toe beet, maar niets verzilverd, tot mijn maat een botje ving. Postzegelformaat, dus hop zwemmen weer. Eenmaal goed donker begonnen de hengels regelmatig te rammelen, de paling was gearriveerd. Ab ving er 2, waarvan 1 lekkere dikke. Ik ving er ook nog 1. Nadat Ab nog een mooie bot ving vonden we het welletjes, het was bijna 1.30 uur, dus tijd om te gaan slapen. Lekker gevist dus, met toch nog een redelijke vangst.

Succes allemaal, vangze!

Bas#609

Afgelopen zaterdag avond 3 juni eindelijk weer eens tijd en een beetje redelijk weer om samen met Roland #1023 richten de waterkant te trekken. We besloten om het bij de papegaaienbek te proberen omdat er daar volgens de vangstberichten kans had op aardig wat verschillende vissoorten. Rond 21:00 lagen de hengels in. Er bleek een flinke wind te staan die mooi van de zijkant in je lijn blies. Echt ver werpen was er niet bij. Dus probeerde we het voor de kant. Daar gebeurde op de nodige krabben na helemaal nix tot het een half uurtje donker was en ik een paar mooie tikken op de hengel zag en even later een leuke bot van rond de 30cm op de kant had. Deze had helaas de haak goed weggewerkt dus ging hij niet terug. Toen roind 00:45 kreeg Roland een hele stevige aanbeet van wat later een gulletje bleek te zijn met het haakje mooi in het lipje dus die kon terug. Toen had hij even later nog een vals gehaakte bot aan zijn haak hangen. En rond 01:30 Kreeg hij weer een mooie aanbeet van alweer een klein gulletje, deze had de haak flink geslikt dus kon ook hij een corrigerende tik op zijn kop ontvangen. Toen Roland de tik had verkocht leek het wel of er wat weg schoot uit zijn bek, ik de lamp erbij gepakt en we zagen in totaal 3 kleine tarbot / griet achtige platvisjes waarvan er 2 nog in leven bleken te zijn. Hebben ze geprobeerd met de telefoon op foto vast te leggen, hopelijk is ie duidelijk genoeg zodat misschien iemand ons kan vertellen welk soort het precies is.



Al met al was het een winderige avond maar we zaten lekker onder moeders paraplu alleen de vangsten vielen een beetje tegen, ik had 1 bot en Roland was de gelukkige met 1 bot, 2 gulletjes en 3 kleine platvisjes...

Groeten Roland #1023 & Chris 1021

Zaterdag 3 juni voor het eerst wezen baarzen dit seizoen. Locatie de pier van HVH. Gestart om 20.30 uur, een half uurtje voor hoog water. Met een behoorlijke wind in de rug, dit maakte verre worpen met een lichte jigkop mogelijk. Tot aan het donker gevist met parelmoer en andere licht kleurige shads. Dit leverde echter niets op. In de schemer overgeschakeld naar blauw, en dit leverde rond 23.30 een baarsje op van bijna 40 cm. Doordat er weinig verhoging stond stroomde het niet echt hard met afgaand water, volgens de kenners komt dit de vangst niet ten goede, maar het is wel erg prettig dat je dan niet zo erg veel kunstaas verspeeld. Gestopt om 01.00 uur.

Gr Bert#168

Bij dezen mijn eerste vangst bericht in de Europoort. Dinsdag 30 mei geweest bij de stenen glooiing, blokkendam en Centrale geweest. Gevist met kunstaas bij laag tij. Geen succes. Geen stootje gehad. Gevist met shads en lepel. Woensdag 31 mei zelfde verhaal.... Een man vertelde ook niets te hebben bij de centrale.. viste met slikzagers en sleeploodje.

Donderdag 1 juni... ja ja drie keer is scheepsrecht. Een uurtje gevist en twee leuke baarsjes (te klein om mee te nemen) op een klein spinhengeltje met sleeploodje en slikzagers. Geweldig die actie op zo'n hengeltje.

Vandaag 4 juni om 16:30 uur bij de blokkendam geweest. Zag meeuwen aan het jagen..... op een zeer breed gebied. Pakte bij de tweede worp een Makreeltje. Helaas schoot deze los voor de blokken. Een aantal worpen verder en had er drie bij, geweldig. Ging eigenlijk voor de zeebaars maar makreel is altijd welkom. Dit alles ook op m'n kleine spinhengels (Sea lures 300).



Een man naast me vroeg een jiggkop(had zelf niet de goede spullen). En gaf hem een witte kleine shad met jiggkop. Na een aantal worpen had hij een mooie Fint. Hij was er erg blij mee... had de hele middag al niets. Ging om 18:00 uur weer weg alles lag weer stil en moest naar huis.... Helaas.

Mijn week is goed. Twee zeebaarsjes en drie makrelen aan de kant.

Veel succes

Groetjes,

Marcel van Hees #1028

Vrijdagmiddag 2 juni samen met Sjaak #2 eerst het aas gaan verzorgen, en na een lange tocht in de vakantiefile op de stek aangekomen om steurgarnalen te gaan vangen. Het zat goed mee, mooie dikke gamba's waren het, sommige vol met eitjes. Ook werden er een paar zachte krabben gescoord, dus aan het aas kon het niet liggen. Nu maar hopen dat de baars op de maasvlakte zat, en op stek 1 was het helemaal niks, terwijl we daar toch het mooie tij hadden. Zodoende verkast naar de volgende stek en daar was het beter, veel schoner water ook trouwens. Vier aanbeten gehad en 2 verzilverd, Sjaak helaas niks en een visser die een stukje verder stond pakte een mooie op de lepel. Nog niet wild maar het geeft de burger moed!

gr Leon #1

gisteren met mijn zoon naar de dintelhaven geweest
van 22.00 uur tot 24.00 wel beet maar niks
binnen gehaald.
vrijdag maar weer even naar de blokkendam
voor de zeebaars ???

Patrick

Zaterdagochtendvroeg ben ik naar aanleiding van wilde verhalen over palingvangst richting Waterweg
getogen. Jaja, niet het goede tij, bij daglicht, ik had het kunnen weten.... Eén botje!! Nog even bij Ed
en zijn maat gekeken in de Dintelhaven, maar verder dan een puitaaltje en een scholletje waren zij niet
gekomen. Dan maar koffie drinken in de Pub en de mannen van de zeebaarsdag uitzwaaien. Gezellig!!
Komende week een paar dagen in Zeeland vissen. Tot zaterdag!!

Gilles #59

Donderdag van de windluwte geprofiteerd, en dus weer gaan kunstaas-baarsvissen met zotte Ruud en
idd zoals het spreekwoord zegt : 3 maal is scheepsrecht , want na 2 baarsloze weekends hebben we
eindelijk baars gemept en ook weer enkele verspeeld (en ook weer teruggezet....) .
Samen waren we goed voor 14 stuks , ik had er 8 maar Ruud was weer "kanjerkoning" met een
knoepert van 64 cm , en de overige waren ook behoorlijke maten..... En aan de dreunen op onze
hengels te voelen ,hebben we de nog dikkere helaas laten zitten



Groeten van de zotten van Beerse

Hallo Allemaal.....

Het heeft eventjes geduurd maar daar is mijn "vangst" bericht(en) dan weer.....

Zaterdag 20 mei tijdens de Eurovissers wedstrijd 1 puitaal van 17 cm gevangen(schijn ik een abonnement op te hebben), daarna op zondag nog even na gevist ook in de Dintelhaven toen was het al een stukje beter, totaal 5 botten(23 cm-36 cm) en 2 palingen van 43 cm en 47 cm.

Woensdag 24 mei samen met Ricardo Kalle en Cor Doeven gevist aan de PPGB van 20.30 uur tot 23.00 uur, Ricardo had èèn wijtingkje van net 27 cm, Cor een nog iets kleiner exemplaar en ik....helemaal niets....

Om 23.00 uur vonden we het genoeg, de harde wind begon te draaien en stond nu meest aan de zijkant van ons, we zijn verkast naar èèn van onze havens in de Europoort en daar kon het feest los barsten, nou dat deed het ook, van 23.15 uur tot 01.30 uur gevist.

Ik haalde totaal 19 palingen uit het water (gevist met een zip slider en èèn palinghaak met daarop een sukje zeepier en 3 aardwormen), waarvan er 11 (boven de 45) cm in de rookton zullen verdwijnen en rest mocht weer verder groeien, Ricardo had er een stuk of 7 waarvan 3 boven de 45 cm en een botje of ongeveer 25 cm, helaas was het nu Cor die niets ving. Om 01.30 uur zijn we naar huis gegaan ivm de zeer zware windstoten en de steeds heviger wordende regen.

Donderdagavond(Hemelvaartsdag) wederom naar dezelfde stek gereden, nu was het weer totaal anders, lekker vissen zonder regen- of vispak, de vangsten waren wel beduidend minder gevist van 22.00 uur tot 02.30 uur en totaal 14 palingen gevangen waarvan 8 (boven de 45 cm), deze zullen dus ook vandaag in de rookton verdwijnen

Willen jullie de "juiste" locatie weten? Mail mij dan maar even.....

Richard # 790

Vrijdag 19 mei echt kloteweer maar toch maar gaan vissen, tenslotte weet je maar nooit wat het brengt.

Ik had de zagers al weer enkele dagen in de koelkast en wilde aan mijn eerste tongsessie gaan beginnen, toen ik me bedacht en als ze er nog niet zitten, wat dan.- Nu ook maar wat gewone wormen mee voor op de paling en dan maar zien wat het brengt.

Nu de tong zat er nog niet, wel de paling in totaal 9 stuks met een vuil gewicht van 2900 gram een supersessie gehjad ondanks de harde wind kwamen de beten toch nog redelijk door, ben maar overgeschakelt op dyneema, dan kon ik de aanbeten toch nog onderscheiden van de windvlagen. Afijn een mooie visdag en niet te lang, van al die wind wordt je best snel moe!

Groeten, carlo 436

Donderdag op pad geweest met Bram en Richard.

Als stek hadden we de Dintelhaven gekozen omdat we hier zaterdag een wedstrijdje zouden houden .

We hadden een mooie plek achter een rij bomen dus last van de wind hadden we niet .

Bij het uitpakken van de hengels kwam Rob Slingerland ook effen kijken en vissen natuurlijk.

De vangsten waren het eerst uur niet zo bar veel maar er kwam regelmatig een visje boven in de vorm van een bot.

Zelf wist ik nog een bolkje te vangen terwijl rob er een grondel uitdraaide. Rens had ons ook gevonden en dus stonden we met 5 man op een rij te vissen. Richard kwam 1 cm te kort om een nieuw record puitaal te vissen

Nog geen tien minuten later draaide ik een bot en jawel een puitaal van 30 cm naar boven. Hahaha Richard snel wat foto's gemaakt wat niet mee viel om dat beestje stil en recht te leggen. Maar naar mijn idee stond hij er mooi op dus konden we hem weer laten zwemmen. Een zeer donkere lucht maakte een einde aan onze sessie en voordat de hel los barste zaten we in de auto op weg naar huis. Het was een leuke visserij met wel 5 soorten vis van bot tot bolk.....



Gr Ricardo #119..

Woensdag 17 mei 2006 van 18.30 tot 22.00 uur met vismaat Jan Overbeeke gevist tussen de houten schotten aan de zeezijde van de Stenen Glooiing op de Maasvlakte. Allebei één stevige spinhengel met kunstaas voor geep of zeebaars en één hengel met lange wapperlijn, voorzien van een paar kleine slikzagers, voor misschien de eerste tong of paling van dit seizoen. Helaas, op de wapperlijn de hele avond geen beetje gezien. Met de Toby-lepel daarentegen de eerste zeebaars van dit jaar gevangen, een mooi exemplaar van bijna 50 cm. Wat een schitterende sport op licht materiaal!

Deze baars was helaas wel de eerste maar ook de laatste van de avond, want verder geen beetje meer gezien. Jan ving tegen het vallen van de duisternis nog een aardige geep. Deze is mee naar huis gegaan om later dit jaar te fungeren als aas voor zijn soortgenoten.

Hoewel het de hele week mooi weer is geweest, viel deze avond een beetje tegen: bewolkt en rond 20.00 uur zelfs een beetje miezeren, wel een lekker windje in de rug. Voor baars en geep misschien beter wachten tot mooier en zonnig weer.



Visgroeten,
Kees Overweel.

Zaterdag 13 mei meegedaan met de P&S Beetwedstrijd aan het strand van Terheide. Heerlijk weer betekent echter geen vangstgarantie en zo hadden er uiteindelijk maar 18 deelnemers vis. Onvoorstelbaar dat er op 2 kilometer strand zo weinig gevangen wordt.... Desalniettemin was het erg gezellig, maar van een wedstrijd was er zo geen sprake. Dan hadden de bottenmeppers vandaag een betere keuze gemaakt! Aanstaaende zaterdagavond maar in de herkansing.

Gilles #59

hallo medevissers,

zaterdag en zondag geprobeerd een zeebaars te haken, vanaf de camping naar het hartel gereden en aldaar even wat gegooid en geen beet gekregen, ook in de andere havens was het zwaar niks. dan maar naar de monding gereden en daar gegooid, wat een feest geen zeebaars maar geep en haring met afgaand water. je zag de gepen overal jagen. met een emmer vol dikke gepen (er zaten zekers recordgepen bij alleen had ik me camera niet bij me, vet balen dus) en vette haringen terug gereden naar de camping. dus als je wilt gepen ga naar de maasvlakte ze zitten er dik. voor zeebaars en makreel vanaf de kant nog een paar weekjes wachten.

groetjes ron#467

Vrijdag 12 mei,

Met Danny (#555) over het LW (23.46 uur) gevist in het Beerkanaal vanaf 21.00 uur tot 0.45 uur.

Gevist met zagers en pieren, 1 hengel met 1 haak p/p, met een klassieke jojo-onderlijn. Samen 7 gulletjes gevangen (variërend van 36 cm t/m 50 cm) en een aantal steenbolken. Helaas begin je te merken dat krabben actiever zijn en aan je aas zitten te plukken. Als er geen visje bovenkomt dan zijn je haken brandschoon! Lekker weer en leuke avond,

Groeten Stephan (#590)

Vrijdag lekker een dagje vrij genomen en met een paar collega's van het werk gaan gepen , op een stek die normaal vrij rustig is maar er stond nu op een zeker moment 15 man. Ik zal je zeggen dat de geep er zat maar zich bijna alleen liet verleiden door een traag gesleept kweekzagertje: resultaat een kleine 100 (honderd) gepen(mannen die met ander aas visten , hadden er gemiddeld 4 per persoon) .Toen we na een paar uurtjes stopten , waren er enkele vissers die maar wat graag onze zagertjes hadden en ik moet zeggen dat ook zij hier meteen begonnen te vangen .We hebben slechts een 10 tal gepen meegenomen en de rest weer ongeschonden laten zwemmen....

Tussendoor ff geprobeerd met de lepel maar hierop slechts een 4 tal gepen gepakt ; ook op een plug (X - RAP) aangeboden voor de baars sneuvelden enkele gepen..... maar ik hoop de komende maanden weer een paar gestekelde vrienden tegen te komen daar in Zeeland!!!!!!

Groeten van de Zot (Dave)van Beerse

Vandaag 9 mei om 20.00 s'avonds, 2 uur wezen vissen met mijn maat (Henk) in de waterweg op de landtong langs de strek dammetjes.

Byzonder lekker weer bij afgaand tij.

Al gelijk na de eerste worp van Henk met het 3mtr stokje en een 35 gram lepeltje zat er een zeebaars aan van 42 cm. Ik stond daar mijn hengel nog op te tuigen met mijn kin op de keien.

Helaas daarna niets meer.

Peter 699

Vandaag 9 mei met heel veel goede zin door het mooie weer vertrokken naar de waterweg met als aas springers en zeepieren om te kijken of de paling inmiddels al was gearriveerd.

Het was de eerste uren alleen wat kleine botjes maar om twee uur in de middag de eerste mooie aanbeet van een aal van 63 cm. Nog geen 10 minuten later gevolgd door een van 68 cm. Ik dacht even nu gaat het los. Mijn maat Hans 514 had nog geen beet gehad maar wist toch een bot te landen van 41 cm en was weer even tevreden. Na nog drie kleinere alen van tussen de 40 en 50 cm bleef de teller steken op 5 alen en 7 botten. Niet ontevreden over deze eerste palingssessie in het daglicht om zes uur naar huis vertrokken. Wat wel opviel is dat alle aal gevangen is op de springers, geen interesse dus in zeepieren , dus voor de liefhebbers onder ons opgelet! Ondanks dat het bij vlagen erg hard stroomde toch gevist en gevangen met erg lange sleeplijnen van 1,5 meter. Diep water in combinatie met deze lijnen heeft dus toch succes! De stekl was wel twijfelachtig voor wat betreft of je nu wel of niet mocht vissen met wormen tot 1 mei maar ook het bezoek van de politie met eveneens goed humeur gaf geen aanleiding tot een bekeuring, dus een lekkere bak koffie voor de heren in het blauw kan misschien toch wonderen doen.

Groeten en mooie vangsten Carlo 436

Zondagochtend met Zotte Ruud op pad naar gepenland , het eerste uur gaven ze niet thuis maar toen werd het langzaam beter : 17 gepen op de kant en toch nog een 10 tal beten gemist, en van de

gevangen gepen had er niet één geslikt We hebben uiterst gecontreerd "op het handje" gevist, anders had de teller wellicht veel eerder blijven steken....
Oja....we hebben gevist met kleine kweekzagertjes vlak in de kant , we stonden dan ook alleen op de stek.... .

Groeten van de Zotten van Beerse

vrijdag 5 mei

Afgelopen vrijdag 5mei wezen vissen bij de papegaaienbek met 5 vrienden iedereen viste met 2 hengels

we hebben van 20:00uur tot 2:00 uur gevist en redelijk gevangen.met z'n 5e hadden we 70 vissen:

9 schollen waarvan 1 van 38cm

25 kleine wijtingen

25 gulletje tussen de 30 en 40 cm

10 steenbolken

1 zeebaars 30cm

en 2 krabben

groeten Wilco,Jan,Jim,Jan en Jeroen

Zondagochtend (HW12.05) naar de waterweg vertrokken om misschien wel de laatste gullen van het seizoen te landen. Ik heb gevist met 1 hengel met een lange wapperlijn (zoals die op de site is aangegeven) en een grote haak 5/0. Als aas had ik pieren, zagers en diepvries Mesheften. Tot het hoge water wist ik maar 1 ondermaatse gulletje te vangen die natuurlijk weer zwemt. Na hoog begon aardig te lopen. Binnen een uurtje 3 x gul(letje) waarvan 1 ondermaats en de andere twee waren maats. Maar niet echt groot 41cm en 47cm. Ik heb ze allemaal gevangen op vleescocktails Naast mijstond weer dat kleine surinaamse mannetje zonder tanden en kapotte schouder te vissen. Vorige keer wist hij een big te vangen van 67cm. 3 x raden wat hij vandaag weer heeft gedaan. Ik weet niet hoe, maar hij wist er weer 1 te landen van 65cm en nog een aantal van 40+. Geweldige man en hij bleef maar lachen. Ik ben maar even gaan kijken hoe hij precies viste.

Hij had dezelfde ondelijn als ik alleen zijn aaskeus was anders. Hij viste met diepvriespieten. Maar voordat ze de vriezer ingaan laat hij ze eerst rot worden. Het ziet eruit als een berg pap maar het werkt toch echt. Dit moet ik dan ook maar eens proberen.

Fijne Visgroeten
Damian #954

Na een lange drukke week zaterdagavond naar het Beerkanaal vertrokken alwaar Hans #262 , dingies en andere dingies al aanwezig waren.

Het weer was perfect, lekkere temperatuur en een flink briesje in de rug waardoor de vaargeul makkelijk aan te gooien was.

Eerst even lekker bij gepraat en andere dinges gooide alvast mijn hengel in, nou ja dat probeerde hij, tot 2 keer toe verdween lood en onderlijn tot ver aan de horizon,(lijnbreuk). Toen maar een spoel met dikkere lijn van dinges erop gezet en nog maar een loodje en onderlijn eraan die ik overigens zelf natuurlijk niet bij me had en dat terwijl ik er een zaak er vol mee heb hangen. Zelf maar even de hengel ter hand genomen en na een ferme worp verdween lood en onderlijn tot over de 200m, iedereen stond vol verbazing te kijken over de afstand, maar ja de lijn op de molen was niet meer verbonden met de onderlijn dus toen maar even het materiaal goed geïnspecteerd, niks mee aan hand, dus weer een nieuwe lijn en lood van dinges er aan en gooien maar, nu ging het eindelijk goed. Over het hoge water heen begon de vis actief te worden en de eerste vissen kwamen op de kant. De aanbeten waren niet erg overtuigend maar met de hengel in de hand en de lijn tussen de vingers om de aanbeten beter te voelen en gelijk slaan lukte het om 4 gullen op de kant te krijgen. De andere vingen ook nog gul en een enkele weiting.

Om 2 uur hielden we het voor gezien en keerden we tevreden huiswaarts.

gr Marcel #12

Za 6-5. Met 4 eurovissers ingeschreven voor de Hartwedstrijd in de Dintelhaven. Gilles, Rob Slingerland, Janet en ikzelf. Om 08.30 verzamelen in de Pionier, daar aangekomen waren er nog een paar Eurovissers, Martin, Mischa, Richard en Ed. Er was een goede bezetting van ong. 160 man en vrouw. Na de vangstberichten van afgelopen week hadden de meesten er een hard hoofd in en vooral met het weer, veel zon en warm want na 1.5 uur had menigeen al de t-shirts uitgedaan. De vangsten waren wisselend en hoofdzakelijk bot. Janet had met de eerste 2 inworpen 2 wijtingen en viel daarna stil. De winnaar in vak A (Eric Goossens) slaagde erin om 18 botten te vangen en de winnaar in vak B (Cees Steyl) had er 16. Ikzelf had er 10, wat goed was voor een 15e plaats, Gilles had er 12, wat goed was voor een 25e plaats en Martin had er 9 en had een 41e plaats. In totaal was er 158m vis gevangen.

gr Henk en Janet

Vrijdag de eerste sessie zeebaarzen achter de rug. De vangst 0,0 maar ja het water is ook nog niet echt op temp.

Er zat wel leven in het water maar naar mijn idee nog niet genoeg .

Volgende week nog maar eens proberen maar dan met de dobber.....

Gr Ricardo.

Beste medevissers,

Donderdagavond 4 mei met het mooie weer samen met Roland een poging gedaan om nog een gulletje te vangen in de waterweg. We besloten om weer in de buurt van de kering te gaan zitten. We hebben gevist van een uurtje of 8 tot 23:30. Aan het weer lag het in iedergeval niet, het was erg lekker vissen met een zeer aangename temperatuur en een klein zuchtje wind. Alleen dacht de vis er duidelijk anders over. Roland ving in het eerste uur vissen 2 kleine gulletjes net over de 30 cm waarvan er eentje was die echt een dikke pens had. Toen we er zachtjes in op drukte voelde je allemaal stukjes schaal en andere onderdelen van waarschijnlijk een toch wel flinke krab die een wat minder fortuinlijke dag had. Daarna het gulletje weer voorzichtig teruggezet. Ik moest het doen met een kleine steenbolk en een

paar krabben die ik tijdens de "zware dril" helaas verspilde... Het was dus niet veel gisteravond, denk dat we de volgende keer eens op de zeebaars en geep gaan proberen.

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Woensdagavond 3 mei 2006 met vismaat Jan Overbeeke een paar uurtjes onze nieuwe grote spinstokken met bijbehorende molens uitgeprobeerd op Neeltje Jans. Rond 17.30 uur eerst Jan opgehaald en vervolgens nog eventjes staan kijken bij de inlaatsluis op de Brouwersdam. Hier was het verschrikkelijk druk (vooral buitenlanders), maar er werd behoorlijk wat mooie haring gevangen. Echter, voor de echte sportvissers is dit niet de ideale stek, dus maar snel doorgereden. Eenmaal op Neeltje Jans aangekomen, hebben we allerlei soorten kunstaas uitgeprobeerd in de hoop één van de eerste zeebaarzen van dit seizoen te kunnen verschalken. We hebben van alles geprobeerd, lepels, pilkers, shads, verenpaternoster, maar allemaal zonder succes. Pas tegen 21.30 uur toen het een beetje donker ging worden, sprong er allerlei vis uit het water. Gelijk de lepel er tussen gegooid en direct een schitterende beet. De vis trok gelijk de slip helemaal open, maar loste al vrij snel daarna. Los van een paar kleine aanbeten (scholenbaarsjes?) verder niets meer gezien. Rond 22.30 uur weer richting Goeree-Overflakkee getrokken. Zonder vis, maar wel de eerste adrenalinestoten door het lichaam gehad. De zeebaars komt er aan!!!

Groetjes,

Kees Overweel.

Hoi medevissers.

Omdat dinsdagavond de TV voor de vrouw is vanwege de vele woonprogramma's besloten om even 2 uurtjes te vissen op vlaardingen omdat ik daar vorig jaar begin mei al mijn eerste tongetje van het jaar ving.

Begonnen om 20.00 uur met hoog water maar er zat geen enkel leven in tot ik wilde stoppen en een enorme dreun op de hengel kreeg bij het binnendraaien voelde ik al dat dit geen kleine jongen was, jammerlijk had ik geen meetlat en goede camera bij me zodat ik hem ook niet kan aanmelden bij Rob. Toch met de telefoon even een foto gemaakt en hem terug gegeven aan moeder natuur wat kan vissen toch fantastisch zijn. Tot aan het water



Groetjes John #646.

Zondagmorgen(lang weekend 1 mei) eerste gepen pakken....tenminste dat is een beetje traditie voor de Zotten gedurende een 10 tal jaar. Maar..... loodgrijs water, zware bewolking, temp.6°C, druilerige regen: tja.... met zulk weer kan zelfs een kweekzagerdje op haakje 6 aan een 2.5 meter lange 18.00 onderlijn onder een 20 grams Stabilo dobertje geen geep verleiden na 3 worpen wisten we genoeg.... ze waren er simpelweg nog niet !!!!! Dit hebben we nog nooit meegemaakt .

Nog wel ff Zeeland onveilig gemaakt op onze " BoebBoeb-Bikes"(vouwfietsjes die ons van de éne baarsstek naar de andere baarsstek moeten brengen) en nog wat stekken verkent.....en gelukkig op onze terugreis bij het Goesse sas nog ff wat haringen verschalkt, maar het geep verhaal lag toch zwaar op de maag.... .

Groeten van de Zotten , B(g)eer(p)se!!!!

Hier Rudolf uit Borgerhout met een vangstbericht van Zondag 30 April 2006.

Ik ben met mijne collega van het werk de Jules naar de papegaaiebek gaan vissen aan de 2de boei.. begin beerkanaal.

We hebben elk een 600gr pieren en 200gr. zagers opgevist..

Vanaf 20.00 lagen de stokken in het water en om 06.30u zijn we gaan inpakken..Tegen 23.00u was het EB.

Vanaf het donker werd een goede 50 vissen gevangen waaronder 10 leuke gullen, enkele dikke van tegen de kilo en mee voor de pan, de zeebaars liet ook van zich horen; er werden een paar mooie 40'ers meegenomen, steenbolk wat kleine wijting en torretjes werden teruggezet, en dan nog 2 mooie platvissen van een kleine 40cm (Bot) mee voor de pan.

Zeer mooi weer gehad met wind schuin in de rug ZZO 2-3, tegen de ochtend werd dat ZO 4-5.. en ik heb er een snifneus van over gehouden.

Eind mei ga ik nog eens terug om de tong en zeebaars en wie weet makreel..



Veel visgenot

Rudolf

Voor de eerste keer dat ik ben wezen vissen op de maasvlakte, ik had er al veel over gehoord dus ik met mijn neef en oom vrijdag naar de nw waterweg. Eerst bij de landtong gekeken maar daar waaide het zo hard dat we maar iets terug gereden zijn. Bij een zijweggetje zijn we naar beneden gereden. Beneden aangekomen zaten er al twee te vissen dus wij dachten, dat zit wel goed hier maar helaas, gevist van 10.00uur tot 3.00uur opbrengst 2x postzegel, twee zeebaars 15cm en 20cm, 2x gul 25cm. Gevist met pier en zager, misschien weet iemand ons te vertellen waar we het beste kunnen zitten want voor ons is het moeilijk omdat we al 1,5uur moeten rijden voor we er zijn, en dan willen we meteen aan de gang natuurlijk.

Gr. Patrick

Donderdag 27 april op vrijdag 28 april gevist vanaf 23.30 uur tot 05.00 uur aan Hoek van Holland tussen de Stena line en DSM, dit braakliggende terrein word al een tijdje gebruikt voor opslag van zand, dacht eerst dat er iets gebouwd ging worden maar het terrein is nog wel toegankelijk voor ons vissers.....

Gevist de eerste 3 uurtjes met twee hengels daarna ivm de stroming met èèn hengel, allebei voorzien van een zeer gemakkelijk jojo systeem verankerd met 175 gram lood. Gewoon een hoofdlijn maken met onderaan een wartel en boven een lus en daarop vast knopen een tweede lijn dmv een knoop zoals je een haakje aanzet(lus en dan 7 maal winden en dan het eind weer doorsteken door de lus)

Scheelt een heleboel toeters en bellen op de lijn wat het werpen vergemakkelijkt , het voordeel is hetzelfde, als er vis aan hangt zal de lijn naar beneden getrokken worden tijdens het inhalen, dus eerst het lood over de stenen en dan pas de vis...dat het werkt kon ik dus zowaar ook mee maken, totaal 9 gulletjes gevangen tussen de 40 en 57 cm. Gebruikt als aas, pieren en zagers met haak 1/0.

Richard # 790

Zaterdag 29 april,

Met Danny (#555) gevist in het Beerkanaal achter de Nerefco. We hebben gevist met afgaand water vanaf 21.30 uur tot net iets na LW (0.55 uur). Weinig wind, droog gehouden en een aantal leuke gulletjes op de kant gekregen. Degene op de foto was de grootste (55 cm). Daarnaast nog een paar van rond de 45cm. Verder kwamen er nog een paar grote steenbolken omhoog. Gevist met zagers en pieren.



Groeten Stephan (#590)

Afgelopen weekeinde samen met Adrie #520 gevist aan de PPGB. Het was er drukker dan de Baja Beach op een zaterdagavond. De vangst bestond voornamelijk uit wijting. Daarnaast nog wat

steenbolk, wat scholenbaars en nog een enkel torretje. Maandagmiddag vanwege de Oostenwind een stek aan het Beerkanaal bezocht. Tijdens opkomend water geen enkel teken van leven op de hengeltoppen gezien, dichtbij werpen, ver weg werpen, afhouders, dwarrellijntjes, pieren, mesheft...het mocht niet baten. Eenmaal verkast richting Calandkanaal maar daar van het zelfde laken en pak. Na drie uurtjes het spul ingepakt en naar huis gereden. Dinsdag het aas opgemaakt aan de waterweg. Gekozen voor een van de stekken met diep water. In totaal 11 gulletjes gevangen. De meeste waren tussen 30 en 40cm en twee waren er wat groter, 44 en 51cm. Op de vijftiger na zwemt alles weer.

vang ze, #487

Beste medevissers,

Ben afgelopen zondag 23 april samen met Roland de waterweg onveilig gaan maken. We wilden het weer bij de kering proberen omdat we daar afgelopen dinsdag in korte tijd leuk hadden gevangen. Deze keer zaten we aan rozenburg zijde. Rond 9 uur gingen de eerste beaasde haken het water in. We visten met pieren, zagers en mesheften en alle mogelijke combinaties daar tussen in de hoop nog een paar leuke gulletjes te vangen. Na een minuut of 10 melde zich bij Roland het eerste exemplaar, het was een gulletje van 40 cm zie foto. Dat was een leuk begin. Daarna hadden we allebij regelmatig beet, maar het was bijna allemaal klein spul van rond de 20-30 cm. We zijn rond 2 uur gestopt met vissen en hadden maar liefst 2 gulletjes op de kant liggen, een ondermaatse die de haak volledig had opgegeten en het andere exemplaar, de rest zwemt allemaal weer. Het viel dus een beetje tegen qua formaat, maar er zat vis genoeg.



Groeten Chris #1021 en Roland #?

Zondag 24 april vol goede moed naar de PGB gereden.

De vangsten van de laatste weken spraken John en mij wel aan. Gevist vanaf 9:30 tot 14:30 uur. (Pieren en meshelften.) Van alles geprobeerd 40/60 100mtr ver met grote haken kleine haken 1 pier 3 pieren, pieren met meshelften maar niets hielp. Omdat wij de ervaring nog niet helemaal hebben hoe dat je hier het beste kunt vissen en welk tijdstip heeft ons toch wel parten gespeeld. Nadat ik 8 onderlijnen en John er 4 verspeeld hadden we het voor gezien . 1 bot gevangen +- 35cm. Ander vissers die er stonden vingen ook minimaal. Toch een mooie dag met de eerste verbrandingsverschijnselen. Over een aantal weken gaan we het misschien weer opnieuw proberen. Dan wel in de avond of nacht.

Groeten Gerard en John

Beste zeevissers,

Zaterdagochtend vroeg opgestaan en om 08.00 aangekomen aan de waterweg rechts van de Zweedse Geul. Ik heb wederom geprobeerd om een leuke gul te vangen maar voor mij viel het een beetje tegen, 2 van 38cm. Helaas had ik ook nog een losschieter. Het was een mooie want ik kreeg hem moeilijk omhoog. Waarschijnlijk zat de haak voor in zijn bek en is zijn bek uitgescheurd. Naast mij stond een man met kapotte schouder en die zag ik nog een zeebaars van bijna 50cm eruit halen en zowaar een BIG van 67cm. Hij moest wel even gaan zitten na al dat gepomp om bij te komen. Ik had hem even gewogen en de weegschaal gaf bijna 5 kilo aan. Ik begrijp nu waarom ze de term big gebruiken. Jemig wat was dat beest dik.

Zaterdagavond met Kevin gaan vissen aan de ppgb. We gingen er met hoge verwachtingen naar toe gezien de vele wijtingvangsten van de afgelopen week. Daar aangekomen was het stervens druk maar zo halverwege was nog plek. Gevist met ieder 1 hengel en 2 dwarrellijntjes van zo'n 50cm haakmaat 1. Als aas hadden we pieren en oude en verse mesheften. De vangsten waren voor mij wat bedroevend. Ik heb helaas maar 1 wijting gezien van 30cm en voor de rest een stuk of 10 gulletjes tussen de 33cm en 37cm. 2 gulletjes zijn meegegaan omdat de haak verwoestend werk had aangericht. Voor Kevin verliep de avond vervelender (Zoals altijd). Na een uur lag zijn hengel in 2 stukken. Ik had ook geen reserve hengel bij me. Toen de duister inviel heeft hij op advies van mij gevestigd zoals ze in de rimboe vissen. Gewoon een handtuigje met een druppelloodje van 30gram met een haakje 8 en een klein piertje eraan. Ik heb eens van een bekende wedstrijdvisser van de club gehoord dat je op 5 meter uit de kant vis kon vangen.

Kevin had er geen vertrouwen in maar zowaar stond ie gek te kijken toen hij na 1 keer ingooien een vis kon landen. Zijn avond was weer goed. Daarna met het opkomende water heeft hij nog 8 vissen gevangen waaronder 2 botten van 31cm en 36cm, kleine botjes, steenbolk en een zeebaarsje. Volgende keer neem ik alleen een stuk draad mee ipv mijn hengel. Dat scheelt weer een hoop gesjouw. heheee!!!

Eind goed al goed. Damian # 954

Donderdagavond wezen vissen op de Papegaaiëbek, naast de pijp, samen met Willem 531. Heerlijk weer, windstil, aangename temperatuur. Veel materiaal verspeeld. Vanaf het moment dat het begon te schemeren, lekker gevangen. Wijting en 1 bot. Opvallend was dat de vis van zo'n 50 meter kwam. Gooide je verder of dichterbij, ving je niet of minder. Na een lange visloze periode er weer eens aan gesnuffeld, is bevallen!

Ik zie uit naar het zeebaars seizoen!

Groeten, Leendert 315.

Vrijdag 21 april naar de papbek gereden, het was net uitverkoop in een drukke winkelstraat zo druk was het. De vansten waren niet zoals twee weken geleden. Totaal 30 vissen met z'n tweeën. Wel 1 mooie schaar gepakt, de rest was wijting, bolk en bot. De gul was waarschijnlijk al verdwenen.

Nog gezellig staan kletsen met de zotten uit Beerse en wat tips vwb onderlijn voor op de gul ontvangen. Ik ga deze twee mannen zeker nog wat leren over hoe de tong aan de schubben te komen.

Lijkt me leuk om eens met hun een dagje te vissen.
Al met al mooi weer in de middag en koud 's avonds.

Groeten Carlo 436 en Hans 514

Vrijdagavond naar de pap.bek gereden, om er mss wel de laatste gullen van dit seizoen eruit te meppen. Daar aangekomen stonden er reeds een handjevol vissers op onze favoriete stek, dus dan maar een andere stek gezocht....; of het daar nou aan gelegen heeft of niet maar we hebben geen mooie gul gevangen en door onze "selectieve" onderlijnkeuze dus ook geen andere vissen. Zonder vis weer naar Beerse vertrokken en vooraan bij de pap.bek stond een hengelaar met een wel heel eigenaardige opstelling: Karperhengels, Rod pod, optonics en noem maar op.....Zou ie met boilies gevist hebben(met sardinesmaak ofzo) ?????

groeten van de Zotten

Hallo medevissers,

Afgelopen donderdag 20 april vol goede moed vertrokken richting de Maasvlakte. Ik was samen met het Hellevoetse gevaar: Ferry Christen!! onthoud die naam!! Helaas kon ons vismaatje Kees Overweel deze keer niet mee! Dus moesten we het stellen zonder zijn grappen en sterke verhalen. Maar zodoende hadden wij wel meer kans!! en die kans hebben wij waargenomen!

We hadden gekozen voor het strandje tussen de PPGB en Stenen Glooiing. Toen we daar om 20.00 uur aankwamen stonden er al 8 man! en dat voor een donderdagavond! maar we konden er nog precies tussen en stonden mooi op de kop. Voor het donker een enkel visje gevangen, maar toen het eenmaal donker was ging het los! En zoals menig visser schrijft: De hengels stonden te klapperen!! en dat deden ze ook.

Regelmatig een doublet en een enkele keer een triplet dus dat ging lekker. Vanaf 21.30 tot 23.30 erg goed gevangen! het laatste uur werd het iets minder en werd de wijting ook iets kleiner. We zijn om 01.00 uur weer huiswaarts gekeerd.

Ik had in totaal 30 vissen: 20 mooie wijtingen (meegenomen voor de pan) waarvan enkele rond de 35 cm. 1 zeebaarsje en 1 gulletje (zwemmen weer) 1 grote steenbolk van 34 cm! en de rest (te kleine wijting) terug gezet. Ferry had in totaal 25 vissen, waaronder 1 grote bot en ook verschillende mooie wijtingen van ca. 35 cm!! We hadden dus een heerlijke visavond.... windstil, aangename temperatuur en veel actie op de hengels. Wat wil je nog meer.

Toe het donker werd ben ik met twee hengels gaan vissen. 1 hengel met dwarelijnen en op de ander hengel een onderlijn met uithouders. Het beste ving ik met witte uithouders, haakje 4 en als aas kweekzagers. Tis maar dat je het weet!

De hartelijke visgroeten,

Jan Overbeeke

Eerst maar weer eens tijd maken om de site van vangstberichten te voorzien:

Vrijdag 14 april:

Gevist aan de ppgb van een uurtje of 8 tot 12.30 uur totaal 26 wijtingen op de kant gekregen, gezeten net voor de tweede boei, wel veel last van vastlopers. Verder geen andere soorten vis waargenomen van deze 26 stuks zwemmen er weer 10 ivm de lengte.

Zaterdag 15 april:

Gevist samen met mijn vrouw Lenie en mijn vismaatje Edwin op ongeveer dezelfde plek als de dag ervoor, wat ons direkt al opviel was de ontzettende stroming die er stond, zelfs met 150 gram geanker was er niet aan te beginnen, totaal had ik 3 visjes waar onder een redelijke steenbolk van 31 cm, ook wederom vandaag weer veel vastlopers door de stroming en het geankerde vissen. Edwin had een stuk of 5 visjes waaronder èèn maatse wijting, ook hij had veel lijnbreuk door de vastlopers net achter de kleirand.

Zondag 16 april:

Ik wilde in eerste instantie heel vroeg gaan vissen maar omdat Rinus van Eagle bijna zonder pieren zat ben ik voor hem deze op gaan halen in Den-Helder, je hebt niet voor niets een koeriersbedrijf toch?? Omdat mijn vader nog niet kan vissen op zijn favoriete plek(sluisjesdijk) maar eens met zijn drieën naar het begin van het Callandkanaal gereden aan de kant van de Dintelhaven, de vangsten waar goed te noemen, mijn vader had een mooie zeebaars van 45 cm en diverse maatse wijtingen, ik zelf had mijn zinnen gezet op de eventueel nog aanwezige gul, en die waren er... Totaal 6 maal een gul op de kant gebracht met haak nummer 2 aan een dwarrellijn van ongeveer 60 cm, met daarop 6 superverse pieren geregen. De kleinste was 49 cm de grootste 58 cm, voor de rest ook redelijk wat wijtingen gevangen want zelfs een wijting van 11 cm versmaad blijkbaar een haak nummer 2 niet.

Maandag 17 april:

Omdat we gisterenavond vrij vroeg naar huis gingen ben ik deze morgen om een uurtje of drie weer naar dezelfde plek gereden, de vangsten waren wederom enorm te noemen, totaal 9 gulletjes gevangen deze waren nu wel een formaatje kleiner dan de avond daarvoor, deze gulletje`s varieerden in lengte tussen de 40 en de 50 cm, en ook bijna 40 wijtingen gevangen, de 28 die aan de maat waren zijn in de vriezer terecht gekomen de rest zwemt weer...of werd meeuwenvoer voor de honderden meeuwen die daar rond zwerven

Richard van der Haven # 790

Gisteren 18/4 ook nog even wezen vissen op de waterweg bij de kering, we waren nu met zijn tweeen. Het zou rond kwart voor 7 hoog zijn op hvh en we hadden gepland om rond een uur of 7 de hengels uit te hebben en dan nog een paar uutjes in het donker door te vissen. Dat lukte echter niet, het was vrij druk op de weg en er moest nog het nodige aan materiaal gekocht worden. Zo rond half 8 ging de eerste hengel erin met een jojo systeem en een haakje 2/0 beaasd met een stuk of 4 pieren en een zager. We waren tevreden onze tweede hengel aan het optuigen toen ik in mijn ooghoeken de hengel van mijn maat flink te keer zag gaan. Een paar minuten later lag er een leuk gulletje op de kant. Dit ging eigenlijk zo door, elke worp had je of een gulletje of een krab aan je haak hangen. Ik had alleen een beetje pech dat er tijdens het binnen draaien 3 gulletjes wisten te ontsnappen. Toen het donker werd begon het ook flink te waaien en dat is niet echt lekker midden in je gezicht. Dus besloten we rond half 10 op te ruimen en naar huis te gaan. We hadden in 2 uurtjes vissen 7 gulletjes en een bot op de kant liggen, plus nog de nodige krabben die ook zeer gretig aan het azen waren.

Groet Chris

ps Ik kan me voorstellen dat jullie je afvragen wie ik ben. Mijn naam is Chris Bogers ben 21 en vis al zo lang ik het me kan herinneren. Sinds een paar jaar gooi ik ook regelmatig een hengeltje uit in het zoute water. Ben ook een trouwe bezoeker van eurovissers en lees altijd de vangstberichten. Dus ik dacht waarom wordt ik ook geen lid? Dat ben ik nu sinds kort, en zal nu ook verslag doen van al mijn zeevis avondturen. Dit was het even voor nu, tot de volgende keer.

Beste medevissers,

Na de papegaaienbek en havens in de Europoort Hype van de afgelopen maand wat me alleen maar ondermaatse vis heb opgeleverd heb ik afgelopen zaterdagmiddag 15/04 weer eens gevist aan de waterweg rechts van de Zweedse Geul. Het was lekker weer en ik had het windje schuin in de rug. Ondanks het springtij vond ik het niet echt hard stromen. Wederom weer gevist met 1 hengel met 1 lange wapperlijn met een Gamakatsu Worm haak 5/0.

Als aas had ik pieren en grote steekzagers over van mijn mislukte bootsessie op de oosterschelde de dag ervoor. In de waterweg is er altijd wel een maatse vis te vangen en dat is me vandaag weer gelukt. Lekker een vleescocktail op mijn haak van 5 a 6 stuks en

smijten maar. Ik heb redelijk veel aanbeten waargenomen maar veelal klein spul voor wie de haak te groot was.

Uiteindelijk toch nog 2 maatse gullen weten te strikken. 1 van 40cm en 1 van 53cm. Hierbij heb ik gelijk mijn record lengte verbeterd.

Ik heb er dit seizoen al veel gevangen maar groter dan 50cm waren ze nooit. Ik hoop dat ik nu maar de smaak te pakken heb.

Maatse Vissen!!!

Damian #954

Op 2e paasdag met ons Fish Tales eurovissersteam meegedaan aan de paaswedstrijd van de edelkarper in Dishoek welke goed bezet was ong. 300 mannen en vrouwen. Om 8. uur waren we allen aanwezig in de couburg sporthal in Koudekerke. Eerst een bak koffie en daarna het aas uit Erik zijn wagen halen welke was verzorgd door Marcel en wat perfect was. Nadat wij van Gilles de plaatsnummers hadden gekregen gingen we naar de stekken wat voor sommigen een eindje lopen was o.a Rob die moest 20min. lopen. De vangsten waren erg wisselend van vak tot vak. De eerste 1,5 uur ver weg gevist wat geen succes was daarna maar de feeder gepakt waarna ik in 15 min. tijd 3 vissen ving. Na 4 uur vissen maar weer terug naar de sporthal voor de prijsuitreiking waar bleek ikzelf een 7e plaats in mijn vak, Janet 17e (2e plaats bij de dames), Rob 19e en Gilles en Erik helaas een 0. Dus de volgende wedstrijd beter op 13 mei bij de Beet-Westland trofee. Maar we hebben in ieder geval schitterend weer gehad.

Gr Henk en Janet

Toch nog een late vangstbericht van Vrijdag 14/04.

Wij sluiten ons aan bij het bericht van Ab#312 over de visvangst, wat een avond/nacht. Zie iets naar onderen. Wij stonden er van 16:30 uur t/m 02:15 uur. Even voorbij de uitlaatpijp. De 1 ging de ander kwam, opgestaan is plaatsje vergaan. Wat een drukte. En inderdaad ook rond de 40/50 wijtingen gevangen per persoon, de kleintjes zwemmen weer, en 2 grote scharren. Het laatste beetje aas nog weg gegeven, aan andere vissers die bleven nog even staan. Maar toch even een minpuntje, wat ze er allemaal niet achter lieten liggen. Wat een troep langs het hek, blikken, dozen, kranten enz. A.U.B. Mensen neem het voortaan mee, doe het in een plastic tasje, en gooi het thuis in de vuilnisbak.
B.v.d.

Groeten Jos #774 en Philip#773.

Zondag 16 april.

Prachtig zaterdagavondje gehad aan de PPGB. Op m'n gemak nog met daglicht geïnstalleerd. Gevist met één 5meterstok en deze zo recht mogelijk gezet voor een optimale beetregistratie. Slechts één haak, (geen RVS) maat 1/0, beaasd met 2 á 3 pieren plus een halve mesheft. Hiermee tussen 21.00 en 2.00 uur met enige regelmaat prachtige doorbuigers gehad. Aan 't eind van de sessie drie keer moeten lopen om de vis achter in de auto te leggen. Een uitzonderlijk formaat bot (geslikt, dus mee voor de poes), 1 wijting, 1 bolk en 8 keer gul tussen 46 en 61 cm.

Van die 11 stuks 8 vastlopers die ik toch op de kant heb gekregen. Hoe? Door de onderlijn heel eenvoudig aan te passen aan de kleirand. Een absolute noodzaak voor de PPGB en de Nieuwe Waterweg. Onderstaand het recept.

Men neemt 30 cm nylon met aan één kant het werpgewicht en aan de andere kant een tonwartel. Aan die tonwartel komt 50 cm nylon of dyneema, met daarop geschoven een losse tonwartel. Aan de andere kant wordt weer een tonwartel bevestigd, waaraan de aaslijn komt van 50 cm met haak. Aan de losse tonwartel komt de hoofdlijn. Het vernuftige van deze jojomontage zit hierin. Hoofdlijn plus de 2 keer 50 cm hebben een treksterkte van b.v. 12 kg. Het stukje van 30 cm heeft een treksterkte van b.v. 8 kg. Loopt het zaakje vast, dan ben je alleen het werpgewicht kwijt en niet de evt. vis.

Vis die wordt verspeeld (doordat de lijn tussen vis en visser breekt) zal ongetwijfeld langzaam en op een afschuwelijk ellendige manier kreperen. Wat gebeurt er immers? Die vis zal nog vele etmalen proberen los te komen van die haak plus lood. Iets dat niet lukt. Door uitputting en voedselgebrek krijgt die vis zo een einde dat hij niet verdient. Een SPORTvisser, met de klemtoon op de eerste lettergreep, zal ALTIJD proberen dit te voorkomen.

Met enige regelmaat lees ik op de site, dat enthousiaste vissers enkele gullen vangen, maar een veelvoud verspelen. Ik hoop dat ze op deze manier meer visplezier zullen hebben.

Tenslotte nog 2 dingen. Op moeilijke stekken en ook bij het wrakvissen., gebruik ik nooit RVS haken. Deze haken roesten veel langzamer en zijn dus funest voor de vis bij vastlopers. En lood is uit den boze. Een stuk betonijzer bevat zeer goed. Twee gaatjes erin boren en ijzerdraad erdoor. Aan de andere kant een gaatje voor ijzer- of koperdraad waarvan een oogje wordt gemaakt. Veel minder slecht voor het milieu en dus ook voor de visstand.

Doe er je voordeel mee (en de vis ook).

Laurens, Tilburg.

Zaterdagmiddag met Sjaak (onze onderlijngoeroe) gevist van 13:30 tot 17:00 aan het Beerkanaal.

Bedoeling was om te checken of er al baars zat die we (met de dobber vissend) konden verschalken.

En dan nog allebei 1 stok met een lijn op de bodem voor al wat daar rondzwemd.

Bodemvisserij leverde voor Sjaak een minibaars van 25 cm op en voor mij een knoert van een wijting van zeker 15 cm, dus niks nakkes nada, zucht.

Wel een lichtpuntje was dat Sjaak na een 15 minuten vissen al een mooie baars stond te drillen die onder de dobber was gevangen, maar toen de vis bovenkwam, bleek het een zeeforel van 42 cm te zijn. Gaaf hoor!

3 vissen gevangen dus en drie vissen die weer zwemmen, volgende keer beter.

strakke lijnen

Stipo # 97

Vrijdag 14/4 nog ff wezen rammen aan de pap.bek samen met Ruud .Wat is het heerlijk om lekker in het zonnetje je favoriete hobby te beoefenen. Matige visserij nochtans; Ruud moest genoeg nemen met een 5 tal wijtingen, wel mooie maten trouwens(allen tussen 34 en 38 cm) .Ik heb 2 aanbeten weten te verzilveren, en ving iets na hoog 2 lekkere gulletjes (56 en 58 cm) . Kleine wijtingen hebben we niet gevangen , omdat we selectief proberen te vissen op gul , maar dat is een keuze die je maakt....
. Thuis aangekomen (na 1.5 uur rijden) nog vlug ff de gullen gekiekt, en wat zullen ze weer smaken..... .



Groeten vanuit Beerse (van de Zotten natuurlijk)

Vrijdag 14 april

Wezen vissen met Danny (#555) en Mike in het Beerkanaal achter de Nerefco. Gevist vanaf 19.00 uur tot 2.15 uur met laagwater rond 0.30 uur. Vangsten bestonden uit steenbolken, weitingen (waarvan een aantal luxe), een botje, en een vijftal gulletjes, waarvan 4 tussen de 40 en 50 cm en 1 van net onder de 60cm. Superweer, en leuke vangsten.



Groeten Stephan (#590)

Een avondje gaan vissen achter de MOT op de maasvlakte. Gezien de vangsten moet er verschrikkelijk veel wijting in het water zitten of hebben gezeten. Bij aankomst om 22:00 stond het helemaal vol, gelukkig had mijn maatje ruimte overgelaten om te kunnen vissen. Snel de hengels uitgelaten opgetuigd en het feest kon beginnen, binnen de kortste keren lag er berg Wijting op de kant, alleen ten opzichte van vorige week waren de kleinere relatief in

de meerderheid, deze hebben we dan ook voorzichtig onthaakt en terug naar hun moeder gestuurd met de mededeling veel eten en volgend jaar maar weer eens aanhaken. Als ik redeneer dat om de 20 meter een visser zat en dat ik er van uitga dat er gemiddeld 50 vissen werd gevangen is het een verschrikkelijk mooie avond voor een ieder geweest. Betreffende het weer had het niet mooier kunnen zijn geen wind en de temperatuur was redelijk. Ik heb eerst gevist met een jojo systeem met een lange dwarrel, hier werd relatief weinig mee gevangen, hierop met kleine dwarrellijnen gevist en hier had ik regelmatig drie te gelijk. Wat wel opviel is dat het hele mooie aanbeten waren van dat kleine grut. Om 02:00 uur moeten stoppen omdat simpel weg het aas op was. De familie krab heeft het geheel laten afweten, en eerlijk is eerlijk dat vond ik helemaal niet erg. Met deze drukte zal het voor de competitie wel heel moeilijk zijn om voldoende ruimte te kunnen vinden om al die kanjers kwijt te kunnen

Tot de volgende keer aan de waterkant met hopelijk weer net zoveel vis plezier., oja het bijzondere was dat er een Belg stopte met vissen omdat hij voldoende vis had.

Vang ze

Ab

Nmr 312

Hallo beste zeevissers,

Ik Rudolf uit Borgerhout en collega Marc hebben gisteren 13 april 2006 op de maasvlakte gevist, op de papegaaiebek 400 meter voorbij het eerste strandje NAAST de boei die iedereen mijdt als de pest omwille van vastlopers.

We hadden elk een kilo mooie dikke zeepieten van Brouwers hengelsport uit Bergen op Zoom.. wederom prachtaas. bedankt Mart.

We zijn eerst ver gaan gooien achter de boei in de geul, maar met of zonder lifter was dat niet zo vet, veel vastlopers en heel hard werken..dus maar wat korter bij vissen.

Dan deden ze het licht uit en ik heb op heel de avond-nacht maar 2 keer de stok binnengehaald dat er niets aan was..Het was ingooien en onmiddelijk beet.

Ikzelf had **72** wijting (jaja..wonderdagje) en de Marc +- **55** wijting en er zaten 2 gulletjes tussen..

Ik heb wel 7 keer een triplet en vele doublets eruit gehaald.. en ik kan u vertellen als je een triplet van dikke 30'ers eruit trekt dan kan je nog eens werken.

Mijn dikste wijting was 41.5cm en de kleinste in de emmer 25cm, de rest is terug de zee ingegaan na onthaking. Ik heb 36 maatste grove wijting mee voor de pan.

Mijn emmer woog droog thuis juist 12.6kg.. dat wil zeggen gemiddeld 350gr per vis!!! Da zijn zware vissen..voor wijting..zo groof..

Ik kan u vertellen dat we ondanks 7 lijnen armer van in de geul te vissen de dag toch goed hebben kunnen maken.

Ik ben nogal eigenwijs als iemand zegt, hier moet ge niet vissen.



Vang ze

Rudolf

Na de hengelttest-sessie van "Fish Tales" op zondag 9 april jl. zijn Koos#147, Tom #45 en ondergetekende nog even gaan vissen aan de PPGBK. Het was net HW geweest en het water had zijn hoogste punt al weer verlaten. Heerlijk gestaan daar beneden uit de wind en in de volle zon. Mensen wat is vissen toch een leuke bezigheid. Tom had er al een paar uurtjes op zitten, want was al van gisteravond 23:00 uur onderweg op diverse stekken in de Europoort. Maar hij presteerde het toch weer om als eerste een paar wijtingen er uit te trekken.

Rechts naast mij stond één van de Zotten uit Beerse, die al twee mooie Gullen op de kant had liggen. Helaas was het "Gullen- moment" voorbij en bleven wij bij enkele wijtingen en één mooie bot steken. Maar we hebben nog even heerlijk gestaan daar, alleen die kleirand!!!!!!!!!!!!!! kostte mijzelf weer 4 onderlijnen en een paar flinke stukken van mijn hoofdlijn. Maar ja de hengelsportzaken moet ook leven, dus binnekort even naar Marcel om de zaak weer op te vullen.





Groeten Rob#50

Zondag weer ff wezen vissen aan de pap.bek, weinig vis zien vangen trouwens en hetgeen dan nog boven water kwam was echt mini. Zelf op (naar mijn inziens) grote afstand gevist, om een gulletje te verschalken (natuurlijk); eerst melde zich een gulletje van 50 cm, een kwartiertje later een gulletje van 58 cm, een kwartiertje later ging de stroming wel erg rare dingen doen en daarmee waren de gullen ook weer weg.....maar ach...in het zonnetje een paar gullen meppen....er zijn ergere dingen in het leven(zoals maandagen bv.)

Groeten van de Zot van Beerse(den andere is op vakantie)

Vrijdag 7 april,

Zoals velen anderen ook aan de papegaaijenbek gezeten met Danny (#555). Wij zaten rechts van een paar kampers uit België (op het stukje tussen de pijp en de eerste boei). Danny had een snipperdag en zat er al vanaf de middaguren. Om 20.00 uur viel de schemering en kregen wij bonusveel aanbeten. Echt superdikke wijtingen werden er gevangen door iedereen daar, sommige exemplaren van net over de 40 cm. We visten met zagers en pieren, 1 hengel met 1 haak p/p en dit was voldoende meer vis te vangen dan je lief is. Alleen de grootste gingen mee, de rest zwemt weer.

Leuke avond met goede vangst,



Groeten Stephan (#590)

Hoi mede-Eurovissers,

Na met mijn jongste zoon Joost van 10 jaar vaak wezen witvissen (ja, ja, ook dat is een hobby van me!) ben ik vrijdagavond 7 april 2006 voor het eerst met hem wezen zeevissen (OK, we hebben wel eens tijdens onze vakantie in Friesland samen gevist in de haven van Harlingen, het is daar ook zout water, maar echt vis zit daar niet!).

Ik kreeg vrijdag van Mark#919 het aas wat hij overhad van zijn mislukte visdag (50€ boete op de Landtong en geen vis, shit!!), dus we konden na mijn werk meteen door naar de Europoort. De voorspellingen waren niet best; regen, wind en winterse buien. Maar keihard zijn we, dus gaan.

Na een uurtje rijden kwamen we om 20.15u aan bij een van de havens en om 20.30u stonden we klaar om ze te gaan vangen.

Met bezonderlijnen met haken 4 en 100 gram lood, eerst met zaggers en later met pieren moesten we wel wat vangen.

Gelukkig was dit ook zo. Ondanks de regen en de wind bleef Joost bij me zitten en hebben we lekker vis gevangen. Wijting, bolk, bot en een gulletje van 42 cm. was de vangst. Voor Joost had ik een 3.90 m. stok meegenomen en ik uiteraard mijn 5 meter Beast. Na een paar keer oefenen kon ook Joost zelf zijn visjes binnendraaien, het ingooien leert hij later wel!!!!

Natuurlijk kon ik het niet zo laat maken als normaal, Joost moest ook nog eens voetballen zaterdag om 9 uur, maar toen we stopten om 23u. hadden we toch samen 30 vissen (Joost 14 en ik 16). Ok, het

waren geen kanjers, maar het feit dat we in de regen en met windkracht 5-6 toch de aanbeten zagen en dat Joost zo enthousiast was, maakt het voor mij 1 van de meest onvergetelijkste zeevisvonden ooit!!

Zaterdagochtend , toen we naar het voetballen gingen, vroeg ik nog aan Joost of hij het echt leuk gevonden had, en hij antwoordde met : Ik vond het niet leuk, ik vond het SUPERLEUK!!

En daar toe je het voor, TOCH????

Oh ja, Joost won met 6-2 zaterdagochtend, en scoorde er 5!!!!!! Volgende wedstrijd maar eerst een avondje zeevissen????????!!!!!!!!!!!!!!

Tom(Soepie)#278

Afgelopen week weer een avondje Pap.bek gedaan, bewust op gul gevestigd op grote afstand en terwijl rondom mij wel wat wijting naar boven kwam, zelf maar 1 aanbeet weten te verzilveren : wel weer een mooi 60 plus gulletje en daar doen we het toch voor. Wel raar dat de wijting slecht te vangen is op grote afstand(in het donker althans), wellicht zoekt ie het ondiepere gedeelte dan op..... . Ook deze gul zat weer barstensvol "vreten", dus de vis zal nog wel ff bij de kant blijven hangen zolang het water niet al te snel opwarmt... .

Groeten van ne Zot uit Beerse

Hoi medevissers na het bericht van Leon te hebben gelezen kan ik jullie melden dat ik vrijdag avond ook aan de ppgb 5mtr naast de pijp mezelf moe heb staan vangen.De eerste lijnen gingen om 8 uur richting HvH na een half uur toen het donker werd begonnen de aanbeten en dit is door gegaan tot om 02.00 uur de pieren op waren.de tweede hengel had ik na een uur al ingepakt want het leek wel werken,wat resulteerde in heel veel wijting waaronder vele 30 en 35 plussers de grootste van de avond was 39 cm verder nog 1 zeebaars 38 en 2 gulletjes 40 cm en 2 botjes op een flink portie wijting na zwemt de rest weer rond. Na nog een praatje met mijn belgische buurman die met de camper was gekomen zeer voldaan richting huis gegaan.Groeten en tot aan het water



John#646.

Na een paar dagen goed ziek te zijn geweest, voor mezelf toch besloten dat zeelucht de remedie was. Buiten dat, ik heb van het jaar nog maar zo weinig gevist dat de zin ook wel enorm groot was.

Zodoende vrijdag 7 april met kompanen Sjaak #2 en Theo Fourthyeight naar de papegaaienbek gekoerst, uiteraard wel eerst even langs Marcel #12 geweest voor de goeie spullen, koffie, ff lachen en het aas. Om een uur of 4 begonnen.



We hadden een stuk uitgekozen waar we moederziel alleen stonden, alleen bij de pijp stonden al een paar vissers. Sjaak ving 2 mooie wijtingen en Theo en ik waren onze eerste onderlijnen al weer aan het vervangen wegens "vastzitten". Met de wind exact in de rug werden verre worpen geboekt, ver achter de kleirichels. Theo was het na een paar uurtjes beu en nam de pleitvaart, en hij was nog niet ingepakt en Sjaak kreeg een harde aanbeet.



Big gul moest het zijn, het ging tekeer als een beest en werd een zware dril, maar vlak voor de kant liep de zaak spaak. Haaklijn gebroken en adios Gadus Morhua ! Vanaf dat moment was het achter elkaar beet, maar Sjaak had er al 3 verspeeld, en ik 2, je kreeg ze niet op de kant, ik al helemaal niet zonder conditie. Toch ving ik de eerste gul en ontdekte tijdens die dril dat zodra je bijna vastloopt, je meteen al draaiend een paar meters naar achteren loopt, uiteindelijk de kleiranden toch te overwinnen waren. Sjaak kreeg ze met die techniek ook op de kant, maar er bleven toch nog wat gullen achter die pokkezooi een paar meter uit de kant hangen. Zo hebben we meer gullen verspeeld dan gevangen, (en ik was maar zeven onderlijnen kwijt, en dat met 1 hengel !!!!!). Uiteindelijk allebei 2 gullen gevangen en er allebei 5 a 6 verspeeld ! Het waren ook vissen van knap formaat, we hebben geen enkele ondermaatse vis gevangen vanavond. Sjaak was de spekkoper met een mooie gul van 61 cm.



Rondom 10 zijn we flink vermoeid afgetaaid, de hele papegaaibek stond inmiddels vol. Het weer was goed en de vangsten gezien het tij ook, het zou pas om 00.00 uur hoog zijn, dus ben ook erg benieuwd naar de vangstberichten van degenen die het hoge water hebben gevist.

Sportgroeten, Leon #1

Vandaag 7/4 een snipperdag genomen en met Hans nr 514 naar de pap.bek gereden. Van half negen 's ochtends tot 11 uur feest met vangsten van veel maatse wijting en grote gul en als

bonus twee euke zeebaarzen van ongeveer 45 cm. Samen hadden we in drie uur tijd bijna 50 vissen waarvan driekwart aan de maat, onder maats is retour of voer voor de meeuwen.

Nog even met Arjan nr. 8 bijgekletst, Arjan veel succes morgen voor de wedstrijd en dat je maar net zo'n mooi weer mag treffen als wij vandaag!

Afijn bijna de gehele middag was het heeeeel stil met de vangsten tot ongeveer 1600 uur daarna weer veel wijting en een enkele bot. De eindstand, samen hadden we in totaal 82 vissen gevangen en dan hoor je ons, gecombineerd met het weer zeker niet klagen. 1 minpuntje was wel dat ik nog met de hoofdvoerder heb gesproken welke verantwoordelijk was voor de afvoer van het havenslib van de pap.bek naar de slufte, deze mij wist te vertellen dat de pap.bek er drastisch anders komt uit te zien de komende twee jaar en dat wij het beste maar alvast naar een andere visstek konden gaan uitzien.

Maar goed zover is het nog niet.

Groeten en strakke lijnen

Carlo 436

donderdagavond bij de ppgb gevist hoogw 22.40 gevist van 2100 tot 2.30 gevangen 2 gullen 50 en 55 cm 8 zeebaarsjes 35 tot 40 cm 3 torretjes 15 weitingen groot en klein geweldige avond was het maar altijd zo

willem 639

donderdag 6 april na lange tijd weer eens aan de waterweg gevist. Om 9.00 uur aas gehaald bij hengelhuis en om 10.00 uur lagen de hengels in het water. Na een goed anderhalf uur en nog geen stoot gehad stond oom agent ineens naast me, en jawel een bon van 50 euro voor het parkeren van mijn auto op naast het fietspad (eigen schuld dikke bult).

Dus twee uur later nog geen stoot gehad en 50 euro armer het ik mijn geluk nog maar even aan de amz. haven geprobeert, maar ook daar geen stoot gehad.

uiteindelijk om 3.00 uur ingepakt en naar huis gegaan.

desondanks toch lekker in het zonnetje gezeten en een beetje bootjes gekeken en toch wel een best dagje gehad.

mark#919

ps. parkeer niet meer aan de waterkant van de waterweg want oom agent komt minimaal een maal per uur langs en waarschuwen is er niet meer bij (50 euro).

Woensdagavond 5 april 2006 met vismaten Jan Overbeeke en Ferry Christen (was uiteindelijk ook weer eens van de partij!) van 18.00 tot 23.00 uur gevist op het strandje tussen de Stenen Glooiing en de PPGB. Aldo en Jimmy stonden op dat moment al op de PPGB en Aldo had al de nodige onderlijnen verspeeld. Wel hadden ze al een paar visjes gevangen, maar aangezien Jan en ik allergisch zijn voor vastzitten en het aftrekken van onderlijnen, zijn we toch maar naar het strandje gegaan. Eerst nog het aas (pieren en kweekzagers) betaald aan Aldo dat hij voor ons had meegenomen bij Mart Brouwers te Bergen op Zoom. Aan dergelijk aas kunnen velen trouwens een voorbeeld nemen, niet alleen qua prijs,

maar ook de kwaliteit was uitmuntend. Bedankt Aldo en natuurlijk Mart Brouwers!

Op het strandje aangekomen de eerste twee uur geen stootje gezien, terwijl na telefonisch contact bleek dat Aldo en Jimmy al een aardig zootje vis bij elkaar hadden gevangen. Voor het merendeel ondermaatse wijting en gul, maar toch. Ondanks deze berichten, toch eigenwijs en blijven staan op het strandje. Gelukkig maar, want tegen een uur of half negen ging het los. De ene mooie maatse wijting na de andere, afgewisseld met ondermaatse gulletjes. Uiteindelijk het laatste uurtje weinig meer gevangen en rond 23.00 uur huiswaarts gekeerd. De volgende dag moet er tenslotte weer gewerkt worden. Wel nog eventjes Aldo gebeld en het schijnt dat er aan de PPGB hier en daar toch mooie gulletjes werden gevangen. Helaas hebben wij die op het strandje niet gezien. Volgende keer toch maar eens naar de PPGB???

Hoe dan ook, een heerlijke avond gehad: droog en met een afnemende wind schuin in de rug met zo'n 10 mooie wijtingen p.p. en zeker nog de helft teruggegooid.

Groetjes,
Kees Overweel

P.S. Waar blijven de vangstberichten van al die Eurovissers. Het hele Europoortgebied en Maasvlakte staat vol met vissers en per week lees ik maar enkele berichten van steeds weer dezelfde personen. Ik begrijp er niks van.

Woensdag 5 april wezen vissen met Alex #1004, het plan was de kop van de landtong maar i.v.m. de harde wind gekozen voor Maassluis. Meteen een mooie gelegenheid om te kijken of de vis al weer in de waterweg terug was.

We begonnen om 15.30 uur en het water ging er nog met een behoorlijke gang uit, ver gooien had geen zin je lood lag in no time onder de kant, maar toch de nodige aanbeten en er een paar botten uitgehaald. Bij het keren van het tij viel het even stil maar zodra het water er weer in kwam begonnen de aanbeten ook frequenter te worden.

Om 21.00 uur vonden we het welletjes en de eindstand was Alex 7 stuks (6 botten en een mooie paling) Ik zelf bleef steken bij 4 botten.



gr Marcel #12 en Alex #1004

Maandagmiddag de maasvlakte opgezocht omdat ik vorige week les heb gehad van de heren v. Drunen en Westdorp. Twee dagen geen gul gevangen maar om mij heen werden er genoeg gevangen.

Vol moed om 17.30 de lijnen te water gelaten en snel stonden de hengels te rammelen.

Na enkele aanbeten gemist te hebben lukte het 3 gullen binnen te halen.



vangze Leo # 163

Zondag 2 april met Sjaak onze onderlijngoeroe gevist aan de Berghaven te HvH van 08:30 tot 14:00 uur.

Begonnen met ongelooflijk slecht weer, regen en harde wind midden in ons gezicht, een kort doch zo duidelijk gesprek met een aantal Belgische "vissers" die 4 gulletjes van 20 to 25 cm gestript op de kant hadden liggen en na wat stichtelijke woorden van mijn kant toch maar besloten weg te gaan, dus toch nog een klein beetje verstandig en toen het opklaarde werd het toch best lekker.

Afgaand tij, maar met name Sjaak wist toch nog wat gulletjes, wijting en bolk aan de kant te krijgen en ondergetekende 1 klein gulletje, 1 mooie wijting en 1 mooie bolk. Niet om over naar huis te schrijven, maar heb de laatste tijd wel voor minder aan de kant gestaan.

Lekker even de ellende van de laatste dagen uit ons systeem gevist en bijgekletst en daar gaat het toch om, niet de aantallen en de gewichten maar het sociale aspect.

Nu maar hopen dat de vangsten met de voorselectie kust as zondag beter verlopen.

Bijgaand een foto van het slag gulletjes dat wij (Sjaak dus, ahum) vingen en weer vrolijk rondzwemd.

Alle vissers strakke lijnen, gooi ondermaatse vis netjes onthaakt terug zodat ze over een paar jaar onze hengels echt laten klapperen en de groetjes van.....

Stipo #97

Na een paar weken van mindere vangsten(lees één of géén gul) weer eens mooie gullen gepakt aan de Waterweg, zou het dan toch nog een paar weken gaan lopen..... .

De kleinste was een eindje in de 50 cm , de overige gullen lekkere 60 ers en voor de rest zeggen de foto's genoeg zeker !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Gulle Groeten van de Zotten uit Beerse

vandaag met john #646 en zijn collega rob, weer afgereisd naar de ppgb. daar aangekomen rond 19.30 uur viel het niet mee nog een plekje te vinden voor 3 man. zijn uiteindelijk bij die uitlaatbuis aan het begin terechtgekomen en ik moet zeggen geen verkeerde plek. weinig vastgezeten (een paar keer ca. 5-10 meter uit de kant). rob (een herintredende visser) ving als eerste zijn vissen en daarna volgde john al snel. ik dacht vervolgens ook van de nul af te komen maar toen bleek dat ik de onderlijn van john had binnengedraaid met een mooie bot en een wijting eraan. maar die nul ging vervolgens ruimschoots van de kaart. we hebben de hele avond goed staan vangen. kleine wijtingen afgewisseld met mooie 30+ exemplaren, een paar gulletjes en een bot. als je niet te ver uit de kant viste had je af en toe niet eens tijd om de lijn strak te draaien of je top stond al weer te rammelen. we hebben het grootste deel van de avond dan ook maar lekker met 1 hengel gevist....het moet niet op werken gaan lijken!!! de tel hebben we niet meer bijgehouden maar ik schat de man toch wel op een kleine 30 vissen. gevist met pieren en zagers, afgaand water (1w 23.07 uur), met losse lijnen en afhouders. het maakte allemaal niet zoveel uit, het was zo'n avond dat je overal vis mee ving.....



het was weer gezellig.....

arie #735

Beste vrienden,

ik heb lekker kunnen genieten op vrijdag 31 maart bij de papageienbek, ik ben rond 21.00 uur aangekomen en het was behoorlijk druk op het strandje, heel veel wind ZW, dus

alles klaar gezet en dan, mijn eerste worp, 2 minuten later wijting van 28 cm mmh niet verkeerd dacht ik ! bij het gebruiken van zeepieren had ik al om 23,00 uur 12 st. Tijd om iets anders te proberen, ik ben verder met meshelpen wezen vissen maar daar waren de vissen niet zo in stemming. Na 30 minuten van geen beet weer terug naar de zeepieren en JA HOOR dat is vissen in 2 uur tijd, 15 wijting tussen 28 en 35 cm ook 6 gultjes van + - 30 cm.

Voor mij een succes gezien dat ik al 3 maanden aan het proberen was en al de stekken die in de Europoort is. Weet je ik heb in de kou gestaan s'nachts met temperaturen van -3 a -6 en "niks" maar een echte fanatiekeling is een doorzetter. Nu is voor mij een leuke ervaring al die visserij op een avond, tot nu toe had ik er 1 of 3 st in 6 a 8 uur vissen tijd met allerlei soorten aas. Ik ben mensen tegen gekomen in al die tijd van verschillende afkomst, Tilburg, België, Den Haag enzv. maar wel leuke mensen. Blijf proberen en niet opgeven als je een vis wilt vangen en het niet wilt lukken die avond. Tot ziens op de strand van Nederland,

Hugo

Hoi mede-Eurovissers,

Zaterdagavond onverwachts wezen vissen in de Europoort, samen met Hans. Vanwege de wind en het zoete water in de Waterweg, zijn we maar uitgeweken naar een van de havens. Daar stonden we redelijk beschut en gelukkig de hele nacht droog. Ook de visvangst was goed te noemen, voor het eerst moesten we naar huis omdat het aas op was!!!

van 21.30 tot zondagochtend 2.00 hadden we samen 93 vissen, eerlijk verdeeld, hans 46 en ik 47. Ook de variatie was leuk te noemen: aan het begin veel bot, met enkele 30+ers, daarna kwam de wijting en bolk los, met een paar eetbare (dus maat-) exemplaren, en tussendoor nog 1 zeebaarsje van 34 en 3 gulletjes, waarvan de grootste rond de 40 was, maar vanwege de dikke buiken hebben we die ook maar weer laten zwemmen.

Aan het aantal te zien hebben we dus niet stilgezeten, roken en drinken deden we maar mondjesmaats!

We hebben genoten!!

Soepie#278

Zondagmorgen om vijf uur was ik op de papegaaienbek, de bedoeling was om er weer wat gullen uit te sleuren.

Dat was dinsdag ook gelukt dus waarom nu niet.

Misschien omdat ik niet op de zelfde plaats kon vissen. Of omdat de wind niet achter mij maar meer van rechts kwam waardoor ik veel minder kon werpen. Of omdat de pieren wat minder waren dan ik vooraf had ingeschat. Of omdat het nu donker was en dinsdag de zon scheen. Of omdat ik zelf iets fout deed..... nee dat niet..... of toch. Ik zou het allemaal niet weten maar dat heet zeevissen, vandaag lukt alles en als je morgen wel even over gaat doen dan is het niets.

Nou helemaal niets is ook weer niet waar, wijtingen kon je vangen zoveel als je wilde. En echte mooie, van in de dertig cm waren heus geen uitzondering. De ochtend begon ook al raar. Ik liep het strand op en wat ligt daar..... Een onderlijn met aas nog aan de haken, een bakje met verse zagers en een zakje met 4 wijtingen en een ondermaats gulletje. Wat moet je daar nu mee, de vis heb ik aan de buurman gegeven en die wilde het aas ook graag hebben. Maar hoe is het mogelijk dat er "zeehengelaars" zijn die gevangen vis achterlaten in een zakje op de visplek. Ik snap dat niet, zal wel dom van me zijn maar zo zit ik niet in mekaar. Toen het licht geworden was, en de regen gestaag op ons nederdaalde ben ik een stukje gaan lopen. Ik vond 5 complete onderlijnen op het strand, waarvan er twee zelfs met lood eraan. Over de zoi wil ik het helemaal niet hebben, maar 1 zaterdagavond op de papbek is zeker goed voor verschillende vuilniszakken vol achtergelaten visrommel, en etens waren. Sorry voor dit rare verslag maar ik vond dat ik het een keer moest zeggen.

Arjan

afgelopen donderdag samen met john #646 de waterkant weer eens opgezocht. het werd de ppgb, dit mede vanwege de straffe westenwind die werd opgegeven. daar hadden we daar dus weinig last van. we begonnen om ca. 19.00 uur. het water was afgaand (lw 23.45 uur). tot de schemering gebeurde er weinig. daarna regelatig beet en ook vis op de kant. kleine wijtingen

afgewisseld door 30+ exemplaren. de man zo'n stuk of 8. ook allebei nog een zeebaars gevangen van 36 cm. op een paar grote wijtingen na zwemt alles weer rond. gevist met zaggers (bij gebrek aan pieren) met losse lijnen.
arie #735

p.s. er zitten daar ook onzettend dikke ratten aan de ppgb.....we hebben er twee mogen aanschouwen die avond. dus laat je tas met broodjes niet onbeheerd achter daar!

Dinsdag, na de voorselectie bootvissen waar ik en de meeste helemaal niets gevangen hebben, en het slechte bericht van Harm hoorde, zouden we gaan vissen op de Grevelingen.

Weer met de Hendrik, waar we vorige maand zo'n mooie dag mee beleefd hadden, maar de schipper vond het beter om niet te gaan vanwege slechte vangsten en windkracht 7.

Dat vond ik jammer maar wel erg sportief, om ons dit advies te geven. Wat nu??

Tom, Leo en Jos maakten er toch een visdag van, en toen ik ze opbelde om 12 uur stonden ze op de papegaaienbek.

Ik m'n spullen ingeladen want ik had toch veel aas over van zondag en ook daar heen gegaan. Om een uur of 1 even bij de mannen gaan kijken, en Tom vertelde dat hij al wat gevangen had maar er waren een paar aanbeten geweest die hij niet had kunnen verzilveren terwijl de hengen van de steun getrokken werd. Nu ben ik niet zo'n gul visser, maar ik besloot toch om het enige gul lijntje wat ik bij me had aan de hengel te doen, veel aas er op en gooien maar. Nu ben ik niet zo'n geweldige werper maar met windkracht zeven in de rug lukte het om een aardig stukje te werpen. Ik stond zo'n 70 meter voorbij Tom en na de inworp ben ik weer naar Tom toe gelopen om nog wat meer bij te praten.

Na een minuut of vijf boog mijn hengel sterk door en voor dat ik daar weer bij was lag hij bijna over mijn steun heen. En na een paar minuten werken want dat is het op de pap.bek vanwege de klei randen die daar zitten kon ik toch mijn eerste gul landen, eentje van 57 cm. De twee uur daarna heb ik alleen zitten knopen beazen en trekken aan die hengel. Ik ving 5 mooie gullen, verspeelde veel lijnen en toen werd het rustiger. De vis werd kleiner, de kleiranden niet helaas. Maar om 5 uur had ik er toch nog twee bij gevangen, en ze waren allemaal boven de vijftig cm. Verder nog 5 wijtingen en 1 bot. Dus een prachtige middag, die ik heb moeten bekopen met spierpijn, maar dat is de schuld van die kleiranden en niet van de vis.



Arjan #8

hallo iedereen,

ik ga al 2 weken achter elkaar op zondag met mijn collega yagci en zijn zoon ahmet naar noordzee(stranden) bij de pomp staan we altijd. Tijden zijn van 14:00 uur tot 19:00 uur. Maar tot heden niets binnen gehaald. We zijn vandaag (26-03-06) eerst naar maasvlakte gegaan toen we daar aan kwamen was het vrij druk +/- 20 man. Niemand had wat beet. uur of 16:00 was iedereen al weg. Daarna toch ff de noordzee geprobeerd ook niets. Volgende week weer proberen. Het is nog niet het seizoen denk.

Groetjes *MUSI*

Vrijdagmiddag 24 maart rond de klok van 16.00 uur aan de Pistooldhaven gearriveerd, desondanks slechte weersvoorspellingen. Eenmaal aangekomen bleek het echter een prima weertje met zelfs een flauw zonnetje. Theo #48 was na 3x op rij zijn lijnen te zijn kwijt geweest, gemotiveerd genoeg om zijn biezen te pakken en was dus voor de donker al weg. In die tijd hadden we ook geen enkele beet gezien. Maar vanaf de schemer begonnen de beten zich te vertonen op lopende bandniveau. Sjaak en ik visten beiden met 1 hengel en enkele haak, lekker relaxed, hopen op 1 mooie vis. Enkele wijtingen verder kwam deze bij Sjaak eraan, maar zijn lijn brak. Nadat hij even met God had staan praten, kwam er een nieuwe beet, ondanks dat hij niet ver weg lag, want er zat nog maar heel weinig lijn op zijn spoel.



Een mooi gulletje van 58cm was zijn deel, helaas was het daarna gelijk over. Onverwacht leuke sessie gehad met beter weer dan we hadden durven hopen!

gr Leon #1

Met de overgebleven pieren van de Gullenmeeting van Zondag, zijn Theo#48, Cor#186 en ondergetekende ff met het hoge water naar Hoek van Holland geweest. Prachtig weer en wind in de rug wat wil je nog meer. Ja, Gullen, nou die waren nog steeds spaarzaam. Maar dat wisten we nog van de Gullenmeeting. Theo ving toch al snel een zeer maatse gul en daarna nog enkele torren. Cor was minder gelukkig en bleef op de nul staan. Ikzelf had een tor en een dikke Gul van 56 cm, dat was de eerste "grote" kantgul van 2006. We hebben gevist van ca 3 uur voor HW tot en met het hoge tij. Verder op de pier weinig leven gezien bij de andere vissers. Maar we blijven hopen op betere tijden.





Groeten Rob#50

Na de gezellige meeting op de landtong, waar de vangsten heel slecht te noemen waren, Besloot ik in eerste instantie om naar de Stenen Glooming te gaan, maar mijn gevoel zegt mij Om naar de Poortershaven te gaan. Dus pontje genomen en daar aangekomen, kwam ik enkele Vissers tegen, die hun boeltje hebben gepakt en huiswaarts gingen. Geen van hun had wat gevangen. Toch mijn hengels opgetuigd en ingegooid. Na ongeveer 20 minuten zag ik enkele tikken op mijn hengeltop. Ik pakte mijn hengel op en bleef enkel minuten wachten en daarna een aanbeet en ik voelde het gebonk. Heel rustig ingehaald en het resultaat was een gul van ongeveer 70 cm. Mijn dag was weer goed. Daarna heb ik Nog 1 gevangen, maar die viel tussen de stenen en ik kon hem niet vinden. Deze was wel kleiner van formaat. Bert en vader nog bedankt voor de aas.

Johan #494

voor 't eerst naar de papagaaienbek. om exact 17.00 uur vloog de eerste lijn erin. Het eerste uur niets. wel heerlijk weer en hoog water.

Even verkast naar een ander plekje zo'n 30 meter verder en direct resultaat. wijting van het formaat gul [ruim 40 cm], vervolgens een botje [15 cm - zwemt weer].

totaal 9 wijting, 1 bot en 1 gul.

Om 21.00 uur was alles weer opgeruimd.

Heerlijke dag vissen.

harm

Afgelopen woensdag samen met #520 een voor ons nieuw stekkie bezocht aan de noordzijde van de waterweg op het braakliggend terrein ten oosten van de Stena Line bij HvH. Stevige NO-wind in de rug en er scheen een lekker zonnetje. Om ongeveer 14.30 gingen de wapperlijnen te water, beaasd met een cocktail van zeepieren en mesheft. De stroming stond er al aardig in want het zou even voor 1600 uur HW zijn. Al snel werden de eerste gulletjes aangeland maar alles kleiner dan 40cm dus die gingen allemaal snel retour. Omstreeks 15.30 begon de narigheid; vrijwel iedere worp leidde ertoe dat je door de harde stroming vast kwam te zitten. Van een daar ter plaatse bekende visser begrepen we dat het op die stek slecht vissen is rond hoog water. Het moet daar een waar onderlijnen kerkhof zijn want om me heen zag ik anderen ook regelmatig vastzitten en onderlijnen verspelen. Nadat flink gebonk op de top wederom resulteerde in vastzitten en vervolgens lijnbreuk, hebben we de boel ingepakt en zijn we naar huis gereden. Een goeie (zeker met wind uit N tot O) en met de auto goed bereikbare stek maar wel een die je, denk ik, wat beter moet kennen om het verlies van onderlijnen te beperken.

Strakke lijnen, #487

Donderdag de eerste 0 gevist .

Zoals gewoonlijk trekken wij elke donderdag er op uit om een visje te verschalken zo ook vandaag.

We hadden gekozen voor het strand ,aangezien daar de voorselectie word gevist op 8 april.

Met vier man wisten we (Erik) één visje te vangen na twee uurtjes maar gestopt . Ik ben benieuwd wat het over drie weken is ,wie weet weer een loterij ?

Ricardo #119.

Woensdagavond 15 maart 2006 van 18.00 uur tot 22.30 uur met vismaat Jan Overbeeke gevist in het Beerkanaal. Aldo van Erp zou in eerste instantie ook meegaan, maar was helaas ziek. Hij zal toch geen vogelgriep hebben?

Het tij was niet echt gunstig: rond 23.30 uur laag water, dus met afgaand water gevist, hetgeen over het algemeen geen goede resultaten biedt in het Europoortgebied. Al vrij vlot de eerste lange dwarrellijnen met één wat grotere haak en voorzien van een drietal prachtige dikke vette pieren van Avicentra richting de PPGB gelanceerd. Met een redelijk harde noordoostenwind schuin in de rug werd de 100 meter makkelijk gehaald. Helaas mocht dit alles weinig baten.

Rond 19.30 uur wist Jan twee gulletjes (circa 30 cm.) en een steenbolk te landen. Pas een uur of wat later ving ik mijn eerste gulletje van een kleine 40 cm. Daarna Jan en ik beiden nog een gulletje van rond de 35 cm. en nog een kleine wijting. Eindstand: Jan 3 gulletjes, 1 steenbolk en 1 wijting, en ik 2 gulletjes. Verder toch nog wat mooie aanbeten gemist, hetgeen wellicht te wijten is aan de (te) grote haken? Samengevat was het geen vetpot, niet alleen wat aantal betreft, maar ook de grootte liet te wensen over.

De volgende keer misschien maar weer eens op de bot gaan proberen, want die komt er tenslotte weer aan. Verder volgende week vrijdag naar de VISMA om te kijken of er nog wat nieuws te zien is.

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Beste mede vissers

Gisteren, Zaterdag 11 maart zijn mijn vismaat en ik gaan vissen in de haven van Zeebrugge. Er was 's-morgens veel wind tot winkracht 5 en sneeuwbuien, maar er zat wel veel vis. Ik zelf had 's-avonds 22 wijtingen en een steenbolk, 4 wijtingen waren 43cm en de rest tussen de 25 en 32cm. Mijn vismaat had er 19 tussen de 25 en 32cm.

Hoe zijn de vangsten bij jullie aan de Nieuwe Waterweg?

gr. Danny van Gompel

hier mijn eerste vangst bericht volg al een tijdje de vangst berichten op deze prachtige site waar ik veel info van haal om mijn stek te bepalen om een paar visje te verschalken afgelopen zaterdag weer is gaan vissen nu de berichten niet al te goed waren er voor gekozen om dicht bij huis te blijven en het eens te gaan proberen voor de dsm tussen de keering en de grote witte paal het zou om half 2 hoog wezen en was ik met een vriend daar om 11 uur aanwezig hengels opgetuigd en richting de landtong gegooid ondanks de slechte weers voorspelling met veel regen was het mooi vis weer en geen regen na een half uur krijg mijn vriend zijn eerste beet en verzilverde hij die met een mooi gul van 43 cm daarna nog een paar mooie beten gehad en kwam de eind stand van de avond uit op mijn vriend 3 gulletjes van alle rond de 35 40cm en ik zelf 5 gulletjes ook van die groote dus ondanks de slechte berichten tog nog met een redelijk goed gevoel naar huis gereden

vangse allemaal
sebastiaan van der meer

Afgelopen nacht(vrijdag 10 op zaterdag 11 maart) gevist samen met mijn maat Edwin met opkomend water(van 21.30 uur tot 01.30 uur HW 23.45 uur) aan de Amazonehaven. De eerste uren vingen we alleen maar kleine wijtingen en mini gulletjes, toen het bijna hoogwater was werd er even niets gevangen, maar toen brak de "hel" van goed los..... Voor Edwin de èene grote steenbolk na de andere en voor mij het iets kleinere spul. Totaal hadden we wederom elk meer dan 20 vissen. Ook ving Edwin een mooie haring van 25 cm.....om de de woorden van Ricardo maar te gebruiken....het moet niet gekker worden.....

Richard # 790

Hoewel het weer en het getij op dit tijdstip niet ideaal zouden zijn om te vissen, besloten we (Adrie #520 en ik) omdat het toch alweer een tijdje geleden was en omdat we de viskriebels hadden om maar een poging te wagen. We hebben vanaf de landtong tegenover de Stena Line, van pakweg 14.30 tot 18.15 uur staan vissen. Er was verder op de hele landtong geen andere visser te bekennen hetgeen ook niet zo vreemd was omdat :

- a. er constant een bak water die uit de lucht viel.
- b. er windkracht 6 was voorspeld (maar daarvan bleek niets te kloppen, het was hoogstens 3).
- c. LW om 16.00.

We hebben gevist met pieren en verschillende onderlijnen geprobeerd; lange wapperlijnen, korte wapperlijnen, met RVS-afhouders, bezemafhouders en jojo's etc. De jojo's deden het vandaag het best.

De vangst bestond uit een aantal wijtingen en gulletjes. De meeste tussen de 20 - 30cm en slechts twee maatse gulletjes van net boven de 40. En dat viel ons gelet op het getij en de berichten van de laatste tijd nog helemaal niet tegen.

groeten, Bert #487

zelf ben ik geen lid van de eurovissers, maar volg al een poosje de vangstberichten op jullie site.

Een bericht van rudolf van 1 maart viel me wel op en als aanvulling hierop zou ik willen zeggen dat als we over een paar jaar nog vis willen vangen we onze normen wat maatse vis betreft wat zullen moeten verleggen. Een ander idee is misschien om uit de gebieden te blijven waar toch alleen maar ondermaatse vis gevangen wordt zoals de diverse havens. Die kleine beestjes zitten daar waarschijnlijk omdat ze zich veilig voelen voor de grotere soorten en daar dan een veilige plek hebben om zodanig verder te groeien zodat ze het volgende jaar wel aan de norm van maatse vis voldoen. Zelf heb ik zaterdag met m'n zoon naast stefan #690 staan vissen ons resultaat was 1 steenbolk 1 gulletje 1 koolvis en 5 wijtingen, waarvan er 1 voorzien was van een rivierprik. alles was rond de 30cm en zwemt weer.

groetjes en vangze Leen Jordaan

Hoi mede vissers.

Zondagavond 5-3 zijn Ary #735 en mezelf een paar uurtjes gaan vissen aan de PPGB Met hoog water en een flink windje in de rug was het begin hoopvol Bij de eerste trek kwam er bij Ary al een mooie Wijting van 34 cm boven en dachten we van dit word een goed avondje maar ondanks dat viel het toch een beetje tegen .Aan het eind van de avond stond de teller bij Ary op 2 wijtingen en 4 gulletjes en bij mij op 2 wijtingen en 3 gulletjes wat waarschijnlijk van invloed is zal toch die zuiger zijn die steeds voor je neus langs vaart en de boel omploegt .Ondanks de matige vangst en toch wel veel materiaal verlies een gezellig avondje gehad.

Groeten en tot zaterdag op de glooing met hopelijk beter weer

Ary #735 en John #646.

Het is nu zondagavond 23.00 uur en ik mag weer terug kijken op vele uren die gespendeerd werden aan mijn grootste hobby...het vissen. Zaterdagochtend samen met Edwin van Lit eerst naar de Amazonehaven gereden, aankomst daar was 9 uur, dus ruim 3 en half uur na hoog water. Wij hebben daar bijna anderhalf uur uit ons neus staan peuteren zonder ook maar iets van beweging te zien op onze hengeltoppen. Na enig overleg zijn we verkast naar de PPGB, waar we vlakbij Henk en Janet kwamen te staan. Gevist van 10.45 uur tot 13.15 uur, ik zelf moest wederom erg lang wachten op een eerste visje, mijn maat Ed had er twee of drie.....ik dus maar èèn.

Zaterdagavond had ik eerst een verjaardag, ik had al half tegen mijn vrouw Lenie gezegd, rij jij maar met jouw auto er heen dan kom ik later wel met mijn auto...."je gaat toch niet vissen vannacht?? " hoor schat....ja dus.....omstreeks 00.30 uur op weg naar de Amazonehaven, hier scheen veel vis gevangen te worden in de nacht, bij de afslag naar Oostvoorne zag ik Tom rijden en dacht die gaan daar ook heen...gezellig.... Maar nee, ze reden door, ik stond daar dus alleen in mijn uppie. Hengels uitgepakt, èèn hengel in gegooid met twee haakjes nummer 4 met daaraan kleine zwarte

piertjes. Ik draaide mij om naar de auto, en vanuit mijn ooghoek zag ik mijn hengel al staan te bonken.....een gulletje van 45 cm. Daarna weer ingooien en wederom direkt beet....aan de lopende band bleven de vissen op mijn toegeworpen aas afkomen. Toen het even wat stiller werd, mijn tweede hengel ingegooid met daaraan een losse lijn met haak nummer 2 met daaraan een stukje mesheft, 5 minuten later een zeebaarsje van 48 cm. In anderhalf uur meer dan 25 vissen gevangen, veelal kleintjes die bijna allemaal terug gingen maar ook verschillende grote wijtingen en bolken.

Toen om een uur of 2 de telefoon ging...een of andere duits sprekende(slechte imitatie trouwens) persoon wilde weten waar ik stond en of ik al wat gevangen had. Ik keek toch maar even naar het nummer...het was Tom....nu kon ik twee dingen doen...liegen en zeggen dat het ook hier niets was of de waarheid vertellen.....alleen die werd eigenlijk niet geloofd(vreemd??)

Zij hadden nog niets gevangen.....hoe de wind stond?? Welke wind?? De containers hielden de wind erg tegen. Okè wij komen even kijken.....tot mijn stomme verbazing draaien er een half uur later drie auto's het terrein op.....Tom was niet alleen.....nee met zijn vieren....weg kansen....

Allemaal moesten ze even in mijn visemmer kijken.....ja die Richard had toch wel gelijk.....(vandaag wel, maar morgen??)

Later kwam ook Gilles er nog ff bij.....nog minder kansen voor mij op vis.....

Al met al heb ik meer dan 35 vissen gevangen, echt het was voor mij een top nacht.....

Ook wat het gezelschap betreft.....

Gevist tot half zeven en toen vielen mijn ogen bijna dicht, mocht ook wel na 37 uur in touw geweest te zijn.....

Zondagmiddag na 4 uurtjes geslapen te hebben mijn vis web site verder opgebouwd....kijken dus.....even naar ledenlijst.....klik op nummer 790.

Richard van der Haven# 790

Zondag 5 maart, nou ja was het al 5 maart? Midden in de nacht afgesproken op de Maasvlakte. Boot afgelast, wel een berg aas in de auto dus om 03.00 uur onderweg. Nog niet de straat uit en ja hoor, telefoon. "Het waait te hard aan de Glooiing, we duiken het havengebied in ????" Gaan we zwemmen dan? Nou ja, uiteindelijk met 6 man aangeland in de Amazonehaven en daar bleken de vangsten nog even goed als de laatste maanden. Dat wil zeggen: veel kleine vis en een enkele maatse. Ik kwam vandaag naast al dat kleine spul niet verder dan één mooie wijting en 2 dikke bolken, maar om me heen had Richard al wat moois liggen en tilden ook Tom en Ricardo af en toe wat moois uit het water. Wat te denken van een heuse pollak????!! Bovenal was het weer keigezellig, maar koud, koud, koud.

groeten, Gilles #59

Zaterdag 4 maart,

Met Danny (#555) gaan vissen aan de papegaaienbek van 21.00 uur tot 1.30 uur. Gezeten op het stukje tussen de pijp en de eerste groene boei. Gevist met pieren en zagers, met lange en korte wapperlijnen en 1 hengel p/p. We hebben veel maatse weitingen gevangen. Helaas vingen wij maar 1 gulletje. Vissers naast ons vingen alleen maar weitingen!



Groeten Stephan (#590)

Zondagmorgen, om half een was Andre bij en zijn we naar de stenenglooiing gereden. Tom was er al met Ricardo, en we wilden bij "bord" 1034 gaan staan, maar het water was gewoon te hoog nog en te veel golven die hoog opspatten.

Jammer wat nu ?

We besloten om een nieuwe stek te gaan proberen, hier hebben we een uurtje gestaan, geen aanbeet gezien en soms alles kwijt door rommel op de bodem.

Daarna naar de kop van de papbek gereden, uitgestapt en weer snel ingestapt, veel te veel wind om normaal te kunnen vissen.

Daarna zijn we naar de Amazone haven gereden waar Richard al aanwezig was.

Hier hebben we allemaal veel vis gevangen, het meeste was onder de maat maar soms werd er een verrassing gevangen.

Wel geen rog, maar een mooie pollak of was het een koolvis door Tom.

De steenbolken werden steeds groter naarmate het water opkwam en er zijn er verschillende in de dertig cm gevangen.

De wijtingen waren meest net in de twintig cm en echt grote hebben we niet gevangen, de grootste was 25 cm ongeveer.

Met hoog water werd de vangst wat minder en om zeven uur zijn we naar huis gegaan, na lekker te zijn uitgewaaid en een hele leuke en gezellige nacht met veel vis nog even onder de wol gekropen.

Arjan #8

Hoi allemaal,

Ik (Rudolf) en mijne maat Luc zijn de woensdag 1 maart 2006 der eens uitgeweest.

Slecht weer hé, hagel, sneeuw, regen...van alles nog wat.. dus tijd om te gaan vissen..maar waar?

De teperaturen aan de Zeeuwse kust liggen overal rond de 2-3 graden, veel te weinig ...dus diep water zoeken en waar vind je dat...juist Rotterdam.

Wij van smorgens heeeeel vroeg uit onze nest en naar Brouwers hengelsport gereden om topaas te halen en dan op naar Rozenburg..(landtong waterweg).

Klotefile van meer als een uur en half...heel wat kostbare tijd verspeeld... tegen een uur of 12 lagen onze lijnen in de waterweg zo'n goede 18 meter diep, da was bijna aan het muizegaatje..

Niets daar...vasthangen en gedaan, dus inpakken en 500 meter gereden tot waar je aan de overkant de StenaLine boten ziet liggen.

Een paar gullekes en een krab gepakt en terug gezet en 5 onderlijnen op korte tijd kwijt, zo'n stroming dat de boel telkens op de kortste keren vastzat, shit..jaja springtij.. ik weet het.

Wel een paar dikke vissen aan de lijn gehad, maar die zwemmen direct naar de stenen aan de kant en dan is het over en out.

Wegwezen was de boodschap..Het werd al donker.

Wij dus de papegaaiebek gaan zoeken, wat een kilometers versleten allemaal daar in het Eurogebied, da's zeker 3 keer de grootte van Antwerpen haven.

Enfin, na een tijd wat verkeerd gereden te hebben zijn we toch al aan de stenen glooing geraakt, even verkennen en na het analyseren van de opzwevende golven tegen die blokken zijn we maar snel wat verder gereden tot we aan de PGB aankwamen, het laatste stuk waar de enorme windturbines staan van wel 40-50 meter hoog.

Een mooi strandje met een bol stuk waar je ver kunt gaan staan en wat verder een inhammetje, leuke stek..het getij kun je hier met de Banjaard vergelijken, zeer steile helling en je moet maar een paar meters achteruit gaan bij het opkomen van het water. Er liggen wat kleine stenen en wat rotzooi onder water op een goeie 10 meter van de kant..

Als je ingooit zit je zo in de geul..maar vasthangen doe je niet makkelijk tenzij er een dikke gul aanhangt..wel een keer of 5 z'n dikke verspeeld achter die stenen, die gullen trekken hun hele lip kapot als ze tot aan de stenen kunnen geraken. dat merk je aan de slappe lijn na een forse beet, dan moet je bliksemsnel zijn en met grote 3/0 haken vissen of meer.

En bootjes dat ze daar binnen stopen in da kanaal, tjonge..wel zeker 200 a 300 meter grote schepen, met wel duizend lichtjes, een hotel op zee, wa is da jong...

Voor de tijd van het jaar goed gevangen, zo'n 30 vissen gevangen op een 6 uurtjes tijd, daar zaten gulletjes en veel wijting bij van een redelijke lengte, en het kleine grut heb ik allemaal na een minuutje terug de zee ingepegeld of liever gezegd het Beerkanaal..want daar zit je dus op als je aan de PGB vist.

Waarom na een minuutje..zou je denken, ik haal bijna al die vissen van meer dan 30 meter diep daar in de draai van het Beerkanaal...dus die visjes hun zwemblaas komt zowat uit hun bakkes steken, als je

die dan een minuut laat klimatiseren is de druk er terug af, en kunnen ze verder zwemmen zonder kleerscheuren.

Dus de uitleg van stropers die piepkleine visjes meenemen gaat niet op, dat als ze van diep komen dat ze kapot gaan..dikke zever in pakskes..terugzetten is de boodschap..

Als je natuurlijk direkt begint die haak euit te trekken terwijl die blaas nog gezwollen staat in zijn bek, dan loopt het allemaal verkeerd af...gewoon even wachten en dan gaat het vanzelf.

Als iedereen dat doet, maar dan ook iedereen, dan zwemmen der elk jaar een miljoen iets dikkere vissen rond om te vangen, zo simpel is dat en niet anders, het moet niet allemaal op de kotters geschoven worden, de kleine visdieven zijn even schuldig aan het slechte visbestand. Het moet even van me af...200.000 zeevissers waarvan pakweg 10% te kleine vis meeneemt, dat is realistisch genoeg om binnen 20 jaar een vissoort uit te roeien, zie maar naar de gul, aan de waterweg heb ik visjes zien neermoppen van amper 25-30cm..komaan joh..das stropen en niks anders. Zulke mensen maken het visbestand armer.. en ze moeten binnen wat jaren aan de toog niet liggen jammeren dat hun favoriete hobby om zeep is. Wie ben ik hé..

Al bij al een prachtige lange visdag met GOED weer en de nodige tegenslagen, maar vooral weeral een nieuwe stek erbij om bij mindere tijden daar eens te gaan vissen, zolang het kan natuurlijk..want der worden altijd werken uitgevoerd daar en aan m'n auto was dat wel te zien, die was zowat gezandstraald van het witte fijne zand boven op de weg, en die turbines doen de rest wel, snap je..

Het is ook aangeraden om daar niet in het weekend te staan vissen, want dan staat het daar waarschijnlijk vol met vissers, zeker in de zomer.

vang ze

Rudolf

Vrijdagmiddag met Richard#1011 en Mario gevist aan de Waterweg. Prachtig weer, weinig wind. Zal zondag op dat wrakbootje wel anders zijn! Sterke magen toegewenst! Mario had al snel een torretje. Richard ook en ik ving de eerste pas een uur voor hoog. Maar dat was er een van 46cm. En even later haalde ik er een van 57 uit, Richard stond bij mij te kijken en zag zijn hengel ook tekeer gaan. Ik heb hem nog nooit zo snel een dertig meter zien overbruggen! Maar hij haalde wel de grootste eruit: 59 cm! Om zeven uur gestopt en ik had nog een minigul van 34. Mario nog een mooie wijting. En vlak onder de kant verspeelde hij een knappe gul. Dus weinig vis, maar wel een paar goeie. En met dat zonnetje dus weer een prima vismiddag.

Hans#864

Donderdag avond gevist met zo'n 7 man sterk op de maasvlakte . Wind en wat sneeuwbuien zorgde voor een winters tafereeltje met op de achtergrond wat gedonder en bliksem .De vangsten voornamelijk wijting en bolken maakte het vissen wat aangener . Volgende week naar alle waarschijnlijkheid naar de glooiing waar de 3e wedstrijd wordt gevist.

Ricardo #119

Woensdag 1 maart ben ik mijn geluk weer eens gaan proberen aan de Amazonehaven, nadat ik afgelopen zaterdag aan het Beerkanaal thv Nerefco geen ene moer had gevangen was ik vol goede moed op weg gegaan om een aantal uren door te brengen aan de waterkant. Ik had deze week een verhaal aan gehoord over een gevangen rog van een kleine 41 cm incl staart die ook gevangen zou zijn aan de Amazonehaven. Dit verhaal had ik opgevangen naar aanleiding van een telefoongesprek dat tussen Tom Brasser en Erik Remijn plaats had gevonden vorige week donderdagavond.

Al met al was dit natuurlijk een fantastisch stukje visserslatijn waar dhr Remijn met beide benen in was getrapt.....

Maar goed, omstreeks 14.30 uur was ik bij de Amazonehaven aangekomen, lekker met opkomend tij gevestigd, en gebleven tot 19.00 uur. Vangsten bleven beperkt tot een stuk of 15 wijtingen waarvan de meesten ver onder de maat. Wel was mij een mooie bot van 44 cm gegund. Op de terugweg nog even mogen genieten van Neerlands fileleed.....de 49 km naar Rotterdam in 156 minuten....

Richard van der Haven #790

Zaterdagmorgen van 09.00 tot 13.0 had mijn zaak een wedstrijd in het Beerkanaal ter hoogte van Nerefco poort 5. Ik kon helaas maar tot 10.00 meevissen omdat ik verplichtingen elders had (keuken slopen) Na het begin signaal kreeg ik na 10 minuten al een mooie beet terwijl Ad v/d Kolk en Stipo Jovic eveneens een mooie aanbeet kregen. Stipo draaide er een gulletje uit van 53 cm, Ad v/d Kolk en ik raakten beide de vis (gul) kwijt vanwege een vastloper zo'n 20 meter uit de kant. Zaak is hier om snel binnen te draaien hoewel de plek waar je staat ook meespeelt. Mer wapperlijnen kwamen mooie wijtingen binnen en kort onder de kant meer naar de zuidelijke punt toe werden er ook kleinere wijtingen etc. gevangen. Met de wind in de rug en het zonnetje in het gezicht was het leuk vissen, vanaf laag water tot 2 uur voor hoog water de beste vangsten. Stipo won deze wedstrijd gevolgd door Sjaak Nuijt. 5 Eurovissers namen deel aan deze wedstrijd, Paul van Swaal, Stipo Jovic, Sjaak Nuijt, Ad v/d Kolk en ondergetekende.

Groet en tot 11 maart,

Tuur #77

Na toch wat leuke visvangsten in de dintelhaven afgelopen weken weer met goede moed vertrokken deze dag.

Vangsten vielen toch wel wat tegen. Na een langzame start (opkomend water) toch nog wat botjes e.d. gevangen. Dus wel pas vanaf hoog naar afgaand water. Eind van de dag toch naar huis met vier visjes, en nog een vijftal terug gegoid. Niet veel, maar elke keer 4 geeft toch nog een aardig portie vis.

Volgende keer maar weer beter dan.

Groeten Erik Langbroek

Zaterdagavond 25/02 in 1 van de havens van de europoort gevestigd. Eigenlijk tegen beter weten in (NO-O wind) ben ik toch vertrokken naar de waterkant. Ik heb dezelfde stek als vorige week aangedaan.

Toen barste het van de rondvis.

Toen ik op de stek aankwam bleek ik de enige te zijn. Dus het gevoel dat ik toen kreeg was ook niet echt positief voor het verdere verloop van de avond.

Wederom gevestigd met 1 hengel met 2 dwarrellijntjes en als aas pieren en zagers. Jullie raden het al, het was echt veel minder dan een week geleden. Ik heb gevestigd van 19.00 tot 23.00 en heb in totaal 5 visjes gevangen. 3x steenbolk en 2x wijting. Dat viel me nog mee want ik heb het wel eens slechter meegemaakt. Ik heb voor de rest geen andere vissers gezien. Zo halverwege de avond stopte er naast mij nog een auto met 2 vissers die vroegen of ik al wat had gevangen. Na 5 minuten gingen ze toch maar een andere stek zoeken. Hopen maar dat de wind weer draait en dat de vangsten net zo goed zijn als een paar weken geleden.

Gegroet Damian #954

zondagavond ff wezen vissen met nico op de papbek met een gure noordwester en div hagelbuien niet erg leuk

maar je moet wat over hebben voor je hobby, gevestigd met laag water.

de harde wind recht op het koppie maakte verre worpen niet echt mogelijk, maar gelukkig zat de vis niet al te ver uit de kant, met als resultaat aan het eind van de avond 42 vissen waarvan de meeste mooi aan de maat waren.

de vangst bestond uit 6 gulletjes 30-35 cm (zwemmen allemaal weer) 3 leuke botten een meuntje en 32 mooie maatse wijtingen.

gr rob 419.

Hoi eurovissers hier een berichtje en een vraag zondag wezen vissen in het Beerkanaal van 11.30 tot 15.30 dit was 2 uur voor tot 2 uur na het hoge water vrij gunstig zou je zeggen maar niets was minder waar in 4 uur tijd niet een aanbeet gezien van alles geprobeerd maar geen visje gezien .Nu de vraag kan iemand mij vertellen waar die beesten in godsnaam uithangen ???????

Groetjes en tot aan de waterkant .

John # 646

24-02-2006

Dintelhaven veel wind en erg koud, toch nog +/- 20 kleine visjes gevangen.

Na 2 uur in de kou te hebben doorgebracht ving mijn dochter Carmen (7 jaar) deze Bot 35 cm.

Dat was een leuke afsluiting van een geslaagde visavond.



Gert-Jan de Ruiter

Zaterdagavond 25 februari 2006,

Na onze nogal bedroevende resultaten aan de Waterweg de laatste weken zijn vismaat Marcel #geen (ledenstop?? het gaat veel te goed met onze club!) en ik zaterdagavond maar weer eens naar de Dintelhaven gereden. Behoorlijk koud, vooral door een snijdende wind maar toch waren her en der wat andere vissers te bespeuren. We hebben een plekje gezocht zoveel mogelijk uit de wind beneden bij dat winkeltje waar die duwscepen hun inkopen doen en bemanning verversen.

Vangst hield niet over, Marcel 2 en ik 3 botjes. Tegen middernacht hebben we de boel maar ingepakt wegens ijsvorming op de molens en onze neus.

Volgende week hopelijk betere vangsten en minder wind.

IJspiegels aan de toppen! Marcel en Martin #985

Donderdagavond 23 Febr samen met mijn zoon Mathijs, en Graham weer eens een keertje naar de landtong gereden om daar te vissen tussen de strekkers voor de kering. Vooraf was het de bedoeling om bot te vangen op korte afstand en op wat grotere afstand wat gullen te vangen. De bot zit er nog niet dik helaas bleef na 4 uur vissen mijn teller steken op 11 botten, Mathijs had in zijn eerste haal al een gulletje en ving daarna nog een bot. De wind maakte het trouwens behoorlijk koud. Gevist met onderlijnen met wapperlijnen met als aas piertjes slikken en zilversjes. Tijdens het vissen nog wel

telefoon gehad van deze en gene die her en der in de europoort aan het vissen waren maar overall was het minder als de afgelopen weken.

Vangzzze Mathijs en Erik #331

Donderdag 23 februari, bijna carnaval, dus waarom niet iets geks geprobeerd? Dus de Slufter op, aan het begin naast het natuurreservaat om in de put te vissen naast het natuurreservaat. Met alle spullen een hele wandeling, maar de hoop op iets verrassends maakte de tocht aangenaam. Tegen de schemer kwam ik aan en..... jawel, twee zeehonden hadden de stek reeds gereserveerd. Toch nog even geprobeerd, maar toen beet uitbleef en de zeehondjes duidelijk maakten dat het hun stek was toch maar de aftocht aanvaard. Uiteindelijk aangeland tussen de houten schotten (echt waar) en in het laatste vak voor de Glooiing mijn geluk beproefd. Ondanks de ijzige wind recht op het gezicht toch de juiste afstand kunnen vinden en dat resulteerde al snel in een gulletje en een doublet wijting. Daarna waren het alleen maar gulletjes wat de klok sloeg, allemaal zo'n 30-40 cm, die uiteraard allemaal weer zwemmen. Naarmate het water opkwam namen de vangsten af en om 21.30 uur was het gebeurd. Dus weer terug naar Brabant, onderweg even contact met Erik #331 die in de Waterweg botjes stond te meppen en ook wist te vertellen dat Martin op een nieuwe geheime stek (?) nog geen schub had gevangen... 't Kan verkeren!

Gilles #59

Woensdagavond 22 februari 2006 van 18.00 tot circa 23.30 uur met vismaat Jan Overbeeke en Aldo "de Belg" met opkomend water gevist in het Beerkanaal. Omdat het onze eerste keer was aan deze kant van de Maasvlakte, hebben we eerst een paar rondjes gereden om de stek een beetje te verkennen. Uiteindelijk een mooi plekje gevonden met de toch wel harde en koude noordoostenwind lekker in de rug. Niet lang daarna vlogen onze onderlijnen, voorzien van wat grotere haken met een cocktail van dode kweekzagers, pieren, kokkels en allerlei andere lekkernijen richting de PPGB. Al vlot kreeg ik mijn eerste beet, maar veel honger had deze vis blijkbaar niet, want het bleef bij een paar tikken. Pas rond hoog water, wist ik mijn eerste gulletje van zo'n 30 cm. te landen. Nadat ik deze netjes had onthaakt en teruggezet (moet over een paar jaar nog maar eens terugkomen), kreeg ik al vrij snel weer beet met als gevolg mijn tweede gulletje van dezelfde afmeting. Waarschijnlijk zijn broertje of zusje. Ook deze weer teruggezet en op naar de wat grotere exemplaren. Rond 20.30 uur ving ik uiteindelijk een gulletje van zo'n 45 cm. en nog eentje van rond de 30 cm. Daarna nog een aanzienlijk groter exemplaar verspeeld tussen de stenen (#\$% @&*). Risico van het vak zullen we maar zeggen. Op dat moment hadden Jan en Aldo nog geen visje gevangen en/of zelfs nauwelijks een beetje gezien. Gelukkig wist Aldo tegen 22.00 uur toch ook nog twee gulletjes boven water te krijgen: één van 30 cm. en eentje van circa 45 cm. Jan daarentegen is de avond geëindigd met een dikke nul. Jammer voor hem, maar toch een nieuwe stek gevonden waar we zeker ons geluk nog eens een keertje gaan beproeven.



Groetjes,
Kees Overweel

Afgelopen vrijdag aan de waterweg bij het veer aan de Rozenburgse kant een paar uurtjes gevist. Net voor opkomend tij begonnen.

Eerste 2 worpen direkt raak, 2 maatse gulletjes was het resultaat. Daarna werd het hoog, geen stootje meer gezien.

Toen ik ook nog regelmatig onderlijnen ging verspelen ben ik maar weer gestopt. Wel een lekkere middag gehad.

Groeten en vangze Bas#609

Zaterdagochtend om 11.00 aangekomen aan de waterweg, Zweedse Geul wel te verstaan. Gevist tot +- 2 uur voor HW (HW 18.00) en ben toen maar weggegaan want het was helemaal niks 0,0. Het was wel mooi weer. Ik was wel een beetje geïrriteerd en ben maar een nieuw portie pieren gaan halen want ik wilde het zaterdagavond gaan goed maken op een plek waar ik 2 weken geleden leuk heb staan vangen met een leuk maaltje maatse vis. Eerst even nog schaatsen gekeken en ben daarna vertrokken richting 1 van de havens in de Europoort. Weer precies hetzelfde tij als 14 dagen terug.

Ongeveer 2 uur na HW begonnen met vissen. En ik heb mijn eigen record kantvissen verbeterd. Ik weet niet meer hoeveel ik gevangen heb want na nr. 20 heb ik het niet meer bijgehouden. Volop wijting, steenbolk en hier en daar een zeebaarsje. Alleen de lengte van de vis viel een beetje tegen. Leuke is dat ik maar met 1 hengel heb gevist met zelfgeknoopte onderlijn met 2 wapperlijntjes van 30cm op een Gamakatsu haakje 1. Met 2 hengels vissen vind ik niet meer leuk omdat je soms het gevoel hebt dat je aan het werk bent. Nu kan je je volledige aandacht schenken aan het vissen. En zeg nu eerlijk..... vang je met 2 hengels zo veel meer? Ik in ieder geval niet. Hahaaa! O ja.... voordat ik het vergeet. 2 mooie wijtingen van 37cm & 39cm zijn meegegaan. Deze heb ik als doublet het water

uitgetrokken en dacht eerst dat ik een mooie gul aan de haak had geslagen. Ik heb gevestig met piertjes in combinatie met reepjes wijting.

Adioszzz en Maatse vissen!!!
Damian #954

Hoi eurovissers nog even een berichtje van afgelopen zondag.

Zaterdag even piertjes gehaald bij Marcel deze had gehoord dat er in het Beerkanaal leuke vangsten waren dus zondag vroeg het mandje uit en naar het Beerkanaal om 5.00 lagen de onderlijnen te water en was het wachten op de eerste vis dit liet niet lang op zich wachten want binnen 10 min kwam de eerste vis boven een gulletje van 35 cm tot 8.30 volgde er nog een aantal gulletjes en wijtingkjes alles ondermaats dus terug naar moeders .Omdat ik opeens tussen 50 man van de Zeenaald stond die een wedstrijdje kwamen vissen heb ik het boeltje maar ingepakt en vroeger als gepland huiswaarts gereden misschien volgend weekend de PPGBek maar eens proberen want als de berichten kloppen (Henk en Janet) worden daar wel emmers maatse vis gevangen Groetjes en tot aan het water.

John #646

Donderdagavond 16 februari gevestig thv de AVR bij Rozenburg, gevestig van 16.00 uur tot 20.30 uur, vangsten waren erg slecht te noemen, 2 kleine wijtingen en een klein botje.
Zaterdagochtend met zijn vieren gevestig(jaja ook de winnaar van de vorige wedstrijd was erbij) aan het Beerkanaal thv de Nerefco, heel veel kleine wijtingen gevangen,gevestig van 7.00 uur tot 12.30 uur met afgaand tij dus, de vissen die onder de maat zaten zwemmen weer of zijn op het menu van de inmiddels gearriveerde meeuwen terecht gekomen.
Al met al weer een lekker visweekend gehad....

Richard #790

Beste eurovisser,

Ben zaterdag 18 feb. gaan vissen op de waterweg, aas gehaald bij Hengelhuis, wat een mooie pieren zeg.

Het weer was gewoon toppie. Om 15.00 uur lag mijn eerste hengel in het water, was bezig met het optuigen van de andere hengel, ik kreeg toen een behoorlijke harde klap op mijn hengel.

Dacht bij mezelf het feest gaat beginnen. Tijdens het ophalen schoot hij los. Ik kon hem niet goed drillen, hij zakte steeds naar beneden en maar bonken.

Beide hengels lagen in het water het was even stil.Ik zag Stipo met zijn vrouw langs fietsen, even geklets. Ik kom zo terug zei die kale knikker, ik ben ook kaal maar heb een ronde kop, maar die Stipo, die kop van hem lijkt op een kokosnoot, hahahha grapje . Binnen een half uurtje was Stipo terug.

Binnen 5 minuten verzilverde Stipo 2 mooie gullen, 1 van 3 pond en 1 van een pond of 5, hij verspeelde ook nog een hele mooie. De lijnen waren overmekaar heen en bleef vastzitten.

Stipo is toen met een big smile vertrokken met een vette sigaar. Ik mepte nog 3 mooie gullen 2 van 3 pond en 1 van 6 pond.

Ik wilde nog langer blijven, was mijn lampje vergeten, het was te donker geworden.

Gr Reggie # 169

Vrijdag 17-2 naar de maasvlakte gereden met de bedoeling om met laag water op de glooing te vissen. We kwamen aan 1 uur voor hoog, dus maar ff op de ppgb geprobeerd om de tijd vol te maken. We begonnen al met de eerste worp grote wijtingen te vangen (30+) en toen om 20.00 Willem van Kempen ook kwam die in de Amazonehaven was geweest waar het ook met donker hopeloos was, besloten we maar te blijven, wat geen verkeerde keus bleek te zijn. Om 21.00 kwam ook Erik nog ff vissen en ook hij begon direct van de eerste worp te vangen. We hebben tot 01.00 gevist en de hengels hebben niet stil gestaan. Zo kun je zien dat het vissen van dag tot dag scheelt want Erik had de avond ervoor bijna op dezelfde plaats gestaan en toen werd er bijna geen schub gevangen en nu reden we naar huis met 58 maatse wijtingen en de nodige ondermaatse die weer zwemmen.

gr Henk en Janet

Donderdag weer op pad geweest met Erik Graham en Bram .

We hadden gekozen voor een stek met wind in de rug en het werd de P.P.G.B.

Na de feeder te hebben gepakt duurde het niet lang of de eerste mooie wijting lag al aan de kant . Zo dat gaat wat sneller al de afgelopen wedstrijd op deze stek. De vis zat vlak onder de kant dus last van vastlopers hadden we niet , nouwja ik geloof dat Erik de eerste drie worpen al zijn lijnen aftrok. Zelf gooide ik mijn lijn af maar na drie worpen haalde ik hem er weer uit met een mooie wijting eraan . Graham wist nog een mooi gulletje te vangen op zijn nieuw aangeschafte feeder en bram pakte ook weer zijn visje . Zelf had ik het geluk om weer eens wat anders te vangen en deze keer werd het een haring (24cm) . Het moet niet gekker worden, wie weet hebben we volgende week wel tong.



Gr Ricardo #119.

Donderdag 9 februari met storm en winterse buien richting Maasvlakte gereden. Een aantal stekken viel af vanwege de NW-wind op de kop en uiteindelijk een mooi plekje met diep water uit de wind gevonden. Rond 16.30 begonnen, nog licht, en geen stootje gezien. Rond de schemering ging gelukkig het fluitje en kwam de rondvis in grote getale op het aas af. Doubletten en tripletten wijtinkjes, met af en toe een mooie bolk en zelfs een gulletje. Helaas geen grote vis, meeste wijting was rond de 25 cm. De vis had rond de schemering een duidelijke voorkeur voor slikken, maar later maakte het niks meer uit. Op de feeder ook nog de nodige botjes gevangen.

Gilles #59

Maandag 30 januari, een koude, gure ONO wind kracht 4. Derhalve samen met Adrie #520 gezocht naar een stek met de wind in de rug. Het werd ditmaal het Beerkanaal waar volgens de berichten ook nog wel een visje te vangen was. Gevist vanaf een uur of 1400 tot 1800 met pieren als aas. De vangst

was heel divers, variërend van (scholen)zeebaars, wijting, gul tot steenbol. De meeste vissen waren echter ondermaats (10 tot 30cm), slechts een handvol was langer dan 30cm. Woensdag een dag met de Specialist II mee naar de wrakken op zoek naar biggen!

gegroet en strakke lijnen,

Bert #487

Zondag 29 januari hebben we de Shakespeare-weddtrijd gevist in het Calandkanaal. Velen verwachtten een zeer magere vangst, maar ja, die niet waagt, die niet wint. Zelf kwam ik in het A-vak, het smalle gedeelte net na de brug te zitten, de rest van het team mocht het meer richting zee proberen.

In een heerlijk zonnetje met een weinig rugwind werd om 10.00 uur ingegooid. En inderdaad, de vangsten bleken mager. Om me heen werd een enkele wijting gevangen, maar zelf bleef ik visloos.

Dat duurde tot Marcel een kijkje kwam nemen en direct gaf de top leven. Een typische bottenbeet bleek een ondermaatse wijting. Maar goed, vis is vis en zoveel werd er door de paar honderd deelnemers ook weer niet gevangen, dus wie weet! Maar alle pogingen ten spijt bleef het bij die ene wijting. Om 14.00 klonk het eindsignaal en even later bleken ook de vangsten bij Janet en Rob mager en hadden Henk en Arjan net als vele anderen helemaal geen vis. Komende week maar eens in de avond een mooie stek opzoeken om het gevoel weer terug te krijgen!

Gilles #59

Zo nu maar weer eens een berichtje van mij plaatsen,

Zondag 29 januari meegedaan met het (eenmalige)Eagle Hengelsport Korps aan de Shakespearecup. Gevist zou er worden van 10.00 tot 14.00 uur aan het Callandkanaal waar de vangsten de afgelopen weken zeer matig te noemen waren. Om 6 uur verzameld bij Rinus voor een stel zeer goede pieren en toen vol goede moed vertrokken naar Oostvoorne. We zaten aan een lekkere bak koffie toen er diverse bekende gezichten opdoken, nog meer Eurovissers, gezamenlijk visten zij bij het korps van Fish Tales.

Na nog meer gezelligheid vertrokken wij naar het Callandkanaal.

Wij hadden stek met nummer 63 getrokken, Ed van Lit stond op D63 en ik op E63 dus zeer gunstig.

Om 10 uur beneden begonnen met een feeder en 100gr lood, 2 haakjes nummer 6 met een klein piertje. Na 15 minuten inhalen en alles zat er nog aan...bij de tweede gooi ging ik onderuit, bezerde mijn linkerhand maar ging gewoon door met vissen. Bonken en bonken...mijn hengel?? Nee mijn hand, tot 12 uur beneden gestaan en toen naar boven geklauterd om te smijten met mijn Mitchel 5 mtr stok. Mijn hand ging steeds meer pijn doen en er kwam maar geen beweging op mijn hengeltop, ja wel als mijn burens van soms wel 5 plekken naar rechts weer over alles heen gooiden.

Al met al hebben wij met zijn vijfen nul visjes op de kant gekregen.....

Ik ben niet naar de prijsuitreiking gegaan, wel ff naar de dokter(aansteller hè) ...direkt naar het ziekenhuis gestuurd.....bleek mijn hand op vier plaatsen gebroken te zijn....

Zit nu minimaal de eerste 10 dagen in het gips.....

Richard van der Haven # 790

Weer op bezoek geweest bij onze noorderburen, met niet al te hoge verwachtingen door de aanhoudende oostenwind en koude vriestemperaturen . Ik moest genoeg nemen met 2 gullekes (45 cm en 54 cm) en Ruud helaas maar 1 exemplaar van krap 50 cm , en voor de rest heeft ie wel een paar mooie aanbeten gehad maar..... pif,poef,paf en het lijntje was eraf en daar wordt ie nou niet bepaald vrolijk van.... .Maar ach.... het was mooi weer !!!!!

Groeten van de Zotten, Beerse

Donderdagavond 26 januari er weer op uit gegaan om te proberen weer aan de schubben te komen.

Samen met Graham naar de maasvlakte gereden en een stek gezocht waar we met de harde noordoosten wind enigszins beschut konden staan.

Het Bleek dus dat, dat dezelfde stek was als vorige week. Maar nu met het verschil dat we daar vorige week alleen maar wijting en, ik dus, ook nog behoorlijk wat bolken vingen en nu bijna geen wijting maar wel zeebaars tussen de 30 en 40 cm, en ook nog gulletjes van dezelfde maat. Wat de soorten betreft was er een grote verscheidenheid aan soorten te vangen, zo had ik bot, 5-dradige meun, steenbolk, wijting, gul en zeebaars. Ook kregen we nog bezoek van een eurovisser, zijn naam weet ik tijdelijk even niet meer, maar beterschap kerel. Gelukkig "viel" het nog mee en is het te hopen dat je volgende week met wintersport er niet teveel last van hebt.

Erik #31

Woensdagavond 25 januari 2006 van 18.00 tot 22.30 uur (dus met opkomend water) met vismaat Jan Overbeeke #481 gevist in één van de zeehavens op de Maasvlakte. Als aas hebben we kweekzagers van enkele dagen oud gebruikt. Onze onderlijnen bestonden uit allerlei variaties die Corné ons een week of twee geleden heeft geleerd (wel/geen afhouders, dwarrellijnen, wel/geen kraaltjes, grotere en kleinere haken, enz.). Regelmatig mooie aanbeten en de vangst viel qua aantal niet echt tegen, te weten zo'n 15 vissen per persoon, bestaande uit wijting, bot, steenbolk en torretjes. Helaas was bijna alle vis ondermaats. Slechts één wijting voldeed aan de minimummaat, de rest was van het formaat postzegel of goudvis. Ondanks de harde en koude noordenwind, toch een lekker avondje gehad. Nu alleen nog wat grotere vis.

Groetjes,
Kees Overweel #482

Na vele vangstberichten over grote wijtingen besloten om zaterdag heel vroeg ook eens een paar van die lekkerbekken te gaan vangen . In eerste instantie naar het beerkanaal gereden maar vanwege de harde wind recht op je murf besloten om naar de amazone haven te rijden .Begonnen om 5 uur met 2 hengels wat eigenlijk niet te doen was want na iedere worp stonden de toppen te klapperen ik heb niet geteld maar 50 visjes zijn er wel boven gekomen let wel visjes want ik heb wel geteld 1 steenbolk van 32 cm boven gehaald de rest was allemaal ver onder de maat de meeuwen hadden de tijd van hun leven dus als iemand mij kan vertellen waar die lekkerbekken dan wel zitten graag even mailen ook voor visafspraken hou ik mij aanbevolen want met een paar man is toch wel gezelliger en zo zie je maar zelfs met haakje 4 komen die kleintjes boven .

Visgroeten John 646#.

Naar goede gewoonte weer een avondje W'weg gepland , wind uit de goede hoek en afnemend,dus.... . Alhoewel ik er geen goede verwachtingen in had na een vette 0 vorige week , toch maar weer besloten om dezelfde stek aan te doen met een behoorlijk resultaat : Ruud slechts 1 mooie gul en ik 6 gullen , geen echte dikke biggen deze keer maar gewoon behoorlijke gullen .Zo zie je maar... het éne weekend pak je niks en het andere weekend pak je ze weer wel.....Volhouden is het motto!!!! Oja.... voor het eerst ook eens gevist met .35 nylon en .60 voorslag i.p.v gevlochten lijn , werpt en ankert een stuk beter en de gul kwam er goed uit (niet 1 maal in de richel gezeten)

Groeten van de Zotten, Beerse

Zo vandaag heerlijk wezen wegwaaien op de waterweg. Wat een wind man en koud kolere!! 's Morgens aangekomen en meteen een mooie gul van 40 cm te pakken. Toen viel het dood tot een uur of twee 's middags, er zaten twee Joegoslaven naast ons en die vingen 6 gullen op rij in een half uurtje, wij die er nog geen 5 meter naast zaten gingen natuurlijk wel een beetje dood. Maar goed, we zijn pas geslagen als al het aas op is hé? Daarna toch ook nog een 6tal gullen gevangen waarvan er 4 bovenmaats en één van 60cm. Ondanks het prima resultaat was het niet wild en moesten we alles uit de kast halen om de dag toch als geslaagd te kunnen doen afsluiten. Gezellig was het wel!!! En tegen onze vriend Jos willen we zeggen, als het niet lukt kerel, gewoon blijven volhouden die kanjer komt een keer.

Groeten Karel, Jeroen, Jordy

Donderdag 19 Januari op de maasvlakte wezen vissen samen met Graham. Na een aantal keren lijnbreuk gehad te hebben een andere molen op de hengel gezet. Toen ging het wel goed en kwam de vis op de kant. In het begin ging het lekker met de grotere wijtingen daarna hoe het kwam mag Joost weten maar toen kwam het ene dubltje bolk na de andere op de kant. Zelfs haakje 4/0 pakten die bolken. Terwijl de anderen (lees Graham en Gilles) alleen maar wijting bleven vangen. Graham had nog een 5 dradige meun tussendoor gevangen. Al met al weer een leuke sessie gehad met een hoop maatse vis. Dat is de laatste tijd ook wel eens anders geweest voor wat betreft de grote van de gevangen vis.

Grt en vangzzzzze Erik #331

Haai, woensdagavond maar weer gaan vissen, eerst aas wezen halen bij Eagle in Rotterdam, waar ik steeds prachtig aas vandaan haal. En weer naar de havens bij de maasvlakte gegaan.

De wind was helemaal weg, wat wil je nog meer.

Tom en Harry waren er al en die hadden al wat vis in de emmer zitten. De eerste keer ingegooid en mijn tweede hengel opgetuigd en ingegooid. De eerste stond al te rammelen dus takelen maar, drie wijtingen waarvan er een 36 cm was. Een mooie dus, weer beazen en ingooien en de andere weer eruit halen, weer twee maatse wijtingen.

Ondertussen kwam Kees ook even vissen en toen die zijn hengel aan het intuigen was ving ik een wijting van 42 cm en een "kleine " van 31 cm tegelijk.

En dat is zo de hele avond doorgegaan met wat tussenpozen dat het wat rustiger was.

Kees ving nog een gul en ook een aantal grote wijtingen, en Tom had ook een prachtige avond.



Arjan #8

Vandaag vrijdag 20 januari, voor het eerst van het jaar weer eens op de vrijdag gevist. We kozen voor de papegaaijenbek ivm de wind, allemaal 1 hengeltje geïnstalleerd. Theo #48 begon met met 3 wijtingen, helaas nog geen grote, dus deze konden terug. Dit tot groot vermaak van de plaatselijke

meeuwen die er meteen bovenop doken. We waren rond 16.00 uur begonnen en zolang het licht was kwam er niet veel op de toppen, het hoge water kwam er wel goed inzetten.



Zodra het donker werd, begon het helemaal los te gaan, en niet de kleinste wijtingen kwamen er boven. Theo was toen al weg, maar Sjaak #2 en ik hebben nog lekker door staan vangen, alle vis kwam van heel ver, maar waren ook voor 95 % meer dan maats, er zaten echt hele mooie bij.

Rond 20.00 uur richting Macdrive gekoerst met een zeer tevreden gevoel, was een leuke sessie kromme toppen en prettig weekend

Leon #1

vandaag 20-01 wezen vissen op de waterweg op de landtong ter hoogte van de stena line.

het was om 6:15 hoog water dus om 5:45 lagen de hengels in het water. en gelijk bij de eerste worp begon de top de bonken een gul van 54cm ik dacht dat begint lekker maar later nog twee kleine gulletjes gevangen en zes wijtingen gevist met een jojo en een lange dwarrellijn gestopt om 11:00 en

geen onderlijn verspild dat gebeurt niet vaak op de waterweg toch nog een leuke ochtend gehad.



groetjes en vangste

richard #713 en piet#751

Voor het eerst dit jaar ben ik afgelopen donderdagavond vrij wezen vissen. Berichten over grove wijting met bijvangst deden de koorts oplopen, dus rap naar de waterkant. Om 18.00 begonnen met 2 typen afhouders, één geankerd en één met rollood. Als aas mooie zwarte pieren, geregen aan lange haaklijnen met haakje 4. De eerste twee draaien waren meteen volle bak! Zoouou!!! Dat gaat lekker!! Graham en Erik waren ook gearriveerd en gooiden snel in en ook bij hen ging het snel los. Het eerste uur rond hoog water was absolute top en naarmate het water zakte, werden de vangsten minder. Toch 32 leuke wijtingen en 2 mooie zeebaarzen weten te vangen. Erik ving alleen maar steenbolken, terwijl Graham naast de wijtingen ook nog een mooie meun ving. Een mooie avond, waarvan ik hoop dat er dit seizoen nog veel volgen!

Gilles #59

Na de vervelend gelopen wedstrijd voor mij { steeds lijn breuk } wilde ik graag weer gaan vissen en wel zo snel mogelijk.

Vandaag maandag 16-1 om vier uur gaan vissen in het beerkanaal, het was al hoog water dus ik kon lekker boven blijven staan.

Eigenlijk ging ik voor de gul want de verhalen die ik hoorde waren veel belovend. Maar met haak 3.0 aan een wapperlijn kreeg je wel beet, maar geen vis aan de haak. Dus toch wat kleiner gaan vissen, en

toen ving ik ze wel. Jumbo wijtingen er waren er bij van 38 cm. Ik ben drie uurtjes gebleven en heb een 25 mooie wijtingen, 1 mini gulletje en 3 bolken gevangen, en op de eerste worp na geen lijnbreuk meer gehad. Dus een heerlijke middag, en volgens mij aast de vis niet meer zo diep als een paar weken geleden, want zaterdag in het calandkanaal erg weinig vis, en maandag volop vis in het beerkanaal, en daar is het zeker niet zo diep als in het Calandkanaal.

Arjan #8

Zaterdagmiddag 14/01 een hoogwater meegepakt aan de Zweedse Geul. om ongeveer 12.00 uur begonnen met zoals gewoonlijk 1 hengel met een lange wapperlijn en als aas prachtige pieren van Eagle Hengelsport. Het water stroomde naar buiten. Na een uur toen het water naar binnen begon te stromen zag ik mijn top aardig tekeer gaan wat resulteerde in een dikke gul van 47cm. Mijn eerste serieuze gul dit jaar... heerlijk gevoel. Gelijk hierna begon het 2 uur lang akelig hard te stromen dat je lood binnens no time langs de kant lag. Zo tegen HW aan kwamen de beetjes weer tevoorschijn. Niets serieus overigens. 2 ondermaatse gulletjes zijn teruggegaan naar hun moeder. Om 16.30 maar gestopt want echt wild was het niet. AL met al heerlijk in het zonnetje gestaan al was de tegenwind soms wel hard en om 200 gram redelijk weg te kunnen zetten viel niet mee.

Maatse Vissen!!!
Damian #954

Hoi hoi medevissers,

Zondagmiddag nog enkele uurtjes doorgebracht aan het waterkant aan de Maasvlakte. Ik had met Aldo afgesproken. Aldo is een Nederlandse Belg die het vissen aardig onder de knie heeft. Ik had Aldo leren kennen op de knoopdag van Corne Marijnissen (www.rondomedelta.nl) waar we allerlei verschillende technieken hebben geleerd om onderlijnen te maken. Corne had het perfect georganiseerd! en we zijn allemaal veel wijzer huiswaart gekeerd. Corne nog bedankt! De zelf gemaakte onderlijnen hebben we dus zondag in de praktijk uit geprobeert!!

Ik wam daar om 12.00 uur aan (amazonehaven) en Aldo met zijn maat hadden al een paar mooie boten gevangen. Het water stond nog laag maar zou al spoedig opkomen. Er stonden ook nog 3 andere vissers (ook Eurovissers) en die hadden ook al verschillende mooie botten gevangen.

Zo'n twee uur voor hoog water ging de bot echt goed bijten. Aldo en zijn maat waren errug goed op dreef en vingen de man zeker 10 to 15 mooie botten van ca. 30 cm en groter! Ik was iets mider gelukkig maar wist toch nog 5 mooie botten te vangen. Het was alleen maar bot wat de klok sloeg. Ze beten het beste in een cocktail van pieren en zaggers op maximaal 20 meter uit de kant! Ik heb er zelfs 1tje gevangen op nog geen 5 meter uit de kant door zachtjes te slepen!

We hadden veel aas over (ca. 200 pieren en een paar zaggers)en dat heb ik nog thuis liggen. Als iemand het wil hebben dan kun je het gratis komen ophalen. De pieren zijn van vrijdag de dertiende!! dusse!!...

Mail ffe naar: janoverbeeke@planet.nl of bel 06-53675229. Ik woon in Nieuwe Tonge.

de hartelijke visgroeten

Jan Overbeeke

zaterdagavond in plaats van naar jelle klaasen kijken toch maar gaan vissen met zoonlief maarten (13 jaar). keuze was de papegaaienbek. daar aangekomen viel het niet mee een plek te vinden. uiteindelijk toch nog een goeie plek op het eerste stuk weten te vinden. de temperatuur was niet echt hoog maar de straffe zuid-ooster maakte het pas echt koud. gevist vanaf ca 18.00 uur met pieren en mesheften. de vangsten waren niet geweldig, een klein gulletje en dito wijting. maar ach, lekker aan de waterkant gestaan en maarten vond het een hele belevenis met pa in het donker aan het vissen. gezellige mensen aan de waterkant, althans mijn rechterburen. mijn linkerburen waren een stel Duitsers die alleen maar in hun camper zaten (of lagen) terwijl hun lijnen nog in het water lagen....lees bij mij voor mijn neus. ze hadden geluk dat ik maar een keer in hun lijnen vast zat anders had ik toch echt even mijn nieuwe fileermes op hun lijn uit moeten proberen. dat je een paar uurtjes in je camper wil zitten prima, maar haal dan wel even je lijnen binnen zodat een ander daar geen last van heeft.

mijn rechterbuurman ving nog een wijting met een rivierprik eraan...nog nooit in het echt gezien, leek in eerste instantie wel een minipalinkje. kortom....heerlijk uitgewaaid aan de waterkant, lekker ouwehoeren met medevissers, af en toe een visje, en ook nog een bekende tegengekomen...herbert vd vlugt uit meneerse....

arie #735

Zondag weer wezen meppen aan de W'weg, ditmaal niet met Ruud (ziekte) maar vreemd gegaan met een collega van het werk Gert (die de Pendulumworp hanteert om zijn loodje een aardig eind richting gullenland te rammen). Helaas niks mocht baten want na een gul verspeeld te hebben in de richel (wéér die richel) hebben we geen aanbeten meer gezien. In onze buurt nog wat vissers gesproken, maar ook daar gezichten die op onweer stonden. De enige beesten die actief aasden, waren de krabben.....

Vrijdag de dertiende was nog goed voelbaar in gullenland..... !!!!

Groeten van de Zot uit Beerse(gelukkig komt ook aan slechte dagen een einde!!!)

Vandaag 14 januari met mijn zoon wezen vissen vanaf het strand te 's Gravenzande. Binnen 10 minuten al een schar en een meun is 1 keer. Daarna helaas doodstil op enkele gemiste beten na. Mijn zoon ving noig een paar dikke botten.

Op een andere strekdam ving men beter. Ook nog in de waterweg vanaf het ponton bij het vispaleis geprobeerd. Helaas geen vis gevangen aldaar. De man die naast ons stond ving nog wel een gul van ongeveer 50 cm.

Binnenkort nog maar eens proberen.

Succes en vangze allemaal.

Willem #531

Afgelopen zaterdag tijdens de Nieuwjaarsreceptie hoorde ik van een Heyenaar dat er schar vanaf het strand te vangen was. Zondag

dus even gaan kijken op 's Gravenzande en jawel er werd bij laag water vanaf de Westlandsehoofden druk gevestigd en gevangen. Niet veel maar mooie dikkerds. Vandaag, maandag 9 januari dus ff naar het strand geweest. Er was met de Oostenwind extra verlaging dus je kon helemaal aan het einde van de strekkers komen. Je hoefde niet ver te gooien want ze zaten stijf tegen de stenen. Een prachtige zee en bijna geen wind. Ook waren er kleine gullen van de partij allemaal niet groter dan 25 cm. Helaas werden sommigen na het terugzetten weer door de meeuwen uit zee gevestigd. Maar de scharren waren mooi dik en keurig aan de maat. Lekker gevestigd van 13:30 - 16:30 uur en heerlijk in de zon gestaan. Valt overigens niet mee om in je eentje een foto te maken van een visje in je hand.



Groeten Rob#50

Weer de wekelijkse afspraak nagekomen met vaste vismaat Ruud, ergens aan de Waterweg . Met zijn 2 tjes 8 gullen gepakt , waarvan er 2 van net geen 45 cm. weer met moeder zwemmen (met de 6 andere hadden we sowieso filets genoeg). Ruud ook nog een paar lossers gehad (wat eten de gullen zuinig dit jaar) en ik 2 maal mijn rechterarm uit de kom getrokken en mijn linkerarm in de vernieling gedraaid op duidelijk zware gullen (K2 leek wel een winklepickertje) die in volle vaart de stenen in zwommen en waarna ik vervolgens na enkele minuten naar een wapperend stukje Whiplash stond te kijken (HET ULTIEME WATERWEGGEVOEL!!!!) Ook nog enkele kleine torren en wat wijtingen uit het water gemept , en voor de restallemaal strakke lijnen gewenst in 2006. Oja.... Ruud wist weer de grootste te pakken.....maar volgende keer trek ik echte wrakbiggen met stenen richel en al op de kant hoor moatje!!!!



Groeten van de Zotten, Beerse

Zaterdagavond 07-01 samen met Arvy het aas opgemaakt dat over was van vrijdag. Aangekomen om ca 20:00 uur bleek dat de stek al druk bezet was. We zijn een stukje verder gaan staan alwaar het gelijk een stuk minder diep is. Over de vangst kan ik kort zijn 0,0. Slecht een paar tikken gezien maar niks kunnen verzilveren. Tussendoor nog even bij de andere vissers gaan kijken en kennis gemaakt met Willem en Hans. Ook hier was het niks. We zijn om 22:30 uur weer naar huis gegaan.

Vangsu,

Ruud #501

Hallo vissers,

Vrijdag 6 jan. 2006 wezen vissen bij de papegaaienbek op het strandje. Een straffe oosten wind en 20.00 uur hoog water. Toen het rond 17.30 donker werd kreeg ik de eerste beten te zien. Daarvoor met licht was het niets. De vangsten waren, ondanks dat het de laatste tijd niet heel erg wild is, niet slecht. 6 stuks 45+ gulletjes en verder een stuk of 12 (onder)maatse visjes (Gulletjes / Wijting) die uiteraard weer retour zijn gegaan. Normaal meld ik hier de vangsten niet, maar deze keer had ik ook (volgens mij) een bijzondere vangst, namelijk een horsmakreel, en dat in deze tijd?? Volgens mij is dat best

apart. Het gaat om een exemplaar van 33 cm. Zie foto.



Kunnen jullie bevestigen dat het om een toch wel aparte vangst gaat? Gevangen aan de pieren.

Mvrgr., Kees

Vrijdagavond 6 januari gaan vissen op de maasvlakte, na de vele ongelooflijke veelbelovende vangstmeldingen gekozen voor 1 van de havens.

Gevist samen met Hans #366 en we begonnen om 18.00 uur ongeveer 2,5 uur voor hoog. De aanbeten waren bij tijd en wijle gigantisch maar het lukte niet om een vis aan de kant te krijgen. Totdat mijn top zachtjes begon te trillen, klein visje dus, bij het binnen draaien begon de weerstand flink toe te nemen en het bleek een aardige gul te zijn.

Vanavond gevist met de allernieuwste Grauvell hengel de surf Due, wat een hengel, heb hier mijn eigen record van afstand gooien flink mee verbeterd, meten is moeilijk tijdens het vissen dus we wachten even tot de volgende werpdag om exact de afstand te meten.

Afijn de aanbeten bleven aanhouden maar leverde geen vis meer op helaas. Om 22.00 richting huis gegaan.



gr Marcel #12

Vrijdagavond 06-01 met Arvy, Nico en Rico gevist van 20:00 uur tot midernacht met hoogwater om ca 20:00 uur. Alleen Nico wist 2 wijtingen te vangen, verder niks. Wel ff gezellig staan "ouwehoeren". Misschien vandaag nog ff het aas opmaken.

Vangsu,

Ruud #501

Allereerst iedereen de beste wensen en natuurlijk een visrijk 2006 toegewenst.

Dinsdag de eerste sessie van het nieuwe jaar 2006 afgewerkt. We hadden gekozen ,Rob Cor en ik voor de bottenbaronstek "de Amazonehaven" Hier was van alles te vangen gul bolk en natuurlijk bot. Ik koos voor de lichte visserij het was namelijk windstil en pakte dan ook mijn feeder om de mooie felle aanbeten te kunnen zien . Een onderlijn met witte bezem afhouders werkte perfect met het slepen wist ik al gauw de eerst mooie wijtingen 30 tot 35 cm te vangen. Narmate de tijd verstreek werden de vissen kleiner en kwamen de botten om de hoek kijken .

Op nog geen twee,drie meter uit de kant lagen ze dan ook dubbel dik te wachten op ons aasje. De eerste sessie was geslaagd en nu maar hopen dat de rest van het jaar ook zo goed gaat .



Gr Ricardo #119.

Eurovissers,

Op maandag 2 januari ben ik naar de Papagaaiëbek gereden, druk met vissers. Tegen het eind was het rustig dus daar heb ik gestaan vanaf 15.00 uur (hoog om vier uur). Je hebt daar wat licht van het Westland en de bedrijven aan de overkant.

De vangsten waren voor mijn doen niet slecht. Na donker ging het los. Twee gulletjes van 20 en 30 cm en een handvol kleine rondvisjes. Alles teruggezet uiteraard. Nog wat grotere vissen gevoeld maar niet aan de kant gekregen wegens vastlopers.

Als ik niet de hele tijd nieuwe lijnen aan stond te knopen had ik er nog meer gevangen. Ik heb allerlei onderlijnen kunnen proberen (geknoopt toen het zo koud was, voor de kerst). Grote haken 1/0 aan lange lijnen werkten het best. En zelfs die worden nog geslikt door dat kleine spul. Pieren en mesheften gebruikt. Pieren waren favoriet. Elke vijf minuten moest er vers aas aan dus ik denk dat er nogal wat krabben of garnalen zitten. Na het donker werd het beter met krabben. Op een gegeven moment ben ik met 1 hengel gaan vissen want dan zit je maar half zo vaak vast. Hoofdlamp vergeten dus toen m'n gas op was van de campinglamp ben ik ermee gestopt.

Allemaal een goed jaar gewenst,

Wim #517.