

Vangstberichten 2007

Zondag 30 december in de namiddag/avond nog even een paar uur gevestig op de pier. De wind viel helemaal weg en het was niet koud. Een prachtige avond derhalve.

Er kwam regelmatig een visje boven en met bolk, wijting en schar was de vangst ook gevarieerd. Maar jammer genoeg zat er geen gul bij.

Groet, Albert #229

Beste mede zoutliefhebbers,

Zondag 30 dec na de middag vanuit Limburg vertrokken, evenals vorige week, voor een dagje strandvissen. Vanwege het getij deze keer gekozen voor Maasvlakte.

Eerst pieren opgehaald bij Dixhoorn en daarna naar Slag de Beer, PPGB. Ongeveer 16.30 u aanwezig. Het strandje was vol daarom gekozen verder naar rechts. Ergens in de bocht een plekje gevonden waar 3 man konden staan.

Het was nog opkomend water. De eerste worp leverde bij mijn linker maat al een doublet mooie scharren op. Even later bij mij ook een mooie schar. Daarna met een stroming naar rechts bij mij en mijn rechter maat verschillende vastlopers met vis in de kleirand. Al een uur voor hoog begon het water flink naar links te stromen en hebben we niet meer vastgezeten. Het was wel flink pompen en geduld bewaren. De kleinere haken tot 1.0 leverde de beste vis kans. Enkele mooie wijtingen en paar grote steenbolken, 2 reuze scharren, een tong en een ondermaatse gul waren het resultaat, in totaal 26 mooie vissen, gevangen met pieren, mesheften en stinkende zagers (van de vorige week). Om 24.00 tevreden terug naar Limburg.

De Drie Limburgers

Om vismaat Jan Overbeeke toch nog enigszins de ogen uit te steken, op dinsdag 31 december 2007, ofwel Oudejaarsmiddag en –avond, met dochter Anne (10 jaar) zo maar een paar uurtjes gevestig in de Amazonehaven. De kans op vis is hier namelijk bijna 100%, zeker als het donker wordt.

Nadat we de kweekzagers hadden opgehaald bij Avicentra (Kees, nog bedankt voor het klaar leggen, want de winkel was al gesloten), bij aankomst snel de lichte hengels opgetuigd, voorzien van een onderlijn met rode bezemafhouders, haakje 4 of 6 en de nodige lichtgevende kraaltjes en een meter of 20 à 30 ingegooid. In het begin gelijk wat kleine tikjes op de hengels, maar geen vis. Wel constant de haken kaalgevreten. Micro-wijting misschien? Bij het invallen van de duisternis, lieten de eerste heftigere aanbeten niet lang op zich wachten. Binnen de kortste keren lagen de eerste mini-wijtingen, steenbolkes en “torretjes” al op de kant, met tussendoor nog een mooie maatse schar. Dit ging zo een uur of twee door, totdat we rond 19.00 uur besloten om maar naar huis te gaan. Het is tenslotte Oudejaarsavond en het is dan wel zo gezellig om lekker met vrouw en kids thuis te zitten. Samengevat toch nog een waardige afsluiting van een mooi visjaar.



De hartelijke visgroeten en iedereen een voorspoedig 2008 toegewenst,
Kees (en Anne) Overweel.

donderdag 29 december

om iets na 14.00 uur stonden we bij avicentra in oostvoorne. Pieren, zagers en messen gekocht. Marty kocht ook nog even een nieuwe steun en een hengel!

Daarna direct door naar de PPGB. Wat was het daar druk zeg, dus maar op het schuine stuk tegenover de groene boei gaan staan.

Daar niet zo heel veel gevangen.

Bijna was marty alles kwijt toen beide hengels en de steun voorover naar het water vielen. gelukkig konden we alles tijdig vastgrijpen en was er geen schade.

Rond 20.00 uur kwamen er wat plekjes vrij op het strandje. wij er snel naar toe en daar was het gelijk wijtingbal.

Gevist tot 3.00 uur (vooral ook omdat we veeel pieren kregen van een duitser). Een prima sessie met veel (kleine) vis.

3 zeebaarsjes, wat meuntjes, 3 scharren, 3 gulletjes, 70-80 wijting (maats en niets maats)

hopelijk weer tot snel

harm

VRIJDAG 30 DECEMBER.

Nog maar net lid van de eurovissers en nog geen lidnummer.

Hier toch maar even een berichtje van ons.

Samen met mijn broer om 19.00uur naar de pont gereden aan rozenburgse kant.

een uur voor hoog water.

op het laatste stijger gaan zitten maar de eerste inworpen gaven niet veel hoop, stroomde als een tierelier en veel vuil.

zijn toen maar een stijger terug gaan zitten uit de stoming dat ging een stuk beter.

na een uurtje en een paar tikken op de top nog geen resultaat.

om een uurtje of 20.15 zagen we dat de stroming er aardig uit was en zijn we helemaal aan de buiten kant gaan staan gooide zo richting vaargul.eerste in worp was gelijk raak voor Henk. een leuke wijting aan de haak.

na een uurtje zo te hebben gevist was het weer raak voor Henk, een paar flinke tikken op de top en hangen.

een mooie gul van 65cm.

dat gaf dus nog veel meer hoop, na een half uur was het raak voor marcel een mooie gul van 50cm het was onder tussen 23.15uur geworden.en het ging weer flink stromen en het aas waren we aardig doorheen.

dus maar in gepakt... dus blij en tevreden weer naar huis

Caroline en Henk



GROETJES HENK EN MARCEL..

Vrijdag 28 december 2007.



Het tij is goed, het weer is redelijk en er is animo genoeg, dus alle reden om een meeting in te lassen.

Aangezien ik daar wat ervaring in heb, was het vrij snel geregeld en hadden +/- 14 man zich ingeschreven. Nog ff een persoonlijk berichtje gestuurd naar de Swedish Chef en ook de innerlijke mens was verzorgd. De afspraak was dat de meeting zou zijn van 14.00 tot 20.00 uur, maar iedereen kon komen en gaan wanneer hij wilde. Ikzelf stond om 13.00 uur al aan de waterkant, omdat ik mij toch nooit kan inhouden en misschien kon de Swedish chef nog wel wat hulp gebruiken. Na de dwarrellijn naar de bodem te hebben gejaagd, had ik eigenlijk al gelijk beet. Het gevoel van een gulletje maar ook het gevoel van bodem. Dus een vastloper en lijnbreuk. Dit herhaalde zich 2 keer en dacht "oja dat heb ik weer, organiseer je wat en zit iedereen constant vast ". Uiteindelijk bleek dat het probleem niet te zijn, want er kwam weinig van vissen. Tussen 14.30 en 15.00 uur arriveerde de rest van de deelnemers. Alles bij elkaar weer een ouderwetse meeting die we er gewoon in moeten houden ieder einde van het jaar. Hieronder vind je ook nog wat vangstberichtjes van deelnemers.





Groeten Theo # 48 en de Swedish Chef

Heb weer eens gezellige meeting meegemaakt , ondanks de wind , maar daar laten wij eurovissers zich niet door kennen. Ook waren er weer mensen van de eerste orde , het was fijn die gasten te zien. Theo , het soepie en sate waren heerlijk. De vangsten vielen tegen , Bjorn had 2 torretjes , ik had 1 torretje en 1 mooie gul, wel veel haaklijntjes werden er verspeeld. Her en der werden er nog botjes en torretjes gevangen , maar het was magertjes met de vangsten.





Gr Koos

28 December 2007, het jaar is bijna om en we kijken al weer naar wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Heel veel vissers al in de winterslaap. Maar één oproep van Theo # 48 gaf toch een aardige response en daar stonden we dan met ca 15 man deze middag aan de Rozenburgse Landtong om zo 2007 uit te luiden. Bij welke HSV vindt je zo iets? Dit kan alleen bij de Eurovissers. Prima idee en veel vissers van het eerste uur, maar ook nieuwere leden hadden een feestelijke middag aan het water. Eigenlijk dubbel feest, want Leo # 263, die vandaag jarig was, startte de pret met Oliebollen en een biertje. Hoewel niet mijn favoriete stek heb ik een prima middag gehad met veel lol en contacten met leden waar je niet regelmatig mee vist. En er werd toch wel serieus gevist werd, maar de vangsten waren niet om over naar huis te schrijven, maar daar ging het helemaal niet om. Tegen duister werd er "SOEP" geroepen. Tom Pley was niet aanwezig dus moest het iets anders dan Snert zijn. Heerlijke Tomaten-groetensoep, lekker warm en met garnituur! Toen het helemaal donker was en de lampen en toplichten overal aan waren, weer een kreet "SATÉ", nou dat was gauw begrepen en heerlijk gesmikkeld. Ricardo # 119 kwam ook nog langs met zijn dochters en ik denk dat de twee oudste straks in een jeugd-dames team zullen schitteren, want ze vroegen mij de oren van het hoofd en toonde serieuze interesse. Ik heb bijzonder genoten hoop dat dit een traditie gaat worden. Mensen de Eurovissersgeest leeft !





Groet Rob # 50

Vandaag donderdag 27 december met zijn drieën vertrokken uit brabant om weer eens de gul gaan te belagen. Eerst nog even langs hengelhuis maassluis om de piertjes en de mesheften op te halen en dan naar de waterkant. We hadden gekozen voor papegaaienkolk. Dachten daar de wind in de rug te hebben maar deze kwam vol in de zij (toch maar gebleven). Bij aankomst zaten er al verschillende te vissen. Snel de spullen klaarmaken en de pieren te water. Meteen bij de 1^{ste} inworp een mooie beet maar vast en alles kwijt. Dit herhaalde zich nog een paar keer dus spullen oppakken en een honderd meter verkassen. Daar geen onderlijnen meer verspeeld maar ook geen vis te zien. Pas rond 1 uur toen de stroom erin kwam begon de vis te bijten maar dit was allemaal klein spul (zijn allemaal weer terug gezet), en ook nog 2 mooie schollen 30+. Rond 5 uur weer ingepakt en weer richting brabant. Volgende week weer terug en opnieuw proberen. Iedereen alvast een gelukkig Nieuwjaar en goede vangsten voor volgend jaar.

Arno, Gerard en John

Ik wil graag mijn vangstbericht (en een bericht aan de rotzooi achterlaters) plaatsen.

Donderdag 27 december even lekker uit wezen waaien met mijn vaste vismaat Lennard om het gehang een beetje te compenseren van de twee kerstdagen.

Gevist aan de papegaaienkolk bij de laatste windmolen (tegenover de tweede groene boei) van ca. 10.00 tot 15.00 uur.

Gestart met LW en ca. half vijf zou het HW zijn.

Lekker wind in de rug, en net achter een duin dus de kou viel mee. Om 10.00 waren we zowat de eersten daar, maar na een paar uur stond het aardig vol.

Veel gevangen werd er niet. Ondergetekende ving om precies te zijn 1 wijting(tje) die weer zwemt en 1 krab. Lennard wist niets te vangen.

Verder geen beet gezien, ook bij de andere vissers niet.

Na ca. een uur te hebben gevist viel ons oog op een meeuw die links van ons zat, en die maar een beetje achteruit liep

zonder echt weg te willen (kunnen) vliegen. Dat viel echter ook niet mee, omdat hij een haak in zijn tong had van een complete onderlijn met nog 150gr lood er nog aan. Een of andere onverlaat had zijn rommel waarschijnlijk weer eens niet opgeruimd, en dat arme beestje was er de dupe van. Na hem te hebben gevangen ,met de hulp van onze buur-medevissers uit den Bosch, hebben we hem verlost van onderlijn zodat hij weer de vrijheid tegemoet kon vliegen.

Mensen mensen ruim toch je rommel op. Kijk nog even om als je naar huis gaat, dan zijn dit soort reddingsoperaties niet nodig.

Kortom, geen vis gevangen, maar toch met een tevreden gevoel huiswaarts gekeerd.

Groeten Erik Langbroek

Vangstbericht zeeland zondag 23 december

Beste mede zoutliefhebbers

Zondagmiddag 23 dec vanuit Limburg naar Zeeland vertrokken om een visje te vangen. Eerst bij Dixhoorn aas opgehaald daarna naar het Nollenstrand Vlissingen, het rechter gedeelte. Om ca 16.00 u waren we aan het water, gekozen voor 2^e strandje rechts, het was niet druk. Toen het donker werd kwamen de beten, veelal kleinere wijtingen en een enkele maatse. In totaal met 2 man 21 wijtingen gevangen met kweekzagers. De grotere haken zorgde voor missers. De gul bleef weg. Het beste ving haakje 4 tot 1.0. Om 22.45 u weer ingepakt en door de mist naar Limburg.

Fijne feestdagen gewenst en een goed 2008, 2 van **DE DRIE LIMBURGERS**

Afgelopen zondag lekker staan zonnebaden op de pier in HvH. De vangsten waren niet bijzonder, enkele grove bolken, een paar torretjes en een dikke schar, totdat...Reggie langs liep. Reggie heeft naast vele andere nog een bijzondere gave: als hij langs de waterkant verschijnt springen de vissen van formaat zowat de kant op.

Zo haakte ik nog een maatse gul die Reg (waarvoor dank) digitaal heeft vastgelegd.

Als Reg over zijn viservaringen vertelt, val ik van de ene in de andere verbazing. Wat een visser! Na zijn vertrek volgden nog enkele maatse wijtingen die de verse mesheften niet konden laten liggen.

In velerlei opzichten een memorabele dag.



Fijne feestdagen allemaal en veel succes in 2008!

grt.Rens#100

Zaterdag 24 december wederom wezen vissen in de Dintelhaven.

Gevist met circa 1 portie zagers en 1 portie pieren.

Toch wel leuk gevangen circa 12-16 botten waarvan circa 6 a 7 goed aan de maat +30cm, en verder 1 ondermaatse wijting

Gevist van 11.15-16.45 uur.

zagers hadden wederom de voorkeur



groeten

Dick B. uit Hellevoetsluis

(slapend E.V. lid)

zaterdag 22 december met 2 man gevist op de helemaal uitgestorven ppgb alleen op het strandje waren wat vissers te bekennen. gevist van 19.00 tot 0.00 uur de vangst bestond uit 8 gulletjes 11 wijtinkjes 4 steenbolkjes 3 botjes 1 driedradig meuntje en 3 vijfdradige meuntjes. bijna alles werd gevangen op ca. 25 meter uit de kant en vreemd genoeg alleen op de middelste haak van de bezem. aan de wapperlijn en jojo bijna geen aanbeet gezien.

leen

Hallo, Mede vissers,

Vandaag 23 december wezen vissen aan de papegaaienbek tegenover de tweede groene boei.

De vangst kan ik erg kort over zijn plus minus 55 vissen waarvan twee mooie scharren en 7 wijtingen van 30+ de rest was helaas moord in de kinderkamer visjes van plus minus 15 cm.

hoewel ik geen lid ben van u club dacht ik laat ik mijn vangst ook eens melden.

Erik.

Alle lezers prettige dagen toegewenst.

hoi ben 21 december wezen vissen op het noorder havenhoofd van scheveningen gevist van 11 tot 16 uur 13uur hoogwater de vangst was slecht 2 botten 1gulletje 34cm en de nodige meuntjes veel last van de krabben volgen de keer beter fijne kerst en een goed uit einde

groeten A Banning uit Leiden

Donderdag 21-12-2007 wezen vissen met Gerard aan het calandkanaal rond 12:30 eerste worp eigenlijk gelijk beet maar klein spul regelmatig de top ijs vrij moeten maken het was vrij mistig totaal samen een 22 wijting gevangen maar alles terug om dat ze te klein waren wel een paar mooie beten gezien maar niet kunnen landen jammer genoeg.

Voor iedereen fijne dagen toegewenst en een gezond visvang 2008.

Jan

gister 18 december wezen vissen aan het begin van de calland ging best redelijk een paar ondermaatse gulletjes en een grote (gul)verspeeld schoot los onder de kant het was koud maar uit de wind in het zonnetje was het heerlijk vertoeven met een oud collega van mijn vader die al 20 jaar niet meer had gevist (genoeg om weer uit te leggen dus).

na 3 uurtjes verkast om de grote gul te zoeken tegenover de stena maar omdat we alleen maar laag water hadden heel de ochtend is dat niet gelukt wel een 7 tal wijtingen van 25/30 cm weten te haken al met al toch nog een leuke dag gehad lekker met rode wangetjes terug in de auto naar huis en mijn vismaat weet nu meteen wat hij gaat doen in zijn verdiende vut periode.

groeten de vissers die er altijd zijn door wind en weer

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen vrijdag (14-12-07) weer eens naar het Europoort gebied wezen vissen. Eindelijk weer na die weken met veel te veel wind. Eerst even de hele landtong bij Rozenburg afgereden om te kijken of er ergens iets te melden viel. In de waterweg waren de berichten niet geweldig, was ook wel te zien aan het aantal vissers want er stonden maar een paar vissers en dat met HW in de late middag. We zijn maar op het grasveld gaan zitten aan het Callandkanaal bij de keering. Niet mijn favoriete stek met toch wel vaak veel klein spul. Om 16.10u de 1e lijn het water in met de pendulumworp, ging superver met dat windje in de rug. Meteen al veel beet en ook vangen maar inderdaad weer veel klein spul. Toen het donker werd was het ineens allemaal over. Ook dichterbij geprobeerd maar ook dat bracht maar een enkel klein visje op de kant tot ik om 19.30 een mooie beet kreeg en weer eens het echte bonken van een gul kon voelen. Ik kreeg hem dus niet van de bodem af en hij zat helaas aan de hengel met de 2 haaks paternoster (andere hengel met jojo) dus ongeveer 20/30mtr voor de kant liep hij (zij?) vast. Nog even gewacht of hij soms nog loskwam maar jammer maar helaas... Gevist tot 21.45u totale buit: een aantal kleine wijtinkjes en 1 klein gulletje en een meuntje.

De overgebleven pieren meegenomen om het zondagavond (16-12-07) weer eens op het strand bij Hoek van Holland (HW 19.08) te proberen. 1e worp daar om 17.45u. Meteen ook hier weer veel beet en vis al waren ze ook hier aan de kleine kant (wel gemiddeld iets groter dan in het Callandkan.) Gevist met weer twee hengels: 1 met wapperlijn en 1 met 2 haaks paternoster. De paternoster had de 1e 2 uur duidelijk de voorkeur, daarna maakte het niet zoveel uit. Tot net na HW met name wijting en daarna ook een paar gulletjes (ook aan de kleine kant (25cm) dus die zwemmen weer om te groeien). Naast me stonden nog 2 vissers die ook klein spul hadden. Zij hadden zelfs enkele kleine wijtinkjes aan een jonge/halfwas vos (!) gevoerd. Nadat zij waren vertrokken kwam de vos achter mij zitten wachten. Nog nooit zoeits op het strand meegemaakt. Ook ik heb hem een beetje gevoerd, eerst met de ingewanden uit een paar schoongemaakte wijtingen (hadden de haak geslikt dus maar meegenomen om er lekkere kibbelingen van te maken), later met een kleine wijting die ik in stukjes heb gesneden. Misschien niet wijs om een vos op het strand te voeren maar wel heel bijzonder. Gevist tot 21.45u, aas op, wel tot het einde nog vis vangen. Totale buit 13 wijtinkjes (22/26cm), 1 puitaal, 1 schol!(1)(30cm) en 4 gulletjes (25cm).

Groetjes,

Rik

Scheveningen-Zuid , 15dec-19u tot 16dec-2u, de hele periode van afgaand water

Ouderwets goed.

Het zal wel aan de baggerboot gelegen hebben, want omdat die veel grond en voedsel losmaakte in de havenmond (en dat water ging afgaand naar het zuiden) zal daar de vis wel op afgekomen zijn.

Een ongelofelijke hoeveelheid wijting (helaas het merendeel net uit het ei, dus teruggezet), 10 grove scharren, 1 nog grovere, maar schone, bot en wat bijvangst aan puitaal.

Eigenlijk te druk voor twee hengels, dus een hengel met een grote haak (voor de gul die geen kans kreeg) en een hengel met twee platvishaken. Drie keer opgehaald zonder vis, vaak doubletten.

Vroeger (60-er jaren) kwam zoiets wel eens voor, maar nadien nooit meer zoveel beet gehad.

Wanneer de wijting er niet had gezeten, was het een flinke stapel schar geworden.

Mijn rug en schouder waren dit trouwens ook niet meer gewend heb ik gemerkt...

Vooruit, voor een keer dan, een kerstcadeautje;

Ik heb net voorbij de bocht aan de buitenkant tegen de rand met witte verf een V aangebracht op de goede plek.

Je zit er niet vast en binnenhalen is voor een gemiddelde Waterweg-fanaat een openbaring.

Succes, groet, beste wensen,

Rick #661

Zondag 13 december wezen vissen in de dintelhaven vanaf 12.30 uur.

We hadden 1 portie pieren en 1 portie zagers bij ons.

Goed gevangen d.w.z. 8 leuke botten van plus 40cm en een 3-4 tal onder de 25cm, dit in 3,5 uur vissen

(de zagers hadden de voorkeur)



groeten

Dick B. uit Hellevoetsluis

(slapend E.V. lid)

Ik ben een regelmatige bezoeker van Eurovissers en lees altijd het hoofdstukje Vangstberichten.

Alhoewel ik (nog) geen lid ben toch een kort verslag.

Zaterdag de 15e s'middags mijn geluk beproefd aan het Calandkanaal. Het was enorm druk!!

Achteraf bleek het dus om een wedstrijd te gaan.

Een leuk stekkie uitgezocht en de verse pieren het ruime sop in gegooid. Nog geen 2 min. de eerste tikken, en..... . Nou, zo grote krab heb ik nog nooit gezien. Ik dacht eerst dat ik er een grote kei aan had. Na een uurtje of 4 staan vissen, met een koude oostenwind, was de vangst niet echt groot. Een 15 tal, waarvan de meeste ondermaatse wijting.

Een paar steenbolckjes, een forse wijting en 2 kleine ondermaatse gulletjes. I

k heb gevist met 1 hengel, lijn met afhouders en pieren. Daarbij ben ik geen onderlijnen kwijt geraakt.

Dat was de laatste keer in de Waterweg wel anders. 10 x ingooien, 10 x vast komen te zitten.

Kortom, redelijk gevangen en ondanks het frisse weer heb ik lekkere dag gehad.

Met groet, Robin

Zaterdag 15 december samen met Sep wezen vissen in de waterweg.

We kwamen 's morgens om 4uur aan en rond kwart over vier lagen de lijnen te water.

Over de vangsten kunnen we kort zijn.. Niks nada nog geen stootje.

Zijn toen rond 6uur met hoog water verkast naar de andere kant van de weg en zijn gaan vissen in het Calandkanaal.

Hier waren de vangsten beter te noemen en waren er momenten bij dat je geen tijd had om een shaggie te draaien.

Helaas bestond de vangst uit alleen ondermaatse vis zoals wijting, steenbolk en één verdwaald gulletje. Dus alles weer netjes terug gezet.

Rond een uur of elf kregen we gezelschap van twee ploegen wedstrijdvisseren en ben benieuwd naar hun vangsten van die dag.

We zijn gebleven tot half twaalf en daarna zijn we maar op huis aan gegaan daar de 100 pieren en 2 ons zagers op waren.

We hebben gevestigd met op de ene hengel een wapperlijn en op de andere hengel met een jojo systeem met haakmaatje 1/0 en 2/0.

Hopenlijk blijft dit weerbeeld nog even duren, want al met al was het een gezellig nachtje / ochtendje.

Groetjes Sep en Gerard, Den Haag

Afgelopen Vrijdag 14 december in het Calandkanaal wezen vissen. Met de aantrekkende wind in de rug, en met de zon er nog bij was het goed vissen daar. In het begin een paar steenbolken daarna was het alleen maar wijting die de toppen deden bewegen. De teller stond op 17 wijtingen en als toe geeft nog een leuk gulletje van 52 cm.

Groetjes,

Willem T # 28

Ja als Bert#168 schrijft dat ik zelf een vangstbericht zal schrijven moet ik dat dan maar doen. Wij stonden dus op 13 december s'middags heerlijk op de pier. Het vangstbeeld was zeer gevarieerd van bolk, schar, wijting, tor en soms een dikke Gul. Dit keer voor mij slechts één exemplaar die het meenemen waard was, goed 50 plus en lekker dik. Bert zag ik ook een vette Gul landen en Cor#186 plakte een mooi zeebaarsje dat na de foto weer zwemmen mocht. Het was druk op de pier met wandelaars. Plotseling hoorde ik iemand "dierenbeul" roepen, niet reageren dacht ik want dat geeft meestal een hoop narigheid. Er kwam een groep mensen op mij af en daartussen zowaar het altijd

lachende gezicht van Stipo#97, die met een stel collega's een dagje Hoek van Holland deed. Je hebt beet riep iemand en ja mijn hengel klapperde. Gauw een demo gegeven van weidelijk vissen. De gul mocht na bezichtiging en uitleg door Stipo weer terug naar zijn element en iedereen was tevreden gesteld. Ik ben gebleven tot 18:30 uur in het donker, pakte nog een leuke schar, maar verder na het hoge water was er niet veel meer te beleven. Al met al lekker gestaan en tot de volgende keer maar weer.



Groeten Rob#50

Donderdag 13 dec. voor het eerst sinds lange tijd de strandstokken weer eens te voorschijn gehaald. Eerst langs Avicentra pieren en mesheften gehaald, en richting de Pier van HvH gereden. Om 14.00 vlogen de eerste pieren richting het zilte? (aan de kleur van het water te zien meer zoet) water. Na verloop van tijd arriveerde Rob#50, maar Rob kennende zal hijl zelf wel een vangstbericht schrijven. Onder heerlijke omstandigheden staan vissen, het was om 17.00 uur hoog water en we hebben gevist tot 19.00 uur. Over de vangsten kan ik kort zijn, al vrij snel ving ik een gulletje van 43 cm, dit was veruit de grootste vis. Verder vingen mijn vader en ik een aardig gevarieerd menu, te weten schar, zeebaars, steenbol, wijting en gul, alleen jammer dat al deze visjes kleiner waren als 30 cm, veel beet gehad van allerlei klein grut, die gelukkig door de grote haken niet gehaakt werd.

Gr Bert#168.

Visvrienden,

Ben vandaag 11 - december om 15:00 uur op de landtong geweest.

Vanwege de wind gekozen voor het Calandkanaal.

Op de heenweg heb ik een hengel of 30 aan de waterwegzijde gezien, dus ik verwacht nog een heleboel vangstberichten...

Ik stond links van een klein haventje en door de wind gooide ik opeens een heel eind voor mijn doen. De vissen wilden wel, constant beet gehad, maar het formaat was nogal klein en de zuivere vistijd was heel beperkt vanwege een lijn of 6, 7 die ik op de bodem heb geparkeerd. En dan zit je dus de hele tijd te knopen en in je tas te zoeken naar een verse voorslag, onderlijn en loodje.

De score: een kanjertje vond het nodig om zich klem te zwemmen tussen de rotsen en drie kleine wijtingen kwamen even op de kant.

Op de waterweg ben ik nog even wezen kijken maar daar was het nogal rustig. Dus toen heb ik ingepakt en tevreden en met stinkende mosselhanden weer naar huis gereden om 19:00 uur.

groeten,
Wim

Na alle regen van de laatste 2 weken ging het weer erg kriebelen. De aanvankelijke snoekplannen met het bootje gingen niet door omdat mijn snoek-vismaat verhinderd was. Oude mensen worden lui, dus ik zag er tegenop om alleen de boot te traileren en heb dus maar zoute plannen gemaakt. Pier-vismaat Cor#186 gebeld en drie uur voor het HW stonden we op onze vertrouwde stek aan de Waterweg. Het was redelijk druk ondanks de harde wind, maar die kwam lekker van achteren. Er werd regelmatig gul gevangen van torren (dicht bij) tot 50 plussers als je lood ver geankerd bleef liggen. De stroom was helaas erg sterk vandaag. We hebben gestaan tot ca 1 uur na het hoge water met voor mij als resultaat een twee tal flinke gullen, en 5-tal torren en zowaar een paling van 68 cm! En dat in december.....Het verhaal ging zo snel rond dat een voorbijganger mij kwam vertellen dat er ergens een paling was gevangen. Toen ik hem die paling liet zien, liep hij snel door. Cor scoorde ook nog een leuke gul tussen de torren door. Jammer dat sommige mensen die kleine gulletjes zonder blikken of blozen toch in hele grote grijze zakken stoppen, begrijp hier helemaal niks van. Voor de kat zijn ze zelfs nog te klein. Maar in ieder geval een leuke middag gehad en weer lekker buitenlucht opgedaan.

Ga van de week mijn overgebleven aas verder opmaken daar.





Groeten Rob#50

Hallo, eurovissers vandaag Zaterdag 8 december gevist op het havenhoofd van Vlaardingen met zagers en pieren.

Na 5 minuten de eerste tik op de hengel dacht wel een flinke te hebben , maar het was inderdaad een flinke(krab)

Daarna nog een klein botje van +- 25 cm niet ver kunnen gooien door windkracht 5 recht in je gezicht.

Hierna gestopt vanwege het weer al met al toch lekker gevist alleen de vangsten vielen wat tegen.

Vang ze Nico,Marc,Jim

Hallo,

Afgelopen week twee keer op de waterweg gevist, over de eerste keer kan ik kort zijn: helemaal de @#@#@**^# geregend en één hele steenbolk gevangen.

Vervolgens nog even op donderdag het aas op maken van de eerste keer. Ook deze dag was het weer niet echt om over naar huis te schrijven maar waren de vangsten beter.

Na een verlies van nogal wat onderlijnen en vissen vlak voor de kant, resulteerde de vangst in één steenbolk, wat ondermaatse gullen die allemaal weer zwemen en twee maatse gullen.

Het is toch wel wat lekkerder in de regen als je vangt.

Latrezz Brat

Dinsdagmorgen 4 december wezen vissen op de Maasvlakte aan het eind van Papegaaienk. Om ongeveer 7 uur de eerste hengel te water, nog in het donker en met opkomend tij waren de verwachtingen goed.

Helaas de vangst viel toch een beetje tegen. De teller stond op 2 wijtingen, 6 steenbolkjes en 1 zeebaarsje. Maar al met al toch lekker gevist en het weer was best redelijk.

Na hoog water om 11.30 richting thuisfront getrokken.

Groetjes,

WillemT # 28

Zaterdagmiddag 1 december toch maar besloten om een gulletje proberen te vangen. Het waaide hard en ik dacht eigenlijk of ik de enige debiel was die met dit slechte weer zou gaan vissen. Toen ik op de landtong aankwam kwam ik erachter dat er altijd gekken genoeg zijn en blijven om onder welke weersomstandigheid dan ook toch te gaan vissen. Of mag ik zeggen dat ongeacht het weer mensen toch hun hobby blijven uitoefenen. Want vissen blijft geweldig. Ik ben naar dezelfde stek gereden als waar de gullenmeeting werd gehouden en 3.5 uur voor het hoge water ingegooid. De eerste 2 indraaien leverde 2 mini wijtingen op. En dat op de gamakatsu 6/0? Het echte werk begon pas zo'n anderhalfuur voor hoogwater. Eerst een gul van 47cm. Deze zag eruit als een gul afkomstig uit Tjernobyl dus die heb ik maar snel teruggegooid.... Bah!!! kwartiertje later weer een serieuze aanbeet, ditmaal een prachtgul van precies 50cm. Ook nog een losschieter zo halverwege het indraaien. Das altijd balen. Daarna nog 2 mini gulletjes en 2 wijtinkjes gevangen. Op zich niet slecht voor het vissen met 1 hengel en 1 grote haak. Als aas had ik pieren en mesheften. Het weer viel gelukkig mee. Lekker windje in de rug zodat verre worpen werden gemaakt en maar 1 regenbui van een kwartiertje op mijn kop gekregen. Dus het was weer heerlijk genieten!!!



Gegroet Damian # 954

Gisterenavond op het strandje gestaan. Wind in de rug maar de regen bleef maar aanhouden. Ach weer of geen weer altijd visweer. Veel wijtingen en steenbolken. Gelukkig kwam er ook nog gul uit. Hier de 2 grootste van de avond en middag. Gevist met afgaand en opkomend. 200meter naar rechts kan al veel uitmaken ,want daar stonden vrienden van ons ook te vissen en hadden met 2 man meer gul. Wij 3 man sterk toch niet wat we eigenlijk wilden. Eerst voluit casten daarna kwam er een flinke stroom en gewoon een meter of 100 ingegooid met een jojo...en ja het was raak! We hadden ook alles geprobeerd. Maar beter aan het water dan thuis voor de buis.



Groeten Frans.Johan.Rob.

vrijdag gevestig in het hartelkanaal in het brede stuk bij de brandweerkazerne gevestig van 10 tot 14 uur bij afgaand tij 9 botten ik ben tevreden, dagen gehad dat ik niets ving en dan is 9 vissen een hoop

jan 791

Hallo,

Gisteren, donderdag 29 nov gevestig aan het Calandkanaal van 15.00 tot 22.30.

De vangsten waren niet overdreven maar toch wel leuk, met twee man wat Wijting, steenbolck en een voor ons onbekende vis gevangen.

Door de wind recht in ons gezicht was het moeilijk vissen.

Al met al wel een gezellige dag.

Brat

Ben gisteren 29-11-2007 omstreeks 15.00 tot 22.00 uur gevist aan de nieuwe waterweg .resultaat was niet slecht te noemen namelijk :1 super tong,40 cm 3gullen allen rond de 50 en 16 mooie wijtingen.

met vriendelijke groeten

Kumar

Donderdagavond 29 november 2007 van 17.00 tot 22.00 uur met vismaat Jan Overbeeke gevist op onze favoriete stek, te weten het Beerkanaal. Gelet op de laatste vangstberichten (veel maatse wijting, gul en een verdwaalde tong of zeebaars) bij aankomst snel de hengels opgetuigd en de onderlijnen voorzien van een cocktail van sappige pieren en kweekzagers richting PPGB gelanceerd. Na enkele minuten al mijn eerste mini-wijting geland en Jan net onder de kant een aanzienlijke vis (gul?) verspeeld. Dat beloofde dus veel goeds voor de rest van de avond. Echter, het tegendeel was waar. Wel regelmatig wat ondermaatse wijting en steenbolk gevangen, maar niet de giga-gul waarop we vooraf eigenlijk een beetje hadden gerekend. Enigszins teleurgesteld daarom rond 22.00 uur weer richting huis gekeerd. De eindstand: allebei zo'n ondermaatse 10 visjes. Hoewel de weersvooruitzichten niet optimaal waren (harde westenwind kracht 5 à 6 en kans op buien), is dit achteraf toch aardig meegevallen. De maatse vis liet het daarentegen een beetje afweten. Misschien toch richting Calandkanaal of strandje bij de Stenen Glooiing moet gaan??? Volgende keer misschien.

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel

Ben vorige zaterdag naar de waterweg geweest,net voorbij de kering ,gevist van 13 uur tot 19 uur ,resultaat 6 mooie gullen en enkele wijtingen waar er maar een paar aan de maat waren. Albij al een leuke dag gehad ,spijtig van de wind in de avond

Willy

Vandaag, 27 November ben ik met het overgebleven aas van de Eurovissers Gullenmeeting van zaterdag jl. naar de pier gegaan om nog even een paar gullen te scoren.

Het was gezellig druk op de pier, droog en bijna windstil. Ik hoorde overal "niet op de scooter vandaag?" Nee bij, één dag na springtij en een hoge zee door de NW die buiten stond waag ik mijn scootertje niet op de pier. Ik heb al eerder

leergeld

betaald.



Dus mijn auto op het hoge duin geparkeerd en rustig door het duin naar de pier gewandeld. Pffff dan merk dat je geen 18 meer bent, maar een oude visser van 70-plus, ook al heb je het minimum aan spullen aan je nek hangen.

In ieder geval mijn vaste pierenmaat Cor # 186 stond er al, snel de hengel klaar gemaakt en de pieren te water gelaten.

Het was bijna iedere worp raak! Alleen de maat was erg klein alle torren waren tussen de 20 en 30 cm, dus snel weer naar hun moeder gestuurd. Eén gul mocht blijven, een hele dikke van bijna 50 cm. Verder was er wijting en een enkele bolk. Ik ving ook nog een schar van 33 cm, heb er aan staan trekken maar groter kon ik hem niet krijgen, jammer Hans.

Met het hoge water kwam er heel veel zeegras aan je lijn en was de pret snel over. Heb om 17:30 uur de boel in gepakt en naar huis gegaan. Morgen zien we wel weer verder of de gulletjes misschien gegroeid zijn dan.



Groeten, Rob#50

zondag met me maat jo wezen vissen bij het tunneltje.
om een lang verhaal kort te houden ,
veel regen, veel wind ,veel onderlijnen kwijt ,veel lood kwijt
alles wat we vingen was onder de maat (het zwem weer).
en als we grote gullen hadden dan zwommen ze onder de stenen .
wel erg hoog water , er kwam en grote boot aan (niet die van de sint)
en het water stond op de dijk (wouw).
door de harde stroming met 225 gram gevist maar het haalde niets
uit.
rechts in gegooid en binnen 10 tellen stond de lijn alweer links.

en 3 weken geleden met vismaat erik geweest , was het super.
ieder 4 gullen en 4 platvis en een hoop klein grut.
en!!!! geen lood of onderlijnen verspeeld

de groetjes en tot de volgende keer
t vismenneke

hallo euro vissers

vandaag 25november gevist op het hoofd ,veel aanbeet een schol en wijting , rond 4 uur hoog water,
de kade ondergelopen dat men zelfs niet meer bij de chinees naar binnenkon,

na een uur verderop geprobeerd super veel aanbeet allemaal wijting.

groet nico ,marc , en jim

Met veel plezier kijk ik vrijwel elke dag, en soms zelfs meerdere keren per dag op jullie fantastische site die vol staat met informatie over het vissen in het europaortgebied. Normaal gesproken vis ik uitsluitend op de walcherse stranden, dus leek het mij wel eens leuk om een poging te wagen aan het calland kanaal. Afgelopen zaterdag daarom samen met mijn vismaat de auto in gestapt en met ruim voldoende aas op voorraad richting calland getogen. De vangst was overweldigend. Ruim 40 wijtingen aan de maat, 3 gullen aan de maat en nog een stuk of 20 bolken + ondermaats spul wat allemaal weer vrolijk zwemt. Natuurlijk hebben we niet alle wijtingen meegenomen. Met ieder 10 wijtingen, ikzelf 2 gullen en mijn vismaat 1 gul zijn we na 5 uur vissen weer huiswaarts gekeerd. Dit is dus zeker voor herhaling vatbaar.

groeten van Peter & Piet uit walcheren

Medevissers

Gevist met Teus van 10.00 tot 18.00 uur in de Waterweg. Geen gul gezien. We hadden 12 botten w.o. 2 giga botten en 5 wijtingen. Niet voor niets weggeweest maar toch.....

Met opkomend water viel er ongeveer 1 uur niet te vissen i.v.m. de stroming. Een eventuele aanbeet was niet te zien. Zelfs de krabben kwamen niet bij het aas.

Ben eigenlijk meer een zomervis-visser, lekker weer en een gevarieerd visaanbod. Ga mij, voor de gul, nu maar richten op het wrakvissen.

Het overgebleven aas op een plaats achtergelaten en een eurovisser de coördinaten doorgegeven.

Hou ze strak

Martin #256

Mein Bruder Andreas und ich kommen regelmäßig an den Waterweg, um in den Herbst und Wintermonaten auf Gul, Wijting, Steenbolken und Schar zu angeln.

Am 24.November kauften wir Pieren bei Hans im Hengelhuis Maassluis und angelten von Laagwater bis 2 Stunden nach Hoogwater.

Mein Bruder fing 2 Gul 45/47, 7 Botten, 2 Steenbolken ikself ving 2 Gullen 52/51, 1 Wijting, 5 Steenbolken, 1 Gul der was größer war, in den Steinen verspielt.

Was auffiel, das der Fisch nur mit sehr weiten Würfeln gefangen werden konnte.

Ich kann leider kein Niederländisch. Sorry!

Zaterdagavond 3 november op de pier van Hoek van Holland gevist, van twee uur voor hoog tot één uur na hoog. Gevist met zagers en mesheften. De eerste anderhalf uur gebeurde er niet zoveel. Er zat wat apenhaar in het water, dus je moest elke 10 -15 minuten wel je lijn binnenhalen. Gelukkig vielen de hoeveelheden enigszins mee en viel er redelijk goed te vissen. De eerste anderhalf uur bleef de teller steken bij een stuk of wat bolken die zich aan het aas vergrepen hadden. Daarna begonnen ook de gullen te komen. In anderhalf uur (half uur voor hoog tot één uur na hoog) uiteindelijk 6 gullen gevangen, allemaal tussen de 40 en 50 cm. In dezelfde tijd minstens evenzoveel bolken gevangen, dus er stond eigenlijk doorlopend wel een hengel te rammelen. Omdat ook het weer meewerkte al met al een hele geslaagde vissessie.

Groet, Albert #229

Afgelopen donderdag 22 november weer eens met mijn collega wezen vissen. Vanaf 18.00 tot 23.00 gevist op de stenen glooing met als resultaat voor mij 1 mooie zeebaars van rond de 40 cm wat kleine scholenbaarsjes, gulletjes, wijting, en 3 kleine botten, mijn collega had wijting, botjes en een paar scholenbaarsjes. Het meeste zwemt weer. Toen het hoogwater werd zijn we nog even naar de

papegaaienbek gegaan waar ik een kleine steenbolk had en een mooie, wat mijn collega noemde een tongschar van 35 cm en hij slechts een kleine bolkje

grt Wim #663

Hallo,

Afgelopen vrijdagavond 16 november gevestigd aan het Calandkanaal net na de kering. We wilde eerst naar de waterweg maar ons favoriete stekje was al bezet. Gevestigd van 3 uur voor tot 4 uur na hoog water met pieren en zagers. Het eerste uur was het niet bij te houden met de aanbeten maar het was eigenlijk alleen Steenbolk wat naar boven kwam. Toen werd het wat rustiger tot bijna niets meer. Toen het water weer ging zakken begon het weer en bleven de toppen bijna continu in beweging. Dit resulteerde in nog meer Steenbolk, wat Wijting en twee mooie Gullen waarvan ééntje net geen 50cm. Na de afgelopen weken bijna niks te hebben gevestigd in de waterweg was dit dus weer eens een aantrekkelijk avondje. Hopelijk blijft het zo.

Groetjes brat en mogli

Hallo medevissers,

Maandagmiddag 19 november, gestart met Martin (deze sessie was ter gelegenheid van zijn verjaardag) en elk 2 hengels op de landtong tegenover de Stena. Gestart met laag water om ca. 15:00 uur tot 23:00 uur. Binnen 10 min de eerste wijting en steenbolk, gelijk gevolgd door twee gullen van 45 en 50 cm. en een drede verloren voor de steenstorting. Ik kreeg deze niet aan het oppervlak, gaf nog wel een grote kolk voor de kant. Het is daar met laag water verrekte glad, zoals jullie weten.

Toen werd het stiller, ook bij Martin. Ik had alle vissen dus hij moest de chinees halen (ik trakteerde).

Vaak is het zo, als wij eten, eten de vissen ook: helaas...maar dat biertje erbij maakte veel goed. Vers aas eraan, cocktail van pieren en een zager en tegen zevenen was Martin aan de beurt: 2 achter elkaar, zowat zijn hengel uit de steun gerukt! Mooi formaat! Zijn derde ook voor de kant los, kreeg deze niet aan het oppervlak en wat je verspeeld zijn altijd de grootste!

Mijn grootste sloeg Martin aan, dat was maar goed ook want ik stond mijn 2de hengel te beaasen terwijl de ander uit de steun getrokken werd! Bedankt Martin!

Nog wat wijting en een grote schar voor Martin, Wibo kwam ook nog kijken maar bleef op de nul. Gevestigd met wapperlijn van 70 cm. en ver, echt ver weg, dichtbij leverde niets op. Een foute worp was binnen 10 minuten kale haken.

Genoeg info zo voor allemaal?

Totaal dus 8 gullen schoongemaakt, veel kleine krap en garnalen in de magen. En zoals het hoort: alle rotzooi meegenomen (ook van de afhaal chinees) en zeer tevreden naar huis gegaan.

Volgende maand ben ik jarig en ik heb aan Martin al zo'n verjaardagsfeestje gevraagd!

Rolf en Martin, beide nog geen lid maar dagelijks lezend van de site.

Vrijdag 16 November en Dinsdag 20 November

Vrijdagavond met opkomend water gevist op de landtong in de Waterweg op jacht naar de Gul. Mooi
Tij en in de donker hoog moet toch lukken zou je denken.

Mooi niet alles geprobeerd ruim 6 uren gevist, dichtbij, verweg, pieren en mestheften niets mocht
echter baten!.

Kortom een slechte dag ook om ons heen werd niks gevangen in de buurt stonden nog een aantal
vissers totaal dus met tien hengels ik heb van de hele avond 1 wijting en 1 tong boven zien komen.
Gul dus NUL

Dan nog maar eens proberen op een andere stek dus vandaag afgereisd naar Vlaardingen na het
nodige file leed toch nog ruim voor hoog water de pieren richting Pernis gemikt. Ik kan er helaas niet
omheen ook hier geen Gul meer te bekennen en dat bleek volgens de verhalen al meer dan een week
zo!

vandaag ruim 5 uren gevist weer met opkomend water en nog een paar uur over de vloed heen maar
helaas 2 Botten en meer niet!

Wat ons betreft een week om gauw te vergeten en hopen op betere tijden ik hou de site wel in de
gaten dus medevissers kom op met die berichten!

Groetjes Johan en zoon Alexander

Zondag 18 november

Hoi ik met mijn maat lou ben gaan vissen op de westerschelde zaterdag eerst water en bloed gezweet
om een emmertje pieren te steken en zondag morgen naar de westerschelde vol goede moet alles
uitgepakt en na 10min ving ik al een mooie schar een pannetje vol mijn maat kreeg ook nog 2 mooi
beten maar kon ze niet vangen pech natuurlijk het enige wat we wel te zien kregen was dat het water
een echte zandkleur had en dat dat misschien de visjes heeft belemmerd te doen bijten.

Groeten lou en luc

Vangstbericht zaterdag 17 november:

Zaterdagochtend weer vroeg opgestaan om te gaan vissen op het Zuider havenhoofd in Scheveningen.
Eerst pieren gehaald bij Albatros en toen het havenhoofd opgegaan. Marcel had zijn steekwagentje
meegenomen want het is met die spullen nog best een eind lopen naar het eind van het havenhoofd.
Het was nog donker toen we aankwamen, maar we waren op dat moment (samen met wat Poolse "
vrienden") de enigen. Het eerste uur bleef het rustig met de aanbeten en daarna waren er wel aanbeten.
Het was echter heel anders dan 2 weken geleden, toen we continu aanbeten kregen en veel gevarieerde
soorten vingen. Nu was het alleen wijting wat de klok sloeg!

's Middags moesten we voor een half uur gedwongen stoppen met vissen. De Goedheiligman zou ook
in Scheveningen met de boot aankomen en er waren veel boten die deze man voor het havenhoofd al
wilde begroeten! Er kon dus niet ingegooid worden!!! Maar goed, na even naar deze man gezwaid te
hebben en blij waren dat hij weg was (jawel!) kon er weer gevist worden. Om 15.00 uur zijn we
gestopt met het resultaat 11 wijtingen en 1 steenbol. Wel leuk, maar meer variatie was nog leuker

geweest. Kortom, wel een lekkere dag! (het KNMI zat weer eens flink naast het weer. Het zou droog blijven en wij hebben een groot gedeelte van de ochtend in de regen gestaan.)

Groeten en vang ze,

Marcel en Jos uit Amersfoort

Op vrijdagavond 16 november 2007 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan met de Mega-Ivent (strand)zeeviswedstrijd van Zeevissport. Rond 18.30 uur van huis vertrokken en omstreeks 19.00 uur gearriveerd bij de stek Kijkduin te Renesse. Na een praatje met wat bekenden en minder bekenden hebben we ons ingeschreven en vervolgens al snel richting onze plaats (nrs. 13 en 14). Na enige woordenwisseling heb ik Jan uiteindelijk nr. 13 in de maag weten te splitsen en ging ik met nr. 14 aan de haal. Na enig gesjouw door het mulle zand (ik moet toch echt eens een keer een strandkarretje aanschaffen) om 19.30 uur aan de waterkant gearriveerd. Hierna op het gemak de hengel opgetuigd en de nodige bakken koffie gedronken, want de wedstrijd begon pas om 20.30 uur. Uiteindelijk klonk het startschot in de vorm van een luide feesttoeter. Dus snel de onderlijn, voorzien van de nodige lichtgevende kraaltjes, haak 4/6 en een hele kweekzager richting vuurtoren van Ouddorp gelanceerd. Binnen een kwartiertje werd er rechts van ons de eerste bot geland, dus snel opnieuw azen en weer terug het zilte nat in. Helaas bleven bij ons (en vele anderen) de aanbeten uit. Na anderhalf uur geconcentreerd naar onze hengeltoppen gekeken te hebben, kwamen we tot de conclusie dat zo'n 50-60 meter uit de kant een zandbank was gelegen en wij waarschijnlijk met onze onderlijnen precies op of net over deze bank lagen. De kans dat we op deze manier een visje zouden vangen, was hierdoor dus niet al te groot. Omdat het water nog te diep was om naar de zandbank te lopen, waren er dus twee mogelijkheden: proberen zo ver mogelijk over de zandbank heen te gooien, of (doe eens gek) gewoon een meter of tien uit de kant in de mui vissen met een waterdiepte van slechts enkele decimeters. We hebben gekozen voor het laatste en dat is ons geluk geweest. Binnen enkele minuten zowel Jan als ik een schitterende aanbeet met als resultaat Jan 1 bot en ik zelfs 2 tegelijk. De nul was dus weg. Supersnel weer de onderlijn in de mui gegooid, want het water werd nu wel erg laag (zo'n 15 cm.). Helaas waren we al te laat en hadden we dit dus (bleek achteraf) veel eerder moeten doen. Uiteindelijk toch maar op de zandbank gaan staan en de rest van de avond niets meer gevangen. Een uurtje voor het einde van de wedstrijd wist ik nog wel een mini-wijting van 22 cm. te vangen en daar is het bij gebleven. Om 0.30 uur klonk het eindschot, waarna we de hengel hebben opgeruimd en met moeite door het mulle zand weer richting auto gesjocht. Hier kwamen we tot de conclusie dat het merendeel van de aanwezigen geen enkel visje had weten te vangen. Zouden Jan en ik dan toch een keer in de prijzen vallen ...???

Ondanks het feit dat er toch redelijk wat bekendheid aan deze wedstrijd is gegeven, waren er maar zo'n 35 vissers aanwezig. Maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben een leuke avond gehad met prachtig weer (droog, schitterende sterrenhemel en weinig wind uit het westen tot zuidwesten), kennisgemaakt met een aantal medevissers en op het laatste zelfs nog genoten van een overheerlijke kop pompoensoep.

Volgende week wordt de uitslag bekendgemaakt in "De Meerpaal" te Yerseke. Wordt dus mogelijk vervolgd ...

Eric, tot zover alvast bedankt voor een zeer geslaagde avond!!!

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Gisteren, donderdag 15 november ben ik met een collega (die Italiaan die met maden op zeebaars vist) een paar uurtjes gaan vissen in Hoek van Holland op de pier. Ik heb daar gestaan van 1 uur voor HW tot 2 uur na HW. De vangsten waren zeer matig tot slecht (ook bij de andere vissers die ik sprak), ik had 2 steenbolken en mijn collega verspeelde een mooie vis tussen de stenen. Ik zei nog snel binnenhalen maar hij zei dat hij de vis wilde voelen vechten. De rest van de avond stond hij te vloeken op die steen en omdat het zijn eigen schuld was, heb ik hem het woord "steen" flink ingewreven en op de terugweg wat "rock"muziek gedraaid van The Stone Roses. Ik geloof dat hij nu wel doorheeft dat hij beter mijn advies kan opvolgen. Het zeebaarsseizoen lijkt ten einde op de pier, na de storm is er niets meer gevangen hoorde ik. Er zal ook wel flink wat koud water zijn aangevoerd met die harde noorderwind.

Groeten,

Michiel #164

Zaterdagmiddag wezen vissen met Marco.

Vanwege de wind gekozen voor een stek in Vlaardingen.

Alleen vanwege de beschikbare tijd hadden we het tij niet mee
Tegen half 10 stroomde het zo hard dat vissen geen zin meer had.

Toch hebben we ook nog een visje gevangen

Marco 2 gulletjes en een flinke bot



Ikzelf 1 gulletje en een 32 cm tellende tong



Ondanks het weer en het tij toch prima naar ons zin gehad en daar gaat het toch om!

Groeten Eric

Vandaag voor het slechte weer nog een paar uurtjes wezen vissen op de landtong bij rozenburg

Veel apehaar bij opkomend water, 2 steenbolken en een 30 cm metende tong.

Ik viste met 1 hengel van 11:00 tot 16:00 door het hoge water heen.

Wat me opviel Mensen ruim jullie T....zooi eens op als je weggaat

kranten, lijnen, verpakkingen etc. etc. dat is toch niet nodig !!!

Strak verbieden ze het vissen weer op mooie stekken !!!!!

mvg

albert

Donderdag met vismaat Hans # 514 naar het beerkanaal afgereisd om de gul te belagen. Om 08:30 op de plek van bestemming gearriveerd en de lijn beaasd met drie pieren lagen in het zilte nat. Eerst alleen maar steenbolken op de 4.0 haak (we moesten wel lachen, sommige vissen waren bijna net zo groot als de haak). Toen om ongeveer 10:00 uur de eerste mooie doorbuiger en na wat pomp en sleurwerk een mooie dikke gul van 55 cm aan de kant, toen nog wat vastlopers (vier stuks!!! met het nodige getier van afwisselend Hans en mijzelf), ik pakte wel nog een mooie zeebaars van 58 cm op de pieren met een jojo, tot tweemaal draaide de baars voor de kant om en ging de verkeerde kant op (vanuit de visser gezien dan), trots en blij met deze baars van ruim vijf pond was ik wel!

Het water werd ons te laag met de vele steenstort en vonden het tijd om de middag te spenderen aan de nieuwe maas om te zien of we nog een tong konden pakken. Daar hebben we samen om een lang verhaal kort te maken vier tongen, zes botten en een snoekbaarsje gevangen. Het weer was rond drie uur schitterend en we zijn om 18:30 (na de files) weer huiswaarts gereden. Het was niet echt superwild maar wel een mooie afwisselende dag. Volgende week vrijdag maar een nieuwe poging wagen!

Groeten Carlo # 436 en Hans # 514

Medevissers,

Deze ochtend, maandag 5 november, bevond ik mij om 00.15 uur in het pittoreske Heinoord. Wat moet je daar zal je denken? Sommigen willen er niet eens dood gevonden worden. Maar ja, hier woont Eurovisser # 8, deze was zaterdagavond bij mij te gast op de zaak en moest zondag gaan bootvissen.

Hij zei "Mart, als ik nu eens aas meeneem wat over is kan jij lekker gaan vissen" Ik dus naar Heineoord en daar voor een compleet korps aas opgehaald. Stond gekoeld klaar, alleen # 8 lag al op bed, hij moest weer vroeg gaan werken. Ik heb gevist op een stek in een van de havens en daar met het afgaande water tot laag goed gevangen, heb zelf mijn jas uit moeten doen omdat ik het te warm kreeg

met constant 2 hengels die stonden te klapperen. Met het dode tij af en toe nog een vis maar de drukte was toen over. De vis aasde deze keer ver uit de kant. De vangst was zeer gevarieerd en bestond uit:

4 gullen ruim aan de maat waarvan een 71 cm, 6 mooie 30+ tongen 11 botten en enige onvermijdelijke steenbolken. De gullen spuugden grote hoeveelheden kleine krab en steurganalen uit, mogelijk zijn hier dan ook leuke vangsten mee te behalen. Omstreeks 05.30 uur, # 8 geïnformeerd over de vangst en terug naar Reeuwijk gereden. Lag om 06.30 uur weer heerlijk in mijn mandje om toch nog even te slapen.

Hou ze strak

Martin #256

hallo vis vriendjes en vriendinnetjes.

me vader en ik zijn zondag 4 nov wezen vissen in het caland kanaal. s ochtends ff pieren hallen en met de pont naar de over kant. in het begin zat er niet veel leven in de brouwerij maar later op de dag begon het te lopen, jammer het was alleen maar klein spul wijting en steenbolk. maar toen kreeg me vader een aanbeet daarna gebeurde er niks toen ging de lijn slap staan en haalde me vader binnen en wat zat er toen aan een gevlekte gladde haai. ik was wel verbaasd want ik had nog nooit een gevlekte gladde haai gezien. gladde haai was +- 65 cm.



dit was het dan

groetjes nico en dennis

Zaterdag vroeg opgestaan om samen met Jos te gaan vissen op het Zuiderhavenhoofd van Scheveningen. Eerst aas gehaald bij Albatros en toen meteen doorgedaan naar het havenhoofd. Om 7 uur waren we daar, maar niet de enigen. Bij de vuurtoren stonden al mensen dus zijn we iets terug gaan vissen richting het Noorderhavenhoofd. Jos ving als eerste een wijting en al gauw volgen er meer. We visten met 3-haaks paternosters met kans dus op meerdere soorten en dat bleek: Marcel ving binnen een half uur 2 mooie maatse tongen en een hele grote bot. Verder ving Jos nog een 5-dradige meun en Marcel een puitaal. 's Middags bleef er gevangen worden, maar het was wijting wat de klok sloeg met af en toe een klein gulletje tussendoor. Er werd sowieso weinig gul gevangen. Wel hebben we nog een super tong gevangen zien worden! Kortom, een heerlijke dag met toch een hele leuke vangst! Volgende maand weer eens kijken of we daar schar kunnen vangen...

Marcel en Jos uit Amersfoort

Afgelopen zaterdag wezen vissen bij Vlaardingen na het aas te hebben gehaald bij Wout v L eeuwen, hebben allebei met twee hengels staan vissen. twee met een jojo en twee hengels met een platvis onderlijn. vangst was goed te noemen.

Wij hadden binnen 2 uur 6 verschillende soorten op de kant.

de totale vangst bestond uit 2 gulletjes mooi maatje. 5 super tongen de grootste was 38 cm, 2 botten, 2 schollen een steenbolk en een wijting. begonnen eigenlijk iets te laat 1 uur voor hoog, maar zelfs met sterk afgaand tij kwam er nog vis naar boven

Peter en Jaap

Zoals de voorzitter al reeds had gemeld in zijn wekelijkse praatje, zijn de winterkanonnen weer uit het vet gehaald. Na een zomer vol met mooie dagen, waar we geregeld op jacht gingen naar zeebaars, in wedstrijdverband of gewoon met het vaste clubje Leon en Sjaak, is de tijd weer aangebroken om het gebonk van Gul op je hengel te voelen. Ook dat vind ik toch weer een heerlijke tijd. En eigenlijk ben ik in hart en nieren ook een Gullenvisser. Is denk ik een tik die ik geërfd heb van mijn vader. De man kon altijd helemaal warm lopen voor een Gullensessie. Vraag dat maar aan Rob Mulder, want die is er geregeld op uit getrokken met mijn vader. Mijn vorige sessie van een week of 2 geleden kon ik niet verbeteren met de sessies van afgelopen woensdag en vrijdag.

Op woensdag had ik met de oude maat van mijn vader afgesproken (Rob # 50). Hij was al een uurtje eerder gearriveerd en had al 2 Gulletjes liggen. Dus, gauw optuigen en het lood naar de bodem jagen, teneinde een aantal Gullen te onttrekken aan het water. Ze zwemmen daar tenslotte toch in de weg. Helaas bleef de teller bij mij op 2 staan en heeft de heer Mulder mij tot grote ergernis verslagen met 3 stuks. Ook Koos Hubbers kwam na zijn werk nog even vissen en wist een mooie Scrotum Polyethylenium te haken. Na binnenhalen bleek dat de onderlijn er helemaal omheen gewikkeld zat en

dat hij zijn zak aardig afgekneeld had.



Op vrijdag was ik tot grote verbazing geheel alleen aan het vissen, tenminste op de vaste snoekbaarsvisser na. Ook die dag bleef de teller op 2 steken en ben ik bijtijds naar huis gegaan. Zondag nog maar ff aas opmaken op de maasvlakte met maat Leon. Oja, er lagen nog 3 porties aas van een visser waar ik gretig gebruik van heb gemaakt. Hartelijk dank hiervoor.

Groeten Theo # 48

Woensdag weer eens voor het eerst sinds lange tijd naar de waterweg gereden samen met Adrie #520.

Gekozen voor een van de stekken aan dieper water om de gul te gaan belagen. Gevist met lange wapperlijnen met haakmaat 3/0 waaraan een flinke dot pieren of een cocktail met mesheft erbij. Om een uur of 1400 (HW ca. 1830) gingen de eerste zeepieren het water in. Het duurde niet lang voordat de eerste op de kant lagen, zowel Adrie als ik vingen de eerste gullen. Tot ca 1730 regelmatig gul gevangen, variërend in grootte van 44 - 56 cm. Het laatste uurtje tot 1900 voornamelijk steenbolk en een enkele wijting. De 50+ liggen inmiddels gefileerd in de vriezer en de rest zwemt weer om groter te groeien.



groet Bert #487

ben zondag weer wezen vissen helaas alleen want me maatje was zaterdag geweest en het was redelijk

ik zelf was even wezen kijken bij het tunneltje kon het helaas niet vinden

volgende keer beter

om 9:00 uur (nieuwe tijd) de hengels er in, er stonden al 2 vissers te vissen

de ochtend was het niets zo als gewoonlijk, s middags om 2 uur hoog water

het vissen kon beginnen

nu ik zal vertellen nog geen tik op de hengels maar wel beet hebben

3 scharren, 2 tongen (zie foto) en een gulletje

na 18:00 uur geen beet meer gehad

haken 1 en 2 paternoster met 3 haken en een dwarrellijn met haak 3

vol met zagers en pieren(3 a 4 stuks op een haak)

maar het wou niet baten

om 22:00 maar in gaan pakken krijg ik toch een flinke bui regen te verduren

kon er ook nog wel bij

maar al bij al had ik niet te klagen



groetjes T VISMENNEKE

Zaterdag 27 oktober zijn we gaan vissen in de dintelhaven met opkomend water . Resultaat 3 botten en veel kleine grondeltjes, wat een verschil met vorig jaar. Dan zijn we verkast naar de maasvlakte (stenen glooiing) rond laag water ,vangst :mijn maat 3botten en 2 zeebaarjes , mijn vangst bestond uit 1paling (rond 1kg) en 2 zeebaarsjes, wat een magere vangst. 100 meter verder stonden nog 2 hengelaars uit Dordrecht deze hadden helemaal geen enkel visje.

willy ,

Plots verrast met een berg aas van "ons" zilveren korps van het zaterdag geviste NK, besloten met Arthur een gokje te wagen op de baars in het Beerkanaal.

Alhoewel de laatste 4 keren steeds mooie baars en bot brachten, wisten wij van 11 tot 16 uur vissend slechts 3 botten aan de kant te brengen.

Aas wederom alleen messen, haken 1.

Moeten er toch nog steeds zitten die stekelaars, maar we konden ze helaas niet vangen.

Op de foto Arthur met zijn eerste bot.



Strakke lijnen, Stipo #97

Zondag 28 een middagje uitgewaaid aan het strand in Kijkduin (dat is inderdaad net geen Europoort gebied).

Het was hoog water en het waaide kracht 4 tot 5.

Het haar van de vele zeeapen in combinatie met stevige branding maakte vissen vrijwel onmogelijk.

Het aas bestond uit diepvries spiering, bij gebrek aan beter.

De vangst was dan ook nul vissen. Het viel mij mee dat het goed vissen is aan zo'n druk strand met wandelaars.

groet,
Wim

fantastische zeebaarzen vanaf de kant.

Zoals bekend loopt het zeebaarsseizoen alweer lelijk naar het eind! De zeewatertemperatuur is inmiddels gedaald tot onder de 13 graden en de gestekelde mannen en vrouwen maken zich dan ook alweer op om de lange terugtocht richting Kanaal te maken. Toch hebben we de laatste weken nog wel een leuk zeebaarsje kunnen "knippen"! Oke, ik geef toe dat je er wel uren voor moet maken maar wat maakt het uit als je je sessie af kan sluiten met een dikke 10+ ponder! Verreweg de beste resultaten worden geboekt aan verchromde werppilkertjes en lepels beide voorzien van een twister. Favoriete kleuren zijn parelmoer en paars/wit. Verre worpen zijn een must dus gebruik een relatief dunne dyneema lijn. Het viel me op dat je de ene dag succes had tijdens het opkomende water terwijl je de andere dag weer de beste vangsten boekte tijdens het afgaande water. Dus wie het weet mag het zeggen! Maar als je nog een kansje wil maken op een mooie zeebaars dan raad ik je aan om er nu nog wat energie in te steken want ik denk dat het over zo'n krappe 2 weken einde oefening is!



stekel ze,
Joop Folkers.

Hallo,

Donderdag wezen vissen op de waterweg. We hebben met z'n drieën gestaan op de steiger net voor de kering. We hebben gevestig van 11.00 tot 17.00. in totaal met z'n drieën 20 steen bolken, 5 botjes waarvan 1 34 cm en de rest postzegelformaat, 1 mini gulletje en een mini zeebaarsje. Pas toen het water opkwam begonnen we met vangen. We hebben gevestig met zagers hopelijk hebben we volgende keer weer zo,n dag.

Groeten Jasper,

Zaterdag 27 oktober heb ik 's middags weer een paar uurtjes op de Maasvlakte staan vissen. Waar ik 2 weken geleden nog lekker in een T-shirt kon staan, was ik nu blij dat ik de jas van mijn warmtepak altijd in de auto heb liggen. Het water was stukke warmer dan de lucht en er stond een redelijk straffe wind uit het Zuiden. Het was opkomend water en ik had op de heenweg nog snel even een portie verse mesheften gehaald bij FishTales. Helaas waren de vangsten bedroevend slecht. Veel gerammel op de top en alsmaar lege haken: kleine vis zat er genoeg maar die laat ik liever zwemmen. Toch wisten 3 steenbolken zich te versieren met mijn haken als lippiercing. Wonderbaarlijk genoeg kunnen ze het alledrie navertellen. Helaas dit weekeinde geen verse zeebaars op het menu. Dan maar naar de Argentijn voor een overheerlijke T-bone steak.

Groeten,

Michiel #164

In de nacht van 21 op 22 oktober na een leuke ochtend sessie in Vlaardingen(zie andere bericht)toch nog even het laatste aas opgemaakt.

Op de dag had ik met vismaat John al leuk gevangen en zo doende hebben we die avond maar weer afgesproken.

We zijn begonnen om 22.00 ongeveer 2,5 uur voor hoogwater tot 02.30am.Dit was mijn beste sessie van dit jaar tot nu toe.

9 gullen en een wijting had ik zelf John had 3 gullen en 3 tongen en hele mooie tongen moet ik bekennen.

AL bij al had ik die dag met de morgen sessie erbij 12 gullen 1 tong 1 wijting en 2 botten.

groeten Alex #518



Ik was vandaag vroeg klaar met werken en kon dus nog ff een paar uurtjes gaan vissen voor het donker werd. Ik vind het vissen in het donker nooit echt gezellig wanneer je alleen bent. Gezien de berichten van de laatste tijd wilde ik eens gaan kijken bij Vlaardingen, omdat daar leuk werd gevangen in de afgelopen weken. FF aas gehaald bij Hans van Het Hengelhuis in Maassluis en toen door naar de havenmond van Vlaardingen. In het Hengelhuis had ik al van een klant gehoord dat het megadruk was op het havenhoofd van Vlaardingen. Daarom dacht ik eraan om het oosterhavenhoofd te gaan proberen. Nou, er was geen verschil in beide havenhoofden, want het stond helemaal vol. Ze stonden zo dicht tegen elkaar aan dat je er nog geen 20/100 lijntje tussen kon krijgen. Zal wel heel "gezellig" zijn, maar ik zoek altijd een beetje de rust op. Dus snel door naar een andere plek waar ik graag sta te vissen. Ik ging er vanuit dat ook daar wel een aantal mensen zouden staan, maar ik was de enige. De wagen geparkeerd, de hengels opgetuigd, de onderlijntjes te water gelaten en wachten op wat er komen gaat. Nou, dat was zo gebeurd. Binnen 5 minuten ging een van de hengeltoppen tekeer. Na binnenhalen bleek een gul van 50 cm de oorzaak te zijn. Dat gaf goede hoop. Dit herhaalde zich met enige regelmaat. Waardoor ik uiteindelijk na 4 uur uurtjes vissen, 6 gullen, 2 miniwijntinkjes, 5 wrakratten en een leuke tong van 38 cm had gevangen. Tussentijds kwam er nog een man buurten die verbaasd was over de vangsten en dus vroeg hoe ik dat deed. Uitgelegd wat voor onderlijnen ik gebruik, hoeveel aas per haak en hoe ver je moet gooien, zou hij het vrijdag ook weer eens gaan proberen. Oja, nadat ik het aas gehaald had in Maassluis, was ik ook nog even gaan kijken of er vissers waren op het oosterhavenhoofd van Maassluis. Er stond 1 visser met een kijker. Na de vraag gesteld te hebben of het nog wat was, kreeg ik het antwoord, jaja, zie je wel, weer dezelfde vraag en die stellen ze ook altijd op de pier van Hoek van Holland. De man was niet bereid normaal antwoord te geven. Uiteindelijk bleek het dat hij na een aantal uren nog niets gevangen had. Maarja, dat is dan ook niet zo gek als je het de hele tijd druk hebt met onzinantwoorden bedenken. Morgen maar ff op herhaling.

Groeten Theo # 48



De jeugd heeft de toekomst!

Vandaag, 24 oktober, gevist met mijn dochter Bianca(9) en 2 buurjongetjes, van 12.00 tot 17.30 uur.
Dit op mijn favoriete stek in een van de Europoorthavens.

Leuk gevangen, de meeste vis deze keer op pieren. De vangst bestond uit: 4 gulletjes, een hele dikke paling, 2 wijtingen v.w. een rond de 30 cm, 4 bolken en 18 botten waarvan twee 40+ . Net na het hoge water begonnen de botten als een gek te azen. Maar ja, op tijd naar huis de jeugd had het koud. De vangst was ook niet slecht, 28 vissen waarvan de kinderen ook hun aandeel in hadden.

Martin #256

Met Arno en Rinus een paar uren gevist in het smalle gedeelte van het Beerkanaal ter hoogte van de BP.

Als te doen gebruikelijk met messen als aas op een wapperlijn met haakmaat 1 of 1/0

Rinus had 2 botten en 1 scholenbaars, ik zeg de gek 2 scholenbaars en 2 botten (de grootste op de foto was 41 cm) en Arno had 2 maatse baarsjes en 1 botje.

Stonden er met het volslagen verkeerde tij, namelijk van hoog naar laag.

Zal wel aan mijn gebrekkige kunst van het lezen van een getijdentabel liggen dat we er op het foute tijdstip waren, maar maakte niet zo veel uit. Was weer gezellig en toch af en toe een vissie, kon dus rotter.

Spraken nog een visser die van 07:00 uur had staan vissen tot 16:00 uur en daarmee 4 kleine bolken had gevangen en 1 (mogelijk) dikke baars had verspeeld en hij had om de bocht gestaan, vissend in diep water recht tegenover de ertsoverslag.





Strakke lijnen,

Stipo #97

23-10-2007 van 11:00 uur tot 15:00 uur wezen vissen in het Callandkanaal net na de kering. Gevist met twee hengels en dit was maar net te doen want regelmatig stonden beide hengels te klapperen. Veel gevangen (voornamelijk wijting) maar helaas alle vis onder de maat. Hopelijk dat er over een paar weken wat grovere wijting of gul te vangen is.

Groeten, Michel Dalmeijer #207

Hoi ben geen Eurovisser ,maar kijk toch bijna elke dag op jullie site,vooral op vissen in de Waterweg. Zou graag bij deze een oproep willen doen aan alle vissers die deze site lezen, Ben gisteren met 4 maten (zondag de 21ste) wezen vissen in de waterweg,naast het hek van de Stena Voor onbekenden het grote grasveld tegenover de DSM maar wat we daar aantreffen was schandalig overal lege verpakkingen van aas en paternosters tot gewoon volle vuilniszakken toe. Dit doet je toch echt pijn als Hoekenees,mensen ruim je pestzooi op ,anders mogen we hier dalijk ook niet meer komen omdat het zo,n verschrikkelijke pestzooi wordt. En het allerergste overal grote bossen met vislijnen,moet er niet aan denken dat dit in de vleugels of poten van b.v zo,n mooie zwaan komt. Het zijn niet alleen de amateurvissers die dit doen maar vooral de toch wel gevordede aan de zelf geknoopte lijnente zien die ik zag liggen. Bij deze dus de oproep ,aan de hoop ik echte natuurvriend ,ruim je pestzooi op ,of blijf anders gewoon thuis want je verpest het voor alle anderen. Normaal nemen wij de zooi wat er ligt altijd mee ,maar vuilniszakken vol wordt echt te veel Hier toch nog even de vangsten. Eerst op het Hoekse strand begonnen, maar na 10 minuten weggegaan vanwege het vele apenhaar. Om 20.00 uur weer gestart in de Waterweg. Gevist met jojo's en patanosters met kweek en gewone zagers en pieren.

Dichtbij en verweg vangst bedroevend: alleen maar Steenbolk groot en klein. Moest heel veel aas vervangen door het vele apenhaar met opkomend water en actief vissen anders zat je vast.

Groetjes Bram uit Hoek van Holland

Deze foto hoort bij eerder bericht ingezonden door John #99. Dit voor diegene die zeggen dat er slecht gevangen wordt. Moet er wel bij vertellen dat dit de eerste keer is in de 30 jaar dat ik in de Europoort vis dat ik zoveel ving. En nog wel overdag. Zat er een bij van 70 cm.



John #99

Hallo vissers

Ik ben nog geen lid van eurovisser hoop dat het gauw kan, dan steun ik de Ver. ook nog voor het goede werk dat ze doen.

Wij zijn regelmatig op de maasvlakte aan het vissen, ik een een paar fam. leden dus ook weer afgelopen zaterdag van 15.30 uur tot 22.30 uur ter hoogte van de papagaaiebek daar hebben wij in totaal 8 vissen gevangen te weten 3 botjes van 25 cm. 2 zeebaars 30 cm. 2 wijting van 30 cm. en een grote krab, dus het was niet best maar ja volgende keer maar beter zullen we maar zeggen, het was toch mooi weer.

Je kunt ook niet alles hebben .

groetjes Arie P.

hallo vissers

ben maandag wezen vissen te hoogten van vlaardingen ik was eerst op beerkanaal geweest maar was niet veel een loei harden aan beet was alles. op Vlaardingen ging het een stuk beter we waren met drie man we hadden 15 gullen rond de 50 cm 6 tongen allemaal mooie maten 4 steenbolken dat voor 3 uur vissen het begon op werken te lijken.

groeten 1004 alex

HALLO ALLEMAAL

ZONDAGMORGEN OM 10.00 AM DE HENGELS GEPAKT EN NAAR DE NIEUWE
WATERWEG GEGAAN THV VLAARDINGEN.

DE LAATSTE WEKEN WORD ER MET REGELMAAT WAT GUL EN TONG GEVANGEN
DAAR.

OM 10.30 DE EERSTE HENGEL IN HET WATER GEZWIEPT EN NA 15 MINUTEN DE
EERSTE BOT BOVEN GEHAALD.

ONBEGRIJPELIJK DAT HIJ MIJN GULHAAK 1 IN ZIJN BEK KREEG MAAR
WAARSCHIJNLIJK WAS HIJ ER GULZIG.

SNEL WEER BEAASD EN WEER INGEWORPEN EN MIJN 2E K2 IN ORDE GEMAAKT EN
DEZE MET EEN JOJO ONDERLIJN

MET EEN WAPPERLIJN VAN ONGEVEER 2 METER.

OOK DEZE HEB IK ZOVER MOGELIJK IN GEGOOID WAARNA HENGEL 1 EEN SUPER
KLAP OP DE TOP KREEG, DIRECT AANGESLAGEN EN DE EERSTE GUL WAS EEN FEIT.

NET OVER HOOGTIJ GING HET EVEN LOS IN KORTE TIJD WEER 2 GULLEN BINNEN.

1 WAS NET ONDERMAATS MEER DIE HAD MET BINNEN HALEN ZO, N TIK OP DE
STENEN GEMAAKT DAT DEZE WAS OVERLEDEN.

DE ANDER WAS EEN MOOIE MAATSE EVEN LATER NOG EEN MOOIE BOT GEVANGEN
EN EEN SUPER MOOIE TONG

OM 15.00 WEER VERTROKKEN HAD MEER DAN 1 UUR GEEN TIK MEER GEZIEN AL MET
AL EEN MOOIE SESSIE GEWEEST.

RESULTAAT 3 GULLEN 2 BOTTEN 1 SUPER MOOOIE TONG

VANAVOND OM 22.00 NOG MAAR EEN KEERTJE PROBEREN OM DIT TE VERBETEREN.

EN HIER NOG EVEN EEN KLEINE TIP MENSEN RUIM JE ROTZOOI OP WANT ALS JE ZIET
WAT IK WEER HEB OPPERUIMD VAN MIJN COLLEGA VISSERS EN HET IS ECHT TRIEST
MET OP GEEN 20 METER AFSTAND EEN AFVALBAK IN DE BUURT.

GROETEN ALEX #518

Beste zeevissers,

Hier weer een bericht uit Limburg. Aangezien het dit weekend niet met donker laag water was, gekozen voor de maasvlakte. Even bij Avicentre Oostvoorne langs om pieren en meshefte te halen en uiteraard een bakki. Volgende keer moeten we een vlaai meenemen. Daarna naar het strandje van de PGB. Er zat om 13.00u een persoon te vissen dus plaats genoeg. Tot aan donker niks gevangen, Inmiddels met een man of 10, wachten tot het feest zou gaan beginnen. De verwachtingen waren immers hoog n.a.v. de vele gunstige berichten. Lekker gekletst met een jochi van 10 en een aardige visser uit Rosendaal. Toen het donker werd begon het inderdaad. Heel veel beten, veel gemist. Alles

geprobeerd lange lijnen, korte lijnen haak 1.0 en haakje 4. Het maakte weinig uit. Het devies was heel alert zijn en direct aanslaan. Mooi gevangen mijn maat had een mooie gul van 44cm, een heel mooie wijting van in de 40 cm een platte en veel kleine wijting en steenbol. Ik had een 3-tal mooie wijtingen en een 4-tal kleinere wijtingen en bolken. Mijn buurman uit Rosendaal had in de 40 vissen. Tot 24.00 u gevist daarna nog ca 4 uren voordat we in bed lagen. Lekker gevist, prachtig weer. Over 2 weken weer de Oosterschelde op met de Hendrik H vanuit Tholen. In december gaan we het weer van de kant proberen. Tot de volgende tref aan de waterkant.

(2 van) **De Drie Limburgers**

Vrijdagmiddag samen met maatje Marcel Wijnands (bijna-lid, wacht tot hij ingeschreven kan worden) vanuit Arnhem 130 kilometertjes afgelegd om eerst bij Hengelhuis Maassluis het bestelde aas op te halen. Daarna vlot naar de visstek. Dit keer de Nieuwe Waterweg bij Maassluis. Twee weken terug had Marcel samen met John de K. #99 nog vet gevangen aldaar. 'Wie niet trouwens met die vangstberichten van de laatste weken'. Met goede hoop begonnen terwijl we nog mooi een uur konden meepikken tot het hoogwater zou zijn. Ik had de pieren er nog geen 5 minuten in of de eerste gast stelde zich voor als de heer Gul. Twee minuten later bingo bij Marcel, alwaar de broer van meneer Gul zich meldde. Goeie grutten zeg, zou het ook nu weer een feest worden. De start was veelbelovend, maar uiteindelijk konden we niet de resultaten evenaren die John en Marcel twee weken eerder haalden. Doorgevist tot zaterdag 12:00 uur. Totaal resultaat voor mijzelf was mager: 2 ondermaatse gullen (die retour gingen in de hoop dat ze nog flink mogen groeien), 2 steenbolken en een hele mooie schol. Marcel ving: 7 gullen (waarvan er 2 ondermaatse weer het water in mochten), 2 steenbolken en 7 wijtingen. Eén van de gullen die Marcel ving doet de naam veelvraat voor deze vis eer aan. Meneer had de pieren gepakt, terwijl hij kennelijk kort ervoor ook nog een garnaaltje had verorbert. Zat nog in de keel en Marcel wilde dit toch wel op de plaat vastleggen. Na de visdag andere vissers naast ons nog gelukkig gemaakt met onze mesheften. Wat zijn wij toch jaloers op al die zoutwater-vissers die zo dicht bij de Europoort wonen. Gewoon een schitterend gebied, waar je bij wijze van spreken bijna dagelijks een hengeltje kunt uitgooien. Voor ons is het helaas niet weggelegd om zo vaak te vissen aldaar. Desalniettemin hebben we ook deze vis-sessie heel veel plezier gehad en zijn we lekker napratend de terugtocht naar Arnhem begonnen.

Groeten Richard (#1082)

Mede vissers,

Ook ik kan mij aansluiten bij de diverse vragen die gesteld worden over de vangstberichten over met name de Nwe Waterweg. Nu al diverse keren geweest op verschillende plekken maar erg best was het allemaal niet. Ook niet bij de medevissers die er op dat moment stonden. Ik kan normaliter best een aardig visje vangen, van Zoutelande tot Den Helder (ik kom uit Apeldoorn) en ook eventueel op afstand want ik werp de pendulum worp, met de reel onderop de hengel, maar ook ik heb duidelijk het idee dat het allemaal duidelijk minder wordt. Of het moeten wel erg KORTE goede momentopnamen zijn. Ik ben gistermiddag (19-10-07) weer naar Hoek van Holland gereden om voor de 1e keer van het "winterseizoen" weer op het (donkere) strand te gaan staan vissen, ook weer naar aanleiding van de 1e redelijk goede vangstberichten voor het strand. Eerst maar met 1 hngl geprobeerd want door de stevige NW wind van de afgelopen dagen was het risico van apehaar wel erg groot (jarenlange ervaring hiermee). Inderdaad maar 1 worp gevist want de lijn liep helemaal vol. Wel erg jammer want er stond een machtig mooie branding waar ik al vaak goede resultaten mee heb gehad op het strand voor zowel de wijting als de gul. (mijn grootste gul daar van het strand is 10pnd maar helaas alweer

van veele jaren geleden, de laatste jaren moeten we het met veel kleinere doen). Ben toen terug gereden naar de waterweg (had daar ook de spullen voor meegenomen, want dat is toch een heel andere visserij): eerst op diverse stekken gekeken hoe er gevangen werd, maar het was weer overal naadje. Was ook wel te zien want op de bekende stekken stonden veeeel te weinig man met dit goede tij (HW 20.30u). Uiteindelijk om 19.00u gaan staan aan de noordzijde van de Waterweg op het grasveldje bij het DSM? terrein. Stonden ook maar 2(!) man dus kon kiezen waar ik ging staan. De uren rond het HW doorgevist (de anderen waren zelfs alweer naar huis) en uiteindelijk 1 gu(lletje) van 45cm, 1 van 25 en een steenbolk van 30cm. Heeft wel een lijn of 6/7 aan materiaal gekost.

Weer een heerlijke avond gehad maar helaas weer teleurstellende vangsten. Volgend weekend zit ik weer in Zeeland (korte vakantie): proberen hoe het daar is.

Tot een volgende keer.

Groetjes,

Rik

Medevissers,

Vrijdagavond even een paar uurtjes gevist op de landtong. Het was er gezellig druk met vissers. De vis liet het in vergelijking met eerdere sessies wel wat afweten. Althans wat de Gul betreft. Woensdag avond was er een leuke diversiteit aan maatse vis oa tongen, baarzen en gullemans. Gisteren viel dat dus een beetje tegen, 2 gulletjes wat bolken en een 14 tal botten variërend van net 10 cm tot 34 cm. Wat verderop stond ook nog een visser met zijn maat die hadden ongeveer hetzelfde. Inhakend op het bericht dat er weinig tot geen vis gevangen zou worden is mijns inziens te wijten aan de manier van vissen. Actiever vissen geeft soms aanzienlijker meer vis op de kant. Ook de aaskeuze is mede bepalend. Vang je de ene avond op zagers de avond erop volgend zijn het weer piertjes waar je de vis op vang.

grt Erik #331

Zaterdag 20 oktober,

Hallo ik ben nog geen lid van jullie verenging.

Maar komt toch regelmatig vissen in de europoort. ik ben vanmorgen om 6 uur opgestaan, anderhalf uur rijden naar Maassluis pieren & zagers gekocht. daar de pont over naar Rozenburg richting landtong, heb daar ongeveer drie en een half gevist.

en een steenbolk gevangen tgo stena-line en alles geprobeerd maar geen vis. de geen die naast mij stond had wel een mooie gul kilo of vier.

hier na ben ik naar een andere stek in het calandkanaal gegaan, vis zat

maar allemaal tussen de twintig en de dertig cm

ik heb tot half vier gevist toen de thuis reis weer aanvaard volgende keer beter, ja toch het is niet anders.

maar het was wel een hele mooie dag

Groet

G B Culemborg

Toch leuk dat er eindelijk eens iemand schrijft dat de vangst dus helemaal klote was.

Ik ben nu ongeveer dit jaar een keer of zeven wezen vissen maar de vangsten waren dus diep triest
m.a.w. niets of bijna niets.

Heb dus ook diverse malen met meerdere personen staan vissen, een man of tien en dan werden er dus
maar drie visjes gevangen op een dag.

O ja en hoe kan het dan dat ik ongeveer vijftien jaar geleden wel met een vis of tien naar huis ging,
iedere keer als we gingen vissen ongeacht de stek waar we zaten.

Haal nog steeds mijn aas waar ik dat toen ook deed.

Wie o wie kan mij helpen ben echt radeloos en mijn oom ook die iedere keer helemaal uit Harderwijk
komt om te vissen.

Terwijl toen hij nog op scheveningen woonde ieder weekend ging vissen en Dus een halve komo zak
vol met vis ving.

dus mijn vraag is wat doen wij verkeerd.

O ja heb trouwens ook nog steeds geen vissen het strand op zien duiken om gepakt te worden.

Groetjes wout klijn.

Hallo zeevissers,

Vannacht (vrijdag) van 04.00 t/m 09.00 uur met opkomend water gevist op de Waterweg.

Resultaat 4 botten waarvan 1 mooie, zat op gul met grote haak en dikke tros zaggers maar die bot van
van 15 cm slikte hem toch mooi op, kolere die haak was nog groter als hemzelf.

Gegroet allen.

?

Donderdagavond 18 oktober 2007 van 18.30 tot 23.00 uur (omstreeks 19.45 uur hoog water) met
vismaat Jan Overbeeke de landtong bij Rozenburg onveilig gemaakt. Eerst helemaal naar het einde
van de landtong gereden om te kijken of daar een geschikt plaatsje was om in het Calandkanaal te
vissen. Met een harde noordwestenwind zou je hier namelijk lekker met de wind in de rug staan. Het
mocht echter niet zo zijn, want de oever is daar veel te steil om fatsoenlijk te kunnen vissen. Daarom
eerst een stek uitgekozen in de Waterweg, tegenover de Stena-line. Echter, na een half uurtje vissen
hier de nodige onderlijnen verspeeld. Daarom weer snel ingepakt en teruggereden net voorbij de
Maeslantering in het Calandkanaal. Hier hebben we de rest van de avond gestaan.

De hele avond gevist met zeepiëren en kweekzaggers, grote of kleine haken, ver weg of dichtbij, lange
dwarrellijnen of afhouders, wel of geen kralen, het maakte allemaal weinig uit. Het enige dat gevangen
werd, waren een handjevol ondermaatse wijtingen en steenbolken. Uiteindelijk rond 23.00 uur toch
enigszins teleurgesteld huiswaarts gekeerd. Wederom een tegenvallend resultaat, terwijl vooraf de
vangstberichten toch anders deden vermoeden. Doen we iets verkeerd, staan we op de verkeerde
plaats, toevallige net het foute tij, ik weet het niet. Ik krijg de indruk dat de diverse berichten
misschien wat overdreven zijn, want bij de overige aanwezige vissers waren de vangsten ook niet best.



De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Nog een verlaat bericht van vrijdag 12 okt. Na eerst uren in de file toch aangekomen op de waterweg in Pernis.

1 ste worp gelijk een slibtongetje dan 3 uren helemaal niets. Dan een doublet steenbolk en botje en mijn vader ook een tongetje. Dan naweer een pauze van 2 uren weer een botje . Ondertussen een netje uitgewooid voor steurgarnaaltjes. Maar ook hierop geen beweging. Om 2h 's nachts netje uitgehaald om te drogen. Na een sessie van 8h vissen die slechts enkele visjes opleverde besloten terug richting België te rijden. Alleen hangt ons netje nog steeds te drogen.

Het is gemaakt van een fietswiel. Mocht de vinder bereid zijn dit terug te bezorgen zou ik hem hiervoor erg dankbaar zijn.

Ik hoop alvast op een mailtje op gschepkens@edpnet.be

Alvast bedankt.

Guy

Dagje vissen bij Rozenburg.

He eindelijk mijn nieuwe hengel met molen uitproberen, die ik op advies van Rob Slingerland heb gekocht.

Mijn eerste gooi schrok even hoe ver ik gooide. Lang nog geen minuut kapper de klap. Vangst een grote wijting.

Daarna volgde er meer. Tijdens de harde stroom gek klein tikje, dat bleek een groet tong te zijn. Ik wilde deze gelijk terug gooien omdat deze bijna wit was. Een mede visser dacht dat ik gek was. Het was een ??

Mijn maatje ook nog mooie vangsten (staat op de foto)

Kortom leuke dag gehad met een totaal score 4 gulletjes 1 grote tong 8 mooie wijtingen en 30 mooie steen bolken.

Ik hoef niet uit te leggen waar we droog visten, maar we visten met pieren zagers.





Winnie

Medevissers

Vandaag 18 oktober, gevist van 07.30 tot 14.00 uur op mijn favo-stek. Dus van hoog tot laag. Aas zagers en mesheften.

De grote bot had de voorkeur voor de mesheften. Totaal 21 botten waarvan 12 grote, 1 wijting aan de maat en ongeveer 10 bolken en wijting onder de maat.

Wel een harde NW wind maar voor de rest een mooie (vis)dag. Ging voor de gul maar geen enkele op het droge weten te trekken, wel 1 verspeelt door waarschijnlijk te kleine haken.

Veel kleine vis, de hele tijd beet, gelukking waren er geen krabben.

Martin #256

De afgelopen weken was ik regelmatig langs de waterkant te vinden. Heerlijk in het zonnetje vissen op vriend gul. Na zo'n zomer kunstaas werpen is mijn elleboog al aardig versleten en krijg ik verschrikkelijke pijn in mijn arm na een dag vissen. Maar goed vissen is toch fantastisch. Ik heb toch iedere keer redelijk gevangen en dat iedere keer met 1 hengel met een wapperlijn en een grote haak met wat leeglopers erop. Ook heb ik nog wat zeebaarsjes kunnen vangen (toch stiekem mijn zeebaarsstok meegenomen) op de x-rap. Dus ik zou de collega vissers willen adviseren om nu het nog kan lekker te gaan vissen in dit prachtige zomerse weer. Beginnen met vissen op zo'n 4 uur voor HW totdat het water weer naar buiten begint te stromen. Vis AUB met GROTE haken want het barst

momenteel ook van de steenbolk. Bijgaand nog een paar foto's van mijn prachtige vissessies.



Gegroet
Damian # 954

Zaterdag 13 oktober weer de kans om op een van mijn favo plekjes te vissen op baars.

Het Beerkanaal en dan met name het smalle gedeelte voor de Nerefco.

Als aas alleen diepvries mesheften, haak 1 of 1/0 en gewoon 1 haak met wapperlijn onder een ballood van 100 gram.

Lekker simpel, over het algemeen lekker effectief naar een tip van Huub van Zetten.

Op deze plek en op deze manier heb ik (en met mij een aantal anderen) al een leuke klus flink maatse baars gevangen, bijna zoveel dat ik het bijna net zo leuk vind als vissen op baars met de dobber in de Amazonehaven..

Vandaag met collega Eelko Koelstra aan de gang gegaan. Een zogenaamd "karperwatje" die nog nooit op zout water had gevestigd!

Nou.....vissen kon die gozer wel, want hij had al 4 (scholen) baars gevangen voordat ik ene beet had gezien en dat deed best een beetje pijn.

Gelukkig wist ik ook 4 baarsjes te vangen (grootste net maats, dus alles terug) EN 1 bot, dus had dat karperwatje gelukkig net liggen!

Maar al met al een geweldige dag, mooi weer, goed gezelschap en zo nu en dan en vissie, dus wat wil je nog meer, toch?

Hopelijk blijft vriend stekel nog even aanwezig want vind baars stukken leuker dan welke vis dan ook op het zoute.



Allemaal strakke lijnen, Stipo #97

Hallo medevissers,

Ben afgelopen zaterdag een dagje naar de Nw waterweg geweest. Kon in de morgen een paar mooie gullen pakken zie foto. De grootste gul was een kleine 60 cm en de andere 40+. Daarbij een mooie steenbol en wat platvisjes Kunnen vangen. Ook nog wat kleine gulletjes die ik terug heb kunnen zetten. Kortom geen super dag als het over de vangsten gaat mar heb wel schitterend weer gehad. wat mij ook opvalt is het aantal vangstberichten gekeken naar het aantal vissers die er stonden. Best wel jammer eigenlijk ook de maat van de vis die sommigen meenemen naar huis.



Hopend op goede vangsten richting de winter.

Goede vangst Cennie Reijngoudt

Hier nog een laat vangstbericht van zaterdag 13 oktober

Ik had nog wat steekzagers over van 1 week oud en samen met nog wat oude mesheften naar de waterkant getogen om te trachten nog wat gul of zeebaars te vangen. Dit keer zonder vismaat Kees! Ik was er al zeer vroeg (om 6.00 smorgens) aan het Beerkanaal, maar het water was al verder aan het zakken dan ik had verwacht. De eerste grote keien kwamen al boven. Toch maar 1 hengel opgetuigd en ingegooid. Direct beet en een mooie steenbol was het slachtoffer. De tweede worp kreeg een mooie beet en dat was een serieuze vis! Helaas na een twintigtal meters was het gedaan en de vis (hoogstwaarschijnlijk een leuke gul) zwaaide nog met zijn staart. Daarna nog een steenbol gevangen en een mooie beet gemist. Verder niets meer gezien

Omdat het water te laag werd ben ik nog een uurtje naar de Amazonehaven gegaan om te kijken of er in het diepe gedeelte nog zeebaars zat of grote wijtingen maar helaas! In de schemering veel beet en nog een 5 tal wijtingkjes gevangen. Toen het echt licht was was het eigenlijk gedaan met de vangst.

Af en toe nog wel beet maar dat waren allemaal kleine wijtingen en omdat ik met haak 3/0 zat te vissen heb ik er maar weinig gevangen.

Ik ben om 9.00 uur gestopt en huiswaarts gekeerd.

As. donderdag de 18 okt. weer proberen maar dan waarschijnlijk naar een andere stek.

De hartelijke visgroeten van Jan Overbeeke

Gisteren 14 oktober wederom 's middags een paar uurtjes op zeebaars gevist op de Maasvlakte. Ik mocht eerst nog een dik half uur in de rij staan voor het veer in Maasluis want met zulk mooi weer stikt het van de zondagsrijders. Dat is altijd nog beter dan naar IKEA gaan natuurlijk. Hoewel het een prachtige middag was, verwachtte ik geen spectaculaire vangsten want daarvoor was het te zonnig. Ik ving ik 2 zeebaarzen,



1 gul, een steenbolk en een flinke fluwelen zwemkrab. Dat schijnt een delicatessen te zijn, maar ik heb haar toch maar weer laten zwemmen.



Groeten,

Michiel #164

Vrijdagmiddag 12 oktober, mooi weer, HW in HvH rond 17.00 uur met veel water. Dus veel stroming. Dan maar weer eens gaan vissen op onze pier. Ik was niet de enige. Vanaf het bolbaken stond al een rijtje, dus maar achteraan aangesloten. Recht tegenover de rode boei. Waar ik af en toe ruzie mee kreeg, hij won. Direct al een steenbolk, nog met afgaand water. Toen het water naar binnen kwam begon de pret. Het werd druk met draaien. Uiteindelijk 10 gulletjes plus wat steenbolken. Je moest wel ver gooien. De meeste vis werd in een uurtje gevangen vanaf ongeveer 16.15 uur. Heerlijke visdag!



Hans#864

Hallo Medevissers,

op 12 oktober gevist op de favo-stek van 17.00 tot 01.00 uur. Om 19.00 kwam Hans #1101 met zijn zoon naar de stek en zij bleven tot 23.30 uur.

De vangsten kwamen bij vlagen, voordat Hans kwam had ik al 2 gullen, 5 botten een steenbolk en een zeer kleine grondel gevangen. Bemanning van een boot kwam vragen of ze de vis kon kopen. Wel nu, de vis even panklaar gemaakt en weggegeven. Dit werd zeer op prijs gesteld door de mannen. Gevist met pieren en zagers, de zagers waren toch wel favoriet. Soms een uur niets en dan weer vangen.

Totaal bestond de vangst uit:

8 gullen, enkele bolken, 7 botten, 3 slib en een grote tong van 37 cm. Wederom mijn fototoestel vergeten, zal hier in de toekomst aan moeten denken. Een foto bij een vangstbericht maakt het toch een beetje af.

Hou ze strak

Martin # 256

Vanmiddag 12 oktober weer een paar uurtjes de zeebaars belaagd nu ze er nog zitten. Het ging aardig hoewel ik iets later dan gepland ter plaatse was om lang met opkomend water te vissen. Maar in 3 uurtjes toch nog 4 zeebaarzen en een gul kunnen vangen. Achter mij was een meneer op konijnen aan het jagen met een havik. Wat een prachtbeest. Hopelijk heeft hij ook nog wat kunnen vangen. Ook mooi om te zien hoe alle andere vogels zoals meeuwen, kraaien, eksters en koperwieken meteen in paniek raken met een havik in de buurt. Een fazant had geluk en kon nog net tussen de struiken wegduiken. Morgen met Albert #229 naar de wrakken!

Groeten,

Michiel #164

hallo allemaal

ik(marcel en jo) jo was er helaas niet bij
ben weer eens wezen vissen op de nieuwe waterweg
was al vroeg vertrokken uit Helmond(7:00 uur) om ongeveer 8:30 uur bij de pond in Maassluis te zijn
en ja het was wel heel erg mistig zag maar 10 meter voor ogen
maar dat kom de pret die ik altijd heb niet drukken
om 9:00 uur de hengels uitgewooid binnen 5 min. beet
maar ja ,de spanning een mis slag
door de mist zie je niet zo veel want ik hoorde een auto stoppen en de
volgende vissers melden zich al aan
tot zeker 13:00 uur geen beet meer gehad
maar goede hoop het werd hoog water en ja hoor de eerste zee baars van 40 cm zat aan me haak
toen de mist optrok zag ik tot mijn verbazing dat de hele dijk vol stond met vissers zeker wel 25 man
tot 17:00 uur nog niets gevangen en alle vissers gingen weg (eten of zo)ook niemand meer gezien
na die tijd
ik wil even de mannen die naast me zaten bedanken voor de pieren en de mes heften echt toppie



maar nu

het werd donker en wat kouder dus even de lamp en me pak aan

het was op dat moment wel heel erg laag water

maar de eerste hengel begon te klapperen de 1ste kabeljauw

ik was nog niet boven of de 2de hengel begon te klapperen weer een kabeljauw

ik had de 1ste hengel nog niet uit gegooid en de 2de aan het optuigen ging de 1ste hengel weer

en dat ging zo door tot 10:00 uur

ik heb gewoon van de warmte me pak maar uit getrokken (ha ha ha)het was wel werken hoor

om 11:00 ben ik gestopt en je raad het al alles op geruimd en er stond nog 1 hengel te wachten

om op gehaald te worden. vast dat dacht ik

nee 2 tongen er aan en mooie laptongen van 35 cm per stuk

me avond en maandag konden niet meer stuk

wat een avond was dat zeg , was wel jammer dat ik het met niemand kon delen op dat moment

om 2:00 uur thuis met een dikke smile me bedje in

zondag ga ik weer

tot dan

groetjes van marcel(T VISMENNEKE)

Goede dag allen,

Ik ben geen lid van de vereniging maar wel een regelmatige bezoeker van de site en de volgende vangst wilde ik toch even melden. Woensdag 3 Oktober in de namiddag afgereisd naar de PPGB na eerst bij Rinus (eagle) wat aas gehaald te hebben. Rond laag water aangekomen en in eerste instantie staan twijfelen om te gaan vissen daar men volop aan het baggeren was rondom de PPGB. Toch maar besloten om een poging te wagen. Twee hengels opgetuigd in de steun gezet en eerst maar een bakkie doen. Nou na mijn eerste slok (na ongeveer 5 minuten vissen) ging de steun met hengels en al tegen de vlakte. Weggeleden dacht ik eerst, totdat er in rap tempo lijn van mijn molen begon te lopen en deze door de slip ging. Met grote verbazing de hengel opgepakt en vervolgens het idee dat ik vast zat. Echter kwam er toch beweging in het zaakje en er begon zowaar iets heel stevig aan mijn lijntje te trekken. Al pompend en halend wat meters weten te winnen waarna de boel weer door de slip werd getrokken. Deze dus nog maar iets strakker gezet en rustig verder om deze ogenschijnlijk flinke jongen niet te verspelen. Na enige tijd werd er onder de kant vis zichtbaar en wat schetste mijn verbazing, een haai !! Een gevlekte gladde haai van 96 cm was het resultaat. Ja sta je toch even raar te kijken als je Gul, wijting of platvis verwacht.



Gelukkig zat de vis mooi in de onderlip gehaakt en kon dus ook weer zonder schade worden terug gezet. Gevangen rond laag water in de namiddag met een cocktail van pieren en zager aan een Jo-Jo.

Groetjes en goede vangsten gewenst,

Edwin Oostdijk

De derde mooie zondag op rij! Vorige week zondag middag gevist aan de landtong in het callandkanaal. Van 17:00 tot 20:00 uur. Regelmatig beet en 6 wijtingkjes en een mooie steen bolk. Gistermiddag 7 okt op de zelfde plek gevist van 16:00 tot 19:30 uur (aas was op). Wederom weinig wind. Eerste twee uur 1 heel klein visje, denk je dat wordt niks vandaag. Aan de waterweg werd er ook zeer weinig gevangen. Diverse vissers hielden het al voor gezien. Maar rond 18:00 uur ging het los. In anderhalf uur 20 vissen. Twee hele kleine zeedonderpadjes, 9 ondermaatse wijting, 8 wijting net aan de maat en een mooie steenbolk. Een vis verspeelt die de haak lijn aan de schelpen rand doorsneed. Gevist met een lichte hengel en 50gram lood, een afhouder met kleine haak en een dwarrellijntje met wat grotere haak

Jelle #1053

hoi visfanaten,wij (andre,marijn)zijn zondag naar de papegaaienbek geweest,en hebben van 10.00-17.00 gevist,

we hebben maar 1 !!!! gul gevangen,mede door de hoeveelheid krabben

na het optrekken van de mist bleek pas hoe druk het was !

toch wel een leuke dag geweest,ondanks de tegenvallende vangst



groetjes andre & marijn.

Eindelijk moest het er dan toch van komen,weer vissen.

Deze zomer zijn 3 van de 4 portie's aas die ik gehaald had rechtstreeks naar de AVR gegaan.

Om div redenen (medisch) moest ik telke malen weer verstek laten gaan en als de heren dokters hun zin doordrijven kan ik over 5 maanden mijn hengels aan de wilgen hangen (peace maker).

De pier met zijn betonnen oppervlakte leek mij eens goed om te proberen, dat viel toch aardig tegen het lopen ging wel maar constant apenhaar binnen vissen was vermoeiend zat, gelukkig zat er een aardig gulletje tussen 58 cm gevangen met de luxe zeefeeder (zo'n hengel geeft toch een extra dimensie) en wat klein spul dus ik ben niet voor niets geweest.

Van de vissers die van de kop kwamen niets dan kommer en kwel maar gelukkig liet de zon zich de hele middag zien dus toch genoten.

gevist van 12 uur tot 18 uur hw 14,15

aas: zagers en pieren op een dd lijn

dansende toppen

op de gullen beat

peet#780

Met de overgebleven pieren van gisteren (zie bootvangst berichten) ben ik vandaag, dinsdag 9 oktober, naar de pier gegaan in HvH. Cor#186 had onze stek al ruim bezet, want het is een drukte van belang daar, nu de gulletjes het goed doen. Begonnen ca 3 uur voor HW en doorgevist tot ca een uur na HW. Er werd redelijk gevangen, mooie gulletjes van ca 40 -55 cm. Ik zelf had 4 gullen tussen de 42 en 57 cm en was hiermee wel spekkoper. Echter, één mooie gul van wel 60 cm wilde niet naar de kant en dook tussen de stenen met als gevolg een afgeschuurde haaklijn. Om 15.00 uur ging het waaien vanuit het ZZO waardoor de werpafstand minder werd en dus ook de vangsten. Het is wel vreemd dat je nu op de pier net zo scoort als gisteren met de boot op ca 22 mijl uit de kust. Dat zegt toch wel wat over de Kabeljauw/gullen stand in de Noordzee. Maar zolang die jonge kabeljauw er is , zullen de grote wel weer terug komen.



Hartelijke groet Rob#50

na de wedstrijd van zaterdag, gisteravond even het overgebleven aas opgemaakt, met laag water gekozen om maar naar de papbek te gaan dat was geen foute keus, vanaf de eerste uitgooi hebben de hengels niet stilgestaan met het lage water werd er vooral steenbolk en wijting gevangen vaak 2 of 3 tegelijk er zaten ook mooie tussen wijtingen van 30 en een van 34 cm verder een zeebaarsje en mooie grote botten, toen de vloed er een beetje in kwam kwamen ook de gullen in een half uurtje

had ik er 6 van 40-50 cm en diverse losschieters vanwege de te kleine haken denk ik,

maar in ieder geval genoten van het mooie weer en de hoeveelheid vis.

in totaal hadden we tussen de 60-70 vissen.

rob 419 en nico 938.

Medevissers.

Maandag 8 oktober was het de bedoeling om met zijn tweeën het aas van de boottocht van zaterdag op te gaan vissen.

Helaas was Teus vergeten om het aas in de koelkast te leggen. Dus samen met Teus eerst maar naar Rinus van Eagle om aas te halen.

Omstreeks 11.00 uur waren we op de stek in een haven nabij de waterweg en vingen direct al 2 zeebaarzen en 3 botten met het lage water. Leo # 163 kwam ons ook nog even gezelschap houden en ving nog een bot met mijn hengel. Tijdens opkomend water tot aan zowat laag, niets meer gevangen.

Daarna ging het weer los toen de stroming er weer uit was. We hebben gevist tot 19.00 uur en de vangst bestond uit:

2 zeebaarzen, 3 tongen, 8 botten, 2 gulletjes, 3 maatse wijtingen en ongeveer 15 kleine wijting en steenbolken. De vis aasde vlak onder de kant ongeveer op een 30 meter afstand. Dus vissers, er wordt vaak over de vis heengegoid in sommige gevallen, probeer het dus een op verschillende afstanden. De gulletjes en zeebaars aasden op steurkrabben en bleken met schoonmaken vol met deze dingen te zitten. De kleine vis kwam in vlagen met scholen langs en de toppen stonden de hele tijd te rammelen. Felle aanbeten en vaak geen vis aan de (te grote) haak. Als aas hadden we pieren, zagers en springers.

Het is opvallend dat we op deze stek altijd goed vangen met afgaand en laag water.

Martin # 256

Maandag om 19.00 uur begonnen om de zeebaars te belagen aan het strand in de Maasvlakte. Als aas zagers en mesheften aan een jo-jo onderlijn. De eerste paar uren werd mijn aas binnen 5 minuten kaalgevreten. Maar bij het opkomen van het water wist ik binnen 15 minuten 4 baarzen te landen van ongeveer 45 cm. Om 24.00 uur ben ik ermee gestopt want mijn aas was opgebraakt.

Groeten

Johan#494

Broeders en zusters in Petrus.

Was het een mooi, zonnig en vangstrijk weekend of niet?

Slapend (jouw eigen woorden gozer) Eurovisser Arno en ondergetekende hebben afgelopen zondag van 11:00 tot 15:00 gevist in het Beerkanaal thv de Nerefco.

Aas bevroren mesheften, strandstok, balletje lood van 80 a 100 gram, wapperlijn van 50 cm, haak 1 of 1/0 en wachten op de dingen die komen gaan.

Eerst was er weinig zicht en ik ben er nog niet uit of dat aan mijn alcoholconsumptie van de avond tevoren lag OF aan de hardnekkige mist, maar dit terzijde.

Had toch sterk de indruk dat de bevroren messen het iets minder deden dan verse, maar er kwamen toch de nodige botten, baarsjes en baarzen aan de kant. Voor Arno 2 maatse, 45 en 52 cm, de rest werd uiteraard teruggezet.





Ik, zeg de gek, kreeg het alleen voor elkaar om klein grut te vangen en derhalve besloten om naar de Amazonehaven te verkassen.

Toch mijn favoriete stek.

Nog even met de dobber gevist, grote kweekzager en hopen op (nog) betere tijden.

Zoals u ziet leverde dat in de zalige oktoberzon een baars op van 54 cm, lekker dik visje.

Al met al redelijk vis, mooi weer, goed gezelschap, wat kan een visser dan nog meer verlangen

Strakke lijnen, Stipo # 97

hoi ik ben wezen vissen in het noordzee kanaal heb lekker gevangen 8 tongen een bot en een klein aaltje ga zeker nog een keer trug groeten arnold uit Leid

De afgelopen week ben ik een paar keer naar de Maasvlakte gereden om een hengel uit werpen. Dinsdagmiddag 2 oktober mocht het resultaat er zijn. Ik begon met een bot van 33 cm, toen een gul van 48 cm en daarna 5 mooie zeebaarzen waarvan één van 55 cm en één van 52 cm. De grootste was echt maar net in de lip gehaakt, zie foto.



Die van 52 cm zwom zich vast tussen de stenen en omdat het water al aardig hoog stond, kon ik er niet meer bij. Tja, wat moet je dan? Schoenen uit, broek uit en op je sokken het water in want de stenen kunnen scherp zijn. Je moet er wat voor over hebben! Het water was trouwens helemaal niet koud. Maar in januari zie je mij dit echt niet doen. Vrijdagmiddag was het pet, alleen een paar kleine wijtingen kunnen verleiden. Zondag was het ook slecht. Aan het einde van de middag één gul en in het donker 1 mooie tong, 3 gullen, 1 mooie wijting van 30+ cm en een boel kleine wijtingen en steenbolken.



Groeten,

Michiel #164

Gisteren met een berg aas naar de Waterweg. Arjan had nog wat aas over van een dagje Nederlands kampioen bootvissen en of ik het even kon ophalen. Meneer kwam ongeveer met een kilo aas en zo'n 60 niet schoongemaakte scharren voor me. Met 60 scharren en aas dus naar de Waterweg. Geen kip te zien, lekker rustig dus. Vissen en schoonmaken. Een moeilijke combinatie want vanaf het moment dat ik ingooide 19.30 totdat ik naar huis ging 23.00 regelmatig beet. Een bot, een paling, een tong en zo'n 8 leuke gulletjes (40-50 cm) = 2750 gram filet en de nodige lijnbreuken. Met een prima gevoel naar huis. Heerlijk avondje gehad.

Pierre den Hartog Nr. 150

Donderdag 4 oktober 2007 met vismaat Jan Overbeeke en het Hellevoetse gevaar Ferry Christen van 18.30 tot 21.30 uur gevist in de Waterweg (op de landtong net voorbij Rozenburg). Speciaal voor deze stek gekozen, omdat hier volgens insiders de afgelopen dagen behoorlijk wat gevangen werd. Het tegendeel bleek echter waar. De hele avond van alles geprobeerd, lange dwarrellijnen, stalen afhouders, bezemafhouders, met en zonder kralen, kweekzagers, pieren, mesheften, grote en kleine

haken, dichtbij of ver weg, het maakte allemaal niets uit. Alleen Jan (1 bot) en Ferry (1 steenbolkje) wisten een visje te vangen. Ikzelf heb de hele avond geen beetje gezien. Wel regelmatig kilo's apenhaar en andere troep. Verder de nodige onderlijnen en voorstellen verspeeld en een oog van mijn hengel kapot. De stroming was gigantisch en trok de hengels uit de strandsteun. Zelfs ankerlood van 190 gram bleef niet liggen. Een relatief korte vissessie die zeker niet voor herhaling vatbaar is. Of hebben we gewoon pech gehad?

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Water(vis)weg?

Ik had het kunnen weten: Ga niet vissen op 4 oktober!! Niet op diervrijdag!!

Wij (Kees Overweel, Ferry Christen en ondergetekende) waren eigenwijs en zijn toch wezen vissen en wel in de Waterweg. Hier wordt volgens velen en ook volgens Ed Stoop gul gevangen! Nou gisteravond niet! Niet door ons in ieder geval.

We stonden net voorbij Rozenburg richting de kering en waren in het gezelschap van 10 tot 12 andere vissers.

We waren er om 18.15 uur en het zou om 21.30 uur hoog zijn. In het begin een enkel platvisje en steenbolkje gevangen maar dat was dan ook alles. Om 20.00 uur ging het water zo hard stromen dat normaal vissen niet meer mogelijk was. Ik viste met 190 gram ankerlood, maar door al het apegas en wier bleef dit ook niet liggen. Dichter onder de kant (50 meter) ging nog wel maar ook dan had je ook veel last van troep. Het aas kon door de eventueel aanwezige vis ook niet gevonden worden omdat heel je onderlijn bedekt was met gras en wier.

We zijn 21.00 uur gestopt met fanatiek vissen. Er werd door de medevissers ook slecht gevangen.

De vissers naast ons hadden met laag water toen het nog niet stroomde wel een enkel gulletje gevangen, waarvan de grootste net aan de maat was. Voor de rest was het helemaal niets!! Door de enorme stroming en al het troep in het water werd Kees zijn hengel inclusief steun ook nog haast het water in getrokken wat weer materiaal schade tot gevolg had. Met andere woorden een zeer ongelukkige avond!!

Maar goed het kan niet altijd feest zijn. De vorige twee vis avonturen hebben we op de Maasvlakte goed gevangen en dat is toch meer ons terrein.

We hebben al verschillende keren gevist in de Waterweg maar nog niet een goede stek kunnen vinden. Wie kan ons een goede stek in de Waterweg vertellen? j.overbeeke@chello.nl

Rest mij nog jullie veel visplezier toe te wensen en tot ziens aan de waterkant.

Gr. Jan Overbeeke

Gisteren 5 oktober eindelijk na lange tijd weer eens een dagje richting Maasvlakte getogen. Aangezien het mooi weer was maar eens een stek aan de PPGbek opgezocht. Daar kan ik kort over zijn. Een klein gulletje. Naar een uur of wat verkast ri de Waterweg. Daar aangekomen een stekkie opgezocht wat achteraf gelegen daar de meeste stekken bezet waren. Marcel een (nog) niet Eurovisser, ving al snel een tong. Kort hierna een maatse gul. Vervolgens ging het los hij viste met een hengel daar hij er twee niet kon mannen. De ene na de andere maatse gul werd gevangen ik heb overdag nog nooit zoveel gul vanaf de kant gevangen. Het enige nadeel was het vele Apenhaar waardoor je lijn iedere keer vol zat. Ik heb mij deze dag letterlijk en figuurlijk in het zweet gevist. Ik wist ook nog een mooie tong te

verschalken net voor het donker werd. Drie ondermaatse visjes laten zwemmen hopen dat ze wat groter worden. Al met al een geweldige dag gehad en ik kan de sportschool deze week overslaan..

John #99

Donderdag 4 Oktober 2007

Wezen vissen op de waterweg

Eerst wil ik Harry en Eric bedanken voor hun vistechiek die hij mij geleerd heeft.

Jullie hebben veel tijd in me gestoken, ja en me dochter heeft deze mail gemaakt want ik heb geen verstand van computers .

Terwijl ik sta te vissen aan de waterkant, op een leeftijd van 82 jaar.

Kwam Harry en Eric bij me kijken en vroeg wat ik stond te doen.

Hij heeft me verteld wat ik het beste kon gebruiken ,ook wat materiaal heeft hij mij gegeven .(twisters en Shads)

Hij zei tegen me deze spullen kan je bij Kees in de winkel Avicentra te oostvoorne kopen.



En deze zeebaars was 74 cm lang en woog 13 kilo.

Verder had er nog 4 van 58 en 2 van 54 cm ongelooflijk wat een sterke vis is dat.



Was er even ruim 5 minuten mee bezig ,ja ben ook de jongste visser niet meer ,maar wel leuk dat ik dit nog mag mee maken.

Harry jongen hartelijk bedankt voor de geweldige dag van me leven .

Hoop je weer eens gauw tegen te komen.

Jongens nou snap ik hoe jullie vaak zo goed kunnen vangen.

Ik zal jullie zeker eens bellen ,om eens te komen proeven want ik kan ik ze ook nog op mijn leeftijd aardig lekker bakken .

Groetjes Jacobus 1924

Medefanaten,

Zondag om 03.00 uur afgesproken met Teus bij Rats Place.We moesten het aas van andere eurovissers opmaken die de avond daarvoor hadden liggen dobberen op de Grevelingen. Bedankt # 8 # 1021 en # 1064!

Aangekomen op Rats Place leek het wel koopavond en lag er een grote tanker afgemeerd.

Daarom naar een andere stek en jawel daar lagen fuiken. Door naar onze favoriete stek maar gezien de regen toch maar besloten om naar de Waterweg te rijden om daar uit de auto te kunnen vissen. Aan het tij niets gemerkt van de sluiting van de keering, het werd normale tijd hoog. Met hoog nog maar een

grote paling en een bot geland. Weer naar onze favostek omdat het inmiddels droog was. Wij gooiden onze lijnen omstreeks 06.30 uur weer in het zilte en gevist tot 11.30 uur. Op deze stek nog 8 tongen, waarvan een megatong, 1 gul, zes bolken en 11 botten gevangen.



Gevist met pieren, springers en zagers. De tong was een p.r. voor mij en werd gevangen met springers. Moest gewoon pompen om deze naar boven te krijgen, mogelijk ook omdat er een collega tong aan de andere haak hing. Al met al een leuke vangst. Hou ze strak,



Martin #256

Zaterdag een diepgevroren portie mesheften gehaald bij FishTales en daarmee zondag 30 september weer naar de Maasvlakte gereden waar ik mij rond 2.30 uur installeerde na eerst lekker op de A13 bij Delft in de file te hebben mogen staan met heel Nederland die op een mooie zondag niets beter kunnen verzinnen om met z'n allen naar de IKEA te gaan. Ga jullie schamen! Maar goed, het was wederom lekker weer op de stek, niet zoveel zon als vorige week en weinig wind uit het NO. Dit keer heb ik leuk gevangen, ik begon met een mooie schar van 28 cm die de 2/0 haak helemaal naar binnen had weten te werken. Ik heb net hem naar binnen gewerkt, smaakte voortreffelijk. Daarna ving ik een gulletje van zo'n 40 cm, die mocht weer zwemmen maar had daar helaas geen zin meer in. Daarna een flinke aan de haak met het karakteristieke gebonk maar helaas hadden de twee noordzeekrabben die ik ook al had gevangen de lijn verzwakt en de vis heb ik dus nooit gezien, maar het was zeker geen kleintje want ik moest er hard voor werken. Daarna kwam de eerste zeebaars zich melden, 42 cm, niet slecht. Daarna weer een die iets kleiner was dus die mocht weer terug. Daarna, ik denk als beloning, een flinke jetser van 57 cm (nieuw PR)! Als laatste heb ik nog een flinke steenbolk gevangen en zo rond 20.30 uur reed ik weer huiswaards.

Groeten,

Michiel #164

Donderdag 27 September ,wezen vissen op mijn favorieten stek de PPGB ,gevist met opkomend water van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Gevist met 2 haken korte en lange wapperlijn ,als aas pieren ,zagers en mesheften.

Door de harde wind niet ver kunnen gooien ,precies waar de krabben zaten , elke 10 minuten haken leeg

en om de twee uitworpen één of twee haken kwijt. En de tikken op je hengeltop loog daar niet om ,waarschijnlijk door de harde Noordoosten wind zijn de grote krabben richting kant gekomen. Helaas geen vis kunnen binnenhalen.

Rob

Afgelopen zondag ben ik weer naar de Maasvlakte gereden bewapend met mesheften en zagers om zeebaars te bejagen. Aangekomen op de stek bleek dat ik niet de enige was met het idee om zo een mooie zondag door te brengen. Helaas was het zeer treurig gesteld met de vangsten. Ik heb 1 gulletje geland zien worden en 1 zeebaars van horen zeggen. Zelf ving ik 1 zeebaars rond zonsondergang. Maandag heb ik het restant zagers opgevist in gezelschap van twee aardige zeevissers, Alex # duizendnogwat en zijn vismaat Marco/Marko die ook graag Marcel had geheten. Wederom was het niet best gesteld met de vangsten. Ik ving 1 tong en tegelijk 1 gul (doublet) en dat was mijn "vangst van de avond". Daarnaast ving ik nog 3 botjes. Alex ving ook een tong en een mooie gul, wat botjes en een steenbolk. Eerder had hij al een zeebaars gevangen op de Maasvlakte. Zijn maat (geen lid van de Eurovissers, zou dat het verschil maken?) ving helaas voor hem niets. Wanneer begint die prachtige nazomer?

Groeten,

Michiel #164

Op 20 september tijdens mijn vakantie in Zeeland had ik die dag het geluk om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Met opkomend tij toen de stroming er een beetje in kwam kon ik in een half uurtje tijd 4 zeebaarzen vangen aan de shad. De 2 andere baarzen die niet op de foto staan waren allebei rond de 40 cm.



Ik heb het in de vakantie ook nog geprobeerd met Sammy's, maar dat is nog niet gelukt.

Groetjes,

Willem T

28

ben zondag 23 september wezen vissen in de waterweg bij het bolbaken gevist van kwart voor 11 tot kwart voor 3 resultaat 4 aanbeten 1 gulletje 50 cm 1 grote wijting en 2 steenbolken om mij heen werd ook niet best gevangen volgen de keer beter maar weer

groeten arnold ui leiden

Medefanaten,

Zondag 23 september, na een maal van in roomboter gebakken waterwegtong, naar de Waterweg getogen om het overgebleven aas van het avondvissen op de Stella Bel op te maken.. Heb gevist op 2 stekken , dit vanaf 19.00 tot 03.30 uur. Gevist met pieren en zagers. De vangst was gevarieerd: 3 bolken, 1 dikke paling, 1 tong, 2 gulletjes rond de 35 en 40 cm en 14 botten van een redelijk formaat.

En, het aas was nog niet op want de krabben hadden nauwelijks trek in mijn aas.

Martin # 256

Ook vrijdag weer vroeg klaar met werken (ja, je zal die mazzel maar hebben) en dus gauw vissen. Aangezien ik meestal met de vaste maten Leon en Sjaak ga vissen op vrijdag belde ik Leon op vanuit de winkel van Marcel Fish tales met de vraag wat de plannen waren. Leon bleek een pijntje in de knie te hebben en Sjaak moest tot laat werken. Leon gezegd dat ik met een kwartiertje bij hem voor de deur zou staan en was vervolgens snel overgehaald. Plek van handelen zou dezelfde zijn als eerder deze week. Ik viste vandaag met een zeebaarsstok en een strandhengel (vreemd dat ze dit een strandhengel noemen, want ik sta bijna nooit op het strand) Nadat we al enige tijd aan het vissen waren haalde ik mijn strandhengel op en kreeg het gevoel dat ik weer 2 onderlijnen met lood van de bodem aan het halen was. Dit was 10 minuten daarvoor ook al gebeurt. Alleen bleek nu een tong van 42 cm mijn aas te hebben gevonden.



Best een leuke bijvangst. Leon ving in de tussentijd alweer een baars en werd het voor mij toch ook tijd voor zo'n zilvere komeet. Nou, dat duurde niet lang. Net als van de week boog de top van de hengel door tot aan het water. Het zal toch niet waar zijn, alweer een nieuw p.r.? Snel de hengel gepakt

en de lijn strak gedraaid. Maar helemaal niks voelen en ook niet na een paar slagen te hebben gedraaid. Shit, het zal toch niet waar zijn. Wat blijkt nou, die vis wilde zo graag het water uit dat hij alvast naar de kant was gezwommen. Altijd makkelijk. Alleen, vlak voor de kant bedacht hij zich. Helaas te laat en een mooie zeebaars van 50 cm was het haasje.



Ook Leon wist nog een baars te verschalken. Tegen een uur of 7 kwam Sjaak aanrijden. Waarschijnlijk met de bedoeling te gaan vissen. Maar aangezien de knie van Leon ging opspelen besloten hij en ik naar huis te gaan. Sjaak natuurlijk nog even wegwijs gemaakt over de stek en de vangsten. Leon vroeg aan mij een fileermes want hij wilde de baarzen nog even fileren. Nou, hij kan dan misschien verschrikkelijk goed vissen, maar fileren is niet zijn ding. Tsjongejonge wat deed pijn aan mijn ogen. Ik heb dus gauw het fileerwerk van hem over genomen en de baarzen op de juiste manier ontdaan van huid en graten. Het was weer een mooie sessie die zich tot eind oktober wel een paar keer zal herhalen.

Groeten Theo # 48

Ik was op woensdag 19 september vroeg klaar op mijn werk en heb dus de tijd benut om te kijken of ik een zeebaars kon bemachtigen. Eerst even wat aas gehaald bij het Hengelhuis in Maassluis en toen door naar de Maasvlakte. Aangezien er toch een flinke zuidwesten wind stond, ben ik eerst naar de Glooiing gereden met de gedachte de wind in de rug te hebben. Hier aangekomen was het water zo laag dat je zeker 300 meter moet gooien om een beetje water boven je aas te hebben. Hop, naar een andere plek dus. Eenmaal daar aangekomen stond daar inderdaad een goeie zuidwester en was het behoorlijk bewolkt met een dreiging van regen. Mezelf aan de waterkant geïnstalleerd in afwachting wat er komen ging. Wat er kwam, was een oudere man die kwam vragen hoe het was. Terwijl ik met hem stond te praten met mijn rug naar het water hoorde ik ineens mijn slip gieren. Snel naar mijn hengel gelopen, maar was net te laat. Vastgelopen. Jammer, maar het was nog vroeg dus kansen zat. Na weer ingegooid te hebben had ik na 10 minuten alweer een aanbeet. De oudere man die I.V.m. het weer in zijn auto was gaan zitten, kwam luid schreeuwend naar buiten, BEET, BEET, JE HEBT

BEET. Huu, echt ! Ik had mijn hengel nl. al in mijn hand. Na een korte dril van een minuut of 5 was de eerste baars van 50 cm geland.



Dit geeft de burger moet en is de hoop op meer geboren, ondanks dat ik altijd met 1 vis al blij ben. De oudere man ging weg en de rust was teruggekeerd. Wat zit je daar toch lekker. Windkracht 6 a 7, afentoe een bui, het constante geruis van de windmolens, de rook en gassen van de industrie, de toeterende schepen die voorbij komen en het kletsen van de golven tegen de stenen. Heerlijk ! Na een half uurtje krijg ik ineens een verschrikkelijke doorbuiger op een van mijn 2 zeebaarsstokken. Je hart in je keel en de adrenaline komt je oren uit. Na de hengel ter hand te hebben genomen, voel je direct dat dit een grote moet zijn. De dril duurt daarom ook langer dan de vorige keer. Na een stiefkwartiertje ligt er een baars van later blijkt 64 cm tegen de blokken. Nu nog de kant op. Je schepnet ligt dan natuurlijk 10 meter verder en daar is op geen mogelijkheid bij te komen als je aan de andere kant je persoonlijke record hebt hangen. Ja, dan maar aan de voorslag uit het water proberen te tillen. Gelukkig zat er een voorslag op van 9.1 kg en als je hem dan voorzichtig over de stenen sleept, lukt het wel



Jammer dat je zo'n zeebaars niet op de laatste dag van de zeebaarscompetitie vangt, want dan was ik op de 4de plaats geëindigd en had gewoon mee gekund op de Bleu Whale. Hierna nog 2 goeie aanbeten gemist, maar dat kon de pret op dat moment niet meer drukken.



Groeten Theo # 48

Omdat we vorige week donderdag leuk hadden gevangen, hebben we (vismaat Jan Overbeeke en ondergetekende) op dinsdag 18 september 2007 wederom een paar uurtjes aan de Waterweg gestaan. Rond 18.00 uur aangekomen (19.30 uur hoog water) direct de onderlijnen –wederom lange dwarrellijn met haak 1/0, voorzien van enkele sappige pieren of kweekzagers- richting horizon gelanceerd. Dit laatste was overigens niet echt makkelijk, want er stond een krachtige wind recht op de kant. Het is dus maar de vraag of hierdoor het diepe water bereikt kon worden. Hoe dan ook, bij Jan toch al snel een beetje met als resultaat een klein steenbolkje. Vrij vlot daarna kreeg ik zelf een mooie aanbeet met als gevolg een tong van zo'n 35-40 cm. Dat ging dus goed.

Tot het invallen van de duisternis allebei regelmatig beet, maar vaak zonder resultaat. Rond 20.00 uur ving Jan nog een mooie zeebaars van zo'n 45 cm en kort daarna ondergetekende een mooie gul. Daarna viel het stil, terwijl je zou verwachten dat de vangkansen tijdens de avond- en nachturen beter worden. Het tegendeel was blijkbaar waar. Rond 21.30 uur zijn we daarom maar weer naar het mooie Goeree-Overflakkee gereden. Het eindresultaat: Jan 2 zeebaarzen, waarvan één aan de maat, en enkele steenbolkjes. Ondergetekende 2 gulletjes, waarvan één zo'n 50-60 cm, 1 tong van 35-40 cm en 2 steenbolken, waarvan één mooie. Daarnaast allebei nog een paar mooie vissen vlak onder de kant verspeeld. Hoewel niet zo veel als vorige week, toch vis. Alleen jammer van die harde wind. Echt "gevoelig" vissen was er daardoor niet bij. Binnenkort nog maar eens proberen.

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

hallo vissers

wij (marcel en jo)

zijn wezen vissen zondag 16 sept. om 10:00 uur tot 21:30 uur op de nieuwe waterweg

bij de radartoren (of zo als wij hem zien de groene paal)

we hadden pieren, mes heften en inktvis bij ons (inktviss was niets)

binnen 1 kwartier 1ste beet registratie maar helaas niets ,daarna wat het hopeloos

op dat moment was het laag water tot zeker 17:00 uur

ook tot die tijd geen ene beet registratie

maar toen!!! van 18:30uur tot 21:00 uur de ene beet naar de andere

ik zelf had 2 gullen van ongeveer 50 cm a 900 gram 2 wijtingen

en een soort baars we denken een zelf een brasem

mijn maat jo die had qua lekkerheid iets meer geluk

3 tongen waarvan 1tje zeker 45 cm was(wow)

1 gulletje(iets kleiner dan die van mij ha ha)

1 schol en 4 wijtingtjes

wij gaan meestal 2 keer per maand vissen omdat we zelf uit

Helmond en Eindhoven komen is met aas halen bij hengel huis Maassluis

toch 2 uur onderweg

23 sept. ga ik alleen vissen zal dan wel weer van alles meemaken

groetjes aan de eurovissers

hallo,

zaterdag 15 september ben ik wezen vissen op het Calland kanaal. Om 2 uur zat ik aan het water en tot 6 uur gebleven. Ik heb in de tussen tijd 2 scharretjes gevangen. Daarna verhuist naar de Dintelhaven hier was het gelijk raak, maar allemaal klein spul op een paar mooie botten na. Het is toch wel weer leuk als je na een hele middag bijna geen beet heb gehad weer leven te zien op je toppen. Al met al toch weer een geslaagde dag.

Met vriendelijke groet jasper

Afgelopen zaterdag met het lekkere weer op tijd vertrokken richting waterkant om het weer op onze gestekelde vrienden te proberen. We wisten van te voren al dat het geen vetpot zou worden vandaag met het stralende weer en nauwelijks wind maar we hoopte dat de baars in de ochtend nog wat van zich zou laten zien. Dat deden ze gelukkig ook. Ik zelf had al vrij snel een paar mooie aanbeten waarvan ik er 3 heb weten te verzilveren en 1tje helaas snel weer losschoot. Er zat 1 mooie 50+ baars bij en de andere 2 waren rond de 45 cm. Roland liet het een beetje afweten deze dag en wist niks te vangen. Verklaart ook wel waarom hij de eerste plek in de competitie niet heeft weten vast te houden hehehe.

Voorbij het middag uur viel het helemaal stil en besloten we lekker van het zonnetje te genieten en daarna richting huis te gaan.



Groeten Chris & Roland

Na de teleurstellende laatste zeebaarswedstrijd ben ik zaterdag 15 september maar vast gaan "voorvissen" voor volgend jaar. Het was prachtig weer en windstil, dus het water lag er bij als een spiegel. Maar zoveel zon schijnt niet goed te zijn voor de zeebaars. Eerst heb ik het geprobeerd op de plaats waar afgelopen zaterdag goed werd gevangen, maar eens te meer bleek dat je gewoon geluk moet hebben (met het weer) want ze wilden niet bijten. Dichtbij, middenzone of ver weg, het maakte niets uit. De krabben daarentegen waren me dankbaar en zelfs een enkele anemoon schoof aan aan het banket van verse mesheft. Toen maar ergens anders gaan zitten waar het een stuk beter ging. Al binnen 5 minuten lag de eerste op de kant (42 cm). Weer ingooien en binnen 5 minuten een flinke klap op de top en een slappe lijn. Lijnbreuk? Nee toch... Inhalen en ineens begon het touwtrekken. In de golven van een voorbij varende politieboot heb ik de vis op de kant getrokken en met 50 cm was dit een mooie vangst. Wat opvallend was, was dat ze heel dik waren. Blijkbaar zijn ze zich al voor aan het bereiden op de winter. Toch was de vis niet erg fanatiek aan het azen. Ik kreeg veel kleine stootjes, maar weinig echte doorbijters. Daarna werd het stil maar een uur later stond ik toch weer met een kromme top. Deze zwom zich vast tussen de stenen zo'n 10 meter uit de kant en dit resulteerde in lijnbreuk. Balen dus. Daarna ving ik nog één gulletje van 35 cm die de haak heel diep had geslikt. Na een succesvolle operatie door doctor Janssen had ik mijn haak weer terug, maar de patient was overleden. Ik moet toch nog het een en ander bijleren... In het donker heb ik nog gevist met pieren, maar geen beet meer gehad.

Groeten,

Michiel #164

Beste collega's,

Gisteren de waterweg weer eens aangedaan om de zomergul achter de vinnen te zitten. Regelmatig keiharde tikken op de top, maar steeds sloeg ik mis. Tweemaal heb ik er één aangehad die zichzelf helaas in de stenen boorde, maar dat ze er zitten is een feit. Naast me werden in totaal 25 gullen gevangen, zelf hebben wij 3 steenbolken teruggezet. Helaas zijn de haken na 5 minuten al kaal, omdat ook vriend krab massaal aanwezig is in de waterweg.

Maar goed een heerlijke dag gehad en veel aanbeten gehad...ik heb nu al zin in de winter, dan worden ze alleen maar groter!!!!!!!

Karel en Jeroen.

Donderdag 13 september 2007 met vismaat Jan Overbeeke zomaar een paar uurtjes gevist in de Waterweg. Rond 16.00 uur aangekomen (17.00 uur hoog water) direct de onderlijnen -lange dwarrellijn met haak 1/0, voorzien van enkele sappige pieren- aan het zilte nat toevertrouwd. Al vrij snel een voorzichtige aanbeet met als resultaat een mooie bot. Dat beloofde wat voor de rest van de avond ... (en dat was ook zo!). Binnen een uur had ik al een gulletje of vier op de kant liggen, afgewisseld door enkele botten en steenbolkjes. Jan daarentegen had wat problemen met zijn tuigage, met als gevolg enkele vastlopers, nieuwe voorstagen knopen, enz. De vangst bleef bij hem het eerste uur dan ook beperkt tot een paar steenbolkjes. Omdat de gulletjes bij mij bleven komen, is Jan uiteindelijk een vijftigtal meters naar rechts verkast, hetgeen bij hem vervolgens ook vis opleverde. Wat opviel was dat de gul héél voorzichtig beet. Het leek soms meer op kleine platvis dan de grote aanbeten die je van een gul zou verwachten. Soms kwam je zelfs pas tot de ontdekking dat er vis aan zat op het moment dat je je aas wilde verschonen. Daarnaast werd op het laatst van de vissessie het merendeel van de gul gevangen aan kweekzagers in plaats van pieren. Bij daglicht waren echter de pieren en mesheften favoriet.

Uiteindelijk zijn we rond 20.30 uur huiswaarts gekeerd, omdat het aas (bijna) op was en het water inmiddels dusdanig ver was gezakt dat er niet meer fatsoenlijk gevist kon worden. Het eindresultaat: Jan 2 à 3 gulletjes van 40-50 cm, 2 mooie zeebaarzen van zo'n 50 cm., 2 botten en wat steenbolkjes. Ondergetekende 9 gulletjes tussen de 40-50 cm met één uitschieter van zo'n 65 cm., 2 zeebaarzen, 2 botten en ook wat steenbolkjes. Daarnaast allebei nog een paar mooie gullen of zeebaarzen vlak onder de kant verspeeld. Hoe dan ook, een mooie visavond met prima vangsten en schitterend weer. Dergelijke avonden zijn (helaas) op één hand te tellen.

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Hallo Eurovissers,

Vandaag weer eens geprobeerd op de landtong na de mooie berichten hier.

Helaas voor mij geen gul, wel een mooie fint van 45 cm. en een stuk of 7 botjes die te klein waren om op een envelop te plakken en een zeebaarsje van 10 cm.

Was wel lekker weer.

Het was weer feest op de pier. Niet de vangsten, die vielen iets tegen, maar de stemming en gezellige drukte van vissers, die in grote getale op de gulletjes afkwamen. Hoewel ik vandaag van plan was om

op de snoekbaars te gaan, heb ik toch maar weer mijn plannen gewijzigd na een telefoontje van Cor#186 om met hem mee naar de pier te gaan. Dat Avicentra uitverkocht was met de pieren zegt genoeg over de goede vangsten van dit moment, maar het kan ieder ogenblik weer voorbij zijn. Gelukkig kon ik in HvH bij Albatros nog aan pieren komen en om 14.00 uur installeerde ik mij naast Cor tussen wel bijna 20 andere hengels, Zo druk had ik het nog nooit gezien. Maar de pier voorbij het strand was onbevisbaar ivm de overslaande golven door de harde NW wind. Wel goed uitkijken met gooien en ophalen om de 5 - 10 minuten, anders zit je met lege haken en een hoop groen aan je lijn. Een flink portie pieren op de je haak ver weg en dan gaat het wel. Zoals eerder gezegd de vangsten vielen tegen tot 15 minuten voor het hoge water, toen ging het even los en na een klein uurtje was het weer over. Maar uiteindelijk toch met een zak maatse gul weer op de scooter naar huis gereden. Links van mij stonden twee Eurovissers helemaal uit Zuid-Limburg en één plaats verder stond Jos de Jong, ook Eurovisser, die zomaar even tussen het gullen door een mooie zeebaars pakte van 80 cm! Wat een pracht vis en keurig gedrield en geland. Helaas ben ik deze week weer uitgevist, volgende week hopelijk weer met het bootje.



Groeten Rob#50

Hoi jongens,

Ik ben helaas geen Eurovisser(nog niet) maar wil jullie dit toch vermelden.

Ik ben afgelopen zondag 9 september 2007 wezen vissen in de Waterweg.

Ben begonnen vanaf 11:00. Was al redelijk druk.

Toch maar op mijn stekje proberen. Eerste 15 min geen stootje. En toen kwamen ze los.

Vis na vis kwam uit het water ze meeste waren +/- 40 cm.

Een paar jongens uit Den Haag naast vingen verbasend alleen steenbolkjes.

Maar toen kwam het, een klein stootje op mijn hengel. Was helaas te laat dus toch maar even bij mijn hengel staan.

Weer een zacht stootje. Ik de haak zetten. en dacht verdorie een groot stuk plastic aan mijn haak. Maar ineens kwam dat stuk plastic tot leven. Mijn hengel (Shimano Antares 425BX) stond tot de handvat krom.

Het resultaat was deze mooie gul, die je misschien al kabeljauw mag noemen.

Dus jongens er zwemmen nu al mooie gullen in de Waterg weg!!!



Beste zeehengelaars!

Zaterdag 8 september ben ik naar de berghaven van Hoek van Holland gegaan om voor het eerst in mijn leven een harder te vangen! Ik had het hier al eens eerder geprobeerd, maar toen heb ik 1 aanbeet gehad en deze harder zwom zich vast achter de palen. Ik was vroeg op de stek (7 uur in de morgen) en begon mijn hengel op te tuigen en een voertje te maken met brood, havermout en 2 blikjes sardienen. Het probleem hier in de haven is dat het talud spekglad is van de algen. Dus ik had een lang stuk touw aan mijn emmer gebonden om er water bij te doen. Na wat gestuntel begon de sessie. Na een half uur

kreeg ik een mooie aanbeet. Het was weer een grondel of zeedonderpadje, die van de haak viel. Hierna begonnen er een aantal harders te azen. Ook vlakbij mijn dobber... En opeens pakte de eerste harder mijn brood! Mis! Vet balen! Gauw brood eraan doen en weer ingooien. Vervolgens weer een aanbeet. Weer mis! Hierna was het wel raak! Weer een mooie wegloper en het gevecht begon. Na een dril van ongeveer 10 minuten was de harder rijp om geschept te worden. Ik pakte mijn schepnet met lange steel, maar ik kan er net niet bij. Ik wilde toch dichterbij de vis komen en toen... gleed ik het water in!!!! Ik kwam op het met algen besmeurde talud terecht en gleed tot mijn heup in het water. De vis had ik gelukkig nog en kon ook geschept worden. Snel het water uit en na wat gestuntel ben ik weer bovenop het talud gekomen. YES! Wel mijn eerste harder, weliswaar met een nat pak, maar ach... Gauw onthaakt een foto gemaakt en eerst een sigaretje gerookt om bij te komen. Vervolgens mijn sokken uitgewrongen en verderop een nieuwe voerplek gemaakt!

Hier kon je beneden het talud op de stenen staan, dus dat was wat veiliger. (laag water) Ik heb weer een voertje gemaakt en ik was weer back to business! Na een half uurtje, weer een mooie wegloper en hangen!!! Nummer 2 was gehaakt! Hier kon ik de vis na een mooi gevecht makkelijk naar het schepnet dirigeren. Zo blij als een kind! Deze plek was hierna wel verstoord. Ik besloot nog even te proberen. Maar na een uur geen beet meer gezien te hebben, besloot ik naar de Pier van Hoek van Holland te gaan. Hier heb ik het nog een kleine 2 uurtjes geprobeerd om zeebaars te vangen met een lepeltje, maar dit was mij niet gegund! Super voldaan ben ik vervolgens naar huis gegaan! Maar wat een sterke vis, die harder!!!!

Groetjes en veel visplezier!

Marcel uit Amersfoort

Vandaag 06-09-2007 weer even wezen vissen in de waterweg.

Van 18.00 uur tot 00.15 uur. Helaas was toen het aas op, want ze deden het nog prima.

Gevist met pieren en zaggers of een cocktail van beide.

2 hengels, 1 met een jojo, de andere met 2 wapperlijntjes.

Afstand +/- 120 / 130 meter.

M'n vader weer meegenomen, zodat hij lekker kon azen, en ook eens een visje naar binnen kon draaien.

Het viel op dat de vis direct bij opgaand water begon te azen.

Het was om +/- 21:15 uur dat de eb er lekker uit was, en meteen was de gul weer volop aanwezig.

Daarvoor bijna geen stootje gezien!

Tot 24.00 uur 13 gullen weten te landen. Alles weer tussen de 40 en 55 cm.

Wat me wel erg opvalt, is dat de vis niet fel aast. Op aanbeten, vergelijkbaar met een gehandicapte platvis, heb ik ze gevangen.

Natuurlijk waren er ook wel felle aanbeten, maar veel meer kleine tikjes...

Het is zelfs voorgekomen dat ik een gul van +/- 50 cm niet had gezien, op een paar hele kleine tikjes na, en echt bij geen overdreven stroming v/h water...

Gewoon af en toe een tikje, ik had het gevoel dat de haak echt moest worden gezet, ipv dat de vis zich zelf vastvreet.

Ik ben zelf meer een bonkende harde aanbeet gewend van meneer gul... Begrijp niet helemaal hoe dit komt?

weer een fotootje met de mobiel.

Valt niet mee in het donker een fotootje maken... Excuses daarvoor...



Bonkende toppen,

KeesU

Woensdagavond 5 september had ik me door Leon #1 laten verleiden om onze tongenstrijd een keer over te doen. Nou snap ik waarom, want Lee was zwaar in vorm en ving 8 tongen, terwijl ik het met een botje moest doen. Wat was het verschil? Het enige verschil was dat Leon met nylon viste en ik met gevlochten. Behalve dat in de weinige stroom nylon de onderlijn beter op de bodem houdt, kent het ook meer rek en is dus minder gevoelig voor de klappen die golven iedere keer op je lijn geven. Ook gebruikte hij andere haken: nordic benches, terwijl ik het nog altijd bij de standaard palinghaken houd. Maar daar zat het verschil, denk ik, niet in, want de haakbocht was net zo groot.

Toen Leon wegging ben ik omgeschakeld en dat leverde inderdaad nog wat tongen op, maar het beste tijt was al weer voorbij. Jammer, maar weer een ervaring rijker. Om het af te leren ben ik op de terugreis nog even gestopt in Rotterdam, maar hier kwam ik in 3 uur tijd niet verder dan 2 tongetjes.

Gilles #59

Woensdagavond 5 september 2007

Vangstbericht van pier van Hoek van Holland.

Hier klein verslagje van onze WDA , Rob #50, Bjorn#152 , en ondergetekende hebben deze avond het aas opgevist , ook deze avond beten ze niet zo talrijk als de vorige avond , maar het goede weer maakte er een fijne visavond van .

We moesten ver gooien, door de sterke eb -vloedstroom bleven onze tuigjes-loodjes [200gr] wegllopen , maar gewoon op tijd vissen ,dan bleek dat je vis had of niet.

Bjorn kon helaas niets vangen , Rob had 1 gulletje , bij mij bleef het bij 4 gulletjes deze avond

Om 23.00 ingepakt en tevreden naar huis.





Gr Koos#147

Ben gisteren en vandaag wezen vissen op de waterweg.

Heb gisteren gevist van 20:00 tot 22:00 met zagers en pieren en gevist met 1 hengel.

Ik viste met een jojo het resultaat was 7 gullen.

Vandaag wezen vissen met rob op de waterweg zijn rond 08:00 begonnen en tot 14:00 gevist.

Gevist met zagers en pieren samen wisten we 28 gullen te vangen.

Echt een topdag gehad nu weer ff werken maar ben snel terug op de waterweg.

mvg ray#1070

Dinsdag 5 september met Rob en Erik op de tong. Plaats van handeling was de Waterweg in de buurt van Rotterdam. Met z'n drieën gevist van 19.00-24.00 en gezamenlijk 1 tong en 3 botten weten te landen. Oef, als het de rest van de laatste vakantieweek maar beter wordt....

Gilles #59

Na het succes van gisteravond ben ik vandaag dinsdag 4 september weer naar de pier van HvH gegaan en heb daar enkele uren gevist met oa. Michiel#164, Theo#48 en Albert#229. Hoe wel het tij en de plek ongeveer hetzelfde was als gisteren, was de vangst minder. We hadden allemaal wel gul, maar niet die aantallen van gisteren 2 - 5 per man, niet slecht maar de verwachtingen waren hoger. Je moet ze wel in het diepere water zoeken, gooi je niet ver genoeg, ga dan naar de "Zweedse Geul" het stuk waterweg tussen Poortershaven en Maassluis. Daar zit op 50 meter al in de vaargeul. Ga het vandaag maar weer proberen, want het aas is nog steeds niet op.....



Groeten, Rob#50

Dinsdagavond van 18.00 uur tot 22:15 uur wezen vissen in de waterweg. Opgaand water en de wind in de rug. Verre worpen resulteerden in snelle aanbeten van onze grote vrienden gul. Blijkbaar waren ze met grote getalen aanwezig... Na 4 uur te hebben gevist met 2 hengels heb ik 21 gullen en een tong weten te vangen. Kolere wat krijg je daar armen van! Ik was blij als tie weer op de kant lag! En dan stond de andere hengel al weer te klapperen... Nog net geen spierpijn vandaag...

Ik kan me niet herinneren dat ik zo veel vis op één avond heb gevangen. Onvoorstelbaar... Ik wilde even gaan relaxen en ging zonder hoop naar de waterkant, daar de vorige paar keer vissen nauwelijks iets opleverde. Gevist met zagers en pieren of een cocktail van beide. Eigenlijk niet stil gelegen... Een hengel met een Jojo, de andere met 2 wapperlijntjes. Met een lamme arm nog een fotootje gemaakt om dit verhaal kracht bij te zetten.

Er zit dus weer volop gul. Excuses voor de slechte kwaliteit foto gemaakt met mijn mobiel... De meeste gullen tussen de 40 en 50 cm.



Mvrgr.,

KeesU.

Zoals ik al eerder schreef, nu de riviertong het laat afweten, ben ik weer naar mijn oude stekken gegaan, onder andere de pier van HvH. Het is de hele week al feest langs de waterweg-noordzijde vanaf Maassluis tot aan HvH. Tijdens mijn dagelijkse scootertochten langs de Waterweg zie ik regelmatig gullen landen en allemaal van een redelijk formaat.

Dus met het verzamelde, overgebleven aas van de Oosterscheldetocht van zaterdag jl, zijn wij Cor van Rij, Koos Hubbers en ondergetekende ondanks de stevige Noordwester naar de Hoek gegaan en hebben daar gevist vanaf ca 3 uur voor het HW. Michiel#164 belde af helaas en Albert#229 terug van vakantie uit Scandinavië kwam ook even buurten. Een mini eurovissers-meeting dus. Vanaf de eerste

ingooien was het raak, Bolk, giga Wijting en vnl. Gul van een leuk formaat als kantvis 40 - 55 cm. Koos scoorden het hoogst met 12 gullen, ik had er vijf, maar gooi ook niet zo ver en Cor had ook een paar flinke en een hele grote wijting, die wij eerst voor gul aanzagen. Mijn rechter buurman, een onbekende visser had er ook meer dan tien. Aangezien ik nog steeds een meeneem verbod heb van thuis, verdwenen mijn gullen om en om in de zakken van Koos en Cor, die beiden een flink maal mee naar huis namen toen wij om 22:00 uur, twee uur na het hoge water en een flinke bui weer naar huis gingen. Al met al een hele productieve avond gehad.



Groeten Rob#50

Vandaag 2 september wezen vissen.

Vanwege de slechte berichten over de waterweg besloten we het in de Dintelhaven te gaan proberen. s'morgens om kwart voor 6 voor het eerst ingegooid en rond 12.30 weer voor het laatst opgehaald.

Het weer was prima lekker zonnetje en windje in de rug.

Best leuk gevist regelmatig beet vooral net na de schemering,

Totaal vingen Marco en ik 22 visjes, botjes, wijtinkjes en wat grondeltjes.

Marco had nog 1 mooie maatse bot.

Al met al een geslaagde dag al was de vis dan (te) klein maar tenminste wel voldoende leven op de toppen en dat is toch ook wel weer leuk

Groeten
Eric Vermeer

MIJN EERSTE KEER ZEEVISSEN !!!!!

Op zondag 2 september was het zover. Mijn ome Leon was net terug uit Jamaica en hij had me voor de vakantie beloofd dat ik mee naar zee mocht als ik in badje 6 zou zitten met zwemles, nou, dat zit ik al 2 weken, dusse.....!!!!

Nou had ik met mijn net 5 jaar nog geen ervaring op zee, wel op binnenwater, waar ik al 2 jaar lang voortjes vang die ome Leon gebruikt als aasvissen.

Dus was ik vandaag al vroeg wakker en had mijn moeder al 36x gevraagd wanneer ik nou eindelijk opgehaald zou worden, ook was ik al 3x naar de wc geweest, ik was toch een beetje nerveus zeg maar !

Het doelwit was vandaag een bot, en we schatten onze kansen het hoogst in bij de Dintelhaven, waar mijn oom 2 spinstokken voor me neerzette met daaraan een paternoster. afhouders en haakje 8.

Als aas hadden we zagers en kleine wormen, die zagers vind ik trouwens maar niks want die bijten.

Al snel had ik beet en begon in te draaien, sjonge wat gaat dat zwaar zeg, maar eenmaal boven had ik mijn eerste zeevis ooit te pakken, een grondel !



Ik vroeg mijn oom of deze vis niet giftig was en dat was gelukkig niet zo, dus haalde ik hem van de haak, bekeek hem nog eens goed en gooide hem terug het water in.



Tja, ik was erg hyper van deze vangst dus moest meteen weer even plassen, ome Leon zat erg om me te lachen. We zetten nieuwe zagertjes op de haken en gooiden opnieuw in, een paar meterjes uit de kant. Ik zat net aan mijn Fristi toen de hengeltop enorm begon te beuken, voor ome Leon iets kon zeggen had ik de stok al vast en zette de haak. Ik begon te draaien maar halverwege hield ik het niet meer, het was eigenlijk te zwaar. Ik vroeg of Leon wilde helpen maar die zei: "niks ervan, spierballen spannen, hengeltop hoog houden en doordraaien" ! Gelukkig had ik van de week nog spinazie op en kreeg zo met mijn laatste krachtinspanning een enorme vis boven, het was een grote bot, en daar waren we voor gekomen!!!



Ik was daar best een soort van blij mee, zelfs zo blij dat ik meteen weer even moest piesen ! Ome Leon was erg trots op me en we deden even een "high five". Eigenlijk wilde ik die bot houden maar ik moest hem terug gooien, het was echt een hele mooie hoor!!!



Ome Leon vertelde dat hij op Jamaica ook een bot gevangen had, maar dat ze daar geen oranje maar blauwe stippen hebben, zie ook hieronder op de foto.



We hebben nog een uurtje doorgevist, en daarin ving ik nog 4 grondels, ik vind het wel heel raar dat ik na elke vangst meteen weer moest plassen!

Van de terugreis heb ik weinig mee gehad want toen lag ik in diepe slaap, best vermoeiend dat zeevissen !

Volgende keer gaan we op de steenbolk, misschien zelfs wel een zeebaars of een tong, ik heb morgen in ieder geval heel wat te vertellen aan mijn nieuwe juffrouw in de klas !

Tot de volgende keer !!!!

Falk #1, junior Eurovisser !!!

Hallo zeevissers,

1-9-07 -s, nachts geprobeerd op de Rozenburg landtong specifiek op de tong ,met opkomend water.

Hetzelfde verhaal als eergisteren, weer geen stootje, tot half 9, kreeg opeens een klap op die top ,dacht echt hehe eindelijk een zware supertong, maar was te zwaar want m,n hengel en molen begonnen al aardig te kraken, komt er opeens een dikke zware gul van 56 cm. boven, moest erg voorzichtig zijn met m,n zelfgemaakte (voor het eerst) onderlijntjes met afhoudertjes, Gamakutska nr. 6 haakjes, uiteindelijk toch geland. ik blij omdat het spul toch goed in mekaar zat.

5 min. daarna een schar van 29 cm.

Wou net weg gaan, maar wie heeft dat nog nooit meegemaakt.

Vrijdagmiddag bij FishTales in Schiedam aas gehaald en wat bijgeklets. Daarna naar de waterkant gegaan, eerst richting Calandkanaal gegaan maar het enige wat daar boven water kwam waren grondels en steenbolken. Daarna naar de waterweg gereden om daar rond laag water nog wat tong te proberen te vangen. Daar inderdaad wat tong gevangen.

groeten Erik #331

Donderdagavond 30 augustus 2007 van 19.30 tot 23.30 uur (omstreeks 22.00 uur laag water) met vismaat Jan Overbeeke en echtgenote Lenie geprobeerd een paar mooie zeebaarzen te vangen aan de Stenen Glooiing. Bij aankomst stond het water nog te hoog, dus eerst een uurtje met kunstaas staan gooien bij de houten schotten. Toby-lepel, Sammy- en andere pluggen, shads, maar dat mocht niet baten. Geen beetje gezien. Rond 21.00 uur dan maar verkast naar de Glooiing en overgeschakeld op een lange dwarrellijn, voorzien van een rolloodje van 50 à 60 gram, haak 1 of 1/0 en een hele kweekzager. Al vrij vlot een mooie aanbeet. Zeebaars!!! Maar jammer genoeg loste deze vlak voor de kant. Daarna nog een paar botjes gevangen en één scholenbaarsje. De grote jongens (en dames) hebben we helaas niet meer gezien. Bij de overige aanwezige vissers waren de vangsten ook niet best. Ondanks de tegenvallende vangst, toch een prima avond gehad met droog weer en weinig wind.

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Hallo zeevissers,

Gisteren wezen vissen op de landtong Rozenburg Nieuwe Waterweg van 00.00 t/m 06.00 uur.

Van 00.00 t/m 05.45 geen stootje gehad (dat met laag water vissen daar is echt niks) daarna een mooie tong en een mooie wijting,helaas was m,n aas op dus moest ik weg.

Wat ik nog wel even wou melden is wat voor kolerezooi sommige mensen achter laten daar,niet te filmen,complete maaltijden,bakjes,blikjes,kapotte lijnen,plastic, etc.,kom op mensen (voor degene die zich aangesproken voelen) neem ff een plastic tasje mee voor je rotzooi,zometeen wordt het door een of andere instantie gesloten,zijn we weer een mooie stek armer!

Ennuh nog wat,rij een beetje rustiger daar,ben geloof ik 12 dooie konijnen tegengekomen compleet aan flarden gereden,ook nergens voor nodig,toch?

Strakke toppen gewenst van een zeevisfanaat.

Na het debacle van afgelopen zaterdag tijdens de ZBC-wedstrijd, waarbij ik 3 ondermaatse baarsjes (30cm) wist te vangen, ben ik gisteravond terugggegaan om mijn kater weg te poetsen. Met 3 ons zagers en een ingevroren makreel hoop ik op een paar kneiters. Ik was er om 21.30 uur en mijn karperhengel opgetuigd en beaasd met een makreelkop. Mijn strandstok heb ik met 3 zagers beaasd en deze ingegooid. Nog voordat ik de hengel in de steun heb geplaatst, voelde ik al een harde ruk en daarna niks meer. Bij het inhalen voelde het alsof er geen vis aan hing, tot bij de stenen. Een baars van 45 cm had zich aan mijn zagers vergrepen. Na een uur heb ik de makreelkop vervangen met zagers. Na 10 minuten begon mijn karperhengel te zwiepen. Dat was een baars van 55 cm. O wat een sport. Hierna ving ik nog 2 van 40cm en 1 van 30 en die mocht weer terug om zijn familie te mobiliseren om aanwezig te zijn bij mijn volgende sessie.Om 02.30 uur ben ik ermee gestopt vanwege het opkomend water.

Al met al een heerlijke avond met weinig wind en geen regen.



Groeten

Johan#494

Afgelopen zaterdagavond 26 augustus ben ik voor het eerst in lange tijd weer eens wezen vissen aan het Caland kanaal, direct links waar de landtong begint, bij de radarpost. Een goede gelegenheid om mijn nieuwe visgerei uit te testen. Ik had zelf in de middag mesheftschelpen opgevist in de grevelingen en wilde ook eens proberen of ik daarmee wat platvis kon verschalken. Direct na de eerste worp (~10.00 uur) kreeg ik een aanbeet zoals ik dat in geen jaren heb gezien... De hengel werd uit de standaard gerukt en met geluk wist ik hem nog net te grijpen voordat hij het Caland kanaal in zou zijn verdwenen. Met het nodige pompwerk kreeg ik de vis uiteindelijk tussen de stenen uit. Het bleek een joekel van een gul te zijn, 70 cm. Kort daarna heb ik nog een iets kleinere maar meer dan maatse gul gevangen, ook aan de mesheft. Opvallend was dat ik alleen aanbeten kreeg als ik echt ver naar het midden van het kanaal gooide, dicht langs de kant (<140 m) kreeg ik geen aanbeet. Al met al een zeer goede vangst en voor mij een record formaat gul (althans een formaat dat ik niet eerder vanaf de kant in Nederland heb gevangen)

Groeten

Otto van den Berg

Dinsdag 29 augustus nacht wezen vissen op een geheime plek van een vis maatje van mij. Kreeg nog net geen blinddoek om.

Ik weet alleen dat we in het beerkanaal waren. Het was daar erg diep en als je niet snel inhaalde zat je gelijk aan de stenen vast.

Maar goed nu de berichten, als eerste dit zijn eerlijke berichten en niet uit mijn duim gezogen.

De eerste inworp een klein tikje op mijn hengel. Een tong. Daarna nog een grote bot en veel kleintjes.

Ja die kleintjes zwemmen weer. Na 12 in de nacht geen tik meer gezien. Hoog water kwam eraan.

Mijn maat een tik op zijn hengel. Zijn hengel lag op de grond. Hij halen halen, maar helaas kwam vast te zitten aan de stenen. Toen ik zo'n zelfde knal. Ophalen en ja hoor dikke paling. Daarna nog wat palingen gevangen. Mijn maat vertelde gooi nou een keer ver de geul in okee Rond 5 uur klein tikje een gulletje. Daarna nog een en nog een. Ik snap daar niks van. In de zomer en gul vangen. Om mijn totale gulle vangst te vertellen. Het waren er 10. Echt waar. Ik kwam voor de tongenvangst.

Nou deze plek ga ik meer opzoeken.

Winnie

maandag wezen vissen op de steenen glooiing we hebben gevist van 12 tot 4 het was niet echt veel ik heb 2 baarsjes gevangen 1 van 45 cm n 1 botje. opvallend was dat die 3 vissen werden gevangen op nog geen twintig meter van uit de kant. ik heb gevist met zaggers. ook heb ik niet echt veel beet gehad ik hoop op wat betere tijden met wat meer vis.

groet jasper

Zaterdagavond 25 augustus sinds lange tijd weer eens naar mijn favoriete baars stek getogen. Helaas moest ik 's morgens werken en kon daarom niet aan de ZBC deelnemen. Om 20.00 met laag water begonnen, en doorgevist tot 23.00.

Ondanks dat er behoorlijk wat vissers waren heb ik niet erg veel vis gezien, misschien omdat ik te vroeg weggegaan ben? Om 22.30 kreeg ik de enigste aanbeet van de avond en ving een baars van 58 cm, op een donkerblauw twister met rood achtige staart.

Gr Ber#168

Hallo heren; Ad en ik (Sjoerd) zijn zaterdag even wezen vissen van 11.00 tot 16.00 aan de waterweg het was prachtig weer. Bij aankomst was het water vrij rustig en zag er lovig uit.

Gauw de hengels uitstallen en gooien maar . Mijn eerste worp was een misser de de spoel sloeg vast.

De andere worp was al gelijk al raak een mooie grote gul zat eraan

De vissen zaten vrij dicht aan de kant, maar we moesten wel snel de vis binnen halen.

De vangst was 4 mooie grote gullen en een mooie tong en een paar kleintje die weer terug mochten

Ondanks de vangst was het toch een mooie middag aan de waterweg.

Hopen maar dat de volgende keer ook zo mooi is

heren de groetjes en en veel vis plezier Ad en Sjoerd

Zaterdag 25-8 van 14.00 uur net na hoog wezen vissen op de papegaaiëbek op de maasvlakte.

Na aankomst bleken er al een stuk of 10 medevissers te staan.

Wij vol goede moed de hengels ingetuigd en voorzien van aas en toen op verschillende afstanden ingegooid.

Heel de middag tot 18.00 veel aas aan de krabben gevoerd maar verder geen stootje gezien.

Ook de andere vissers naast heb ik niets zien vangen.

Helaas, een schitterende dag wat betreft het weer maar de voor wat betreft het vissen diep triest.

MVG Kees

Ik kwam om 11.00 aan op station hoek van holland. In de berghaven zag ik een vis tegen de kademuur opschrappen en na wat brood te voeren en een uurtje gewacht te hebben kreeg ik het vertrouwen van de vis. Halverwegen de dril schoot de vis helaas los en er was geen harder meer te bekennen in de haven. Toen ben ik verkast naar de DSM fabriek en hier voerde ik een papje van brood gemengd met water. Ik gooi dan ballen die een mooi wolkend effect geven in het water. Helaas had ik na 2 uur nog geen beet gezien. Opeens zag ik verder op de waterweg activiteit in het oppervlak. Het waren harders die op de drijvende stukjes brood van het voerspoor afkwamen. Door constant te blijven voeren gaf ik ze steeds meer vertrouwen, maar de vissen belven extreem voorzichtig. Gelukkig wist ik toen het alweer bijna ep was een mooi exemplaar te haken. Na een spectaculaire dil kon ik een harder landen van 58 cm. Omstanders maakte een keurige foto!

Een moeilijke dag dus maar wel een heel mooi resultaat.



Groeten,

Pieter Beelen

medevissers

zaterdagavond geprobeerd met mijn neef Richard #1082 en kamaraad Marcel de tong en gul te belagen op de waterweg, het was helemaal nix een paar bolkje en thats it, oorzaak zoet water, later in het beerkanaal nog op zeebaars met de wapperlijn geprobeerd maar geen beet, tja dit soort dagen zijn er ook bij.

Op zondag naar een voor mij bekende stek gereden om ff de zeebaars of makreel te ontdoen van zout water, opeens hoor ik een bekende stem het was Kevin #145 met volle bepakking op jacht naar vis. kom derbij Kev we gaan makreel scoren. want ik zag de sterntjes al in het water duiken, na een paar worpen hadden we wat makreeltjes in de ton liggen. horen we opeens. ja politie mag ik de papieren heren, hahaha het was Damian #954 die ook ff kwam checken, kom derbij damian gezelly een kleine zbc meeting.

Na enige worpen konden we zo nu en dan makreel scoren, en opeens hadden we alledrie de hengels krom staan tja kicken en fun dat was het woord. we hebben alledrie elkaar geholpen met het landen echt top van de mannen. uiteindelijk zo ongeveer 50 makrelen voor ons en ook nog 1 dikke polak voor Kevin tja finten had hij ook maar die wilde we eigenlijk niet tellen, al was de sport er niet minder om.



Een gave dag gehad en met het slachten van de makreel ook nog een zeebaars gezien die effe een kop van een makreel zonder pardon naar binnen slokte, hadden we die maar een een dobber met haak gemonteerd, verder was er ook nog een zeehond te zien. ook leuk toch, we hebben dikke fun gehad met die kleine pit bulltjes van de zee

al met al een gaaf weekendje.

groetjes ron#467

Ik ben dinsdag avond naar Scheveningen geweest.

We waren in totaal met slechts 3 vissers op het zuider havenhoofd, heeft denk te maken met de slechte vangsten afgelopen weken. Ik had geen klagen, ik heb 3 tongen weten te vangen rond de 30 cm en 2 kleine aaltjes, van 9 uur tot 2 uur gevist, in het begin een harde zuid westen wind die rond 10 uur afnam tot een windkracht 2 a 3.

Heerlijk gevist met een gezellige visser naast me die een hele mooie tong (40 cm) wist te verschalken

Groet Wim Schouten.

Wat ik 31 juli al schreef, de tongen doen het niet meer zo goed stroomopwaarts op de rivier. Oorzaak het vele zoete water dat uit Duitsland deze richting op komt. Maar het kon mij toch niet weerhouden om met de overgebleven zagers van de Zeebaarscompetitiedag van afgelopen Zondag, even naar mijn vaste stek (Rat's Place) aan de Nieuw Maas te gaan. Tot mijn verwondering was ik de enige en dat zegt genoeg. Of het moest zijn dan men niet meer tussen de achtergelaten rotzooi van de "heren" sportvissers van dit weekeinde wilde gaan zitten, wat een troep lag daar. Nog even en deze superstek wordt ook afgesloten. Ik heb personeel van de aangrenzende bedrijven gesproken die zich groen en

geel ergeren aan het gedrag van deze "heren". Dus heb ik maar een mini "opruimdag" gehouden en de boel in twee plastic zakken verzameld en thuis in de container gegooid. Ik hoop dat een ieder die dit leest de zaak eveneens schoon wil achterlaten, anders is het geheid over daar.

Oh ja, ik heb nog gevist ook:.....Mijn sessie was van LW ca 13.00 uur tot HW 18.00 uur met als resultaat één tong van 36 cm en verder alleen krabben. Ga toch maar weer naar de Pier van HvH de volgende keer.

Groeten Rob#50

Zondag weer meegedaan met de zeebaarscomp.

Qua weer zag ik het niet zo zitten veel zon is naar mijn idee niet goed voor de baars .

We moesten het maar het beste er van maken . Paul zou voor het aas zorgen dus kon ik de kleine de fles geven wand je moet ze thuis toch het gevoel geven dat je niet alleen voor het vissen leeft . De wedstrijden duuren wel erg lang ! en dat moet je dan maar weer verantwoorden . Maargoed Paul had weer mooie aas en het duurde dan ook niet lang of de eerste baars van 35 cm hing al aan de haak gevolgd door een maatse baars van 37,5 cm . Na zo'n 2 uur te hebben gevist was daar een mooie run en daar lande ik de grootste baars van de dag 51 cm . De druk was er af en konden we weer wat andere stekken gaan bezoeken . Waar we ook heen gingen de baars zat overal ,niet groot maar toch. In het Hartelkanaal kregen we nog bezoek van oom agent die graag onze vispas wilde zien ,hij bleek zelf ook lid te zijn van de Erovissers en na hem te hebben verteld dat het hier om een wedstrijd ging ging hij toch het hele rijtje af ??? om te controleren op de vispas .

Zelfs de nr 1 leon moest hem laten zien hahahaha...

Gr Ricardo #119.

Kreeg Zondag van Pieter Beelen uit Limburg weer een mail over zijn resultaten in de Europoort.

Vind het wel bijzonder dat iemand bij zijn eerste pogingen al direct succes heeft!



"Ik heb vandaag weer bij Hoek van Holland gevist. Begonnen op de pier op harder maar kreeg geen beet. zag 1 vis. Daarna naar de Berghaven geweest waar ik tussen de palen een schitterende (en mijn 1e)harder ving van 60 cm. De vis gaf goede sport aan mijn lichte hengel en 0,20 mm nylon. Na een aantal foto's mocht de vis weer terug. Daarna nog even op fint gevist en wist er 5 te vangen tot ongeveer 35 cm. Alles met grote enkele haken. Slechts 2 lossers. Dus wederom een super dag! Het was wel erg druk op de pier vanwege het mooie weer. Je zag regelmatig finten spetteren".

Groeten Pieter Beelen/Rob#50

ik ben geen lid maar kijk elkedag op deze site ik ben wezen vissen in het noordzeekanaal van 19 uur tot half 3 heb 4 tonnetjes en een paling gevangen ik had nog geluk verder werd er niks gevangen op een tongetje en een bot na ik viste met pieren en dwarrellijn van 50 cm haakje 6

groeten a Banning uit leiden

Donderdag middag, had ik Henk aan de telefoon.

"Er worden mooie gullen en scharren gevangen in het Calandkanaal" vertelde hij, wij gaan straks weer een poosje.

Henk kon voor mij ook nog wat aas regelen, dus ik er ook heen.

Henk en Janet stonden er al, met een collega van Henk en binnen 5 minuten dat ik er was ving hij al een gulletje. Net aan de maat, maar het was er 1. Snel naar de auto mijn spullen gepakt, en naast Janet plaats genomen. Gilles kwam ook kijken en ging aan de andere kant van Henk zitten, een 50 meter verder. Henk ving nog een gulletje, en een mooie schol. Janet verspeelde een gul, en dan kan je beter de eerste paar minuten maar even niets zeggen, want dan is er niets meer veilig volgens mij.

Zelf ving ik een wijting van 13 cm, en een schol van 25 cm. Janet ving ook nog een schar van bijna 30 cm. De rest van de avond ving Gilles als enige een paar gulletjes, bij ons waren alleen maar mini wijtingtjes te vangen, terwijl ik met haak 2 viste. De laatste inworp had ik haakje 10 gemonteerd met een hele pier erop, en toen ving ik dus 2 wijtingtjes tegelijk. 1 van 12, en 1 van 13 cm. Om half tien zijn we gestopt.

Dus als je geluk heb volgende week, en er blijft een schooltje gulletjes bij je in de buurt dan kan je een mooie avond beleven, maar dan moet je wel met een grotere haak vissen dan als je wijtingjes wilt vangen. Ik ben benieuwd hoe het afloopt.

Arjan #8

Zondag 5 augustus een wanhopige poging om de tong overdag te belagen met een paar dagen oude zagers.

Het weer was prachtig de locatie (waterweg, diep water) alles zat mee zelfs het mooie afgaande tij, maar de vangsten vielen enigzins tegen ikzelf had 2 tongen en 3 botten en mijn maat Hans 514 wist er toch nog 7 te pakken, gevestigd van 08:00 tot 14:00 uur en samen een halve kilo zagers opgevist daar de haken (na timing) iedere 6 minuten gewoon kaal waren door de krabben. De bot was wel redelijk actief ik pakte er nog 9 en mijn maat 5, dat zorgde nog enigzins dat we de bewegende toppen niet miste. En ditmaal geen onderscheid te merken tussen de aanbeet van een tong of bot het was allemaal erg zwak vwb aanbeten. En ik wil op de site Ricardo 119 feliciteren met de geboorte van zijn dochter van maar liefst 9 pond (dat is pas een echt record waar je supertrots op mag zijn)!!!!!!

Groeten Carlo 436

Drie dagen Europoort: hoewel niets bijzonders te melden op vangstgebied, toch maar weer eens een vangstbericht gemaakt na een lange periode van stilzwijgen. Ja, het tongenvirus had mij te pakken maar nu de vangsten door de aanvoer van het veel zoet water teruglopen ben ik weer mijn normale kantstekken gaan bezoeken. Vangstberichten over tongvangsten werden er toch al genoeg geschreven.

Zoals gezegd de laatste tongensessie van afgelopen dinsdag 31 Juli was geen beste. Op mijn vaste stek aan de Nieuwe Maas ontmoette ik s' morgen al een 5-tal Eurovissers die daar een nachtsessie hadden beleefd. Gezien het aantal uren vistijd was het resultaat voor mij niet veelbelovend toen ik mij ca 06:00 uur installeerde. Het duurde tot 08:30 uur voor ik mijn eerste tongetje ving die maar net aan de maat weer terug mocht naar zijn moeder. Daarna om ca 09.30 uur een flinke tong (30+) en ten slotte om ca 11.00 uur een flinke paling (67 cm) en een bot.....ben om ca 13.00 uur gekapt. Denk dat het een beetje over is met die Riviertong, tenzij het nu weer wat langer droger gaat worden.

Met het overgebleven aas (allemaal verzameld tijdens de Zeebaarsdag afgelopen zondag, Timo, Bert en Koos nog bedankt en Timo die Makrelen komen er aan hoor!), heb ik woensdag 1 Augustus Theo#48 gezelschap gehouden aan de Nieuwe Waterweg tussen de Kwartellaan, Maassluis en de zgn. Zweedse Geul. Theo deed die dag in Tongen hoewel spaarzaam (4 stuks) en ik zag slechts één Bolk,

maar Theo gooit 2x verder dan als ik. We hebben daar heerlijk gestaan in de zon tot ca 18:00 uur. Ten slotte ben ik donderdag, 2 Augustus tegen het HW om 16:00 uur naar de Pier van HvH gegaan om het allerlaatste aas op te maken. Terwijl ik net had ingegooid kwam een sportvisser langs die vroeg of ik al iets gezien had. Hij nog niets. Hij was 's morgens om 11:00 uur begonnen en kwam helemaal uit Limburg!.....

Deze visser bleek Pieter Beelen te zijn een all-roundsportvisser (Zie Beet van Mei jl. "Karperstek; slappe lijnen") en ook Specimen Hunter. Hij wilde nog een Fint aan zijn lijst toevoegen, maar het was nog niet gelukt. Als Fint-Recordhouder kwam het mijn eer te na om hem niet te coachen en hem met resultaat naar huis te laten gaan. Na een aantal missers, het verwisselen kunstaas en van haken, was het BINGO!, zijn eerste Fint was binnen.



Ik heb nog nooit iemand zo blij met een vis gezien. Pieter had een heel tevreden gevoel en ik niet minder. Ben een uurtje na het HW weer naar huis gegaan terwijl hij toen nog driftig bezig was op een door mij aanbevolen plek aan de voet van de Pier.

Groeten Rob#50

Woensdag 1 augustus kreeg ik door het mooie weer de kriebels en besloot te gaan vissen i.p.v. te werken (in overleg met de baas natuurlijk). Eerst bij FishTales nieuwe Dyneema op mijn molens laten zetten want die was al weer een paar jaar oud. De zagers waren helaas op, dus toen maar naar Maassluis gereden en daarna door richting Europoort. Een uurtje zeebaarzen in het kanaal resulteerde in slechts twee aanbeten. Bij de andere vissers was het niet veel beter. De eerste zeebaars schudde net onder de kant nog eenmaal zijn kop en wist zo de shad kwijt te raken en zwom heel rustig verder alsof er niets was gebeurd. Je zou toch anders verwachten van een vis die uit de diepte naar de kant wordt gesleurd. Erg groot was de vis overigens toch niet, dus het gaf niets. Daarna ving ik nog een scholenbaarsje en dat was het. 's Avonds heb ik verder gevist op tong, maar het was niet wild. Ik ving er vier plus een botje, een strandkrab en twee zeeanemomen. Volgende keer beter...

Groeten,

Michiel #164

Afgelopen dinsdag, heerlijk staan vissen op de strekdam van s'gravenzande. eerst met een loodkoppie staan vissen maar later toch over gegaan op een plugje. Na 2 worpen had ik me eerste baars (61cm) en zo ging het een klein half uurtje door, om de 2 tot 5 worpen ving ik een mooie baars. Toen het water begon op te komen werd het rap minder. Al met al een dag die ik niet snel zal vergeten..

Rob Verhagen

Op vrijdag 24-11-2006

ging ik vissen met mijn collega bij het pondje van maassluis

we zaten er rond half 2 tot 's avonds half 8 mijn collega heeft geen enkele aanbeet gehad ik zelf kreeg een flinke ruk aan mijn top tijdens het binnen halen viel de gul die duidelijk flink aan het bonken was vloog die er onder weg af

dat was de enige aanbeet van de hele dag maar ja collega de 1st volgende keer gaan we richting maasvlakte

gr. jack uit Vlaardingen

Vrijdag aan het eind van de ochtend naar Rotterdam gegaan om te proberen een tongetje te vangen. Het was niet bekend of de tong al in Rotterdam gevangen werd. Ook het tij die van laag naar hoog ging, flinke wind op de kant, en vol zonnetje leken niet de beste ingrediënten. In 10 minuten tijd hadden 2 watertaxi's geprobeerd door men lijn te varen. Ze doen het erom, je ziet ze lachend uit hun raampje kijken. Gelukkig was ik beide keren op tijd met binnendraaien, en besloot tijdens het binnendraaien naar een rustigere plek te verkassen. Maar tot mijn verbazing had ik er al een tongetje van 30 cm aan hangen. Toen de gok genomen om te blijven en dat pakte goed uit: weinig last meer van langs varende boten, en in 3 uur vissen 8 tongetjes, allemaal rond de 30 cm. Prachtige vis uurtjes zijn het uiteindelijk geworden.



groet, Huut #505

Vrienden,

Met Sjaak op zaterdag 28 juli lekker ontspannen wezen vissen in het Calandkanaal ter hoogte van de “baggermolen” met laag en opkomend water.



Effe kijken wat de vangsten zijn i.v.m. de competitiewedstrijd van 18 augustus. Prachtig weer en een zuidwesten wind van Forca Five op het kantje zorgde ervoor dat er hele bossen klapwier constant in je lijn dreven en echt prettig is dit niet wanneer je beneden aan staat te vissen, je voorslagknoop strand in de hele zoi en je kan niet snel genoeg binnendraaien met als gevolg dat de heel zoi vast komt te zitten in de steile stenen glooing vlak onder de kant, hou hier dus rekening mee. Met hoog water heb je hier geen als van want dan loopt je lijn ver genoeg het water in. Vol bewondering gekeken naar de windmolens die ze in een zicht hebben neergezet en waar wij als vissers geen las van hebben.



Wel lastig zijn de aanlegplaatsen voor zeeschepen vanaf zeg maar de bocht in de weg bij de manege tot aan de heuvel in de weg waar ook de dijk begint. Voor grote wedstrijden is dit ene probleem geworden maar voor clubwedstrijden zoals de onze is er ruimte zal, de beste stekken zijn niet (nog niet) voorzien van aanlegplaatsen. Over de vangsten kunne we kort zijn, matige vangsten met veel kleine spul, zo rond de 10 tot 15 cm, maar s'avond en s'nachts zullen de vangsten wel beter zijn denk ik dus ik heb wel vertrouwen in over drie weken.



Groet, Sjaak # 78 en Tuur #77

Het aas van donderdag nog opwezen maken met Hans 514 om te bezien of we nog wat tong konden vangen op een andere stek aan de waterweg samen met HANS 514. Het was nog bedroevender dan donderdag (toen hadden we samen 9 tongetjes) nu bleef de teller steken op 3 tongen en evenzoveel botjes). Dus de tong had zaterdag geen zin of het moet zijn dat de enorme hoeveelheid krabben het aas gewoonweg sneller weten te vinden. We hebben nog wat staan te kletsen met Ricardo 119 en zijn vader, dat was gezellig evenals het bijbehorende mooie wee.

Groeten, Carlo 436

Vrijdagavond samen met Adrie #520 naar de Stenen Glooiing geweest. Gevist van 20.00 - 24.00 uur. De eerste twee uur met een spinhengel in de weer geweest en een enkele fint gevangen. De zeebaars liet zich echter niet zien. Naarmate het donkerder begon te worden de lange stokken gepakt. Naast wat bot en scholenbaars was het niet al te veel.

Bert #487

ben woensdag 25-07-07 gaan vissen op de nieuwe waterweg ter hoogte van maassluis heb zowat 7 uren gevestig met als resultaat 2 steenbolkje die kleiner waren dan mijn pieren en 2 krabben moest elke 2 minuten nieuw aas aan mijn haken doen daar er vele krabben zaten je zag ze

gewoon aan het aas sleuren op de top van mijn hengels
het weer was perfect lekker warm s'avonds en niet te veel wind
ik viste met pieren en zagers en als onderlijnen de gekende rode bezemafhouders met haakje nr 4
vrijdag trek ik er weer op uit maar eens op een andere stek proberen denk ik alhoewel dat het op het
moment overal zowat droevig is naar ik hoor en kan lezen

greet paul delta 808

homepage : <http://users.skynet.be/paulvangael/>

Gister avond/nacht gevist op het zuider havenhoofd van Scheveningen. Om 9 uur gearriveerd, 2 uur
gevist aan de buitenkant van de bocht. Dit was zeer actief vissen daar de krabben het aas er al af had
voordat je de hengel in de steun had. Rond 11 uur verkast naar de kop, hier was de krabben plaag
aanzienlijk minder. Ik heb gevist tot half 6, waarbij ik 8 tongen (allemaal tussen de 25 en 30 cm) 1
dikke paling van ongeveer een pond, 5 kleine aaltjes, welke weer zwemmen en een gulletje van 45 cm
wist buit te maken.

Heerlijke vis avond/nacht gehad. Groeten Wim Schouten

Donderdag 26 juli een nieuwe poging gewaagd op de tong. En zo zie je maar dat het kan verkeren,
want op de stek waar we vorige week zo succesvol waren kwam er nu in 6 uur tijd maar één tong naar
boven. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Theo #48 er drie had, maar dan nog is dat geen vergelijk
met een week eerder. Ook 's avonds nog even op de Landtong geweets, zowel voor als na de kering,
maar hier waren het alleen maar minibotjes en idem zeebaarsjes.

Gilles #59

Donderdagmiddag naar de waterkant getrokken met mijn maat Hans 514, na de positieve berichten
over de tongvangsten van de afgelopen dagen met goede zin en vertrouwen de hengels opgetuigd.
Over de vangsten van de sessie van 14:00 tot 21:00 uur is ons gezamenlijke resultaat 9 tongetjes en 10
botjes.

Groeten, Carlo 436

dinsdagavond eindelijk weer eens een visje proberen te vangen op het havenhoofd van scheveningen
samen met buur piet de pieren en zagers opgehaald en vol goede moed vertrokken we gingen voor de
tong maar de enige tongen die we daar zagen waren de tongen van koppeltjes jonge lui gevist van
2100 tot 5 uur over de vangst kan ik mkort zijn kl..... tongetje van 30 cm 1 gulletje van 45 cm
en piet had een palinkje van 35 cm maar nooit een tikje gezien kortom we waren gewoon weer
ff lekker bezig met krabben voeren volgende week maar ff op de waterweg proberen

groeten en slappe lijnen ton vreeurg koudekerk a/d rij

na vrijdag even gekeken te hebben bij gilles, en gelijk wat negatieve ionen is het water te hebben
gegooid hahaha

(er moet toch wat tong voor een ander overblijven) dinsdagavond zelf daar wezen vissen, in het begin leek het er

op dat die jongens ze inderdaad allemaal hadden weggevangen, na een moeizame start van enkele uren alleen

maar botten pas tegen het hoge water kwam de tong.

allemaal mooie maten er zaten er 3 bij van 39cm 40 cm en 42 cm echte mooie lappen, ik had in totaal 25 vissen

12 tongen 12 botten en een grondel,

de avond er na nog maar eens gegaan het zelfde tij en het zelfde aas en even lang gevist, wat een verschil nu slechts maar 2 botten en 2 tongen wel weer van rond de 40cm en heel weinig beet ja dat is vissen de ene keer vang je aardig en de andere keer is het weer minder, dat maakt het vissen zo leuk.

rob. 419.

Volgens de laatste berichten wordt er in de Waterweg leuk tong gevangen. Daarom op woensdagavond 25 juli 2007 van 19.30 tot 23.30 uur (laag water om 18.45 uur) met vismaat Jan Overbeeke gevist op de landtong bij Rozenburg, voorbij de stormvloedkering (zeezijde), tussen de strekdammetjes.

Ondanks alle berichten was het er bijzonder rustig. Slechts twee andere vissers gezien. Zaten we misschien toch verkeerd? Zou best kunnen, want op deze stek hebben we in het verleden eigenlijk nooit echt veel gevangen. Toch maar proberen, want je weet nooit. Als aas hebben we verse en oude kweekzagers gebruikt, simpele stalen- en bezemafhouders, voorzien van haakje 6. Vervolgens uptide gooien en lijn geven, zodat alle haken tegen de bodem worden aangedrukt. Volgens de "kenners" is dit dé manier om tong te vangen! Dat viel echter hard tegen. De hele avond door wel een visje gevangen, maar allemaal mini-botjes van zo'n 10 tot 15 cm. Verder enkele mini-zeebaarsjes van zo'n 15 cm. en

Jan nog 2 finten. Helaas geen enkele tong gezien. Wel redelijk weer gehad met wind in de rug en alleen op het laatst een klein beetje motregen. Zijn de laatste vangstberichten een beetje overdreven of worden de stekken angstvallig geheim gehouden?



Met de hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Gisteren 24-07 vroeg vertrokken om met m,n zoon eens lekker lang te vissen. We gingen richting papagaai-bek maar daar stond de wind vol in onze giechel, maar even geprobeerd op de zeebaars maar dat was niks. Toen vertrokken naar een plek uit de wind en beland bij de dsm. Eerst maar eten en vlog de hengels in het natte waar de eerste zeebaarsjes en botjes naar boven kwamen, maar wat waren ze klein. M,n zoon vangt niet veel maar telkens wel de grootste. Eind van de middag was het stil dus tijd om de bami op te warmen en in de avond kwamen de grote klappen van de gullen drie behoorlijke verspeeld en twee van 45 cm aan de kant. Om 01.15 vertrokken naar het ouderkerkse en een leuke dag gehad.

Leo #372 en Jelle

Vrijdag, goed aan het weekend beginnen? Dus naar de waterkant! 's Middags met zagers naar de Waterweg getogen en daar met het standaardtongentuig de zagers aan het natte toevertrouwd. Alle kennis over het getijde had ik terzijde geschoven, immers het was al een tijdje laag en aan het begin van de avond zou het hoog zijn, dus slecht voor de vangsten. De eerste inwerpen leverde gelukkig direct klapperende hengels op en in no time lagen er twee botten en een tong op het droge. En wat voor een tong!! Zie foto. Maar vervolgens bleek toch dat dit meer toeval was, want de twee uren erna leverden geen vis meer op. Of was de komst van Rob S. hieraan debet???? Om 20.00 was het hoog water en inderdaad kwam alle theorie weer uit, want vanaf dat moment, het begin van afgaand water, begon de tong te azen. Samen met Martin en Erik vingten we 34 tongen en een stukje verder lieten ook Ricardo en Bram zich niet onbetuigd. Mooie visserij, lekkere avond!



Gilles #59

Vandaag 21-7 nog even met Roland naar de waterkant om tijdens een ontspannende tongsessie (het vissen op tong dan natuurlijk) het een en ander vast te plannen voor zondag voor de zbc. Bijna helaas zou er van beide weinig terecht komen. De tong bleek goed te vangen. Uiteindelijk had Roland er 7 en ik 11. Waarvan ik zelfs de laatste nog ving tijdens het schoonmaken van de rest en daarom ook niet op de foto ligt met de overige scheefsmoelen. En aangezien er ook nog de nodige bijvangst was van winde, paling en bot hebben we het toch flink druk gehad langs de waterkant en zullen we onbereid de zbc tegemoet zien hehe.



Groeten Chris #1021 & Roland #1023

De zeebaarsvisserij is momenteel uitgesproken slecht. Niets nieuws want zoals ieder jaar gaan onze gestekelde vrienden in deze periode over tot het verorberen van alles wat krab heet! Het barst momenteel langs de kust van de zwemkrabben. Een "biefstukkie" voor onze zilveren vrienden. Toch nog effe een tippie voor de zeebaarswedstrijd vanaf de kant. Er zit best wel een baarsje in de Waterweg maar je moet héél véél investeren om er één of twee te pakken. Beste kunstaas momenteel de ouderwetse Culpritt Salt&Pepper shad gevist met een rode jigkop! Op nummer twee een parelmoer shad(rose) eveneens gevist met een rode jigkop. Zeker als het water aan de dikke kant is blijkt de rode jigkop om wat voor reden dan ook favoriet.



groet,
Joop Folkers

Hallo zeevisfanaten.

Gisteren van 23.30 t/m 05.00 uur wezen vissen op het strandje bij de p.p.g.

Twee leuke tongetjes en 84 kg. zeewier, was wel weer lekker weer.

???

Woensdag 18 juli naar de Europoort gegaan. Was er omstreeks 21.00 uur en een half uur later kwam Ruud van Noord erbij, want die moest eerst zijn visite wegwerken ivm met zijn verjaardag notabene. Die heeft echt vissersbloed door zijn aderen stromen. Het was laag water en in het begin was het alleen maar bot of kleine zeebaars, maar daar kwamen wij niet voor. Pas tegen half een kwam een maatse zeebaars op het droge. Ruud bleef maar kleine baarzen vangen. Toen begon mijn hengeltop te rammelen en kon ik een baars van 56 cm landen. Terwijl wij deze vis stonden te bewonderen, begon mijn hengel die ik net heb ingegooid, weer te rammelen.

Ook deze heb ik kunnen landen, die 52 cm groot is. Het was intussen 02.00 uur en Ruud is huiswaarts gegaan omdat om 06.00 uur de wekker bij hem weer zal afgaan.

Ik ben nog een uur langer gebleven en heb er nog 2 eruit gehaald waarvan de grootste 69 cm is, wat voor mij een persoonlijke record is. Bij de laatste draai, hing er nog een tong van 30 cm aan. Mijn totale vangst was 7 botten, 7 baarzen en 1 tong.

Ik heb gevist alleen met zagers en 1 enkele haaklijn.

Tot over 3 weken weer als ik terug ben van vakantie.



Groeten

Johan#494

Gisteravond zijn Roland en ik weer op baarzen jacht geweest. Dit keer voor wat andere stekken gekozen. En zowaar met resultaat. Net na het hoge water bleek de sammy waarmee ik viste een killer te zijn. Roland viste met pluggen twisters shads enzo en wist geen enkele aanbeet te krijgen. Terwijl ik in korte tijd 2 baarzen had en 4 aanbeten. De keus was voor Roland snel gemaakt en hij gristte snel een sammy uit mijn koffer. En zowaar bij de 4e worp had Roland zijn eerste baars op de sammy. Helaas lieten daarna de omstandigheden het niet meer toe om ermee verder te vissen en gingen we met de plug verder. Een klein blauw plugje bleek favouriet waarmee na een leuke avond vissen de eindscore op 10 stuks kwam te staan.



Dat geeft de burger weer moet met de aankomende Zeebaarscompetitie!

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Afgelopen zaterdag zijn Roland en ik weer op baarzen jacht geweest. 8 uur vertrokken en rond 8 uur in de avond waren we weer thuis. In de tussentijd geen baars kunnen vangen. Wel nog enkele finten gevangen maar dat is leuk voor een half uur en daarna ben je het ook wel zat. Aangezien het met de baars niet zou lukken besloten we maar wat op markeel en ander gespuis te gaan vissen. Ook dat werd een lastig verhaal. Roland wist 1 makreel aan de haak te slaan en die pleurde er weer af net toen Roland hem wilde grijpen hehehe. Ik besloot het eens met een tros zagers te proberen aan een wapperlijntje en 60 gr lood. Wist zo geen baars te vangen maar wel een aantal leuke gulletjes. Dat was ook goed! Toch nog met een kromme hengel staan hehe.



Groeten Chris #1021 & Roland #1023

hallo allemaal

Hier weer eens een berichtje van mij. Afgelopen zondag morgen aas gehaald bij het hengelhuis in maasluis(super mooie zagers moet ik zeggen)en vlug naar huis gegaan om de visspullen in te laden en naar de stek te verhuizen.

Twee maatjes van mij hadden een superstek gevonden bij de botlekbrug daar aangekomen hadden ze al 2 wijtingen gevangen zeiden ze bleken achteraf gewoon mini steenbolken te zijn.

We hebben daar gevist van 11.30 t/m 13.30 en hadden bijna elke worp wel wat aan de haken hangen allemaal mini formaat +- 6cm .

We hebben toen snel ingepakt en zijn verhuisd naar de papagaaielik 14.00 lag de eerste hengel al weer te water.

Maar helaas ook daar alleen mini bot te vangen mijn maatje John had er 2 en ik had er 1 we hebben gevist met zagers en pieren maar op geen van beide een succes.

Het enige succes was dan wel het weer na de regenachtige ochtend toch een schitterende middag gehad

groeten alex # 518

Gevist nacht 13 op 14 juli Scheveningen, Zuiderhavenhoofd.

In het begin te harde ZW-wind en hoop vuil in het water. Lekkere plek was bezet door anderen die niet wisten hoe je daar moet vissen. Helaas voor hen (en voor ons).

Bij afgaand water werd redelijk tong (meestal klein 20cm) gevangen, een enkel gulletje en af en toe een medium paling. Opkomend werd alleen tijdens zonsopkomst en rond vloed (4u30) eventjes gevangen. Heb volgende afgaande tij niet meer afgewacht.

Sessie 2100-0515u, 6tongen waarvan 3 retour en 1 paling.

Af en toe een geweldige rammel en niets aan de haak. Even getest met zoetwater-slikhaakje no14 en jawel, heel kleine tong (10cm) blijkt de dader.

Tong is dus van beduidend kleiner formaat dan ik in Europoort ving.

Grt,
Rick #661

Op Zaterdag de 14e naar de papagaaienbek gereden, maar omdat er al een leger aan visser zat zijn we voor het vierkante parkeerplaatsje gaan zitten oeps, fout dus de ene vastloper naar de andere, vangst een steenbolkje en een botje, ook nog vals gehaakt in zijn staart.

vervolgens maar snel ingepakt en naar de landtong gereden, daar binnen een kwartier al een mooie Tong en een mooie maatse Gul, dat beloofde wat, maar helaas ging het anders, de rest van de vangst waren een 15 tal postzegeltjes, maar toch weer ene lekker dagje aan het water geweest.

grtz Johan

Vanacht (van 22.30 t/m 03.30 uur) gevist op de landtong.

Zeggen en schrijven 4 scholletjes die ik met een vergrootglas moest onthaken, zo klein waren ze.

Was wel lekker weer.

??

Vrijdag avond/nacht gevist op het zuider havenhoofd van Scheveningen. Om 9 uur gearriveerd, echter nog geen leuk stekkie kunnen bemachtigen daar het enorm druk was met vissers. Rond 10 uur gingen er wat vissers naar huis en heb ik een mooi plekkie in de bocht aan de buitenkant kunnen bemachtigen.

In eerste instantie viel de wind weg, echter rond een uur of 12 wakkerde deze flink aan, waardoor de beet registratie niet meeviel. Ik heb gevist tot half 4, waarbij ik 3 mooie tongen (2x 30 cm en 1x 40 cm) wist buit te maken. Over het hele havenhoofd is over het algemeen niet veel gevangen, daar er al vissers vrij vroeg weer vertrokken.

Groeten Wim Schouten.

Medevissers

Op zaterdag 14 juli om 21.00 uur samen met Hans #1101 en Teus gestart aan de Maasmond om de baars te belagen.

Gevist met een dwarrellijn met daarop een zager. We hebben gevist tot 00.00 uur. Over de vangsten kan ik kort zijn, 1 baars gevangen door Hans van wel 15 hele centimeters. Erg veel last van de krabben. De burens, 2 man, vingen met z,n tweeen 2 botten, tenminste dat wat ik gezien heb en waren het om 23.30 uur ook zat. We zijn verhuist naar een stek in de Europoort, ver landinwaarts en hebben daar gevist tot 04.00 uur. Daar wisten we nog 4 mooie tongen, een bot en een paling te vangen.

Martin #256

Friday the 13th was ik vanaf 18.00 uur op de stek, maar tot half tien geen stoot gezien.

Toen het donker begon te worden heb ik er twee van 45 cm kunnen landen. Ze waren niet zo fel deze keer, want ik zag geen beweging aan mijn toppen, alleen mijn lijnen dreven af. Ik heb ook de stoet van Ricardo voorbij zien gaan, maar kon niet langer blijven, vanwege verplichtingen thuis zodoende maar tot 23.00 uur gebleven. Tijdens daglicht waren de krabben duidelijk actief, want na 5 minuten waren de haken schoon. De dag ervoor had ik 6 mega botten 40 cm op haak 2/0 gevangen en gewoon helemaal ingeslikt.

Johan#494

Vrijdag de 13e..

Dit keer zijn we niet donderdag maar vrijdag de 13e gaan vissen.

Onze eerste stek was de Slufter maar daar viel echter niet te vissen door het vuil en de harde eb stroom

Toen maar verkast daar waar het inderdaad net de lijnbaan was zoals kees overweel schreef .

Na wat Eurovissers te hebben begroet en naar de vangsten te hebben geïnformeerd een stekje uitgezocht naast een groepje botten meppers .Wij hadden onze zinnen op baars gezet en binnen een 10 tal minuten had dan ook paul zijn eerste baas liggen .Niet lang daarna lande ik zelf een baarsje en zelfs Armel hoorde ik roepen en kon ik weer het water in om de baars te pakken . Onze Jan had echter wat anders in gedachten en ging zijn kist opruimen door elke worp af te gooien ???(V.13e) Ruim voortaan je kist thuis op jan scheelt weer een hoop gevloek hahaha .Chris Bogers Kwam ook nog effen kijken hoe wij te werk gingen ,en waagden ook nog een aantal pogingen maar helaasVoor ons was het een mooie avond met zo'n 10 baarzen en wat bot ...

Ricardo #119..

Na bijna twee maanden uit de running te zijn geweest op vrijdagavond 13 juli 2007 van 20.00 tot 24.00 uur (laag water rond 20.00 uur) met vismaat Jan Overbeeke eindelijk weer eens gevist op de Maasvlakte. Bij aankomst leek het wel de Lijnbaan op een zaterdagmiddag. Tientallen vissers in het gelid. Ik begrijp dan ook niet dat er nauwelijks iemand de moeite neemt om even een klein vangstberichtje te schrijven. Hoe dan ook, bij aankomst eerst een mooi plekje opgezocht en daarna de spinstokken geïnstalleerd, voorzien van een lange dwarrellijn, 50 grams rolloodje, haak 1 of 2 en een sappige kweek- of steekzager. Al binnen 5 minuten wist Jan zijn eerste bot te landen. Vrij vlot daarna mijn eerste vis: een zeebaars van wel 15 cm!!! Na een uurtje een harde knal op mijn hengel, met als gevolg dat de hengel uit de steun werd getrokken (de slip stond namelijk nog dicht!). Na een strijd van een paar minuten wist ik een mooie zeebaars van zo'n 50 cm. te landen. Daarna ging het los: regelmatig schitterende aanbeten, af en toe een klein scholenbaarsje met tussendoor een wat grotere baars en bot. Jan wist op het laatst ook nog een tongetje en een paling te landen. De eindstand: Jan 3 zeebaarzen van zo'n 30 à 35 cm, wat kleiner spul, 5 botten, een tongetje en een paling. Ondergetekende 2 zeebaarzen van 40 tot 50 cm, ook wat klein spul en 2 botten. Geen grote aantallen, maar toch vis. Heerlijk om na een zo'n lange tijd weer eens lekker langs de waterkant te staan!!!

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Vandaag 17 Juli tijd aan de waterkant met laagwater was 8,30 niks gevangen rare stroom stond er dat wel en een zuidwesten wind krachtig en bewolkt.

Eerst op de stenenglooiing geweest na 12 minuten onderuit gegaan ,en even 45 minuten niks gedaan, dacht eerst zo me rug gebroken maar viel aardig mee wel veel pijn gehad.

Bleef even op de grond liggen van de pijn de andere mensen zagen me vallen en kwamen te hulp.

Ambulance was na 18 minuten snel te plaatsen.

Maar wilde niet mee wou vissen ,de mannen vertelde me dat het beter was een foto te maken van me rug ik zei ga wel weer doe langzaam aan.

Ja zo zie je een ongelukje ligt in een klein hoekje dat was op de Maasvlakte.

Ook voor de mensen die daar op de blokken staan in het donker jongens is een visje je leven waard
???????

Jongens bedankt voor jullie hulp Ger en Peter, Danny

Dus mensen uitkijken nu ben ik het en zegt nooit nooit of het zal mij niet overkomen dat dacht ik ook ,maar heb veel geluk gehad.

Je schrikt wel,heb wel een tijd erover gedaan eer dat ik bij me auto was
spekgladdddddddddddddddddddd (levensgevaarlijk)

De vangsten waren nul komma nul wat een slechte ochtend.

Toen ben ik verkast richting Rozenburg

Omstreeks 11,30 toen het aan het opkomen was ving ik er drie mooie baarzen alleen te klein voor de foto's die geplaatst kunnen worden 44,48 48 cm ook dikke buiken .

Er zat veel blik in de buikjes van de baars en de levers waren aangetast zag er niet mooie uit.

Maar ja die geef ik wel aan me schoonmoeder heeft ze ook een lekker maaltje.

Als ik vis mee neemt en de lever is aangetast eet ik ze niet.

De lever is het eerste wat de vis aantast ,die moet mooie blank zijn zo niet geef of gooi ze dan maar weg.

En voor we weg gingen hebben we een klein zeehondje gezien bij de beroerde blauw bak hij zwom ongeveer 50 mtr uit de kant en was nog erg jong wel leuk om te zien.

Dit waren de vangsten weer van vandaag, verder was ik spekkoper met drie baarsjes de andere 4 mensen die bij me stonden hadden helemaal niks.

ik had een shad erop staan van 10 cm lang en loodkopje van 14 gram ,maar ben gaan veranderen naar een lange witte kunstworm en ving gelijk binnen 20 minuten gelijk de drie baarzen.

Als je een tijdje staat te vissen val me wel meer op dat mensen niet van afwisselen houden ,maar doe het maar scheel in je vangst.

Johan bedankt voor het gesprek vandaag en de andere mannen ook bedankt voor de fijne dag en was gezellig om bij jullie te mogen vissen.

Ben om 13,45 vertrokken naar huis was een moeilijke dag en ga vanmiddag even langs om een foto te maken denk zelf dat gekneusd is.

Dit hoop ik nooit meer mee te maken dan maar geeeeeene visssssssssssssssssssss.

Groetjes harry D262

Afgelopen zaterdag vanwege de stevige wind een plaatsje gezocht op de stenen glooiing, een paar 100 meter van de schotten af (dus eigenlijk tussen de ppg en de schotten in. Met daglicht 4 kleine botjes die direct terug mochten. tot aan laag water bijna geen beetje gezien. Daarna op 2 uur tijd 2 gullen (ca. 40 cm) 3 mooie tongen, 2 grote botten, en 1 zeebaarsje wat weer teruggezet is. (en buiten dat zeer veel krab, maar ja)

groeten peter

Dinsdag 10 July

Om 700 uur in de morgen aan gekomen op de Waterweg.

Water was laag stroom zat er goed in

Zo na een zonnige dag aan de waterweg zagen we de regenbuien en onweer over Maasluis zo richting Rotterdam weg trekken.

We werden er niet goed van ,wat een buien zeg,maar gelukkig blijft het droog aan de waterkant en lekker de zon erbij.

Alleen ontbrak de vis we konden met 2 man geen visje vangen.

We hebben 10 strekdammen gehad geen baars te bekennen.

ook tegenover de Ferry boot geen vis te bekennen.

Om 11,30 vertrokken naar het Beerkanaal ook hier na een tijd gevist te hebben zijn we weer vertrokken geen vis bah wat een ellende.

14.25 uur aangekomen Amazonehaven ook hier geen vis te bekennen.

Met de doppers en zagers eraan en met de shad gevist geen resultaat.

de Waterweg veel te veel zoetwater.

Ook mensen die met de werphengel stonden hadden alleen botjes van nog geen 20 cm verder ook niets.

Alleen op de maasvlakte hadden we geluk, na veel kilometers maken hebben we ze te pakken op de pappegaaienbek van het strand af met 2 man hebben toch nog 9 mooie baarzen kennen pakken tegenover de groene boei.

De grootste was 67 cm de andere allemaal rond de 46 cm wel dikke buiken hadden ze .

Zijn we toch nog niet voor jan met de korte achternaam geweest.

En het weer bleef geweldig aan de waterkant.

De mensen die een baarsje willen vangen zou ik zeggen probeer de pappegaaienbek ongeveer 50 mtr uit de kant niet te zwaar vissen met kopjes van 16 of 18 gram.

Wij hebben geen geheimen stekken hoor ???

Groetjes Harry en Benny D262

Het succes van de avondsessie op het Grevelingen ben ik afgelopen zondag weer eens in de auto gesprongen om het restant van de zagers te verzilveren. Noodgedwongen moeten uitwijken naar een andere stek omdat mijn geliefde stek al "bezet" was. Een jaar geleden zag je daar nooit iemand... Op het einde van de landtong was het druk met dagjesmensen maar toch maar even een hengel opgetuigd. De eerste keer ophalen zat ik meteen vast en was ik alles kwijt dus meteen maar besloten om weer in te pakken. Ook het onder de kant pielen met een dobbertje resulteerde in een vastloper waardoor ik ook nog mijn dobber kwijt was. Balen dus en dat gebeurde ook nog onder het toezien van iemand die ook lid wil worden van de Eurovissers maar door de ledenstop nog even moet wachten. Toen maar naar de Maasvlakte gereden om in een van de kanalen met een dobber te gaan vissen. Dat leverde niets op maar ik vond wel een visdiefje met een gebroken vleugel dus die heb ik naar een vogelopvang in Rozenburg gebracht. Als dank liet het beest een geelgroene plek achter op de mat van mijn auto. Eenmaal terug op de Maasvlakte een andere stek opgezocht waar ik 6 botten ving. Daarna nog van 20:30 u tot 22:00 u op zeebaars gevist en dat ging gelukkig weer als van weleer. Ik pakte er 5 waarvan de eerste de dikste was (55 cm), de tweede de kleinste (scholenbaarsje) en de andere 3 waren normaal van formaat. Ik was bijna vergeten wat dat gebonk van een mooie baars in de stroming ook al weer allemaal met je doet. Daar ga je voor vissen! Dus uiteindelijk weer zeer tevreden naar huis!

Groeten,

Michiel #164

8 juli 07

Omdat vanwege de grote afvoer van zoetwater de tong niet ver landinwaarts zou zitten deze keer maar eens naar het eind van de Rozenburgse landtong gegaan, ondanks dat je daar vaak vastzit.

Gevist van 16u30 tot 23u00.

Geen tong ed gezien, maar alleen gul (35-45cm) gezien en de grotere verspeeld door vastlopen of verloren door te kleine (tong)haken. De kleinere gul teruggezet.

10x gul eraan. 6gevangen.

Geen fint/zeebaars ed gezien.

Rick #661

Vissers,

Gisteren 8 juli, gevist van 19.00 tot 23.00 in de waterweg.

Om 22.15 de eerste en enige aanbeet, dat resulteerde in een 30+ tong.

Ver weg dichtbij het haalde niets uit, volgende keer beter.

Martin #256

Na de 7e comp.wedstrijd aan de Waterweg, ben ik na de uitslag vertrokken richting Maasvlakte. Ruud en Arvy zouden in eerste instantie ook meegaan maar waren te moe en zijn dus huiswaarts vertrokken. Omstreeks 02.00 uur op de stek aangekomen, de hengels opgetuigd met wapperlijn en beaasd met 2 dikke zagers. Na een kwartier een flinke aanbeet en mijn eerste zeebaars van het seizoen is binnen. Daarna een hele tijd heel stil en opeens beginnen ze weer te azen. Binnen een tijdsbestek van een uur wist ik nog 4 dikke baarzen te landen en mijn zagers waren op. Wat een explosieve beesten zeg en dat geeft een mooie sport. Moe maar dik voldaan was ik om 06.00 uur thuis en dan de vis nog schoonmaken.



Groeten

Johan#494

Donderdag weer op pad geweest met de heren .

Over de vangsten kan ik kort zijn ,het was pet .De afgelopen dagen is er zoveel regen gevallen dat naar mijn idee de tong rond Schiedam op vakantie is. De vangsten voor de regen tijd waren gewoon goed .We hadden wel wat vis zoals paling bot en tong maar het was sprokkelen .Paal Swaak (L) had zelf niets en kwam eigenlijk alleen op de geur van onze TOP kok Jan af. Hij weet er elke keer weer een waar feestmaal van te maken tijdens het vissen .Deze geuren waren echter tot in krimpenees te ruiken wand in een vloek en een zucht stond er een uitgehongerde krimpenees naast onze auto.Hij deed zich echter te goed aan 3 broodjes ,cola,koffie met koek en een sigaartje toe. Zijn vraag was ook echter waar we volgende week donderdag stonden hahahaha.....



Groet..Ricardo #119

Van de week even wezen vissen op de kweksteiger. 5 July 2007

Was een leuke dag niet echt veel wel 5 missers gehad.

Weer was niet zo best maar wel veel fint en harder gezien me buurman ving aardig wat roofblei, met een haringlijntje en 15 gram lood lachen man en een klein hengeltje.

Zo in algemeen aardig visje gevangen.

Als ik de verhalen leest is het erg slecht overall ,maar ja je moet ook een beetje geluk hebben .

We hadden van 1200 uur t/m 18,30 gevist drie meenemers de rest terug gegooid.

groetjes Harry en Benny

Donderdagavond even eruit na een inspannende werkdag. Bij Marcel zagers gehaald en met Henk en Armel snel de laatste informatie uitgewisseld. Op weg naar de stek even met Rens gebeld en ik was er helemaal klaar voor. Op de stek zag het echter zwart van de vissers. De familie Kalle stond er ook tussen, die mij verwezen naar een andere "superstek". Uiteindelijk belandde ik op een plek waar ik nog nooit geweest was. Snel ingegooid en binnen 5 minuten stond de hengel al te klapperen!! Dat is lekker! Een mooie bot was het resultaat. Tot de schemering kwamen er vervolgens alleen nog wolhandkrabben boven, maar toen draaide de stroming naar afgaand en dat was het sein voor de vis om te gaan azen. In no time volgde een mooie paling en twee tongen en toen.... ging het regenen. Inpakken en wegwezen. Niet veel gevangen, maar een lekker avondje weg! Een nieuwe stek leren kennen waar nauwelijks gevist wordt en die ik zeker verder ga ontdekken.

Gilles #59

Afgelopen dinsdagavond naar het Europoortgebied geweest. Eerst maar eens op de waterweg geprobeerd van 18.00 tot 21.00 paar beten maar geen vis. Daarna maar naar de stenen glooiing verkast, eenmaal aangekomen geen visser te bekennen. Toch de hengels maar opgetuigd, om 21.30 begonnen. Tot 22.30 geen beet gezien, daarna iedere inzet vis. Tot 1.30 gevist eindstand:

15 zeebaarzen waarvan 13 maats
14 grote botten
1 schar van 30 cm

René

Vissers,

Het is niet altijd feest

Maandag gevist van laag naar laag met Teus en Wim #1064, we hadden 3 tongen, 3 botten en 1 paling die aan de maat waren. De rest was ondermaats grut.

Gisteren, woensdagavond, gevist met Arjan #8 op de baars. Twee uur gevist met dobber en steurkrab. Niets gevangen, we zagen 1 man een fint vangen dat was alles.

Martin #256

Zaterdag 30 juni met 7 personen gevist op de landtong bij Rozenburg twee kilometer voorbij de waterkering. Gevist met pieren en zagers vanaf 06:00 - 13:00 uur met afgaand water. Binnen een paar minuten was het ass in de magen van krabben verdwenen en nagenoeg geen stootje beet gezien. Tegen half 12 wat kleine tikjes gezien en in totaal 3 krabben omhoog gehaald en 5 zeebaarsjes variërend van 5 tot 8 cm. Alles zwemt weer, was een mooie dag helaas zonder vis huiswaarts gekeerd maar wel met een kleurtje.

Groeten,
Rob Bresser

Afgelopen woensdag middag (is een beetje laat, weet ik maar had problemen met dit mailtje te verzenden, kreeg hem steeds terug) zijn Roland en ik het weer eens op de tong gaan proberen. Dat ging ons deze keer best goed af. Was alleen jammer dat ze maar voor ongeveer 1,5 uur aan het azen waren. Toch hadden we samen 7 mooie tongen. Ik had zelfs een doublet. Roland had ook een mooi doublet platvissen, alleen was hij niet zo blij met de brasem hehehe.





Buiten de tong en de brasem om hebben we nog wat kleine botjes gevangen en natuurlijk de altijd aanwezige krab. Maar voor een paar uur vissen toch niet gek en gingen tevreden met een paar mooie tongen naar huis.

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Zaterdagmiddag zijn we om 14.45 uur vertrokken vanuit Amersfoort om weer eens een avondje te vissen in de Nieuwe Waterweg! Al gauw kwamen we in een verschrikkelijke file terecht op de A12.

Maar goed, we hadden ons aas na een rit van anderhalve uur naar Maassluis! Vervolgens de pont gepakt naar Rozenburg om naar de landtong te gaan en een stek op te zoeken tussen de strekdammen na de vuurtoren. Vlakbij onze stek was er een viswedstrijd, die rond 17.00 uur afgelopen was. Wij vingende eerste paar uur niks. Er werd ons verteld dat er met laagwater niks, nada, noppes te vangen was en dat bleek in eerste instantie ook. Maar we komen uit Amersfoort en we hadden onze zinnen gezet op de tong en die vang je voornamelijk in het donker. Het is dan jammer dat het geen opkomend water is, maar je kan aan de kust niet alles hebben! De temperatuur was goed en er stond weinig wind,

dus daar zijn we allang blij mee! Tegen de schemering werd er eerst weer botjes gevangen en zeebaars. Marcel ving een vis die volgens een kenner een pieterman was, maar bij bestudering leek het meer op een grondel of slijmvis. Maar een gewaarschuwd mens telt voor 2! In het donker werd er door Jos de eerste mooie tong gevangen!!! Een gigantische dreun op zijn karperhengel en hangen. Voor Jos zijn eerste tong ooit. Deze werd op de gevoelige plaat gezet en weer teruggezet (ik hoor jullie denken, wat een sukkel!). Later bij het passeren van een aantal boten (er was nog weinig stroming) was het Marcel die zijn eerste tong ooit ving! Ook een leuk exemplaar en ook deze werd op de gevoelige plaat gezet! Ook deze vis werd, na gekust te zijn, weer teruggezet waar hij vandaan kwam! Werelds, wat een avond! En wat kun je blij zijn met een vis die je nooit eerder gevangen hebt... Marcel ving hierna nog een mooie schar of bot (soms moeilijk te zien) en er werden nog wat kleine postzegeltjes

gevangen. Jos ving nog een kleine tong en ook wast postzegeltjes. Eindtotaal ca. 15 vissen! Om ca. 3.00 uur zijn we gestopt nadat er langdurig regen bleef vallen en de vangsten terugliepen.

Groetjes en vang ze!

Marcel en Jos uit Amersfoort

Dit verslag is een dagje later dan normaal (vrijdag 29 juni)
Na eerst eens lekker te hebben uitgeslapen heb ik wat makrelen gehaald om te roken moest ik weer weg om kleiduiven te gaan schieten en had aansluitend een heerlijke bbq in mijn stamcafé.

Goed de laatste dag zit er dus inmiddels op
Aan alle mooie dingen komt een eind.

We zijn weer wezen vissen op de stek van de afgelopen 2 dagen.
Blijkbaar hadden we de stek ongeveer leeg gevist want de start verliep reuze stroef
Meer dan een uur geen stootje gezien.
Omdat de strekdam vrij was ben ik het strekdammetje toch maar een opgeklauterd om aan de kop wat met kunstaas de zeebaars te belagen
Na ook hier vruchteloos een halfuurtje met het kunstaas te hebben gegooid hield ik het voor gezien.
Daarna heeft Marco hetzelfde gedaan ook hij had geen geluk.
Terug op de veilige zitkoffer besloten we dat nooit meer te doen.
Het is gewoon een hachelijke onderneming, gladde rotsen een hoop geklauter en glijpartijen pfff nee was geen pretje

Pas toen de duisternis viel kwam er wat leven in de brouwerij.
Verpest door de afgelopen dagen viel het nu toch wel een beetje tegen.

Zo nu en dan kwam er wel een visje boven maar niets spectaculairs
Marco ving op het laatst nog een klein tongetje
en ik eigenlijk alleen maar wat klein spul

Om een uur of 3 hebben we voor de laatste keer onze hengels opgehaald.
Al met al is het toch een hele lekkere week geweest het weer is voor meer dan 100% meegevallen

Uiteindelijk kwamen er in totaal 13 kleine visjes op het droge en zijn allemaal weer losgelaten
Volgend jaar is het de bedoeling een week naar Denemarken te gaan, we tellen al af!

Tot slot nog een mooie zonsondergang

Groeten Eric en Marco

Donderdag effen niet vissen

Eindelijk een rust dag dacht ik ,maar je hebt altijd van die figuren die dan weer bellen van ga je nog ?
"peppie/kokkie"

Nee ik ga NIET. 19.00 tel... 19.15 sms..19.30... tel..we staan lekker hier te vangen kom je nog ? Tja dan ga je denken zal ik wel of niet gaan. Rond 20.15 zit je dan gepakt en gezakt in de auto opweg naar de stek .Ze hadden inderdaad mooie vissen dus snel die ouwe een hengel gegeven en zelf met de feeder aan de slag . Enja hoor kokkie had er weer een .Zelf had ik een mooie run maar omdat ik met een 5 kilo fluor lijn viste kon ik deze run wel vergeten ... de Feeder stond rond en pats weg vis .Je raad het al veel gevloek en natuurlijk gelag aan mijn linker zijde ...

Het was een mooie avond met wel een hoop wind ,vanavond (vrijdag maar op de tong) ..



Ricardo #119..

Dag 4 Donderdag avond 28 juni

We zijn naar dezelfde stek als gisteren geweest, heerlijk zonnetje erbij dus dat beloofde wat!
De eerste aanbeten duurde nu echt wel langer als dat we inmiddels gewend waren maar het was Marco die zijn eerste minibaarsje aan land wist te krijgen.

Vervolgens kreeg ik een paar tikjes en bij het inhalen ging het loeizwaar wat bleek ik haalde 4 botjes in één keer binnen, toch wel uniek.

Ik had namelijk de paternoster van mijn andere hengel ook binnengehaald, aan de ene lijn een heuse triplet en aan de andere dus 1



En toen ellende, mijn molens hadden door de stuiterpartij van gisteren toch meer schade opgelopen dan verwacht

De ene had een kromme as en draaide niet echt lekker meer en de andere molen was zijn terugloop kwijt.

Maar met het ongemak van de ene molen rekening houdend en de andere molen met de zwengel vast zetten achter de strandsteun kon het vissen gewoon doorgaan.

Op de kop van de strekdam stond een man met kunstaas te zeebaarzen en hij ving in korte tijd een stuk of 5 mooie baarzen
zelf ben ik geen held met kunstaas dus het was mooi om het eens te kunnen aanschouwen.

Tot de duisternis was het niet echt noemenswaardig, ik had nog wel 2 keer een doubletje met botjes maar voor de rest enkele kleine baarsjes en losse postzegeltjes.

Toen de duisternis inviel en de vloed zijn intrede deed kwamen de eerste tongetjes naar boven allebei bij Marco en rond de 25 cm groot.

Daarna een hele tijd nauwelijks een visje naar boven



En toen gebeurde het weer! Een reusachtige klap op mijn hengel maar dit keer was ik dichterbij! een enorm gebonk aan het einde van mij lijn!

heel rustig draaide ik hem binnen met haakje 6 voor platvis ben je hem zo kwijt.

Flinke plonsen in het water en langzaam kwam vanuit het donker een superdikke baars (54 cm) in het zicht.

Op de kant zag ik pas wat een geluk ik heb gehad het haakje zat op hooguit 2 millimeter in de lip van deze baars!

Tjonge daar heb ik eerst even een biertje op gedronken!

Even later kreeg ik nog een mooie aanbeet, en de grootste paling tot nu toe van 51 cm kon richting de voorraad van mijn rooktonnetje

Half 4 was het inmiddels en we vonden het wel welletjes geweest



Eindstand dag 4

Marco 8 vissen; 2 tongetjes, 3 zeebaarsjes (1 best mooie) en 3 botjes

Ik 13 vissen; 1 paling, 3 zeebaarzen en 9 botjes

Morgen de laatste dag alweer, waar we gaan staan weten we nog niet zeker maar vanwege de wind zeker weer de landtong.

Groeten Eric en Marco

Na eerst mijn locale winkelier los te hebben gemaakt van zijn zagers zijn we s'middags richting de waterkant gereden.

Eerst naar de Brouwersdam kijken of de haring en geep een beetje wilde lukken.

Daar kunnen we dus kort over zijn, de haring en geep waren in geen velde of wege te bekennen.

Daarna even lekker een hapje gegeten in Oostvoorne en vervolgens wederom richting de Waterweg.

Marco wilde een andere stek proberen en zo gezegd zo gedaan, we gingen een stukje verderop op een stek tussen 2 strekdammetjes in.

Het water was nog een beetje afgaand maar door de strekdammetjes was er 0,0 stroming eerlijk gezegd had ik weinig goede hoop op deze stek.

Maar elke stek verdient zijn verkenning dus gewoon de hengels maar in orde gemaakt.

De eerste beet liet langer op zich wachten dus vreesde ik gelijk te krijgen maar na een kwartiertje was het toch raak een botje van een postzegelformaat was mijn deel!

Daarna liep Marco in korte tijd fors uit naar 5-1. 2 zeebaarsjes en 3 botjes!

Had ik toch ongelijk over deze stek?

Toen hij tij keerde viel Marco helaas stil maar bij mij kwam er volop leven tevoorschijn, had ik het geluk aan mijn zijde door dicht onder de strekdam te vissen? het had er alle schijn van!

Periodes van aanbeten werden afgewisseld door momenten van totale rust om vervolgens weer lekker te keer te gaan!

2 keer een doubletje botjes gevangen en ook nog een grondeltje tussendoor.

Toen het donker begon te worden ving Marco gelijk al een palinkje, zou de paling los komen? helaas nee dus.

En net zoals de voorgaande dagen liepen de aanbeten licht terug in het donker.

Een klein buitje viel op ons neer, dus even een beetje schuilen onder de bomen. Op dat moment kreeg mijn hengel een werkelijk snoeiharde aanbeet in 3 zware rukken werd mijn hengel uit de steun getrokken, rennend over het natte talud naar beneden naar mijn hengel maar de vogel was gevlogen. Vermoedelijk was het een grote zeebaars die het voorzien had op mijn zager maar door het gebruik van kleine platvishaakjes wist deze rover waarschijnlijk te ontkomen. wel ontzettend jammer natuurlijk!!

Aan het eind van de visserij verloor ik met ingooien mijn lood door slijtage van de lijn maar omdat het alleen het loodje was besloot ik er toch maar om er een nieuw lood aan te hangen en gewoon door te vissen.

De hengel lag net in het water toen er een flinke boot voorbij kwam denderen, dat kreng maakte zulke hoge golven dat mijn met een zak lood verzwaarde strandsteun inclusief mijn hengels in de golven verdween. Gelukkig had ik alles zonder schade terug alleen mijn aasnaald is door de zee verzwolgen. Na het boeltje weer netjes te hebben neergezet toch nog een aanbeet en de 2e tong van de avond lag met 28 cm op de kant

Waarschijnlijk door de zware golfslag die nog steeds heerste pakt ook Marco nog een lekkere zeebaars.

Omdat mijn tong erg vasthoudend was, de haak wilde er niet uit, gooide ik mijn lijn met nog maar 2 haakjes uit het vissen was toch bijna gedaan maar het leverde als laatste vis van de avond toch nog een mini baarsje op.

Een onverwacht superavond op deze stek!

Eindstand dag 3

Marco 5 botjes, 1 paling van 35 cm en 2 zeebaarzen de grootste 35 cm
Ik 14 botjes, 1 grondel, 2 tongetjes 28 en 26 cm en 3 zeebaarzen de grootste 38 cm

Vanavond dezelfde stek, maar nu Marco dichtbij de strekdam
kijken of het weer zo goed wil lukken!

Groeten,

Eric en Marco

Gelukkig was het weer voldoende opgeknapt om 26 juni te kunnen gaan vissen en omdat de wind licht gedraaid was zijn we terug gegaan naar onze stek van gisteren op de landtong bij Rozenburg.
Cas bedankt voor het duimen!

Aangekomen op de stek hebben we nog geprobeerd de party-tent op te zetten maar die waaide al direct
aan barrels
Gelukkig is het droog gebleven en konden we lekker beschut achter de bosjes zitten.

Hengels weer opgetuigd lekker beaasd met zagers en hoppa de Waterweg in!
Marco had na de slechte dag van gisteren nieuwe onderlijnen geknoopt, metalen afhoudertjes met
plastic tip.

En gelijk zo als gisteren binnen 5 minuten begonnen de toppen te rammelen.
2 kleine botjes verlieten het zoute element, Marco helemaal in zijn nopjes, hij had ook zijn eerste visje
op het droge!

Het vissen ging ongeveer hetzelfde als gisteren, allemaal kleine visjes maar Marco ving nu ook zijn
visjes mee.

Wel lukte het mij om tegen een uur of 12 een doublet botjes samen met een enorme bos zeewier naar
de kant te takelen.

Het begon er op te lijken dat de tong en paling weer de grote afwezigen waren maar onverwacht tegen
het einde van de sessie
haalde Marco met zijn ene hengel toch nog een tongetje op van 22 cm en na het meten weer
losgelaten.

Op dat moment toonde zijn andere hengel ook weer tekenen van leven en zowaar een paling van 38
cm leverde hem zijn 2e euro op van de avond.

Al met al wederom een geslaagde avond met het aantal gevangen vissen

Eindstand; Marco 5 botjes, 1 tongetje en 1 paling ik 8 botjes en 1 mini zeebaarsje

25 juni wezen vissen met mijn maar Marco vanaf de landtong. Eerst huiverig voor het aangekondigde
weer maar dat is achteraf 100% meegevallen gevestigd van 9 tot ongeveer kwart over 2. totaal met zijn
2'en; 8 mini botjes en 1 tongetje van 28 cm. allemaal mooie aanbeten.

Gevist met zagers en dauwwormen, helaas heeft de paling zich niet laten zien

Als de wind wat wil gaan liggen gaan we vanavond weer naar de waterkant!

Groeten

Eric en Marco

Gisteravond van 20:00 tot 22:00 uur wezen Vliegvisser met mijn schoonvader Klaas van der Heijden
in het Hartelkanaal op Fint en een kleine hoop op Zeebaars. Het Hartel zit vol met Fint wat we

afgelopen vrijdag met de zeebaars competitie al merkte. Je zag voortdurend de visjes wegspringen en de fint en af en toe zeebaars jagen.

We hadden wat mooie zeevliegen mee en na een klein half uurtje had klaas er al een te pakken. Wat een Sport een Fint op de vliegstick. We maakte gebruik van een dun en lang soortige spiering licht parelmoer... Niet veel later sprong er een op mijn vlieg, echt prachtig hoe deze beesten uit het water springen na de aanbeet. Drie, vier keer kwam hij boven hehehe. Uiteindelijk had ik er twee te pakken en meerdere aanbeten gemist. Klaas had er een te pakken maar raakte de vlieg kwijt. Hij probeerde het vervolgens met een vlieg met Circle hook. Dit is geen succes... Hij miste meerdere malen. We hebben uiteraard besloten dit vaker te gaan doen hehehehe.

Grtz Marcel #1028 en Klaas van der Heijden

Haai, in het weekeind ben ik wezen vissen met Bassie, een vismaat die nog geen lid is, maar een fanatieke zoetwater visser.

Al vroeg waren we op de plaats van bestemming, maar het stond er al redelijk vol.

Er was wel plaats maar we zijn ergens anders heen gegaan.

Hier wisten we twee palingen te vangen, en omdat de stroming er helemaal uit was zijn we toch weer terug gegaan.

Dus hebben we ons toch tussen de andere eurovissers geïnstalleerd, en is het erg gezellig geworden.

Dat is iets wat de Eurovissers bind, GEZELLIGHEID, geen gezeur, maar gewoon lekker vissen!

De vangsten vielen wat tegen, maar de mannen uit Eindhoven vingen leuk tong, een enkele paling en wat bot.

Ook Rob # 50 en Koos die al wat zenuwachtig was voor de opruimdag, waren aanwezig en dat maakte deze morgen tot een echte

Eurovissers "meting" waar zoals eerder al genoemd, de gezelligheid voorop stond.

Mijn vangsten vielen tegen, na de 2 palingen op de eerste stek, ving ik alleen maar een botje.

Bassie had de hele morgen nog niets gevangen, maar ij de laatste draai ging het zwaar bij hem.

Een tong van 44 cm hing aan zijn lijn, en dat leek wel het sein voor de andere tongen om te gaan azen.

Terwijl ik in stond te pakken, zag ik bij de burens verschillende tongen boven komen.

Maar dat hoort nu eenmaal bij het vissen, je moet er zijn op het juiste moment.

En het gezin gaat nog altijd voor het vissen.

Volgende keer beter zal ik maar zeggen.







Arjan #8

Gisteren 20 juni wezen vissen op de waterweg voorbij de keering. Gevist van 16.00 uur tot 01.00 uur dus met laag en hoog. Bij opkomend tij geen stootje. Vangsten 6 botten, 4 tongen waarvan een van 45 cm en 1 paling van 65 cm.

groetjes Maikel

Vandaag wezen vissen op de waterweg ik ben begonnen om 0930 en gevist tot 1600.

Gevist met pieren zagers en mestpieren.

Vangsten kan ik kort over zijn 1 paling en een kopvoorn.

Er waren er wel een paar die wel wat tong vingen maar was niet echt denderend.

Heb het van de week ook nog even op snoekbaars geprobeerd maar zonder resultaat.

Morgen weer werken tenminste proberen me vingers doen het nog niet helemaal zoals het moet.

mvg ray#1070

Wij zijn zaterdagavond van 18:00 tot 24:00 wezen vissen voorbij de waterkering bij het gemaal, we zaten met pieren, zager, en regenwormen. We hadden 7 scharretjes, een kleine tong, een grote tong van ongeveer 30 cm en ook nog een Grote Schol van +/- 30 cm. Gevist met afgaand water, het leek wel of het nooit op ze laagst was, het zou om 21:40 laag zijn maar dat duurde tot ongeveer 23 uur.

??

Vrijdag avond wezen vissen op het strand van Kijkduin met Jaco een maatje van me. Vanaf een uurtje 19:00 tot 11:30 uur. We stonden nog geen 10 minuten te vissen en bij de eerste worp krijg ik een hengst op mijn hengel!!! Een prachtige polsdikke paling. Na een zeer korte worsteling weg!! Wat zijn die dingen glad snel en sterk. Balen maar we hadden goede hoop. Jaco had bij zijn eerste worp ook al een botje. Toen werd het even stil. Na een tijdje konden we op het kopje van het dammetje staan. Jaco pakte niet veel later nog een paling. Ik pakte nog een botje. Wederom weer stil....Toen we besloten in te pakken kreeg Jaco een hengst op de hengel deze leek wel van de steun te komen hij greep sloeg en draaide... mis!! Hij was er ziek van. Je kent het wel. De vangsten niet super maar wel weer erg gezellig.

Groeten

Marcel van Hees #1028 & Jaco

Medevissers,

Wij zagen dus de rattenvanger aankomen en zaten zelf als vanaf 03.00 uur op de stek.

Het vangen ging wisselend, soms twee hengels tegelijk beet dat weer lange tijd niets.

Teus was v.w.b. de aantallen niet gelukkig wel qua gewicht.

Bij het beazen van een hengel, kreeg hij een geweldige dreun op zijn andere hengel.

Driepoot en hengel gingen om en Teus kon nog net zijn hengel grijpen voordat deze de plomp inging. Na een moeilijk proces van binnen halen en uit het water tillen van de paling, bleek dit een polsdikke paling te zijn. Als Teus lid was geweest had hij een record van Leon #1 afgenomen. Deze paling woog 2,1 kg en was 85 cm lang.

De vangsten waren redelijk Teus had de paling een slib tong en een kleine bot en tong. Zelf had ik 7 palingen en 8 tongen waarvan een 40+ tong. Wat mij opviel was dat zowel de rattenvanger en ondergetekende tong vingen aan de gewone wormen. Teus ving de paling aan de zager.

Martin #256

Vandaag vroeg uit de veren, want de stek waar ik heen wilde is door de jaren heen bij iedereen bekend geraakt, en staat 9 van de 10 keer vol. Eenmaal om 06.00 uur aangekomen bleek dat Martin Kool en zijn maat Teun hetzelfde gedacht moeten hebben, want zij stonden er al om 03.00 uur. Geen probleem want bij de ingang van het rattentehuis was nog een plekje. (in het donker sterft het daar van de ratten) En aangezien ratten niet van daglicht houden, voorzag ik geen problemen op die stek. Want als ik ergens een hekel aan heb, is als er ineens een rat achter je opduikt. Dit was mij namelijk van de week al eens een keer overkomen. Maar goed, terug naar het vissen, want daar gaat het om. Om 06.05 uur lagen de onderlijntjes op de bodem van de Maas. Eigenlijk gelijk al begonnen de aanbeten. Variërend van de ene keer een tong en de andere keer een paling. Ik viste met zagers op de tong en met springers op de paling, maar er was vandaag geen pijn op te trekken. De ene keer ving je een tong op de springer en de andere keer een paling op de zager. Toen uiteindelijk om 12.00 uur het aas op was en ook Martin met zijn maat afnokte, had ik 10 maatse tongen en 2 vette palingen in de ijsbox liggen. Hierna ff gauw bij Marcel van FishTales langs geweest om verse zagers te halen, want met een beetje geluk kan ik na het ontvangen van het vaderdagcadeautje (een kammetje en een paar sokken) nog ff proberen een zootje tongetjes te vangen. Hoop dat het morgen op vaderdag niet zo druk is op die plek.

Groeten van de Rattenvanger van de Botlek

I.v.m. de 6 comp van de Eurovissers donderdag gevist in de dintel .

De vangsten waren redelijk ,Jan maakte zijn reputatie waar en wist zo'n 10 grondels te vangen in de eerste 10 draaien !!

Je snapt wel dat Paul en ik niet meer bij kwamen als hij begon te draaien hahaha .Zelf wist ik met regelmaat een doubletje bot op mijn kaart bij te schrijven terwijl paul zijn tripletten ving . Het bleef echter bij kleine zeebaars en kleine botjes . Zaterdag vroeg uit de veren want om 5 uur kunnen we al terecht in de pub ,grote klasse jan .

Gr Ricardo

Omdat Rob # 50 op maandag had gemeld dat hij dinsdag wilde tongen, besloot ik om hem te vergezellen (ja zo'n man wil op zijn oude dag ook nog wat). Later bleek dat hij vissen op tong bedoelde !!!!! Ik had eerst nog wat andere bezigheden, maar rond 12 uur had ik mij geïnstalleerd naast de heer Mulder. Hoe hij het voor mekaar krijgt weet ik niet maar iedere keer weer heeft hij al een paar tongen liggen als ik aan kom. Zo ook nu weer. Er zaten al 4 mooie tongen in zijn emmertje en dat op klaarlichte dag. Over mijn vangsten kan ik kort zijn, want het enige wat ik heb gevangen is letterlijk en figuurlijk bot. Op zich vind ik het niet zo erg om niets te vangen (ik vind bot niets), want ik vind het zitten aan de waterkant al rustgevend genoeg. Maar ja, als je er dan toch bent ! Vrijdag maar weer ff kijken of we met de vaste maten Leon en Sjaak een zeebaars kunnen strikken.

Groeten Theo

Medevissers

Hoewel eigenlijk geen "zout " vangstbericht, wil ik jullie deze bijzondere vangst niet onthouden.

Gisteravond, 12 juni, met een shadje een beetje lopen klooiën langs de stenen in de IJssel.

Ik had een licht hengeltje met een 12 grams jigkop en een 4 cm shadje

(orange) Ik wilde een uurtje vissen en wat gewone baars zien te vangen op een stroompje.

Na 2 x ingooien een geweldige dreun op de hengel. Ik dacht eerst dat ik vastzat, maar met gierende slip nam de vis ruim 30 mtr lijn mee.

Omdat ik het molentje met 22/100 nylon had opgespoeld was voorzichtigheid geboden. Ik haalde 10 mtr lijn in en soms werd er weer 20 meter genomen. Ik ben ruim 3 kwartier bezig geweest voordat ik de vis aan de kant had, ik was benauwd voor een lijnbreuk dus daarom duurde het zolang. Ik had ook geen schepnet bij me en normaal wordt er op die stek 10 x gevraagd of het wat is.

Nu niet, dus niemand kon mij helpen. Ben maar ala Steve Irwin het water ingegaan en heb de snoekbaars, want dat was het, omarmt en het droge op weten te slepen. Na meting en wegen bleek de snoekbaars 11,4 kg te wegen en ruim 1 meter lang te zijn. Dit is voor mij een persoonlijk record.



Martin#256

Na een visloze sessie afgelopen donderdag besloten mijn zagers op te maken op dezelfde stek.(waterweg) Op mijn stekkie aangekomen 1 andere visser. Ik kreeg alweer een naar voor gevoel maar vol goede moed lagen de lijnen rond 23:00 in het water. Mijn buurman ving 2 gulletjes en rond een uur of 2 had hij 2 tongen tegelijk. Ik had om 02:30 nog steeds geen stootje gezien, ik dacht, ik geef het tot 3 uur dan zou de stroming er wel een beetje uit zijn. Om 2:55 ineens een heftig bakkende hengel, eeeeeindelijk!!!!!!, een leuk tongetje van een cm of 30. Ik had uit armoede 3 hengels ingezet want overspannen toestanden zaten er niet in, dacht ik. Ineens ging het helemaal los 2 hengels te gelijk beet, 2 tongen op het drogen en de derde hengel melde zich ook met luid getingel van mijn topbelletje. Mijn buurman kwam eens polshoogte nemen, hij zag geen stootje. Mijn hengels lagen nog niet in of wederom heftig harde aanbeten, allemaal tong. om 05:15 was ik door mijn aas heen en moest ik dus nokken de teller stond toen op 16 tongen, de grootste 43 cm, 2 waren er te klein en netjes gehaakt dus terug om te groeien. Dit keer bleek, de aanhouder wint. Mijn buurman heeft er trouwens ook nog 4 bijgevangen.



groet maurice #1095

Vandaag zaterdag 9 juni gevist op de Waterweg aan de Rozenburgzijde om de tong te belagen. Uitgerust met 2 strandhengels en 1 karperhengel zijn we vol goede moed begonnen. We visten voorbij de waterkering tussen 2 strekdammen met zagers en zeepieren aan 3-haakspatarnosters. We begonnen aan het einde van de middag en al gauw ving Marcel 2 zeebaarsjes. Jos ving hierna ook een zeebaarsje gevolgd door een fint. Toen het donker begon te worden en het hoogwater werd, begon het scharrenbal! We vingen achter elkaar diverse scharretjes. Eindtotaal 19 vissen: 3 zeebaarsjes, 1 fint en 15 scharretjes! Op zich een goede vangst, alleen we kwamen voor de tong. Deze konden helaas niet gefopt worden! Jammer, volgende keer beter. Heeft iemand tips voor ons dat we ze wel eens kunnen vangen of wat wij verkeerd hebben gedaan?

marcelsabrina@casema.nl Groet, Marcel en Jos uit Amersfoort

Vandaag zondag was het dan zover, de eerste officiele poging om tong te vangen. Eerst nog wat aas gehaald en toen richting waterkant. Het was in ieder geval weer perfect. De vangsten ook alleen waren het erg veel bot(jes) en een paar dioxine staven. Je had wel regelmatig beet maar de tong kwam maar sporadisch boven. Uiteindelijk toch 3 mooie gevangen van boven de 30 cm. Die zullen goed gaan smaken!



Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Zaterdagmiddag 9 juni ben ik met Jan # 108 weer lekker gaan vissen en deze keer gericht op de paling.

Onderweg naar een stek waar ik vroeger wel eens mooie gevangen had, zag ik tussen de bosjes door een bekende wagen staan.

Dus even de volgende afslag genomen en weer terug, en ja hoor ik had het goed gezien Martin # 256 en Andre # 1058 en Teus stonden op een mooie plek te vissen.

Er was nog net een plaatsje vrij voor ons, dus zijn wij er bij gaan staan.

Martin stond er ook nog maar net, maar al snel kwam de eerste vis boven een mooie tong, met de andere hengel een mooie paling, dat gaat goed.

Wij snel alle spullen gepakt, en ons geïnstalleerd. Andre ving ook een tong, maar bij ons bleef het stil net zo stil als bij Teus.

Na een uurtje begon het stevig te stromen, maar wist Jan toch een tongetje te vangen en Andre bleef ze gewoon door vangen.

Martin viel helemaal stil, ik ving ook een sliptongetje en Teus nog steeds niets.

De stroming werd zo sterk, dat we alleen nog maar dicht onder de kant konden vissen, en er was een hele berg vuil dat je lijn steeds maar weer vol zat met rommel.

Er was eigenlijk niet te vissen zo, en na drie uur vissen ving we alleen maar vuil, het stroomde gewoon te hard om vis te vangen.

Het is daar wel erg diep, er kwam een man langs die bij de loodsen werkt en die vertelde Martin dat het 27 meter diep is waar we stonden.

Ik wist niet dat er zulke diepe plaatsen zijn in de havens.

Lijkt me een mooie vooruitzichten voor de gul tijd.

Om een uur of half acht werd het wat minder met het vuil en de stroming, en vanaf die tijd hebben we lekker staan vangen.

Martin, Andre en Teus hebben 1 grondel, 10 kleine botjes gevangen, 7 mooie tongen, 7 kleine palingen en 17 dikke palingen de zwaarste was 3 pond.

Vooraf tegen de schemering kregen ze veel aanbeten, maar niet alles was raak. Veel lossers was gevolg van voorzichtige aanbeten.

Ze zijn tot half 1 door gegaan.

Wij zijn tot half elf gebleven, en hebben 3 botjes gevangen, 2 tongen, 14 palingen.

Met mijn laatste inworp "ving" ik een meeuw, die na voorzichtig ontwarren weer gewoon wegvloog.

En op de andere hengel ving ik twee palingen tegelijk.

Ook heb ik nog een grote tong gevangen, die lag al op de kant, maar voor ik hem kon pakken viel hij terug en brak mijn haaklijn.





Al met al een prachtige avond.

Arjan #8

Vrijdag zijn Roland en ik weer naar het zoute, nou ja brakke water getrokken om het weer eens op harder te proberen. Dat werd geen succes vandaag, geen harder gezien. Wel weer een paar prachtige windes gevangen. Roland wist de grootste te vangen, een prachtige vis van 48 cm.

Daarna zijn nog even naar de waterweg geweest om even bij de strekkers te kijken. Daar was het werkelijk vergeven van de fint. Dus werd het lichte materiaal gepakt. Roland viste met een winckle picker met een klein pilkertje en ik met een 20 grams spinstokje. Ik had weer wat nieuwe kunstaasjes gekocht in de vorm van de kastmeister van acme. Dit zijn een soort lepeltjes maar niet echt de traditionele lepelvorm. Daardoor zijn ze echt mega ver te gooien. Het zijn echte bling bling dingen en ze glimmen als een tierelier. De fint was er ook erg blij mee en kon die maar moeilijk met rust laten.

We hebben ons een paar uur kostelijk vermaakt. Roland stond regelmatig met een flinke kromme hengel in zijn handen als er weer een van de vele 40+ finten op zijn pilkertje knalde. Wel een mooi gezicht fint op de winckle picker.

Tegen 6 uur hebben we het hazepad gekozen omdat het weer lelijk begon om te slaan en het steeds donkerder werd. Maar toch weer een hele leuke dag gehad aan het water.



Later Chris #1021 & Roland #1023

Donderdag weer op pad geweest met Paul en Jan ..

Deze keer hadden we het watertje bij de amazonehaven gekozen om daar wat harders te scoren .

De harders waren niet zo actief zodat we onze brood vlokken inruilden voor wat spinners en shads.

Dit bleek een goede keuze want Paul wist in nog geen 15 min 5 mooie baarzen te landen ,met mij ging het wat minder vanavond grrrrrrrrr... Ook jan kon een visje vangen wat niet zo gek was want wat een uitrusting heeft die gozer zeg het leek wel een duiker met zijn vest aan . Morgen met de evenementen de Oosterschelde onveilig maken het verslag volgt ...





Gr Ricardo #119 ...

tongenjacht,

woensdagavond voor het eerst sinds lange tijd weer eens op mijn favoriete stek langs de waterweg gestaan in de hoop mijn eerste tongetje van dit jaar te vangen. Begonnen anderhalf uur voor hoog water (18.45 uur) het eerst anderhalf uur niets gezien. Gevist met 2 hengels in eerste instantie een ver en een dichtbij. Vlak na hoog water ving ik 2 doubletten bot ver weg. Toen de stroom langzaam terug begon te lopen deden de eerste tongen hun aantreden. Wat mij verbaasde is, dat ze dicht onder de kant zaten. Normaal gesproken moet je ze bij daglicht op deze stek toch van redelijk ver halen. Daarom ben ik ook met de andere hengel dichterbij gaan vissen. Eind resultaat 6 mooie slibtongen en 4 botten.

Gevist tot 22.30 uur.

Op naar een mooi tong seizoen

groeten,

Bart #764

Vissers,

Net weer terug van een vistrip in het europaortgebied. Het was mijn dag niet en toch weer wel.

Niet mijn dag was: Door mijn visstoel gezakt, 3 x mijn onderlijn afgegooid, een polsdikke paling tussen de stenen laten verdwijnen(eigen schuld) mijn nek haast gebroken op de stenen, heb nu leuke blauwe plekken en een haaklijnbreuk bij een tong 40+ bij het naar boven tillen.

Wel mijn dag was: Het vissen ,gevist van 15.00 tot 22.00 uur. Resultaat was 5 dikke palingen 1 "gewone"paling, ongeveer 30 botjes van 15 tot 20 cm en een slibtong. Gevist met pieren, zagers en regenwormen. Alle paling aan de gewone wormen. Twee hengels een met een weegschaal en een met een paternoster met korte stalen afhouders. Kwam nog even een eurovisser meevissen, hij ving nog 3 mooie palingen. In verband met zijn ziekte, kan ik hem niet met naam vermelden.

Voor de paling maakt het soort onderlijn niet uit, ze maken alleen een zootje van de paternoster.

Ook nog leuk: Een bruine Engelstalige mevrouw kwam op de fiets aan en bood mij haar diensten aan, volgens haar was ze niet duur. Vriendelijk doch beslist geweigerd en nog even met haar staan babbelen. Ze had wel een eind gefietst want ik zat een knap eind bij de bewoonde wereld vandaan.

Martin #256

vrijdagmiddag en avond met mijn maatje Marco wezen vissen in het Beerkanaal en de Dintelhaven

Helaas door wat vertraging pas met hoogwater begonnen in het Beerkanaal

Om 4 uur vlogen de hengels richting het water.

2 uur later, resultaat geen stootje.

Omdat ik mijn proviand thuis had laten staan even een patatje gehaald in Oostvoorne daarna doorgedaan naar de Dintelhaven om te kijken of er wat paling zat.

Een aantal leuke aanbeten waarvan 1 mooie aanbeet leverde geen schub op

Marco haalde nog een ongezien mini botje binnen

11 uur naar huis gegaan

Groeten Eric

Zondag met mn neefje en vader nog even terug geweest om nog wat aas op te vissen

Helaas liep het wat minder als zaterdag.. Vroeg in de avond begonnen met wat aas op de landtong. Het was al niet anders als met de wedstrijd, veel kleine botjes. Met m'n neefje dus maar ff op pad om een fintje te verschalken met een haringonderlijntje.

Na een klein wandelingetje nog ff bijgepraat met Ruud. Daarna voorzichtig op de strekkers geklommen omdat we er toch niet bijkwamen en toen begonnen de vangsten. Jelle zijn eerste zeevissen gevangen.

Na de fint was het tijd voor de paling, kijken of de slangen er nog zin in hadden. Maar dit ging niet helemaal naar wens. De hele avond met drie hengels nog geen stootje gehad....

Volgende keer beter!!

Groetjes Jeroen

Zaterdag na de wedstrijd nog even met Cor Timo en Joop nog ff naar het Caland geweest. De vangsten waren niet zo veel, Cor wist na enige tijd een mooie paling te vangen. Met de beten was het dun gezaaid. Na Cor was het de beurt aan Timo om een paling te vangen. Deze was net iets mooier als die van de heer Doeven. Ook mij viel een beet ten deel. Had wel geen beet gezien, maar een geankerde lijn na volledig strak draaien een meter of zes moeten bijdraaien wekte een beetje argwaan. Na het binnendraaien bleek er een echte slang aan te hangen. Helaas bleef het aan de hengel van Joop stilletjes. Meer beten kregen we niet.

Thuisgekomen de palingen schoongemaakt en gewogen, bleek toch ruim 2,5 kilo te zijn. Inmiddels liggen ze te wachten in de vriezer op een warme omgeving, net als ik!!

Vangse!!!

Groetjes Jeroen

OM 04:00 uur uit het warme bedje om te gaan vissen (locatie waterweg), gewapend met zagers en wat springers voor de tong en paling. Om 06:30 lag de eerste tong in de koelbox, snel gevolgd door twee meer. Toen met laag water ging de stroom eruit en was het niets meer (2 mini botjes tot 11:00 uur. Toen ging het weer wat meer stromen en ving ik nog een mooie paling en een schoenvetertje. Om 13:00 uur ingepakt en tevreden over mijn eerste tongen van 2007!

Groeten, Carlo #436

Gisteren zijn Roland en ik weer een dagje opuit getrokken om te kijken of er wat baars te vangen viel. Dat viel dus vies tegen. Maar gelukkig was de fint er wel en daar hebben we ons dan ook prima mee vermaakt. Regelmatig zaten er mooie 40+ers bij. Leon kwam ook nog even maar ook hij wist geen baars te vangen. We hebben het nog even op harder geprobeerd maar die hadden schijnbaar ook geen trek en lieten het heerlijke bijna verse witbrood voor wat het was. Dus dan maar weer op de fint om toch nog wat te vangen en dat is dan ook prima gelukt. Eind van de dag had Roland de grootste fint, deze was 46 cm en een klein beetje, dat zijn toch de betere haringen. Hopelijk heeft de baars de volgende keer meer trek.

Later Chris #1021 & Roland #1023

Beste vissende eurovissers,

Vandaag de 27e van mei een prachtige ervaring rijker geworden. We kwamen aan om 1400uur om de makreel te belagen, toen we zagen dat het water te grijs was voor de makreel zijn we overgestapt op de zeebaars. Al snel vingen we Fint aan de 35 grams pilker, omdat die vis ook een hele leuke sport oplevert zijn we daarmee verder gegaan, de baars liet het echter toch afweten. Het werden er in 4 uurtjes 60 stuks op de kop af, de grootste kwam er na een kleine twee uur uit en was 71 cm, de gemiddelde lengte van de fint bedroeg ongeveer 50cm en dat waren helemaal geen verkeerde maatjes. Het heeft ons een zeer plezierige middag opgeleverd en een hoop spierpijn. Heerlijk die kromme hengel op de pier van HVH, we voelden ons daadwerkelijk de attractie van de dag. Op een gegeven moment stonden er meer dan 50 mensen te kijken hoe wij daar even stonden huis te houden, terwijl resterende vissers hun nagels er bijna uittrokken omdat ze het verkeerde aas bij zich hadden, ach voor die mensen zeg ik "sometimes you win, sometimes you lose". Neem gewoonweg voldoende aas en kunstaas mee zodat je jezelf nooit de schuld kan geven dat je niet er alles aan gedaan hebt om dan toch een visje te kunnen vangen. Binnenkort maar weer eens, die fint die ligt me wel!!!!

Een ode aan de Fint, wat een prachtvis!!!!!!!!!!!!!!

Jeroen op't Hof

Na enkele jaren de site te hebben bekeken leek het mij toch ook wel eens tijd om een bericht door te sturen. De afgelopen 2 weken ben ik 5 keer wezen baarzen. Helaas kwam ik niet verder dan 1 klein baarsje. Afgelopen dinsdag was de laatste keer. We zijn begonnen bij de blokkendam. Na een kwartier kwam er een bootje aan die 10 meter van de kant een net neerlegde van zo'n 100meter. Einde blokkendam dus. We zijn verkast naar de stenen glooiing. Tot onze verbazing zaten we iedere worp vast en waren we alles kwijt. Na 10 minuten kwam dezelfde boot weer langs en trok pal voor onze neus een lang en groot net omhoog. je raad het al, hij zat vol met zeebaars en ons kunstaas. Zwaar geïrriteerd door deze "visserij" zijn we binnen een uur voor de derde maal verkast. Helaas... de dag was voor mij al verpest. Hopelijk worden de vissesies de komende week beter....

Gr. Remko

Woensdag 23 mei ben ik 's avonds nog even naar het einde van de landtong gereden omdat ik nog wat steekzagers over had van de zaterdag daarvoor. Even na hoogwater kwam ik aan en heb het eerst een uurtje geprobeerd met een shad. Dat resulteerde in niets dus overgestapt op dobber en zager. Na een half uur kreeg ik een aanbeet en sloeg aan. Er verscheen een donkere vis aan het oppervlak, dus dat kon eigenlijk maar één soort zijn: een gevlekte lipvis. Dat was leuk, want die had ik nog niet eerder gevangen. Echt een mooie vis met rode ogen en mooie vinnen en een aardig gebit. Daar is het bij gebleven.



Groeten,

Michiel #164

Gisteravond 24 mei, gevist op de landtong (waterweg) voor de keering. Gevist van 19.00 tot 02.00 uur. Resultaat 3 tongetjes net aan de maat. Gevist met zagers, leeglopers, mesheften en mestpiertjes. De tong had alleen interesse voor de zagers. De krabben die vonden alles lekker. De tongen ver weg gevangen, in de vaargeul echter geen paling gezien. Dichterbij niets kunnen vangen, echter niet vreemd daar de krabben de haken in no time leeg hadden. In het diepere gedeelte veel minder last van krab.

Groeten Wim Schouten.

Koudekerk a/d Rijn.

Donderdag met een stelletje Belgen op stap geweest "Peppi en kokkie".

Deze keer hebben we bij de EMO gevist en ook daar was een visje te vangen .

We hadden een botte sessie gepland maar daar kwam eigenlijk niets van omdat de baars ons aas eerder vond dan de bot .

Alleen die krimpenees wist er één te vangen en ging er dus ook met de dag prijs vandoor

Het weer en het gezelschap was perfect De eerste finten hebben we ook weer zien jagen en onze buuren hadden er al 7 gehaakt .



Gr Ricardo #119..

Gisteravond 23-5, besloten Roland en ik het eens voor de verandering op harder te proberen bij de dsm in de buurt. We hadden op 7 uur daar afgesproken. Ging voor mij niet werken omdat ik lekker in een file stond van iets van 11 km. Gelukkig wist Roland dat je ook via delft richting hoek van holland kon dus dat gedaan. Wel een klein uur vistijd verloren maar ja we konden eindelijk vissen. De harder was niet in grote getale aanwezig maar toch hebben we er een paar gevangen. Ook ving ik nog een prachtige winde van dik in de 40 cm die zelfs 2x helemaal uit het water sprong! Dat was echt gaaf, dacht eerst dat het een forel was maar die vang je niet zo snel op brood. De harders die we hadden waren niet echt groot, allemaal rond de 45-50 cm maar ze blijven wel gaaf om te vangen en ook van dit formaat gaan ze flink te keer.



Later Chris #1021 & Roland #1023

Vrijdagavond ben ik wezen vissen en dat bleek later een sessie met een gouden randje te worden. Aangekomen op de stek, in de nabijheid van het diepe water, de hengels opgetuigd met lange aaslijnen voorzien van slikken en kweekzagers. Erik #331 en Martin #272 hadden het op de zeebaars voorzien en ik wilde proberen om een echt grote bot te vangen. Zelf geef ik namelijk niet zoveel om zeebaars. In het begin bleef het bij een paar kleine botjes en scholenbaarsjes, maar naarmate het donker werd, werd ook de vis groter. Naast me hoorde ik af en toe vreugdekreten als er een maatse baars uit het natte kwam en bij mij werden ook de botten allengs groter. Uiteindelijk sloot ik de avond af met een paar dertigers plus een paar leuke baarsjes. De vismatten van vanavond deden het echter met grote scharren, tong, gul en diverse 50+ baarzen. Erg mooi hoor!!

Gilles #59

Vandaag (zondag) weer eens lekker met de dobber gevestigd, het weer tij en gezelschap was goed.

Gezelschap ?? jammer Tom, Jan maar jullie hebben wat gemist mooie visjes wisten mijn aas te vinden.

Mijn grootste vis was deze keer 67 cm en gaat vandaag nog per koerier naar Frankrijk. Waar mijn vader hem zal overhandigen aan de kok op het kasteel van Le Chato, waar mijn moeder exposeert met haar schilderijen.



Gr Ricardo #119.

Vandaag weer naar de stek op de waterweg, waar ik vorige week mooie palingen heb mogen vangen. Begonnen om 05:00 uur en gevestigd tot 13:00 uur, met als resultaat 9 alen. 5 mooie (tussen de 60 en 70

cm) en 4 kleinere (tussen 40 en 50 cm). Wel zeker 10 tot 15 missers gehad, de paling beet erg "flauw" geen wegtrekkers maar korte tikken op de top.

Groet, Carlo 436

Afgelopen vrijdagavond van 1900 tot 2300 met afgaand water gevestigd voor de waterkering. Resultaat 4 kleine tongen, voor mij de eerste van het jaar, en een bot. Alles gevangen op pieren, en een onderlijn met bezemafhouders, haakmaatje 6.

Op de andere hengel, met korte dwarrellijntjes, helemaal niks gevangen.

groet, Adrie #520

zaterdagavond 19-5 vol goede moed vertrokken naar de maasvlakte .

gevestigd op het strandje naast de glooiing met 4 man van 2100 uur tot 5 uur de vangst door mezelf 1 botje en verder helemaal door niemand wat gevangen wel de haken leeg na 2 minuten je word er gek van en als de krabben het af laten weten dan zijn er de ratten die je pieren jatten kortom het was helemaal kl.....

maar toch lekker buiten geweest en goed weer gehad

slappe lijnen ton vreeburg koudekerk a/d rij

Beste vissers,

Op zaterdag 19 mei aan de rozenburgse kant gestaan aan de waterweg van 1400 tot 1730uur, in twee woorden helemaal niks.

Naast mij werden er wat kleine zeebaarsjes en platvis gevangen.

Wat mij elke keer weer verbaasd is dat de mensen de ondermaatse vis meenemen en niet terug zetten. Helaas moet ik concluderen dat dit het meest voorkomt bij onze medelanders die er ook nog een gezellige bbq van maken.

Dit is allemaal prima natuurlijk, maar ruim als (sport)visser dan ook je rommel op en laat het niet op de dijk liggen en zeker het nylon en onderlijnen waar de vogels in kunnen blijven hangen, neem het gewoon mee naar huis.

Dit geldt overigens voor iedereen natuurlijk, de papegaaienbek is ook om een van deze redenen gesloten nu, en als het zo doorgaat kunnen we nergens meer bij komen.

Ik hoop dat jullie meer hebben gevangen dan mij.

Vriendelijke visgroet,

Patrick

Beste vissers,

Donderdag 17 mei ben ik wezen vissen in de dintelhaven. Ik kan het in 2 woorden omschrijven helemaal niks. Ik heb bij elkaar 2 beetjes gezien. Ik heb gevist van 13.30 tot 18.00. Het was om 16.00 hoog. Ik hoop op betere tijden

Met vriendelijke groet,

Jasper

Vissers

Op hemelvaart zijn we naar de waterweg getogen met de bedoeling om (veel) bot en enige palingen de kant op te trekken.

V.w.b. de palingen is dit gedeeltelijk gelukt 2 stuks van meer dan een pond en 1 ruim boven de kilo. Verder nog slechts 1 grondel gevangen. We hebben met z,n tweeën gevist van een uur voor hoog tot aan het lage water.

Vangsten vielen dus tegen. Vorig jaar om deze tijd was er genoeg bot te vangen, nu niet een. Verder nog de visstek ontdaan van blikken, vislijn etenswarenverpakkingen enz.. Laten we er van uitgaan dat dit geen Eurovissers zijn geweest.

Martin #256

Haisai,

Lokatie: Europoortgebied 17 mei 2007

Tijd: van 20.00 uur tot 01.00 uur

Mijn vismaat Kees Overweel heeft reeds een mooi vangstbericht ingestuurd maar ik wil toch ook nog even vermelden dat we mede het aas van een medevisser aan de Stenen Glooiing het tot 01.00 uur hebben weten vol te houden en daardoor nog meer mooie zeebaarzen hebben gevangen. Dusse nog bedankt voor je aas!

Zoals Kees al schreef om 23.30 uur ging het los. We hadden een tijdje staan buurten en zeiden om 23.00 uur tegen elkaar, we kijken het nog een half uurtje aan en als het niet beter wordt dan gaan we naar huis. Maar gelukkig net op tijd ging de zeebaars massaal op voedseljacht! We hadden allebei licht materiaal dus je begrijpt dat er prachtige doorbuigers waren.

Het was een prachtige avond en als alle aanbeten ook vis hadden betekend dan waren we zeker met 20 zeebaarzen per persoon huiswaarts gekeerd! Maar dat is ook het mooie aan het zeebaars vissen... je kunt ze niet allemaal binnen hengelen.

Vangsttechniek die wij toegepast hebben: lange dwarrellijn van ca. 80 cm. en haak no. 2 (Gamakatsu F314 no. 2) met een hele kweekzager, schuifloodje 50 - 60 gr. en als de zeebaars er is succes verzekerd!

We hadden ook enkele mesheften gekregen en die hebben ook een zeer grote vangkracht!. Ik heb er donderdagnacht toch de 2 grootste zeebaarzen aan gevangen!! en dan heb ik het over zeebaarzen tussen de 45 cm - 50 cm!

Onderlijnen met kraaltjes of andere attracties weken niet bij zeebaars! Ik heb hier 1,5 uur mee gevist en alleen een leuke bot mee gevangen.

De hartelijke visgroeten van Jan Overbeeke

Na een week uit de running te zijn geweest (ontsteking aan mijn voet), op donderdag 17 mei 2007 (Hemelvaartsdag) met vismaat Jan Overbeeke van 19.30 uur tot 01.00 uur (laag water rond 21.00 uur) weer eens wezen in de europoort. Volgens de laatste berichten werd er hier namelijk leuk zeebaars gevangen. Bij aankomst bleek het water nog aardig hoog te staan, zodat er eigenlijk niet fatsoenlijk gevist kon worden. Behalve Jan dan natuurlijk, want die had zijn waadpak meegenomen en begon daarom direct fanatiek te vissen. Eén hengel met kunstaas (lepel of shad) en één hengel met een lange dwarrellijn, haakje 1 of 2, voorzien van een sappige kweekzager. Ik had jammer genoeg alleen een paar laarzen meegenomen, dus heb ik het eerste uurtje met lede ogen vanaf de kant toegekeken onder het genot van de nodige bakken koffie. Rond 20.30 uur was het water gelukkig dusdanig ver gezakt, dat ook ik mijn kunsten kon gaan vertonen. Het kunstaas was inmiddels opgeborgen en beide hengels werden voorzien van voornoemde dwarrellijn.

Het duurde erg lang voordat we ons eerste beetje kregen. Pas rond 22.00 uur wist Jan zijn eerste scholenbaarsje te landen. Direct daarna volgden er nog twee en een mooie bot. Bij mij stond de teller echter nog steeds op nul. Ik had zelfs nog geen beetje gezien. Maar gelukkig, rond 22.30 uur wist ook ik mijn eerste baars te landen. En ook gelijk een mooie van rond de 50 cm. Een geweldige sport aan een lange spinhengel! Het leek er op dat dit een toevalstreffer was, want het uur daarna hebben we geen van beiden nog een beetje gezien. Daarom nog maar één keer uitgooien en dan inpakken en naar huis, of toch niet ...?

Rond 23.30 uur ging het echt los! Machtige aanbeten, soms aan beide hengels tegelijk, en de ene maatse baars na de andere (met ook de nodige missers tussendoor). Helaas was om 01.00 uur ons aas op, want anders had de vis niet meer in de auto gepast (grapje!).

De eindstand: allebei zo'n 10 à 15 zeebaarzen, waarvan er een stuk of 8 à 9 per persoon mee konden voor in de pan (grootte tussen de 40 en 50 cm). De rest waren scholenbaarsjes en zijn daarom weer netjes teruggezet. Verder allebei nog een botje gevangen, maar ook deze zijn retour gegaan. Moe maar voldaan teruggereisd naar Goeree-Overflakkee, de vis schoongemaakt, de molens afgespoeld met lauw kraanwater en rond 03.00 uur op bed. Een heerlijk visavondje onder een heldere sterrenhemel met nagenoeg geen wind. Zeker voor herhaling vatbaar!!!

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

dinsdag avond 15 mei na lange tijd weer eens wezen vissen op de maasvlakte de wind was gedraaid naar zw

en met een klein beetje regen een top avond beleefd.

gestart met 2 hengels maar dat duurde niet lang na een verschrikkelijke hard aanbeet werd een van mijn hengels gelanceerd

en helemaal van mijn driepoot getrokken wat resulteerde in een aantal kapotte ogen en wat nog erger is ook deze super

baars gemist, dit moet echt een jumbo zijn geweest grrrr, dan maar verder met 1 hengel en dat zo vroeg in de avond,

maar ja het was niet anders, van het moment dat het donker was en het een klein beetje ging stromen ging het los

de ene mooie baars na de andere allemaal mooie dikke tussen 40-50 cm ook wel af en toe wat kleinere van rond de 30

ook deden de botten het ook goed met mooie er tussen van rond de 40 cm en als bijvangst 1 gulletje en een grote schar 30cm

in totaal had ik in een paar uurtjes vissen 17 baarzen waarvan 12 groter dan 40 cm 9 grote botten 1 gulletje en een schar.

mijn vismaten arie en edwin vinggen wat minder arie had 9 vissen toen ik wegging hij is nog wat langer gebleven

edwin had 5 mooie baarzen en een aantal botten, al met al een hele leuke avond beleefd volgende week nog maar eens overdoen.

gr rob 419 arie

1066 en edwin

Vandaag dispensatie gekregen van moeder (ivm moederdag), was tenslotte al twee weken niet meer gaan vissen! Gevist van 05:30 tot 14:00 uur, de pijlen waren gericht op de paling in het diepe water van de waterweg. Resumé 8 alen met een totaalgewicht van 4,7 kilo. De alen waren allemaal om en nabij de 70 cm. oh ja en nog vier botten die ook de wormen graag naar binnen werkten.

Groeten Carlo #436

Wat een leuk avondje vissen had moeten worden draaide uit op

Jongens kijk uit voor het vissen in het hartelkanaal het vissen is hier pas toegestaan na 25 mei !!!

Ik heb vandaag controle gehad en me door de politie laten vertellen ,ze belde mijn vrouw uit bed 23.20 dat het vissen met kunstaas hier niet is toegestaan.Zelfs het hebben van een hengel in de auto is verboden (volgens de politie)

jullie zijn gewaarschuwd.



Ricardo..

Oja ik ben maar naar een andere stek gereden waar ik wel mocht vissen en als bonus had ik een mooi baarsje.

Afgelopen zondag voor het eerst dit jaar weer met de dobber gevist aan mijn favoriete stek de Amazonehaven

Door een blessure aan mijn pols kan ik ook niet anders dan dobbertje duik spelen en moest ik na een uurtje of wat zelfs daarmee stoppen.

Neemt niet weg dat ik de mazzel had om in die tijd 2 baarzen te vangen, de baars op de foto was 52 cm en ik ving er nog eentje van 49 cm.



Naast mij werd door Ron Arkesteijn een knoert van een paling gevangen die nu (dank je Ron) in mijn vriezer ligt te wachten op de rookton.



Blijft toch altijd leuk het vissen met de dobber, relaxed en resultaatrijk, wat wil je nog meer.

Strakke lijnen, Stipo #97

Hoi,

Mijn goede zeevisvriend (Erik) is op 4 mei s'avonds zijn Shimano Beastmaster vergeten mee te nemen. Hij heeft hem laten liggen op de parkeerplaats van de wandelpier van hoek van holland. Hij is hier goed ziek van, en ik zou hem graag willen helpen.

groet

Han van der Lek

lidnr 1089

Vandaag 05-05-07 wezen vissen op de Pier met Fred, Arie en Ben Hotting, een hoop wind maar goed te doen.

leuke visserij de vangst bestond uit schar en gulletjes, diverse trekken van triplets en doublets.

Ook Joop en Rob nog tegen gekomen.



Gr Paul#886

Gisteravond 4 mei bij Maassluis van de havenhoofden gevist. Van 19.00 uur tot 01.00 uur had ik 3 mooie alen (ongeveer 0,5 kilo stuk)

Had nog gehoopt op tong echter alleen 1 bot weten te verschalken.

Wim Schouten.

Gisteren en vandaag zondag wezen vissen op paling in de waterweg.

Eerst piertjes wezen halen bij avicentra in oostvoorne.

Toen naar de waterweg gegaan had er in 2 dagen vissen 25 stuks.

Gevist met opkomend en afgaand water toch de meeste gevangen met laag water.

Er zaten een paar mooie dikke bij.

Morgen maar weer is proberen en dan s'middags gaan ze de rookton in.

mvg ray#1070

Afgelopen zaterdag wilde Roland en ik het eigenlijk met het bootje eruit maar dat kon helaas niet doorgaan omdat het toch wel aardig hard waaide. Dus besloten we vandaag om een soort zeebaarsmarathon te houden en te kijken of er op onze favoriete stekken al wat baars te vangen was in aanloop op de ZBC.

We hebben van ongeveer 11 tot 22 gevist en veel stekken aangedaan. Het was niet echt wild, we moesten alles uit de kast halen om wat te vangen maar aan het einde van de dag hadden we allebei toch een paar leuke baarzen gevangen. En dat in combinatie met een heerlijk zonnetje (als je uit de wind zat tenminste...) een hele leuke dag gehad.





Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Medevissers

Vandaag, zondag 29 april, gevist in de Waterweg met Teus en Hans #1101.

Dit van 01.00 uur tot 05.30 uur. Weinig krab maar helaas ook weinig vis.

Teus had een albino tongetje van ongeveer 15 cm, deze was geheel wit met alleen een bruine kop.

Hans had een zeer mooie tong en ik een dikke paling.

Niet veel dus voor een paar uur vissen.

Martin #256

Doordat is zaterdag 28/4 onverwacht moest werken kon ik helaas niet mee met de Grevelingen tocht. Ik heb nog nooit een haring gevangen en dat wilde ik toch ook wel eens proberen. Een volgende keer dan maar. Dus 's avonds maar wezen baarzen op mijn stekkie rond een uur of zeven er naar toe getogen, het zou om 21.30 uur laag water zijn. Er stond een straffe toch wel koude wind in de rug, dus je kon lekker licht vissen en toch ver werpen. Rond 21.00 ving ik mijn eerste vis op een blauwe shad met witte staart, met het vallen van de duisternis ben ik over gestapt op electric blue, deze leverde me al snel een vis op van 62 cm, deze was maar 1 cm kleiner als mijn record vis van vorige week, maar een stuk dunner, dit was ook direct te merken, waar ik vorige week nog moest werken om de vis binnen te krijgen ging het nu vrij gemakkelijk. Zo zie je maar weer centimeters zeggen ook niet alles. Rond 24.00 uur ingepakt, en naar huis gegaan, met weer een mooie vis avond achter de rug. Weet iemand trouwens of er nog ergens electric blue te koop is? Ik wilde er afgelopen week bij Avicentra halen, maar ze waren uitverkocht, en ik begreep dat ze ook niet meer kwamen (of worden gemaakt).



Gr Bert #168

hoi,

Zaterdagmiddag er op uit getrokken om een poging te wagen de zeebaars achter de schubben te komen. Gewapend met m'n zeebaarslat, shimano molen en diverse soorten kunstaas maar begonnen op mijn favoriete stek aan de waterweg. Na 3 worpen was het raak, een zeebaars van een centimeter of 40 die zich opvallend makkelijk liet binnen loodsen. Hierna een aantal worpen niks, en toen een vastloper van het kunstaas. Nieuw lepeltje eraan gehangen en een stek 100m verderop opgezocht. Gelijk met de eerste worp een grote kolk, maar helaas geen vis. Na een half uurtje staan werpen dan toch een aanbeet en een respectabele baars van 58cm liet zich na enkele uitvallen landen. Hier is het ook bij gebleven.

groeten Jan

hoi dinsdag rond 19:00 heb ik bij rozenburg drie gullen gevangen spijtig genoeg geen foto's ervan

1 van 32cm , 1 van 26cm en 1 van 54cm

twee kleintjes terug geplaatst de grote mee naar huis genomen dit weekend ga ik er weer vissen kijken of ik

nog groter kan vangen

grt berend ??

Medevissers,

Zaterdag 21 april gevist met Hans #1101 en Teus van 12.00 uur tot zondag 00.30 uur.

Dit op een stek aan de waterweg. Alle vis gevangen met afgaand water. Niets, nada , geen beet of wat dan ook met opkomend en hoog water.

De vangst bestand uit 9 palingen 2 maatse en de andere type fietsband, 3 grondels, 2 mooie botten en 3 postzegels. We hadden gehoopt op een tongetje, deze helaas niet gezien.

Hans beperkte zich tot het vangen van de grondels, de ene op de foto, heb ik gebruikt als aasvis. Dit op een lichte hengel met een beetranner. Kreeg als snel een aanbeet en ruim 10 meter lijn werd er van mijn molen getrokken. Bij het aanslaan even weerstand en toen niets meer. Na het binnen halen bleek alleen de kop van de grondel, met daarin inderdaad de haak, over te zijn.

Wat dat nu weer geweest is ?

Alle paling gevangen met regenwormen, zowel overdag als 's avonds, aan de zagers 2 botten gevangen.

Martin #256

Vanmiddag zondag 2 april samen met Simone richting maasvlakte geweest, zij wilde nog even zonnen, ik als het ff kan een beetje zeebaarzen. Een plek uitgezocht goed voor wat zon, en als het meezit wat baars, meestal scholenbaars overigens ! Net als afgelopen zondag toen we met de boot gingen, bespeurde ik van verre al een silhouet van een bekende, en bij nadere inspectie bleek het wederom Ron #467 ! Na wat gebarentaal over en weer, je verstaat immers niks met het geluid van een branding, allebei aan het gooien geslagen. Gelukkig was het water stukken schoner dan afgelopen vrijdag, toen was ik met Sjaak #2 ff op de landtong geweest, maar dat was een drama, geen beet gezien. Als er een schip langskwam gaf het schroefwater gewoon badschuim zoveel alg zat erin.



Nogmaals, het water was hier stukken helderder, alleen nog geen speldas te zien of echt jagende vis.
De stroming was ook al zo goed als dood.

We hebben een lekkere middag gehad, alle soorten en maten kunstaas geprobeerd, Ron ving ze het best op lepeltjes, zelf had ik meer succes met een twister en een 10 grams koppie, geen schokkende baarzen gevangen overigens!.



Aan de ADHD-achtige bewegingen die ik Ron een stuk verder zag maken naar me, stond hij nog een paar vissen van 1,40 meter te verspelen geloof ik, hehehe !!!

Volgende week nieuwe kansen, dan ook maar eens met de dobber aan de slag om het een en ander uit te testen voor komende Zeebaarscompetitie beginnend op 19 mei, zie ook het Nieuws in de kunstaasclub !!!!!

Kromme toppen !!!

grtz Leon #1

Vangstbericht zaterdag 22 april 2007 Met mijn maatje Ab gaan vissen aan de waterweg. We kwamen in de middag aan, de waterweg leek wel uitgestorven. Spullen uitgepakt en gauw begonnen met vissen. Met de wind in het gezicht was het niet echt lekker weer, ook omdat we niet op kou gerekend hadden. Vangsten waren ook erg mager, wat botjes maar daar bleef het bij. Besloten maar eens in het calandkanaal te gaan kijken, daar aangekomen leek het wel 10 graden warmer! Alles weer opgetuigd en lekker in het zonnetje zitten wachten. In het begin leek het niks, maar eenmaal op hoog water begonnen de hengels te klapperen. Wijting, steenbolk en gulletjes, er kwam van alles naar boven. Later wordt het weer wat rustiger, met af en toe nog wat flinke aanbeten. Allebei nog een mooie gul net onder de kant verspeeld, omdat je hier in het donker nauwelijks ziet wat je doet. Uiteindelijk werd het helemaal stil, en zijn we er mee gestopt, met een vis of 20, sommige lekker aan de maat (en de rest weer zwemmend) hebben we lekker staan vissen. Bas #609

Zaterdag 21 april naar de amazone haven gereden om met mijn neefje wat botjes en gulletjes proberen te vangen.

Daar aangekomen (ca. 20.00 uur) stond er nog een stevige noordoosten wind, en na een uur zijn we dan ook verhuisd naar de Dintelhaven.

We hebben geen stootje gezien, maar hadden wel regelmatig lege haken, dus de krab komt er ook weer aan.

Hebben het nog tot 23.00 uur geprobeerd in de dintelhaven, waar ook de vader van mijn vismaat stond.

Heeft ook alleen maar wat klein spul gevangen.

Mijn neefje was tot op zijn bot koud, dus maar wachten tot iets hogere nacht temperaturen.

Toch weer even lekker gevist, helaas zonder vangst. Volgende keer beter.

gr. Erik Langbroek

Zaterdagavond, gezien de vangst van vorige week weer naar mijn baars plek gegaan. Aangekomen rond 20.00 uur was het er niet echt aangenaam, een straffe koude wind, maar met het invallen van de duisternis verdween ook die wind, toen was het ook direct lekker. Zaterdagmiddag bij Avicentra Berkley vanish wezen halen om als onderlijn te gebruiken, eerst even slikken als je de prijs hoort, dus maar een klein rolletje meegenomen om eens te proberen. Hoog water om 18.30 uur. De eerste aanbeet had ik om 21.15 uur, maar deze miste ik helaas, tweede aanbeet om 21.30 dit voelt goed, de vis vecht en ik moet nog redelijk mijn best doen om hem binnen te krijgen, een mooie vis, 55 cm dit is een persoonlijk record. Gevangen op een blauwe twister met witte staart, die ik op de materiaaldag bij Marcel had gekocht. Om 22.00 uur nog een aanbeet, dit voelt nog beter als de eerste keer, de vis vecht, en gaat door de slib heen, ik krijg hem nauwelijks boven water, en ben al bang dat ik hem niet binnen krijg, wat voelt dat toch heerlijk, een kromme hengel en een vis die hem door de slib heen trekt. Gelukkig krijg ik de vis op de kant en hij meet 63 cm, het record dat pas een uur stond is verbroken!
Rond 23.00 uur voldaan gestopt, wat een heerlijke avond.

Gr Bert #168

Grote schar!

Vandaag vrijdag 20 april met Richard #1011 afgesproken om naar de HvH pier te gaan om de zeebaars te belagen. Maar helaas mijn daiwa capricorn molen was nog niet klaar. Mankeerde wat en is doorgestuurd naar Duitsland. Dus dat kan nog wel ff duren. Dan maar pieren en zaggers gehaald bij Hans Hengelhuis en op het plekje gaan staan van Rob#50. En Richard ging twee fikse grote baarzen vangen. Verder bleek iedereen op baarzenjacht en stond ik alleen en verloren bij het bakken. Met tientallen langssuizenden baarzenjagers. Ik was er om ongeveer 14.00 uur en het was niks. Toen toch een stootje en de eerste kleine gul kwam binnen. Maar daarna bleef het stil tot ongeveer half vier toen het water opkwam en ik ging vangen. Kleine schar en kleine gul of tor. Ik kreeg het gewoon druk. Maar ongeveer om 5 uur, ik stond wat te praten met iemand uit Ter Heide die zonder baars naar huis ging, en we zagen een hengel klapperen. Bij het binnenhalen dacht ik al aan 2 kleintjes. Want het ging zwaarder dan een tor maar ook weer niet van die grote gullenklappen. En ja hoor, een torretje en een tong!.. dacht ik eerst. Maar een beetje rare vorm. Dus toen het visje boven het droge hing, eens goed bekeken. En allemachtig, wat een grote schar! Zo eentje had ik nog niet gevangen! Gelukkig had ik nu eens een fototoestel bij me. Maar ja hoor, het meetlint niet! Ja, dat krijg je als je gaat bouwvakken. Meetlint uit de viskist. Maar het scharretje is toch gemeten want ik vermoedde al iets: 35 cm. Bij deze gaat het bewijsmateriaal naar onze Rob. Dan mag die oordelen.



Terugkerende baarzenvangers, bezweken onder de overslaande golven, zochten een rustplek bij het bakken, lekker in de zon en uit de wind en verbaasden zich dus ook over de grootte van de schar! Zelfs Jaap vond hem groot!



Al met al een lekker vismiddagje!



Hans#864

Maandag hebben Roland en ik nog even geprofiteerd van een vrije dag en natuurlijk zijn we weer op baarzenjacht gegaan. Toen we net aankwamen kwam er her en der een visje boven, was niet echt wild. Waar wij stonden was zelfs helemaal stil. We kregen het niet voor elkaar om iets van een aanbeet of wat dan ook te krijgen. We zijn toen maar een stukje verkast. Daar ging het iets beter en wist ik vrij snel een baarsje te vangen van net over de 40 cm. Daarna viel het helemaal stil mede doordat het water stilstond. we hoopte op nog wat actie als het tij weer ging lopen. De actie bleef helaas uit. Roland ging het maar eens op platvis proberen aan de andere kant. Ik bleef stug doorvissen, in de hoop op toch nog een mooie vis. Uiteindelijk kwam die ook vlak voor dat we weg wilde gaan. Een hele mooie baars van 53 cm. Ik gaf hem de boodschap mee om zijn familie te gaan halen maar dat heeft hij helaas niet gedaan. Het is bij deze ene vis gebleven.



Toen zijn we maar gaan opruimen om zo voor de file weer naar huis te gaan. Was toch weer een heerlijke dag met een lekker zonnetje en 2 baarzen voor mij. Roland wist helaas niks niets te vangen deze keer. Dat zal hij vrijdag wel goed gaan maken, dan gaan we weer de grevelingen op met de ms Theo.

Later Chris #1021 & Roland #1023

Pover resultaat tijdens proefvissen

Zaterdag jl. met maatje Sjaak #78 aan het strand van Vlughtenburg wezen voorvissen met hetzelfde tij als over een paar weken wanneer de 1e selectie Kust wordt gehouden op de stranden tussen Hoek van Holland en Arendsduin.

Lekker dik water en een goede temperatuur moesten ervoor garant staan dat we er toch op zijn minst wel wat dikke voorjaars botten uit zouden trekken maar niets van dit alles.

Na aankomst stroomde het laagwater tij nog een uurtje door en Sjaak ving in de branding een zeebaarsje en ik trok er met de tweede trek een doubletje botjes uit van net onder de 20 cm.

Ver weg pakte ik nog een maatse zeebaars en toen was het lange tijd over en sluiten, toताल niets te vangen met opkomend water!

Tegen het hoge water aan pakte Sjaak nog 2 botjes en ik nog een maatse gul (dat was weer even een lekker gevoel zo,n bonkertje!!)

Natuurlijk deden de Noordoosten winden van de afgelopen week geen goed aan de zaak en als de wind uit het westen of zuidwesten gaat waaien heb je weer een heel andere visserij en daar hopen we dan maar op.



Krakend Karbon!

Tuur #77

Afgelopen zaterdagmiddag 14/4 weer eens ouderwets gevist op gul op mijn favoriete stek aan de waterweg bij Maassluis. Zo'n 3 uur voor HW begonnen met vissen. Zoals gewoonlijk weer met 1 hengel, met een wapperlijn als onderlijn en een grote haak. Als aas had ik pieren en mesheften genomen van Eagle Hengelsport. Vangsten vond ik niet echt tegenvallen. Ik had 5 gulletjes van tegen de 40 cm die allemaal weer zwemmen en ik heb 1 hele grote verspeeld. Ik had de vis bijna te pakken maar de haaklijn van 60/100 brak op het laatste moment doormidden waardoor ik waarschijnlijk mijn grootste gul ooit niet heb kunnen landen. Dat was wel balen. Het was een beetje een ja/ nee, ja/ nee, ja/ NEE verhaal met de vis als uiteindelijke winnaar. Ik heb daarna wel staan vloeken en tieren. Waarschijnlijk was dit de laatste keer voor de zomer dat ik ben gaan gullen. Volgende keer maar eens de zeebaars gaan belagen. Kan ik alvast een beetje oefenen voor de aankomende zeebaarscompetitie. In ieder geval weer heerlijk gevist met prachtig zomerweer.



Maatse Vissen!!!

Damian # 954

Zaterdag weer redelijk optijd opgestaan om weer lekker een dagje te gaan baarzen. Het was een heerlijk weertje, zelf het t-shirt kon op een gegeven moment uit. Maar denk toch dat het geen goed plan was, want we vingen toen helemaal niks. Misschien dat de vis werd verblind door al dat wit wat ineens tevoorschijn kwam...



Maar we hebben verspreid over de dag toch enkele leuke baarzen gevangen, jawel ook Roland had succes deze keer. Het was weer een lekker dagje met heerlijk en wat vis.



Later Chris #1021 & Roland #1023

Zaterdagavond 14 april ben ik voor het eerst wezen baarzen dit jaar, aangemoedigd door het mooie weer, de vangstberichten en het feit dat ik meer als een maand niet gevist had. Op de stek aangekomen trof ik Hugo #1019 aan. Voor de gezelligheid en om te kijken of ik nog wat van hem kon leren ben ik maar naast hem gaan staan. Gezellig was het wel, maar Hugo had overduidelijk zijn dag niet. Buiten het feit dat hij ontzettend veel materiaal verspeelde kon hij geen baars vangen. Dit is voor mij trouwens een bekend gevoel, de laatste vier sessies van vorig jaar leverde ook geen vis op. Op een gegeven moment had Hugo eindelijk een aanbeet, maar groot was de desillusie dat hij geen baars gevangen had maar een torretje. Zelf heb ik gevist vanaf 19.30 tot ongeveer 23.30 het was om 21.30 uur laag. Ik mocht vier baarzen vangen, tussen de 42 en 47 cm allemaal, op electric blue. Rond om me heen werd ook aardig vis gevangen, alle vis die ik trouwens gezien heb was goed aan de maat, gelukkig geen kleintjes. Het was voor hal april een unieke avond, erg mooi weer, lekkere temperatuur en vis.

Gr Bert#168

Vrijdagavond om 20.00 uur op het strand aangekomen en daar de hengels opgetuigd. Het was heerlijk weer.



Toen het begon te schemeren kwam de vis los. met 2 en geregeld met 3 tegelijk kwamen ze boven. 1 uur voor hoog water viel het helemaal stil. De stroming werd voor de vis te hard om nog te azen. We zijn toen ook maar gestopt.



grt Erik

Vrijdagmiddag zijn Roland en het even wezen proberen om te kijken of we daar onze eerste baarzen dit jaar konden vangen. Het is Roland uiteindelijk niet gelukt maar ik wist er 2 te vangen van 46 en 47 cm. Was weer heerlijk om die doffe dreunen te voelen op je spinhengel. En omdat het de eerste waren mochten ze weer zwemmen. Morgen gaan we er de hele dag op uit om te kijken of er al op meer plekken baars te vangen valt.



Later Chris #1021 & Roland #1023

Donderdag avond gevist op het strand .Het weer was goed de lucht mooi rood en het water dik .Zo dik dat de vis het aas niet kon vinden in de drie uur dat we visten wist ik 3 guppen te vangen en Jan 1. Ik ben benieuwd volgende week.

Zondag maar met de boot weg, daar maar wat guppen gaan tikken .

Gr Ricardo #119..

In verband met de onverwacht toenemende NO wind, mijn voorgenomen scharren-boottripje afgelast en dus met Cor#186 vanmorgen 12 april naar de Pier van HvH gegaan, om daar heerlijk in de zon met de wind in de rug te gaan vissen. We hebben daar gestaan van ca 09:00 uur tot bijna 13.00 uur. Hoog water was om 11:45 uur.

Het was niet dik met de vis maar af en toe was er toch gerammel op de stokken. Cor bracht het tot 2 zeebaarsjes en ik zelf had 4 gulletjes. Alle vis zwemt weer onbeschadigd.

De zeebaarsjes zaten duidelijk dichter onder de kant dan de gulletjes. Alles op pieren gevangen met wapperlijnen.

Geen bijzonder vangstbericht , maar heerlijk gestaan daar, en dat maakt een hoop goed.

Groeten Rob#50

gisteren weer eens even wezen vissen in de waterweg, eerst een half uurtje opkomend water tegenover de stenaline geprobeerd

verre worpen in de vaargeul leverde direct aanbeten op en na 5 minuten lag er een leuk gulletje op de kant van rond de 50 cm

na een goed half uurtje hadden we er al 3, en op dat moment besloten we te verkassen want het was maar even om te proberen daar,

en we hadden niet genoeg pieren omdat we zouden gaan feederen met slikken die avond, besloten werd een stuk terug te gaan tussen de strekkers, daar nog een uurtje of 3 gevestigd de vangsten vielen enorm tegen daar,

ik had nog wel 2 baarzen waarvan 1 een mooie maat en Willem ving ook nog een leuk gulletje en de rest was allemaal bot,

veel kleine maar ook enkele grote een stuk of 20 in totaal, het was heerlijk en weer windstil.

rob 419 Willem 957 Nico 938.

Na de mislukte sessie van woensdag 28 maart op de ppgb, toch maar weer richting ppgb gereden op 2e Paasdag.

Maar nu met afgaand water en westen wind, eerst nog ff vismaatje Peter opgehaald in Oostvoorne.

Eenmaal aangekomen 09.00 uur (strandje links parkeerplaats) waren er 2 vissers die er al om 07.30 uur zaten, en die tot onze verrassing nog maar 1 wijtingkje wisten te landen. Nou kan ik wel 'n heel verhaal gaan ophangen wat er die dag is gebeurd, maar dat wou ik de lezers die deze vangstberichten lezen maar besparen. Kortom het is er treurig gesteld daar op de ppgb, tot 13.00 uur niks geen stootje en wederom (zie vangstberichten Maart) zat het aas er na 15 min nog net zo mooi aan. Richting 14.00 uur kwamen er steeds meer vissers, (dagjesmensen) voor het opkomend tij, of voor het mooie weer, Uiteindelijk kwam er dan toch nog beweging in de hengeltoppen, maar de vreugde was voor korte duur daar het alleen maar om krab ging. De rest van de dag over de gehele linie alleen maar krab. Met vier pieren aan je haak bleef je aas iets langer zitten, tot 17.30 uur gezeten wederom geen vis, alleen last van krab die zich ook wel eens vergissen en niet de haak maar het lood pakken. Maar wij laten ons niet zo maar kennen, we gaan het op diezelfde plek binnenkort in de avond/nacht proberen. Dus wordt vervolgd.

Rob, Frans, Peter

Zondag 1e paasdag naar mijn favoriete stek "Nieuwe Waterweg" getogen. Ik had geen enkele visser gezien, alleen maar wandelaars en fietsers. Ik begon omstreeks 17.00 uur met 1 hengel met pieren en mesheften als aas. Na 10 minuten had ik mijn eerste gul van 45 cm binnen. Om 21.00 uur was ik

ermee gestopt en ik had er 4 van 45/50 cm en 1 van 60 cm. Ik had er maar 1 verspeeld tussen de rotsen en ben 5 onderlijnen armer geworden. Groeten Johan#494

Vissers,

Zondag 8 april gevestig met Hans 1101 en zijn zoon, Teus, geen lid en ondergetekende.

Gevist in het Calandkanaal achter de kering van 14.00 uur tot 21.00 uur, van laag tot zowat weer laag water.

Pas na hoog gingen we een beetje vangen. Gevestig met pieren en zagers. Ik begon met een grote bot die aan een door een ander eerder verspeelde onderlijn zat

We hadden met zijn viertjes 20 wijtingen, 2 steenbolken en de bot. Wel veel felle aanbeten van waarschijnlijk kleine wijtingen, deze aanbeten waren in ieder geval niet te verzilveren. Bij het invallen van de duisternis waren de aanbeten over. Wel heerlijk weer gehad om te vissen.

Martin #256

Op zaterdagavond richting het strand van hoek van holland gereden om hier een visje te vangen. (tip van HH Maassluis) Pas na het invallen van de duisternis kwam er enige actie. Een enkel klein gulletje kwam boven. Halverwege de avond erg veel ape(n)haar en andere rommel zoals touw, doekjes en tuig. Dus de afhouders vervangen voor een wapperlijn met enkele haak. Dit scheelde iets!! Als hoogtepunt nog bijna mijn hengel gebroken op een enorm tapijt ape(n)haar en vooral afval, maar na een enerverende dril in de branding de vloermat toch kunnen landen. bij eb geen last meer gehad van rommel. Toch begonnen de gulletjes aan de kant te komen, combinatie verse messchelp en pier deden het erg goed. Met twee man 18 gulletjes en twee botjes. Let hier wel op je etenswaren, een complete familie vos heeft onze tas met broodjes de duinen ingesleept, koffie mogen we houden!! Groeten

Umesh en Arno

Ben de zeebaars op de waterweg gaan belagen, prachtig visweer, de wind leek wel een draaimolen, van het westen naar het noorden, dan zuid west en helemaal west, de stemming was er niet minder om, heerlijk visweer veel volk op de been.

Snoeiharde knallen op mijn hengeltop, was gewoon een topdag.

Ik kwam een Eurovisser tegen een zekere meneer Branko, toen ik weggin had hij ook een hele mooie stekel van 5 pond denk ik?



Gr Reg #169

Hoi Eurovissers

Ondanks dat ik al langer zeevis, ben ik pas sinds kort lid van deze vereniging.

Daarom is dit mijn eerste vangstbericht.

Gisteren vrijdag 6 juni, met een van mijn maten (Carel) wezen vissen bij het Beerkanaal.

Bij aankomst op de kop tegenover de pgb stonden er 2 auto's van vissers, maar wij besloten om door te rijden de hoek om naar de waterwegkant.

Aankomt rond 14:15 uur, en het zou rond 18:00 hoog zijn.

Zonnige dag met een fris windje.

Net na de eerste keer ingegooid te hebben, haalde Carel een mooie maatse Wijting binnen.

5 minuten later kreeg ik een tik op mijn hengel en haalde een flinke Bot en een kleine wijting naar de kant.

Een goed begin dachten wij.

Daarna wel af en toe beweging op de toppen, maar dat bleek krab te zijn, die goed aanwezig waren.

Telkens lege haken, en zelfs afgebeten haken.

Qua vis bleef het rustig, totdat ik na een goede tik een mooi Zeebaarsje van 48cm lande.

Rond hoogwater werd de wind steeds krachtiger, en dat scheelde zeker 20 meter minder ver uitgooien.

Geen beet meer gehad, en rond 19:30 uur opgeruimd en naar huis.

Hopen dat we de volgende keer meer geluk hebben.

Groeten,

Aad Hennekes # 1096

Na lange tijd maar eens naar het Calland kanaal gegaan. Mede doordat we met een aantal personen de Stellabel hadden afgehuurd en dit tot onze spijt werd afgezegd vanwege de hoge golven en wind, was echter maar goed ook anders was het vissen voeren geweest. Over het vissen kan ik kort zijn zes kleine wijtingen en een bot en een beste jongen verspeeld tussen de stenen met mosselen gezien mijn wapperlijn geheel gerafeld was.

Best wel regelmatig beet gezien maar niet kunnen verzilveren. Was voor mijn andere coll. Die mee waren een leerdag en met bruinverbrande koppen na de file's huiswaarts gekeerd. Overigens aan de ppg bek was het stil, mede waarschijnlijk doordat de weg aldaar veranderd was in een woestijn, na een stukje Dakar gereden te hebben halverwege gekeerd en met volle snelheid door de duinen heen gereden. Het zand zat overal tot boven mijn trekhaak dus wees voorzichtig als je erin rijdt.

John #99

Donderdagavond 5 april 2007 van 18.30 uur tot circa 22.30 uur (hoog water om 18.15 uur) met vismatten Jan Overbeeke, Ferry Christen en René gevist aan de Stelweg nabij Zierikzee. Eenmaal aangekomen, was het water al aan het zakken, kozen Ferry en René daarom toch liever voor de Noordbout en zijn een paar honderd meter terug gereden. Eigenwijs als wij zijn, kozen Jan en ik toch voor de Stelweg. Zodoende snel de hengels opgetuigd (we moesten tenslotte eerder een visje vangen dan Ferry of René). Gekozen voor onderlijnen met rode bezemafhouders en stalen afhouders, allebei voorzien van haak 6, de nodige kraaltjes en een kweekzagers van een dag oud. Gelet op de vangstberichten van de afgelopen weken, stiekem gehoopt op een paar mooie botten. Helaas, niets was minder waar. Ondanks het prachtige weer en nauwelijks wind, slechts één of twee kleine beetjes gezien, met als resultaat één botje van postzegelformaat. Daarom rond 22.00 uur maar ingepakt en nog eventjes wezen buurten bij Ferry en René aan de Noordbout. Hier waren de vangsten 100% beter, want zij hadden twee botjes van postzegelformaat!!!



Samengevat: een heerlijk visavond qua weer, maar de vangsten waren bedroevend. Volgende keer toch maar weer richting Maasvlakte? Echter, eerst Pasen vieren en dan op 17 april a.s. een dagje vissen op de Grevelingen met de ms Hendrik II.

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Vandaag 4 april ben ik voor de eerste keer gaan baarzen bij de waterweg, hoorde dat er af en toe mooie worden gemept.

Het was een bijzondere mooie visdag, lekker veel zon en een keiharde noordenwind. Er waren een tiental mensen aan het baarzen, voor zover ik het kon zien zijn er 6 baarzen gevangen, mooie vissen allemaal vanaf 3 pond en groter. Ik viste met een electricblue twister met witte staart 6 inch. De eerste stekel van dit jaar is binnen.



Nu het het trieste van een lekker dagje vissen, die baars heb ik schoongemaakt en tot mijn verbazing zag ik zwarte ronde stipjes, diep in het vlees, met een mes heb ik die zwarte stipjes uitgelepeeld, ben wel ff geschrokken, zwarte lange dunne opgekrulde wormen!! Als er vissers zijn die van een lekkerbekkie houden, de zaak ff goed inspecteren. Ik heb dit nog nooit bij een zeebaars gezien, denk dat het een uitzondering is.

Reg#169

Zaterdag avond met Bram richting het Calland kanaal vertrokken .Er stonden al wat vissers en wat bleek ze stonden aardig wat vis te trekken . De hengels snel in orde gemaakt en knallen maar .Nog voor het donker wist ik mijn vis te landen en daarna was het gedaan. Een enkel beetje kwam nog door en daar bleef het dan ook bij. Kees Overweel had het al eerder geschreven in zijn verslag dat na het vallen van de duisternis de vis het liet afweten .



Ricardo #119

Vandaag vrijdag 30 maart richting de ppgb gereden. Ik was er om 00.00 uur en helemaal in mijn eentje. Bijna geen wind en opkomend water, dus ideale omstandigheden. Maar dat viel tegen. Met hoog water 2 mooie wijtingen gevangen tegen de 40 cm. En daarna niks meer. Steeds om de 15 minuten mijn hengels binnengehaald maar het aas bleef onaangeroerd. Pas om half 5 zag ik flinke tikken op mijn hengeltop. Aanslaan en ja hoor, het welbekende gebonk en takelen maar. Een mooie, dikke gul van 55 cm was het resultaat. Hierna ingepakt en huiswaarts gekeerd. En vanavond naar de Visma om mijn prijs(surprise) op te halen.

Groeten
Johan#494

Vissers,

Vandaag, 29 maart, gevist in de Waterweg op 2 verschillende stekken. Gevist van 13.30 tot 19.00 uur. Een hengel met een jojo en een met metalen afhouders. Pieren en zagers als aas.

Vangsten waren niet denderend, 2 grote botten een mini wijting en een klein tongetje. Veel last van wolhandkrabben, diverse malen was de aaslijn doorgeknipt, 2 exemplaren gevangen. Goed, dagje uitgeweest en niet gewerkt, ook wat waard.

Martin #256

Woensdag 28 Maart, zou 'n mooie dag worden, volop zon het tij was goed 13.00 uur hoog water, weinig wind(Zuid Oost) kracht 2-4.

Dus afgesproken met mijn vismaatje 07.30 uur richting ppgb (strandje links parkeerplaats). Daar aangekomen waren er twee vissers

die daar de nacht hadden door gebracht en dus aan het inpakken waren, even naar de vangst resultaten gevraagd. Daar kwam n emmer tevoorschijn met diverse maatse vis Gul,Wijting,sliptong,en zowaar 'n maatse schol. Dat was 'n positief bericht voor deze visdag, nog n leuk portie zagers gekregen van die aardige mannen.

Eenmaal in het water (09.00 uur) kwamen er nog zo,n vier vissers die het vandaag een mooie dag vonden, dus het strandje was aardig bezet. Richting 13.00 uur geen stootje, flinke stroming naar links, rechts van ons 2 botjes de rest ook helemaal niks, het aas zat er na 15 minuten er nog net zo mooi aan, en dat opgeteld met zo'n 12 hengels.

Spullen gepakt en richting Beerkanaal, daar aangekomen ook weer even naar de vangst resultaten gevraagd, maar hier was het nog erger, na 5 minuten haken leeg en geen vis. Toch maar de spullen uitgepakt, werd trouwens al weer laag water dus (Misschien hé).

Nou vergeet het maar alles geprobeerd van afhouder tot jojo systeem met kralen zonder kralen echt (bijna) alles, tot 17.00 uur gezeten helemaal NADA NIKS NOPPES, er zat 'n visser aan het einde bij het hek die had toen wij weggingen vanaf 07.00 uur totaal wel 1 bot en 1 wijting. En de

vangstberichten waren zo goed de afgelopen week, het zal wel weer aan de wind gelegen hebben (Oost). Het enigste wat we hebben overgehouden is n leuk kleurtje in ons gezicht van de zon of (ergernis). Volgende keer beter.

groetjes Rob&Frans

Gisteren (zaterdag 24 maart) samen met m'n vader een visdagje naar het Caland gepland. Na wat omzeilingen via Supercatch en Eagle eindelijk om een uur of half twee een hengeltje uit kunnen gooien.

Als snel na de eerste inworp bleek dat de vis ruimschoots aanwezig was, de toppen stonden niet stil en de eerste tien worpen leverde allemaal vis op. Helaas niet te veel grove wijting, maar zeker een geweldige visserij. Lekker de hele dag uit de wind, veel beet en ook een leuk maaltje vis. Totaal zo'n 30-35 wijtinkies, 5 steenbolken, een gulletje en een rivierprik van 22,5 cm. Uiteindelijk zo'n tien wijtingen mee naar huis genomen.





Groetjes Jeroen #302

Hallo medevissers,

Donderdagavond wezen vissen op de pier van HvH.

Aangekomen rond 19:30 en gevist tot 24.00 uur. Afgaand water...

Met een stevige wind in de rug was het redelijk nog goed vertoeven aan de waterkant.

Vangsten waren 2st 50+ gullen wat platvis en een volgens mij mega wijting van 43,5 cm. (Zie foto)



Kees.

Woensdagavond 21 maart 2007 van 18.00 uur tot circa 22.30 uur (laag water om 16.15 uur) met vismaat Jan Overbeeke gevist op een voor ons nog vrij onbekende stek, te weten het Calandkanaal. Normaal gesproken zitten we meer richting PPGB, strandje, Stenen Glooiing of Beerkanaal, maar in verband met de harde noordenwind kracht 5 à 6 nu eens een keer naar het Calandkanaal. Je hoort en leest hierover namelijk regelmatig goede berichten, dus proberen maar. We hebben gestaan ter hoogte van de kering, eerst bovenop het gras en later (lekker uit de wind) onderaan de stenen.

Eenmaal aangekomen snel de hengels opgetuigd. Gekozen voor een “ouderwetse” onderlijn met rode bezemafhouders, voorzien van haak 4 en de nodige felgekleurde kraaltjes. De eerste hengel lag nog niet in de hengelsteun, of ik kreeg de eerste beet al. Vrij snel daarna wist ik dan ook een mooie maatse wijting te landen. Dit ging een klein uurtje zo door, totdat het een beetje donker werd (rond 19.00 uur). In tegenstelling tot hetgeen je zou verwachten, heb ik daarna geen beetje meer gezien. Alle vis is dus bij daglicht gevangen en 2 tot 3 uur na hoog water!!! Mijn eindresultaat: 3 maatse en 2 ondermaatse wijtingen en één steenbolkje.

Bij Jan ging het in eerste instantie wat minder. Het duurde vrij lang voordat hij zijn eerste ondermaatse wijting kon vangen. Echter, vrij vlot daarna een schitterende beet. Helaas loste deze vis vlak voor de kant. Maar niet getreurd, want binnen een kwartier een “slappe lijn”, dus ophalen maar. Aan de hengel te zien, geen ondermaatse wijting, maar misschien een mooie gul? Of de duvel er mee speelt, maar ook deze vis kon niet worden geland (of toch wel?), wegens een vastloper tussen de stenen.

Na een paar uurtjes vissen, was het water dusdanig gezakt dat we lekker onderaan de stenen konden staan. Bij onze “afdalings” zag Jan een meter uit de kant iets in het water spartelen. Laarzen aangetrokken en een mooie gul van dik 50 cm. op de kant getrokken. Deze zat nog aan de onderlijn die Jan een uurtje daarvoor had verspeeld. Zodoende toch nog een lekker visje om mee naar huis te nemen.

Samengevat: een leuke visavond gehad op een voor ons nieuwe plek. Hoewel de vangst een beetje tegenviel, toch zeker voor herhaling vatbaar.



De hartelijke (vis)groeten,
Kees Overweel.

Hoi hoi,

Woensdag 21 maart om 17.00 uur vol goede moed met vismaat Kees Overweel naar het Calandkanaal getogen. Gezien de stevige noordelijke wind hebben we een plekje bij de stormvloedkering uitgekozen. Lekker met de wind in de rug.

Kees lag nog maar net in of hij zag zij K2 Bleu metall al zenuwachtig bewegen. Een mooie wijting kon zijn onderlijn met kralen en pieren niet weerstaan.

Een goed begin! De wijting is goed blijven bijten met enkele keren zelfs een doublet, maar om 19.00 - 19.30 uur toen de duisternis inviel was het gedaan met de wijting.

We hebben tot 22.30 uur gevist (met mooie pieren van Avicentra!) maar nog een enkele wijting en steenbolk kunnen vangen.

Ik had nog wel geluk die avond, want rond een uur of 19.00 had ik een mooie beet en bij inhalen bleek dat dit een mooie vis moest zijn. Maar helaas vlak onder de kant brak mijn lijn en weg vis.

1 a 1,5 uur later (het was afgaand) toen we beneden aan de dijk zijn gaan staan zag ik kort onder de kant een gul suf rondzwemmen. Snel de laarzen aan getrokken en ik kon de gul met onderlijn!! uit het water tillen. Dit was dus de vis welke ik eerder had verspeeld, want het was mijn onderlijn waar de gul aan vast zat. De gul was 51 cm groot en woog bijna 4 kilo. Een leuke meevaller!

Er zijn die avond nog zeker een man of 6 bij ons in de buurt komen zitten maar hadden allemaal maar enkele wijtingen gevangen.

Dit was voor mij de eerste keer in Calandkanaal en dat is goed bevallen. Een leuke stek waar je zowel met hoog als laag water goed kan vissen.

De volgende keer misschien de bot eens gaan belagen. Uit Zeeland komen steeds meer betere berichten over de botvangst.

nog veel visplezier allemaal.

gr. Jan Overbeeke

Op 20 maart de spullen maar weer eens ingepakt om de vis te gaan belagen samen met Bert #487.

Gelet op het feit dat er een windkracht 7 uit Noordelijke richting was voorspeld, zijn we naar het Caland kanaal gereden en daar een plekkie gezocht achter de kering. We zaten heerlijk uit de wind en het zonnetje scheen regelmatig; kortom het was heel goed te doen. Ik heb gevist met 1 hengel met een onderlijn met bezemafhouders. Als aas ziepieten. Bert viste met 2 hengels, een opgetuigd met bezemafhouders en een met dwarrellijnen. Omstreeks 1415 gingen de eerste lijnen te water en het duurde niet lang of de eerste gulletjes werden geland, allemaal van het formaat 30-35 cm. Al snel volgde wat steenbolk en wijtingen. De meeste rond de 25cm met een enkele uitschieter van 30+. Er werd slechts een enkel visje gevangen met de dwarrellijnen, de meeste vielen voor de afhouders. Omstreeks 1800 hebben we het spul weer ingepakt en ik schat dat we samen toen zo rond de 25 visjes zaten.

strakke lijnen,

Adrie #520

Zaterdagavond 17 maart ondanks de slechte weersvoorspellingen heerlijk gevist met mijn zoontje in de waterweg terhoogte van Rozenburg.

Heerlijk genoten van de zon en bovendien ook nog een visje gevangen welliswaar geen grote gullen maar toch leuk spul.

totaal score 6 gulletjes en 1 steenbol.

zeker voor herhaling vatbaar!

groetjes johan en alexander

Hallo,

Zondag (11 maart) 's middags maar weer eens naar zee gegaan om toch maar ff lekker ontspannen te genieten van het mooie weer. Kristel was deze keer ook mee, dus maar een poginkje wagen aan de Amazonehaven.

Helaas was ik niet de enige bleek bij aankomst. Het was heerlijk druk en kon dus niet terecht op het strandje, dus aan de rechterkant maar een stekje gezocht.

Wegens het lage water was het lastig vissen, de meeste vis viel eraf en ook regelmatig vast tussen de keien. Na een visje of zes de hoop maar opgegeven en via de Veerheuvel voor een drankje (vissen met mooi weer maakt dorstig) door gereden naar de sleepbotenhaven op de landtong.

Daar aangekomen snel de hengels weer terug in elkaar geschoven om toch nog een paar visjes te vangen. Na een paar mooie (ruim) maatse wijtingen kondigde een gulletje zich aan via een bonkende top. Tijdens het draaien kreeg ik het gevoel dat het een leuke maat betrof, alleen kreeg ik hem niet te zien. Mijn buurman wist er wel twee kleintjes uit te draaien.

Nog ff snel genoten van de schitterende zonsondergang, en daarna d tocht naar Eindhoven weer aanvaard.

Nog wel wil ik de donateurs ff bedanken, die zaterdag met de wrakkentocht hun aas hebben afgestaan!! Mannen bedankt!!!



Bonkende toppen en tot zaterdag!!

Groetjes Jeroen #302

Na 2 weken niet aan de waterkant doorgebracht te hebben, zijn ik (hans#275) en mijn vaste vismaat Marcel gisteravond maar weer eens naar onze favoriete stek gereden. We zijn begonnen te vissen met laag water. Gedurende de 1^e twee uur niets gezien, maar zodra de stroming er in begon te komen hebben we tot aan hoog eigenlijk alleen maar van de ene hengel naar de andere hengel kunnen rennen want onze vrienden waren behoorlijk GULzig. Op een enkeling na (die mochten weer terug) waren ze allemaal maats, waarvan sommige soms goed aan de maat.

Helaas ook enkele vissen verspeeld die het niet konden laten om tussen de stenen te zwemmen, maar dat mocht de pret niet drukken. Wel opvallend, dat zodra het hoog water was het ook direct over was met de vangsten. Overigens alle vis gevangen met afhouders, zodra er een jojo werd gebruikt bleven de aanbeten weg.



Groeten en goede vangsten.

Hans#275

Vandaag 15 maart ben ik richting waterweg gegaan om de gul te gek te maken, (helaas hebben ze mij gek gemaakt) richting zevenmeren, over de spoor, waterweg aan de rechterkant voorbij de eerste rode boei in het water. Prachtig visweer, Het water was best wel schoon. Het was wel druk met vissers. Tot over hoogwater geen aanbeet, 1 uur na hoog heb ik een mooie gul van 4 pond verzilverd, Stippo en zijn vrouw kwamen even buurten. Daarna heb ik nog 2 grote verspeeld, ik moest naar achteren lopen voordat ik kon inhalen zo zwaar was het met inhalen, ze bleven ongeveer 6 meter voor de kant vast, ik kreeg ze niet over het rand getild, ik heb van alles gedaan, gewacht op een grote boot die ze kon loskrijgen met de golven, helaas, kon ze niet verzilveren. Mijn buurman had 1 van 7/8 pond en 1 van 5 pond.

Reg # 169

visvrienden

gisteren 14 mrt dagje vissen in de waterweg wij moesten een 150km rijden voor wij op de plaats waren voor aan bij de pont aan zeekant
wij hebben hengelsport maassluis zeeas gehaald pieren en mesheffen
om 11 uur 4 hengels uit en om 5 uur gestopt

wij hebben 1 gul binnen gekregen 45 cm minimaal 10 dikke gullen verspeeld die door haak lijnen van 30

heen liepen net dat er geen lijnen aan zaten over gegaan op 40 toen namen ze de hele lijn mee ik heb dit nog nooit meegemaakt ze trokken de standaard omver maar het was een mooie visdag

vrg wijnand

hallo medevissers,

Woensdag de 14de vanwege het lekkere weer na werktijd toch maar effe naar de waterkant getogen. Twee vismaatjes Rene en Ferry hadden visplannen dus ik dacht ik ga ook een paar uurtjes van de zon aan de waterkant genieten. We troffen elkaar op het strandje ter hoogte van de Steenen Glooiing. Rene wist echter een betere stek (ergens aan het Beerkanaal) dus wij daar vol goede moed naar toe.

Maar toen we daar aankwamen was de stek niet zo ideaal als werd verondersteld. Uiteindelijk toch nog een plekje gevonden aan een aanlegkade.

Hengeltje uitgewooid, pilsje in de hand, lekker in het zonnetje zitten en nu maar wachten op die mooie aanbeet..... maar die bleef helaas uit. Haven bleek ook niet zo diep te zijn, meter of 6 - 7. Na een uurtje hadden Rene en Ferry het daar wel gezien en zijn we verkast naar de Amazonehaven en dan zo ver mogelijk richting het Beerkanaal.

Toen het ging schemeren bleek dat hier wel vis zat!

Ik zat met mijn feeder te vissen en de aanbeten van kleine gulletjes (30 - 35 cm) waren werkelijk fenomenaal! Ik heb er verschillende gevangen maar ze waren allemaal te klein om mee te nemen! Maar de aanbeten waren echt geweldig om te zien. Elk inworp had ik wel mooie aanbeten. Helaas niet allemaal kunnen verzilveren.

Ik had aan mijn liefje beloofd om op tijd thuis te zijn dus om 20.00 uur ben ik huiswaarts gekeerd. Rene en Ferry zijn wel verder gegaan en hebben nog lekker staan vissen. Er bleek veel kleine wijting en steenbolk te zitten dus waren ze snel door hun aas heen.

Volgende week woensdag weer eens proberen. We (en dan bedoel ik Kees Overweel en ondergetekende) hebben dan plannen om ergens aan de Waterweg neer te strijken.

De hartelijke visgroeten van Jan Overbeeke

Gisteravond weer eens met mijn broertje geprobeerd een visje te vangen. We hebben van 19.30 tot 22.30 op het havenhoofd van Maassluis gestaan, heerlijke omstandigheden; geen wind, lekkere temperatuur en een matige stroming. Gezien de recente vangstberichten had ik voor de zekerheid ook een karperhengeltje meegenomen om het eens in het haventje te proberen, dat leverde uiteindelijk 2 mooie botten op. We visten allebei met twee hengels, bij het optuigen van de tweede hengel meldde de eerste gul(Letje) zich. Daarna bleef het lang rustig, wel wat voorzichtige aanbeten maar geen vis. Om 21.00u stonden opeens alle hengels te bonken en te trillen. Toen we om 22.30 stopten, omdat het aas op was, stond de teller op 7 gulletjes (35-40cm), 2 botten (30-35cm) en voor mijn broertje was de klapper een "Free Willy" (zijn woorden) een gulletje van net geen 50cm. Wat een mooi gezicht is dat, iemand die voor het eerst een gul vangt en daar de nodige sport aan beleefd.

Groeten Rick Veraar

Elke dag wordt de site bezocht, nu ook nog zelf vangstberichten sturen! Nu, hierbij. Dinsdagavond met 4 man totaal tegenover de Stena Line, gevist van 18:00 tot 23:00 uur, over het hoge tij heen. Van alles geprobeerd met pieren, zagers, meshelften en combinaties. Ver en dichtbij (meestal foute worp...) met als resultaat: 2 man op de nul en 2 man een ondermaatse gul, beide netjes retour gegaan. Positief was het weer, geen wind, matige stroming, redelijk helder water(!) en bij vlagen last van krabben. En, het was weer gezellig!

Rolf, Martin, Wibo en Robert.

Hier dan eens een bericht van een visser die het nu we door heeft waarom me sommige dagen geen een mallemoer kan vangen. Ik ben gisteren maar weer eens af gereisd richting waterweg aan gekomen om 06:30 geprobeerd een visje te verschalken voor de kering eerste inworp bingooooootje klein torretje zoals ze dat hier noemen. Daarna zo af en toe een tikkie maar verder geen vis om 12:30 maar eens naar de stek bij uit stek tegen over de stenalijn je begrijpt het niks noppes nada Maar ik weet wel hoe het kwam, tot een ieders verbazing zagen wij een vin net drie meter uit de kant wij dat kan toch niet maar ja wel hoor een mooi exemplaar van een bruinvis lachten ons uit mijn buurman kreeg toen wel beet wij het zal toch niet die wezen nee een pracht van een gul 50+ kwam wel in de problemen door dat hij net achter de steen rand vast kwam te zitten, geen probleem zoals het hoort even een handje geholpen en de vis op de kant gezwiept, Ben 'savonds nog even aan het calland kanaal geweest en heb daar met mijn stomme kop de hengel standaard + emmertje met lood, draad, gewoon vergeten stom he nu als dit niet erger aat worden valt het nog wel mee.

Ik wens jullie een heeeeeeeeeel goed vis jaar toe (heb ik dat dan dus ook) en ook ik eindig net zoals velen onder ons jongens hou je viplek ***schoon*** wat je mee brengt kan ook weer mee terug naar huis.

Groeten Rene uit Tilburg

Zondag 13 maart

vandaag afgesproken met mijn vaste vismaatje Ruud #1054 die mij om 7.30uur kwam ophalen. We hadden met Dick #1047 afgesproken. Aangezien er aan het Beerkanaal een wedstrijd werd gevist en Dick last had van een blessure zijn we naar de Amazonehaven gereden. Al snel lagen de beasde onderlijnen in het water. Dick viste met de 4,5m en 5m Dreamcast van Hiro. De 5m had hij op proef. Waanzinnig mooie hengels. Ruud was er na een aantal testworpen verliefd geworden. De vangsten bestonden uit voornamelijk wijting en steenbolk. Dick wist nog een gulletje te vangen. Ik zelf was niet zo gelukkig totdat ik een vis van ca. 20cm naar bovenhaalde met een fel kleurig lijf en een blauwe staart. We stonden allemaal voor een raadsel. Wat was dit voor vis??? Snel een paar foto's gemaakt om 's avonds op het internet te kunnen zoeken. Ruud en vooral Dick bleven olleke bollekes vangen. Tot onze verbazing ving ik na de eerste mannetjes Pitvis (inmiddels is de vis herkend, Ruud had toch gelijk!!) er nog drie!!! en ooknog een vrouwtjes Pitvis. Deze was helaas niet zo mooi gekleurd als het

mannetje.



Rond een uur of vijf hebben Ruud en ik afscheid genomen van Dick die nog lekker in het zonnetje bleef staan. Bedankt nog voor de gezellig dag, Dick en Ruud!!



Arvy#1065

Zaterdag gevist in de waterweg ,was niet te best, 2 kleine gulletjes en eentje van 47cm, en dat na ±8uur vissen rond hoogwater. nog groetjes aan de zotte uit Beerse.

Dirk uit wechel

vandaag weer eens wezen vissen,na lang nadenken van waar zal ik heen gaan ,want de stekken worden schaarser nog even

en je mag negens meer komen, heb ik besloten om naar de waterweg te gaan,de berichten hiervan waren niet erg hoopgevend

maar toch zelf eens proberen om een gulletje te pakken,even een keer geen wijtingen en bolken maar gericht vissen op gul

daar aangekomen op mijn vertrouwde stekkie zag het er niet erg hoopgevend uit het water was behoorlijk bruin veel regenwater

van het achterland,nou ik was er toch dus proberen maar,een wapperlijn met enkele haak met daarop 3 supergrote pieren

(bedankt nog rico voor deze pieren) in de vaargeul gedeponeed en nu maar wachten en wachten na 2 uur nog geen tikkie

gezien,na een kort overleg met arie 1066 wat gaan we doen blijven of verkassen hebben we besloten te blijven.

het was rond het hoge water toen ik mijn eerste tikje op mijn top had waargenomen dit bleek een gulletje te zijn van 35 cm

dit was tevens ook het start signaal voor de rest van de familie gullemans in dit uurtje volgde de een de ander op,met

als eind resultaat 11 gullen waarvan 7 tussen 30-40cm en 4 tussen de 51-57cm en zoals altijd nog de nodige losschieters

arie was iets minder fortuinlijk na een aantal lossers moest hij genoeg nemen met een mooie bot van ruimin de 30

toch weer een leuke dag gehad op een steeds schaarser wordende superstek.

rob 419 en arie1066.

Woensdagmiddag na een paar weken rust, weer naar de waterkant getogen.

Deze keer gekozen voor de rozenburgse landtong. Gevist van 17.00 uur tot 21.00 uur. Ik had maar drie aanbeten gehad en 1 maar kunnen landen: een gul van 50 cm. Dus niet veel.

Johan #494

Vandaag nog even naar de pier geweest met het hoge water. Veel activiteit was er niet, maar dat zal wel aan het buiige weer gelegen hebben. Welgeteld 5 of 6 vissers op de hele pier en dat is voor zo een wereldstek erg weinig. Het was vnl. wijting wat er gevangen werd. Ik heb zelf maar 2 gullen gezien bij de burens links en rechts, maar die gooiden allemaal een stuk verder dan ik. De wijting was allemaal van het formaat 30 plus dus wel de moeite waard. Gedurende de middag nam de wind een stuk af en ik zag de Blue Whale binnenkomen, wat inhoudt dat met dit weer toch gevaren wordt. Dat geeft moed voor as Zaterdag als de Eurovissers Gullentocht gepland is op de Stella Bel.



Groeten Rob#50

Afgelopen zaterdag 3 maart, dan eindelijk weer eens gevist na 2 maanden. Eerst even richting Eagle Hengelsport gegaan om dikke pieren en sappige zaggers te halen. Rinus adviseerde mij om het in het Calandkanaal te proberen. Ik had de papegaaijenbek in gedachten ivm met de wind. Dus op naar de maasvlakte. Ergens halverwege mijn auto geparkeerd en mijn hengel opgetuigd. Zoals gewoonlijk weer met 1 hengel gevist met een onderlijn met 2 wapperlijntjes van zo'n 40cm met daaraan weer de Gamakatsu haak 2/0. Ik hou niet zo van die kleine visjes, vandaar. Om +- 17.30 mijn hengel ingegooid en gelijktijdig werden er links en rechts mooie gullen uitgetrokken. Dat beloofde dus een vetpot zeker nadat ik bij mijn eerste draai al een gulletje had die net aan de maat was. Aangezien dit vriendje netjes gehaakt was heb ik hem zijn vrijheid teruggegeven en zwom hij weer de diepte tegemoet. Toen de duisternis inviel was het ineens gedaan met de vangsten. Geen vis bij mij en ook niet bij mijn burens. Na 4 uur gevist te hebben besepte ik weer waarom ik al 2 maanden niet ben gaan vissen. Bijna geen vis gevangen, 5 afgetrokken lijnen en een verkleumd lichaam door de kou. Toen heb ik maar me boeltje ingepakt en wilde ik nog even naar het strandje rijden om te vragen hoe de vangsten daar waren. Ware het niet dat ter hoogte van de parkeerplaats een busje en een auto op de weg stonden geparkeerd zodat NIEMAND er langs kon. Ik heb nog vanuit mijn auto staan schreeuwen dat ze normaal moesten parkeren en dat ze hun mobiel op de parkeerplaats moeten neerzetten. Maar meer dan een paar hoofdlampjes die mijn richting opkeken bracht het ook niet. GA ZO DOOR en binnenkort mogen we

hier ook niet meer vissen!!!

Afgetrokken lijnen!!!

Damian # 954

met mn buurman wezen vissen in de papagaai .

eerst was het niets maar toen het tij opkwam hebben we ff lekker staan knallen met als resultaat 4 gullen van +/- 55cm

een grote schol van 45 cm en nog een gros aan kleine wijting en gul daar mn vrouwtje niet van vis houd en die van mn buurman ook niet hebben we alles netjes teruggezet op een gul na die heb ik aan een medevisser gegeven mijn buurman is 4 maart nog geweest en heeft met dank aan een overgebleven portie aas wat op het strand lag nog een paar mooie vissen gevangen vrijdag nacht gaan we het weer ff proberen

mvrgr de gezellige buurtjes

Vandaag zondag 4 maart zijn ben ik fred veeloo #1043 samen met mijn vrouw,zoon en schoonvader peet anders #1038.Zijn naar de papegaaienbek gegaan. Het was voor ons lange tijd geleden dat we vanaf de kant hadden gevist daar peet zelf een boot heeft en aangesloten is bij de deltavissers. Hadden gehoord dat daar ook regelmatig ook wat gevangen werd. We waren er nog geen twee tellen en peet had al beet een bot van ongeveer 30cm. Daarna nog wat kleine gulletjes en wijting ondermaats. We zijn er geweest van 9.00 tot ongeveer 15.00 en hebben al met al een leuke dag gehad er stond wel aardig wat wind maar het was droog dus dat was meegenomen.

Groetjes fred veeloo #1043

Met het overgebleven aas van Vrijdag jl (Grevelingen) zijn wij Zondag 4 maart met een groepje Eurovissers naar het Europoortgebied gegaan om met de Oostelijke wind in de rug nog ff na te vissen. Maar dat viel niet mee, op alle bekende stekken stond het vol met vissers, zodat wij verschillende stekken hebben moeten afrijden. Uiteindelijk zijn Theo, Michiel, Koos, Albert en ondergetekende in één van de havens terecht gekomen, waar ook weer een aantal Eurovissers stond, maar dat verhoogde alleen maar de feestvreugde.Wij hebben gevist van ca 13:00 uur t/m 17:30 uur, toen het begon te regenen. Gevist met opkomend en hoog water. Veel vis, maar klein van formaat helaas. Gulletjes, bolk en wijting, jammer maar de meeste "deden het nog".



Albert monteerde zelfs een 0/3 haak om van die kleine vissen af te zijn, maar dat hielp niet 100%. Helaas bleef ik aan het einde van de sessie met mijn lood tijdens het inwerpen haken, waardoor mijn lijn brak, mijn hengel te sterk doorknalde tegen de basaltkeien en ik dus twee toppen had ipv één op mijn goede oude K2. Maar ja, de hengelsporthandel moet ook leven en Marcel zal, hoop ik, wel weer een oplossing hebben.....Uiteindelijk met nog meer aas naar huis gegaan dan gekomen, omdat Henk & Janet een portie kakelvers aas bij ons deponerden. Bedankt nog, het zal zijn weg wel vinden op de pier van HvH.



Groeten Rob#50

Vandaag zondag 4 maart weer met Roland (die was weer beter...) richting europoort getrokken. We gingen het dit keer eens bij het beerkanaal proberen. Toen we daar aankwamen leek het net een zaterdagochtend in hollywood. Het stond bomvol met vissers. We gingen nog twijfelen of er een wedstrijd bezig was maar dat bleek niet het geval. We zagen nog een klein vrij hoekje tegen het hek aan. Daar maar gaan zitten en we zien het wel. We zagen al dat er her en der veel klein grut naar boven kwam aangezien we nog 4 uur hadden voor het hoge water besloten we eerst een beetje te klieren met de spinstok en een lijntje met 2 kleine haakjes en een stukje zager. Dat leverde erg veel kleine bolk en wijting op. Is toch best leuk vissen loodje van 30 gr, stukje stroom opwaarts gooien en langzaam met de stroom mee laten gaan. De felle aanbeten laten niet lang op zich wachten en zo kan je een leuk aantal visjes vangen. We kwamen echter voor de wat grotere vis en nadat we de met de strandstok een jojo met een flinke hoeveelheid aas menigmaal de vaargeul in gooide maar zonder resultaat besloten we toch om het nog voor 2 uurtjes ergens anders te proberen.



We gingen rond 3 uur nog even naar het calandkanaal. Eens kijken of we daar misschien een gul konden vangen. We zijn daar ongeveer 1,5 uur gebleven heb daar 1 leuke gul gevangen van 53 cm. Verder hadden we wat "last" van wijting maar die blijven toch altijd lastig vangen met een 2/0 haak. Toen zijn we omstreeks half 5 vertrokken richting huis.

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Naar aanleiding van de leuke vangsten van dinsdag (een emmer vol mooie Wijting en een fijne Zeebaars) besloten

om het zaterdagavond nog eens in het donker te gaan proberen in het Beerkanaal in de hoop om toch nog een paar

mooie Gullen te vangen, wat dinsdag niet gelukt was. Om 22:00 (03:15 hoog water) de lijnen richting vaargeul geknald

en afwachten maar. De eerste 2 uur geen stootje gezien, heel vreemd. Heb dinsdag het merendeel van de tijd slechts

met 1 hengel staan vissen om niet overspannen te raken van de aanbeten maar dat was nu duidelijk heel anders en

we hadden volop tijd om de volledige maansverduistering te aanschouwen.

Met het inkomende water begonnen de toppen toch wat aanbeetjes te registreren en rond 01:00 haakte ik een redelijk

zwarte Gul (?) echter even voordat deze boven water kwam brak de haaklijn (Amnesia 6.8 kg) en weg vis. Misschien

toch wat te enthousiast binnengedraaid. Even later ving Maurice nog een ondermaats Gulletje en een Bolk, daarna

niets meer.

Om 03:30 maar besloten om er mee te stoppen en op dat moment krijgt Maurice een paar ferme tikken op de K2 en

haakte ook hij een mooie vis. Echter deze raakte verstrengeld in mijn hoofdlijn en ons gepruts in het donker resulteerde

in het verlies van de vis en mijn onderlijn. Hierna maar definitief afgehaakt en na een korte slalom tussen de konijnen

door om 04:00 huiswaarts gekeerd en lekker tussen de warme lappen gekropen, want koud krijg je het na zo weinig

actie.

Morgen een dagje met ms Theo mee. Misschien dat dat nog wat leuks oplevert al zijn de berichten niet denderend.

Groeten Eric #1030 en Maurice (bijna lid)

Vrijdag 2 maart hebben wij gevist aan het Beerkanaal net na de bocht naast de Nerefco omdat daar (gezien de verhalen) de laatste tijd wel een leuk gulletje werd gevangen.

Sjaak #78 en ondergetekende, aangevuld met nog een 6 tal anderen, klaar om wat vissen te vangen.

Er stond een straf windje recht op onze neus, zodat we helaas niet echt ver konden inwerpen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Dicht onder de kant (40 meter) zat de vis.

Helaas was deze van klein formaat, er kwamen zegge en schrijve een 5-tal maatse steenbolken en wijtingen boven water, de rest was ondermaats.

We visten met pieren en messen, terwijl het tij opkomend was namelijk 14:00 uur hoog, beginnen om 10:00 uur en vissend tot 15:30 uur.

Ikzelf had 10 kleine bolken en Sjaak trok zo'n 20 vissen, waaronder 1 echte wrakrat van een bolk, het water uit.

De anderen vingen ook tussen de 10 en de 20 vissen met hier en daar een ondermaats gulletje (de grootste was 35 cm en werd gevangen door Arie van Gelder) maar zo als ik al lees, het hield niet over.

Hopend op betere tijden met grotere vissen wens ik u.....

Strakke lijnen

Stipo #97

Donderdagavond, ondanks de voorspellingen toch wezen vissen. Van de keer aan de zijde van de winschermen gestaan aan het Calandkanaal. Weinig last van de wind gehad. De vis zat er niet echt dik totaal 16 stuks met 2 hengels. De hoofdmoot was wijting redelijk van formaat, wat bolken en net ondermaatse gulletjes. Toch lekker staan vissen.

Grt Erik #331

Dinsdag een paar uurtjes wezen vissen in het beerkanaal, na de mooie gullen en zeebaarzen vangsten van de afgelopen weken was vandaag een beetje een tegenvaller. De Sessie begon zoals alle keren daarvoor, eerst kleine wijting 2 uur voor hoog wrakratten 1 uur voor hoog zeebaars en grote wijting maar de gullen bleven weg, of we haalde ivm de wind de nodige afstand niet. Al met al hadden we een lekker emmertje dikke wijtingen. Het weekend nog maar weer eens proberen als het weer het toelaat.

Groet maurice en Eric

Afgelopen zaterdagavond en de daarop volgende maandagavond (gisteren) weer met Roland richting de waterweg vertrokken. Eerst de zaterdag. We hebben van ongeveer 17:00 tot 21:30 gevist. Met de toen nog aanwezige ebstroom niet veel soeps, Roland had nog een ondermaats gulletje maar verder weinig actie. Toen het tij keerde ging het even los. Had een leuke gul aan de lijn hangen maar de haaklijn brak echt een meter uit de kant af, was echt balen. Daarna had ik alleen nog maar last van wijting, waarvan ik er een heb gevangen van 33 cm. Roland had wel een gulletje weten te vangen van 47 en wist er nog 2 door lijnbreuk te vespelen. Met het opkomende water zo goed als geen beet gehad en besloten het ook maar voor gezien te houden.

Afgelopen maandagavond weer vol goede moed terug gekeerd ondanks dat er een pittige westen wind stond. We waren 19:30 op de stek. Er viel nog best aardig te vissen al waren verre worpen niet echt

mogelijk. Ik wist vrij snel een mooie 30+ wijting te vangen en er eentje te verspelen. Wat later eindelijk de vertrouwde klappen op de top van een gul. Het was geen grote, ongeveer 45 cm en die mocht ook gelijk retour. Daarna viel het weer een beetje stil met de aanbeten en nam de wind alleen maar toe. Roland had wat minder geluk en kreeg het voor elkaar om bijna elke worp een lijn te verspelen, terwijl hij 5 meter naast me stond en ik geen 1 keer vast zat, erg vreemd. Toen het ook nog begon te regen zijn we omstreeks 22:00 richting huis vertrokken.

Groeten Chris #1021 & Roland #1023

vangstbericht 23 februari 2007

afgelopen vrijdag met john #646 weer eens de waterkant opgezocht. het werd de waterweg aan de kant van maassluis. over de vangsten kan ik kort zijn, nix, nakkes nada. zowel john als ikzelf geen stootje gezien. gevestigd vanaf een uur of 4 's middags tot zo'n half acht (hw 19.00 uur), met pieren, mesheften en zagers en verschillende combi's daarvan. zondag mijn aas nog ff op wezen maken (of wat er nog van over was) in het caland achter de windschermen. hetzelfde verhaal. wel even lekker uitgewaaid en naar de bootjes gekeken. ook leuk.





volgende keer beter groet arie #735

Donderdag 22 februari met mijn visvriend en leermeester Rudi naar de p.p.g.b. gereden om lekker uit te waaien en natuurlijk een hengeltje te werpen.

Wel eerst pieren en zagers opgehaald bij Eagle in Rotterdam, leuk zaakje en fantastische zwarte harde pieren die mooi aan de maat waren.

Het aas werd eerst op de toonbank gepresenteerd, geweldig toch?

Rond 14.00 lagen de pieren in het water, ongeveer 4 uur voor hoog en we hebben gevist tot 19.00 u. We vingen mooie grove wijtingen en de grootste die ik ooit gezien heb, werd buit gemaakt door Rudi. Ongeveer een uur voor hoog begon Rudies hengeltop flink te klapperen en het leek of zijn steun ging wankelen.

Direct aanslaan en hangen, maar de vis gaf zich niet gewonnen.

Zijn Sprostok was vervaarlijk gebogen tot aan het handvat en zijn molen kraakte onder de enorme spanning.

De gevlochtenlijn sneed door de wind en mijn visgoeroe kreunde, snakte naar adem en riep om hulp.

Hij was te uitgeput om de strijd voort te zetten en kon niet meer drillen.

Helpen, NO WAY, want nu moest de goeroe maar eens laten zien wie de meester was.

Helaas liep het uit op een vastloper en hebben we geen schub gezien.

Uitgeput en vloekend heeft hij zijn meerdere moeten erkennen en hier heb ik 25 jaar op gewacht. Wat hebben we gevangen?: mooie grove wijtingen en de grootste die ik ooit heb mogen aanschouwen.

Prachtige maatse gullen en een steenbolkje.

De vis moest wel van ver gehaald worden en we hebben veel lijnen verspeeld.

Naast ons zat een seniorvisser uit Delft die geweldig kon vertellen en dat was de slagroom op de vlaii.

Een fantastische dag voor onze herinnering.

Groetjes en tot aan de waterkant.

Bernard uit tropische Maastricht

Zo vandaag maar is lekker wezen vissen op de maasvlakte.

Ben eerst begonnen op het calandkanaal maar dat was weinig.

Toen naar de maasvlakte gereden.

Gevist van 1300 tot 1800 met pieren.

Met laag water ving ik de ene mooie wijting na de andere allemaal van een mooi formaat.

Toen het tij begon duurte het wat langer voor ik beet kreeg.

De eerste aanbeet was een mooie gul maar die loste ik tussen stenen.

Tweede aanbeet was een mooie gul daarna weer een gelost en nog eentje erbij gevangen.

Al met al een mooie middag met mooi weer en mooie vis op naar de zaterdag.



mvg ray#1070

21 februari ondankst de slechte vangstberichten en weersberichten wezen vissen. Ik moet toch oefenen voor ik de eerste keer met de grote mannen van Eurovissers mee mag met wrakvissen.

Ik zat op de ponton van Rozenburg, kan ik al vast wennen aan een boot. Ik kan een heel lang verhaal maken over de vangsten. Hellaas 1 gulletje en een wijting.

Maar wel een belevenis meegemaakt. er kwam in eens een politie boot om de hoek varen. deze nam mij hengel mee. ik heb nog geprobeert deze te reden maar ook op een ponton is het glad. Ik ging heel hard op mijn kont en viel bijna in het water.

Een geluk mijn hengel bleef drijven en de politieboot heeft mijn hengel gered. Toen zij hem ophaalde zat er ook nog een klein visje aan.

Lezers mocht jullie nou een keer echt goed hebben gevangen wees eens sportief en zeg eens een keer waar je zat.

Nou een nieuwlid Winnie

Woensdag 21 februari 2007 met vismatten Jan Overbeeke en Ferry Christen van 17.00 tot 23.00 uur gevist op het strandje tussen de PPGB en de Stenen Glooiing. Bij aankomst stond het strandje al aardig vol, zodat wij ons noodgedwongen moesten installeren vlak tegen de kant met het gevaar van vastzitten. Toch maar geprobeerd en snel de hengels (waaronder een nieuwe K2 The Team Extreme Titanium Beach Caster van 4,5 meter) opgetuigd. Als onderlijnen gekozen voor simpele rode bezemafhouders, korte haaklijntjes van rode of witte amnesia met een lengte van circa 20 cm., voorzien van haakje 4, lichtgevende kralen en een sappige grote zeepier van Avicentra uit Oostvoorne. Al snel bleek dat er een behoorlijke stroming stond, zodat je (helaas) wel verplicht was om geankerd te vissen. Zo niet, dan zat je onherroepelijk met je buurman in de knoop. Met de ankers uit bleef het lood gelukkig redelijk liggen.

Vanaf 18.00 uur werden de eerste mooie maatse wijtingen (met een uitschieter van bijna 40 cm.) gevangen met af en toe een steenbolk en een ondermaats gulletje tussendoor. Deze laatste vanzelfsprekend allemaal zorgvuldig teruggezet (hoewel er andere vissers waren die echt alles meenamen!!!) Wat opviel was dat de aanbeten allemaal vrij voorzichtig waren, terwijl er toch hele mooie wijtingen tussen zaten. Weer eens wat anders dan al die "goudvisjes" uit de Amazonehaven. Aan het eind van de vissessie hadden we zo'n 10 maatse wijtingen per persoon, enkele steenbolken en een stuk of 5 ondermaatse gulletjes. De vis moest overigens wel van ver gehaald worden.

Al met al een geslaagde avond, zonder regen en met een matige zuidwestenwind in de rug. De nieuwe K2 is ook prima bevallen. Je gooit hiermee echt een stuk verder mee dan bv. met mijn "oude" Blue Metal. Alleen is de beetregistratie een stuk minder, maar je kan ook niet alles hebben. Tussendoor nog een sms-je gehad van Aldo. Hij stond deze keer eens niet langs de waterkant, maar zat (lekker?) op de bank voetbal te kijken en heeft de eindstanden aan ons doorgegeven.

O ja, Ferry had weer een eens pechdag. Zijn hengel (Arca SW Chrometec Surf 450) was namelijk net gerepareerd (nieuw startoog), maar nu gooide hij zijn topoog kapot. Wellicht dat hij daarom al om 21.00 uur huiswaarts is gekeerd. Misschien toch ook eens aan een K2???

De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Hallo medevissers, afgelopen maandagavond van 19.00 tot plm 1.00 gevist aan de glooiing.

Heel de avond beet gehad ,en een aantal behaald van 70 st vis alleen er waren maar 10 st wijting aan de maat

En van de gulletjes waren er geen aan de maat, maar ja dat gaat meestal wel heel snel hopen we maar dan maar.

Groeten anton uit st willebrord

Helaas moesten Rob Mulder en ik op het laatste moment onze plannen om met de boot op zee de gul te gaan belagen afblazen, want zondagochtend stak de wind op en de golfhoogte steeg ook vlot. Dan is het niet leuk vissen meer in een kleine boot. Daarom maar besloten om rond hoogwater op de pier van Hoek van Holland te gaan vissen. En dat was geen verkeerd besluit. Langs de hele pier werd er door iedereen met regelmaat wel een gulletje gevangen en zo ook door ons. Lengte zo tussen de 45 en ruim 55 cm. Af en toe een kleinere. Ook nog een scharretje die de pieren niet kon weerstaan. Dus al met al een mooie middag gehad.

Groet, Albert #229

ik heb vandaag 6 uurtjes in maassluis staan vissen op het hoofd en ik had 5 gulletjes tussen de 30 en 65 cm

3 wijting normale maatjes en 3 scharretjes

???

Dat de weersvoorspellingen niet altijd uitkomen, bleek Zondagochtend 18 februari, want om 06:00 uur ging de telefoon dat het geplande wrakkentochtje met de boot van Albert#229 werd afgeblazen ivm oplopende golven en toenemende wind. Dat je daar aan de wal weinig van merkt, neemt niet weg dat de golven toen al richting 80 cm gingen en met een kleine boot en 20 mijl uit de kust is dat niet lekker. Maar er komen nog meer dagen en dus maar besloten om het aangeschafte aas op de pier van Hoek van Holland te gebruiken. Wij waren daar om ca 1300 uur (HW om ca 1500 uur) dus ideaal tij. De pier zag er uit alsof het een zomerse dag was, zo druk was het met wandelaars dat je erg uit moest kijken bij het ingooien. De visserij was niet dik. Wij ving een aantal gulletjes en zowaar nog een mooie schar. Het land van een vis gaf al direct een hele volksooploop met vragen over soort en andere zaken. Albert bleek een goede instructeur te zijn voor jeugdige vragenstellers en heeft zeker een aantal enthousiast gemaakt voor de zeehengelsport. De familie van Tienen kwam ook nog langs, tussen de Zondags wandelaars. Je zag aan Tuur zijn ogen dat hij het jammer vond dat hij geen hengel bij zich had.....



Maandag ben ik weer gegaan met Cor#186, maar dat was geen verbetering van de Zondag er voor.
Een enkele gul en een bolk was ons deel.

Rechts van mij stond een visser die duidelijk verder gooide en wel enkele grotere exemplaren wist te landen, maar ja als je mijn leeftijd hebt, mag je al blij zijn dat je de 100 meter haalt.



Zo dat was het weer en de groeten, Rob#50

Zondag 18 februari naar het Beerkanaal gereden. Ik dacht dat het mooi weer zou worden, maar dat viel toch even tegen. Twee uur voor HW gingen de eerste lijnen het water in. De ene hengel had een jo-jo onderlijn, de andere een paternoster. Later ben ik toch maar weer overgegaan op de vertrouwde rode afhouders en toen ging het ietsje beter, maar nog lang geen recordvangsten. Drie wijtingen en twee bolken hadden niet goed opgelet en maakten mij populair bij de meeuwen. Rest mij te vermelden aan wie het betreft: RUIIM JE EIGEN KOLEREZOOI OP!

Groeten,

Michiel #164

Zaterdag 17-2 zijn Roland en ik er weer met volle moed op uitgetrokken om weer in de buurt van het beerkanaal op gul te proberen. Het was niet echt denderend goed te noemen. We hebben gevist van 11 tot 5 met rond 14:45 hw. Om een lang verhaal kort te houden: Roland had de vangst van de dag, 1 gulletje van 50 cm. Ik had een mooie wijting van iets over de 30 cm, een flinke steenbolk en een mini gul van ongeveer 25 cm. Het kleine grut was ruim vertegenwoordigd tot ongeveer een half uur voor hoog, toen waren ze verdwenen. Maar het was gelukkig lekker weer dus we zaten op zich niet verkeerd. Volgende keer beter.



Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Na een lange zomerse winterdag op de papagaaienbek bij slag de beer ving ik deze mooie wijting van ruim 40 cm (41,6) op zo'n 150 meter uit de kant met een zager. Datum 16 februari om half 7 's avonds.



Mvg Peter groenendaal

Vandaag wederom een dag vrij genomen, weer eens richting europoort, gisteravond even op scheveningen wezen kijken maar daar werd niets gevangen op een minigulletje na. Ik mocht niet klagen vandaag, de dag begon met een aantal maatse wijtingen en wat kleine gulletjes, toen het water op kwam zetten kreeg ik hele harde tikken op de top en wat schertste mijn verbazing een zeebaars van 54 cm toen een uur voor hoog ging het helemaal los, mooie gullen 55 en groter afgewisseld met zeebaars ook 50 plus, dit alles duurde een uurtje. Resultaat 6 dikke gullen, de grootste 63 cm en 4 zeebaarzen daarna werd de vis weer kleiner met af en toe nog een mooie wijting maar zoals jullie zullen begrijpen was mijn dag helemaal top, na een heleboel matge tot slechte sessies. Zo blijkt dat het loond om eens ergens anders te gaan vissen dan op je wel bekende stekkie. Ik ben om 16:30 naar huis gegaan met een grote zak vis. die me zeker zal gaan smaken.

vang ze groet maurice

zaterdag 10 febr nog eens een dagje gaan vissen samen met een maat aan de waterweg t/o de stenaline van 11 tot 23 gevestigd .

De eerste helft van de dag alleen maar pech gehad en het weer zat ook niet echt mee om lekker te

vissen .
tegen een uur of 18 hadden we het bijna gehad waren bijna weg gegaan maar dachten we gooien nog
een keer in .

en toen begonnen ze ineens te bijten
hadden nog maar 2 hengels inliggen i.p.v. 4
mijn maat was heel de tijd aan be azen en in maar ingooien
lag de ene in nog voor de 2de in lag was het al beet
hebben totaal 14 vissen gevangen
2 gullen van 48 en 50
nog een 4 tal van rond de 35
eentje van 20 die weer terug zwemt

En nog een 6 tal wijting waarvan eentje van 36 cm had nog nooit zo'n grote wijting gezien
marja ik vis ook nog niet lang op zee
En nog een steenbolk van 25

groetjes Ton en Rob uit Baarle Nassau

Donderdagavond nog maar eens het aas van vorige week donderdag op gaan maken. Lekker na een drukke dag ontspannen gevist aan het beerkanaal. Het was niet zo druk in tegenstelling met hoe het overdag daar geweest is. Toen stonden de vissers mannetje aan mannetje. Al met al 2 1/2 uur gevist ongeveer. 'k Had wat mooie maatse wijtingen en nog een mooie tong. Gevist met zaggers en wat oude piertjes.



grt Erik #331

Vandaag 15-2 Gevist t/o Stenaline van half 12 tot half 3

i gulletje, 1 wijting 1 verspeelt maar lekker zonnetje.

over hoog water.

Adri uit Abbenbroek

Zondag richting de Dintel vertrokken ..

De vangsten waren niet al te best (laag water ??) maar toch wist ik een Houting te vangen van 35/40 cm. Ik hoop dat het zaterdag wat beter is al heb ik er een hard hoofd in.

Gr Ricardo #119

Na twee weken niet te hebben gevestigd, begon het afgelopen vrijdag 09-02 toch weer te kriebelen.

Zou de "grotere" gul al gearriveerd zijn.

De stoute schoenen aangetrokken, auto volgeladen en langs Jan Koolmoes gereden en er 100 pieren en wat los spul gekocht.

Toen gekozen om maar eens dicht bij huis te blijven en ben naar het zuiderhavenhoofd (groene vuurtoren) in Scheveningen gegaan.

Daar aangekomen bleek er al een tiental medevissers aanwezig te zijn, maar de meeste daarvan stonden op de "kop" (nee, niet onderste boven) bij de vuurtoren.

Heb gekozen, als beginnend visser, voor de ruimte (jaja mijn werptechnieken zijn nog niet super te noemen..) en ben aan het begin van het havenhoofd gaan staan.

Snel twee hengels opgetuigt en beide uitgerust met een schuivend lood, een wapperlijntje van ongeveer 80cm en een haakje Gamakatsu nr1 (LS5213N).

Aas erop gespeld en één hengel uitgegooid net over de blokken en de ander op zo'n 70 meter uit de kant.

Het eerste uur geen rust gehad. Was bezig met het draaien van een shaggie en jahoor de eerste hengeltop stond na 5 minuten al te klapperen.

Baal shag in de viskoffer gegoooid en de vislijn binnengehaald. De eerste gul was een feit. Oké hij of zij was 24cm en ondermaats en zat netjes in de lip gehaakt, dus ging terug het water in.

Terwijl ik bezig was met het beazen van de eerste hengel, ging bij de ander de top staan tikken. Ook hieraan een ondermaatse gul. Alleen deze had de haak behoorlijk geslikt en ging mee voor de pan.

Heb toen op beide hengels een groter haakje Gamakatsu nr4 (worm36) gemonteerd, want wilde alleen de grotere gul vangen.

Ondanks deze haakmaat werd er nog steeds ondermaatse gul gevangen, maar zaten ze nu (op een enkeling na) wel beter gehaakt.

Als bijvangst heb ik nog een schar en twee voor mij onbekende vissen gevangen. Later op internet opgezocht en bleek het te gaan om 2 meunen.

Tegen de schemering werd de maat gul wat groter en heb ik er nog één van 43 cm gevangen. Terwijl ik bezig was met het binnen halen ervan hoorde ik een harde "klets" naast me en was mijn andere hengel uit de driepoot getrokken en op de blokken geklapt. De vis die dit op zijn geweten had heeft mazzel gehad en heb hem niet kunnen verzilveren aangezien ik al met een hengel in de handen stond.

Later onder de douche (jaja ik douche met mijn hengels..) zag ik dat het topoog behoorlijk beschadigd was, dus dat word weer repareren.

Al met al een leuke visdag gehad. De vangst bestond uit 13 gullen, 1 schar en twee meunen. Op 4 gullen na zwemmen ze allen weer in de zee.

Heb gevist van 13.45 uur tot 18.15 uur. Volgens de vissers die op de kop hadden gestaan was ik die dag spekkoper, want op de kop zelf werd er op een enkele ondermaatse gul niets gevangen.

Hopenlijk heb ik, als mijn werk en sociale gebeurtenissen het toelaat, snel weer tijd voor zo'n visdag.

Groetjes Gerard de Wilde, Den Haag

Ps: Ik durf mijn stekkie wel op te geven ;-))

Je loopt het havenhoofd op, passeert de twee toegangshekken en bij de eerste knik in het pad daar ga je staan (buitenkant). Je ziet er op de grond een chroomkleurig putdeksel zitten. Succes!!..

Vrijdag lekker een dag vrij, perfecte weersvoorspellingen dus besloot ik er een lange dag van te maken. Ik had niet heel erg hoge verwachtingen w.b. de visserij, de laatste sessies was alles klein met af en toe een leuke schaar in Scheveningen. Nu maar weer eens besloten te gaan staan in Maassluis, ik was er om 6 uur zo'n 1,5 uur voor hoog. Bij het optuigen van hengel 2 begon de eerste ineens erg te zweven, een gul van 56 cm was het resultaat. Het was even stil maar al vrij snel melde nummer 2 zich ook, zelfde maat, ik kreeg hoop op een mooie dag sinds midden december. Na 2 uur had ik 4 mooie vissen en 2 kleintjes retour. Over de rest van de dag kan ik kort zijn nog 1 mini gulletje om 14:00 en tot 16:30 geen stoot meer gezien. Januari en februari waren/blijven maanden w.b. de visserij. Gelukkig zijn we al weer bijna in maart en komen die lekkere dikke mannen hopelijk weer ff terug. Ik ga trouwens bijna op vakantie naar Bali en wil daar ook wat gaan vissen heeft iemand tips/ervaring wat daar te gebruiken, stuur ff een mail macpie24@msn.com.

Vang ze groet Maurice

Zaterdag 10-02-07.

Gevist met 2 maten, lokatie Waterweg ter hoogte van de stormvloedkering. Gevist over hoog water, ruim van tevoren aanwezig. Op laag water enkele aanbeten, niks kunnen verzilveren, 1 x was het wel raak, leek een zware vis, maar halverwege schoot hij los. Toen het hoog werd dachten we te gaan vangen maar dat viel erg tegen. Anton had 1 redelijke bot, en 1 prachtige gul tegen de 60 cm, en lekker dik. Ikzelf 2 ondermaatse gulletjes die weer zwemmen, en Jan had helemaal zijn dag niet. Op een gegeven moment had je nog 1 x per uur eens beet, dus zijn we verkleumd maar richting huis gegaan.

Vangsten en weer vielen dus tegen, maar wel lekker gestaan.

Vangze, en de groeten, Bas #609

Hallo medevissers,

De weerberichten gaven groen licht om onze geplande vistrip vanuit Limburgop, zaterdag door te laten gaan. Plaats van handeling zou "De maasvlakte" worden.

Eerst even pieren halen bij Avi centre in Oostvoorne. Onder het genot van een "bakkie" hebben we nog naar wat spullen gekeken die we nodig gaan hebben voor onze trip naar Noorwegen.

Daarna snel naar het Beerkanaal. ivm de windrichting wilden we niet naar de PGB gaan maar eens wat anders proberen. Al snel een mooi plekje gevonden dat we mochten delen met een vriendelijk meneer (Ron) uit Spijkenisse, nog onze dank voor de tips.

De hele middag en avond leuk gevist met geregeld beet en vis. Diverse mooie steenbolken, enkele ondermaatse wijtingen, één maatse wijting, enkel ondermaatse gulletjes een gul van 55 cm en een van 36 cm en een mooie zeebaars. Onze buurman ving even van te voren een pracht exemplaar van een zeebaars en dat in de winter.

Al met al een leuke visdag gehad in **onze** "wunderfull world of fishing".

Twee van "De Drie Limburgers".

Gisteren 10-2 zijn Roland en ik er weer op uitgetrokken om eens te kijken of we wat gul konden vangen. We zijn in de buurt van het beerkanaal gaan zitten omdat je dan lekker de wind in je rug heb. We hebben gevist van 4 uur tot half 9. De eerste 2 uur veel klein spul zoals wijtingen en bolkjes van rond de 20 cm. Die waren aan de karpstok makkelijk te vangen. Al ben je dat snel zat als de hele tijd daarvoor in de regen staat. Dus daar ben ik ook snel mee gestopt en weer de droogte opgezocht onder de achterklep van de vito van Roland. Daar hebben we heerlijk uit de wind en regen gezeten en het was er nog best warm ook. Tegen 6 uur een paar kleine tikjes op mijn hengeltop, we dachten aan platvis maar bleek gewoon gul te zijn. Een leuke vis van 54 cm. Klein half uurtje later had ik er nog 1 van 52 cm. Vlak daarna had Roland er 1 van 48. Dat ging lekker totdat de wind ging draaien. Hij kwam nu vol van zij. We hadden toen ook gelijk bijna geen beet meer. Roland had nog een wijting van 26 cm en ik had helemaal nix meer. Waarschijnlijk gooide we met de wind in de rug de noodzakelijke afstand om gul te vangen. Nu die was gedraaid haalde we de afstand niet meer. Maar toch hebben we lekker gevist en een leuk visje gevangen.



Groeten Chris #1021 & Roland #1023

Zondagmorgen vroeg. Na tijden weer eens wezen vissen. Rob Slingerland wist een prima stek doch de wind was te sterk om daar te staan maar in ieder geval bedankt Rob. Dus maar weer eens naar de Waterweg tegenover de Stenaline. Er was weinig beweging in het water, het kwam op zonder enige stroming. De vis liet zich nauwelijks zien. Vier kleine gulletjes was het resultaat.

Pierre den Hartog Nr. 150

Woensdagmiddag/-avond 7 februari 2007 van 16.30 uur tot circa 21.00 uur met Jan en Ferry gevist in het Beerkanaal. We waren de mini-wijtingen uit de Amazonehaven een beetje zat, dus gingen we op jacht naar een paar mooie wintergullen. Eenmaal aangekomen vol enthousiasme de hengels opgetuigd, een paar mooie pieren aan een lange jo-jo-onderlijn, voorzien van één haak nr. 3/0 en snel richting PPGB gelanceerd. Helaas een beetje te snel, want de eerste lijn gooide ik gelijk af. Ergens aan blijven haken of gewoon slecht geknoopt?



Vlug een nieuwe onderlijn monteren en eindelijk vissen. Al vrij snel kreeg ik een mooie beet die resulteerde in een wijting van dik 30 cm. Dat beloofde dus veel goeds, want gelijk daarna wist ik mijn tweede (mini-)wijting te vangen. Echter, nog geen gul, maar hier kwam snel verandering in, want Ferry landde rond 18.00 uur (hoog water) een gulletje van zo'n 40 cm. Het half uur daarna ving Ferry nog een mini-wijting en ik twee gulletje van 40-45 cm. Bij Jan stond de teller helaas nog op nul, hoewel hij wel een mooie gul (?) verspeelde. Tegen 19.00 uur wist Jan dan ook zijn eerste gulletjes op de kant te krijgen. Niet zo groot (circa 30 cm), maar toch. Vervolgens hebben we tot 21.00 uur geen beetje meer gezien, zodat we maar hebben besloten om naar huis te gaan. Een korte, maar wel leuke vistrup met lekker weer en weinig wind.

Ik verbaas me trouwens over het feit dat de hele Maasvlakte vol staat met honderden vissers en er maar sporadisch visberichten op de diverse vissites worden geplaatst. Hebben de collega-sportvissers gewoon geen zin om even iets te schrijven of zijn ze bang om hun "waardevolle" stek prijs te geven?

Ik weet het niet, maar jammer is het wel.



De (vis)groeten,

Kees Overweel.

vandaag 6 februari na het aflasten van onze wrakken trip toch nog even wezen vissen in de europoort
het weer was s'morgens heerlijk weinig wind en af en toe een zonnetje, dat werd s'middags wel even anders

meer wind en flinke sneeuw buien en ijzig koud, het afgaande water leverde verassend veel gullen aanbeten op

na een uurtje stond de teller al op 8 stuks 4 mooie van 48-60 cm en 4 kleinere die allen weer zwemmen,

ook nog een stuk 3 echt zware gullen verspeeld los schieters en vastloper,

later toen het laag was verdween ook de gul en vingen we nog leuk andere soorten vis zoals,

veel wijtingen mooie maat, 2 scharren, een aantal super steenbolken en ook kleinere, een zeedonderpad

en een soort koolvisje of pollakje (28cm) dat hoor ik nog wel van rob mulder, dus weer een leuk aantal bij elkaar.

alle vissen behalve 3 gullen+1 van edwin zwemmen weer vrolijk rond.



rob 419 en edwin.

Vrijdagavond leek het mij goed om het eens op de steenen glooing te proberen. Het was een mooie heldere avond met een lekker windje op de kop. Jammer genoeg kwam het water niet zo laag als we gehoopt hadden. Toch allebei ons geïnstalleerd op wat hoger gelegen blokken ondanks dat het water tussen ons door bleef lopen. Zo hebben we kunnen vissen van 8 tot 12, met als resultaat 1 botje, 1 steenbolk en verder zo'n 40 wijtinkjes/gulletjes de man. Vis genoeg die avond op de glooing, alleen hadden ze nog wat groter gemogen.

We hebben gevist met stukjes vis, oude gezoute pieren, messen en verse pieren. Dit op redelijk grote haken om de kleine wijting te ontlopen. Dit lukte ten dele: toch was het gros van de wijting/gul tussen de 20 en 25 cm. Na 4 uurtjes vissen hadden we samen een twintigtal maatse wijtingen over. Hiervan waren er 5 van het maatje 32-35 cm. Overigens zat er verder helemaal niemand te vissen.

Groet, Gerard #505

De wraktrip ging vandaag niet door ivm de golfhoogte.

Dus toen maar pieren wezen halen en richting amazonehaven gereden.

Heb totaal 3 uurtjes gestaan resultaat 6 wijtingen en een bolk.

Morgen gaat de wraktrip wel door dus maar hopen op een mooie dag met veel kromme hengels.

mvg ray

Zondag 4 februari rond 02.30 uur de eerste hengels uitgegooid op ons favoriete plekje aan de Europoort. Na iets meer dan een uur had ik als 2 zeer maatse wijtingen en 2 gullen waarvan eentje die 58 cm lang was. We zijn blijven zitten tot ongeveer 10.00 uur. Ik had ik totaal 6 mooie gullen (de kleinste was 48 cm) en 8 zeer mooie wijtingen. Mijn 2 vismatten hadden iets minder geluk dan ik maar toch wel wat vis meegebracht.

Op naar de volgende vissessie en hopen dat het weer zo goed zal zijn.

Groetjes van ons

Zondagochtend 1.00 uur de hengels weer eens uit gegooid in de waterweg, volle maan en bladstil 4.30 hoog gevist met pieren en meshelften voor hoog alleen de krabben gevoerd, met de stroming kwamen de eerste aanbeten. Totaal 5 maatse gullen gevangen waaronder 2 van 54cm mooie ronde vissen, de waterweg was heel de ochtend voor ons alleen? vreemd met zulk mooi weer.

vangze andre en dennis valkenburg zh

Hallo, het is zaterdagochtend 7uur en we gaan vissen met peet breemer, marc van eijk en henk de bruin bij de centrale op de maasvlakte. We hebben daar 6 uurtjes zitten gooien op de zeebaars en 3 strandhengels er bij uit en de vangst was zeer slecht. 2 kleine zeebaarsjes en een lipvisje. volgende keer beter.



Vrienden, vriendinnen,

Omdat over 14 dagen het competitiegeweld weer neerstrijkt in de havens van Europoort en wel de Dintelhaven zij Stipo en ondergetekende afgelopen zaterdagmiddag onder het genot van een lekker zonnetje eens even wezen kijken hoe de zaken erbij staan daar in de Dintelhaven. Met laag water aangekomen om 12.00 en na een kwartiertje te eerste tikken op de top van Stiep zijn hengel, normalerwijs zit er dan gewoon vis aan maar ondanks de verwoede rukken aan de top kwam er uiteindelijk geen vis boven, zal wel een "Sucker" vis zijn geweest. 5 minuten later bij ondergetekende een paar veelbelovende rukken aan de top en zowaar kwam daar de eerste wijting binnen, een gedrocht van 24 cm lang maar zojuist zeker bij de MC Donalds geweest zo,n dikke pens had deze wijting!





Daarna werd het stil en was het tijd om de feeder in te zetten beaasd met slikken, een vijftal botjes wisten de slikken te vinden deze middag van zo rond de 20 cm. Met hoog water en een beetje afgaand kwam de meeste activiteit en Stiep had nog een trek van 3 (twee aan zijn normale lijn en één aan zijn afgetrokken lijn die hij mede binnendraaide) wijtingen en ondergetekende draaide de laatste 15 minuten nog 2 wijtingen binnen.



Leuke middag gehad en weer een beetje gekleurd koppie!
Strakke Lijnen en Krakend Karbon, Stipo #97 en Tuur #77

Shakespeare Beach Caster Cup 2007, een winderige start wedstrijdseizoen

De Eurovissers waren er weer en het werd een gezellige boel, vooraf lekker o.w.h, en over wat ons te wachten stond en natuurlijk de gebruikelijk sociale contacten waar het buiten het eigenlijke vissen allemaal omgaat.

Aangekomen aan het Calandkanaal bleek er een flinke bries te staan die gedurende de wedstrijd aantrok tot windkracht 7 en dat maakte het er allemaal niet makkelijker op en aangezien bij mij in het vak de nummers op 7 meter van elkaar stonden en de wind schuin in de zij van voren kwam eigenlijk aal aanleiding om vooraf met je 2 buurmannen (vrouwen) afspraken te maken hoe te vissen en dat maar gedaan en de hele wedstrijd hoegenaamd geen last gehad, 2 keer omdat buur man "B" het nodig vond om met touw te vissen van 30/100 en over mijn lijn heen wierp, bij mijn indraaien dacht de goede man dacht dat hij beet had en sloeg mijn lijn doormidden.

Vriendelijk verzocht aan de man om over te schakelen naar nylon.

Inmiddels was het vanuit de lucht ook niet veilig en kreeg ik een afgeworpen onderlijn met loodje tegen mijn been aan en een haak van die onderlijn in mijn hand.

Ik wist in van E toch nog 14 vissen uit het water te krijgen en was niet ontevreden, nu maar hopen op de andere Eurovissersuitslagen.

Ik hoorde al snel dat Edwin weleens hoge ogen kon gooien en inderdaad bleek dat Edwin winnaar was van vak B. Ruud van Noord, een nieuw lid en pas bezig aan zijn 2e wedstrijd, wist ook vakwinnaar te worden en met 2 vakwinnaars en 2e plaats bij de vrouwen in de vorm van Janet Verlinden was het wel een goede dag voor de Eurovisers!

De gezelligheid tijdens de Tombola (wat wel erg lang duurde) en de prijsuitreiking was toppie en ik wilde elke Eurovisser die meedeed bedanken voor de leuke dag.

Tot slot nog beterschap toegewenst aan Stipo Jovic die helaas zondagmorgen af moest bellen en zijn plek in het korps werd ingenomen door Hugo Severo.

Foto,s: Sfeerfoto,s en die van de vakwinnaars met o.a Edwin en Ruud

foto van Ruud van Noord





Krakend Karbon,

Tuur #77

De Shakespeare Beach Caster Cup 2007

Een wedstrijd waar ik en waarschijnlijk velen al een tijdje na uit hadden gekeken. Zover ik weet de grootste qua aantal deelnemers van Nederland. Deze wordt dan ook in het Calandkanaal vervist en georganiseerd door svv de Slufter. Doordat er minder plekken beschikbaar waren en meer deelnemers begon het parcours al vlak bij de Calandbrug. De weersvoorspellingen waren W 5, wat met zoveel deelnemers altijd lastig is vanwege de grote lussen die ontstaan in de lijn. Goede afspraken maken met je buurlui is dan ook verstandig.

De dag ervoor al richting Europoort gegaan om te gaan voorvissen. Dit puur om te zien op welke afstand de vis zat en of dat aan de onderste of bovenste haak was. Samen met een vismaat om plm 08.30 uur afgesproken en een uurtje of 5 gevist. De conclusie van die dag was dat het allemaal niet

uitmaakte. Elke trek leverde wel 1 of meerdere vissen op, ongeacht de afstand. Maar zoals wel vaker is het met de wedstrijd net even anders.

Dit keer had ik een overnachtingadres op een 300mtr van het verzamelpunt, hotel 't Wapen van Marion, in Oostvoorne geboekt. Eens een keer niet vroeg opstaan. Om 07.30 uur aanwezig en na wat bijgeklets te hebben om 08.45 uur richting stek D2 gereden. Daar aangekomen bleek dat de wind iets meer was dan voorspeld. Deze vervelende wind zou nog aanwakkeren tot 7 met vlagen tot 8 bft.

Spulletjes klaargezet en wachten op het signaal.

Als je plm 350 man/vrouw een signaal wil geven dat ze kunnen beginnen kan dat niet door even op je vingers te fluiten, dus zoals gewoonlijk waren er weer 2 schepen die hun "claxon" lieten horen, maar om dit nou 5 minuten lang te doen een beetje overdreven. Heel vreemd en voor mij erg prettig is dat 7 plekken links van mij leeg bleven en dat gezien er al zo weinig ruimte was. De verwachte trekken van 2 a 3 reuze wijtingen bleven beperkt tot 0 a 1 mini wijting. Met windkracht 7 op je snuffer was het dan ook niet mogelijk om de gewenste afstand te halen. Heb er in het begin nog een paar uit kunnen halen en ook een aantal verspeeld. De wind werd sterker en heb de lijn vervangen door een wat dunnere, maar mocht allemaal niet baten. Op het eind nog ééntje erbij kunnen vangen wat me op 7 vissen bracht. Als je goed voorbereid aan de start komt is het des te zuurder als de resultaten tegenvallen. Goed voorbereid, uitstekend aas, prima hengelmateriaal, ruimte genoeg en toch te weinig vangen. Ik denk dat ik maar een modeltreintje ga aanschaffen.

Om 14.00 uur terug naar Marion en daar bleek dat ik qua onderlijnen verlies niets te klagen had. Ik had éénmaal een onderlijn eraf gegoooid, terwijl velen toch wel 10 lijnen aan Neptunes geofferd hadden. Ik ben maar in de buurt gebleven van de ingang, want in een relatief kleine ruimte met zoveel man krijg je een benauwde boel. Een minpunt vond ik wel de prijzen die dit hotel hanteerden. Eigenlijk wel schandalig om 2 euro voor een biertje te vragen terwijl dit toch ook nog eens een sportevenement was. Misschien de volgende keer een andere locatie of betere afspraken maken.

Ondanks dit toch mijn complimenten aan de organisatie die alweer vele sponsors bereid hadden gevonden om mee te doen. De precieze uitslagen weet ik niet meer, maar die zijn terug te vinden op <http://www.svvdslufter.nl/indexorg.html>

Groeten, Dick#1047

P.S. Ook de complimenten aan mijn 15 jaar oude paraplu die, buiten alle verwachting, alweer een storm heeft overleefd.

Zondag 28 januari 2007 meegedaan aan de Shakespeare Beach Caster Cup 2007. Omstreeks 08.15 uur ingeschreven in hotel 't Wapen van Marion in Oostvoorne en na een bak koffie en een praatje met enkele medevissers rond 09.00 uur richting Calandkanaal afgereisd om de zaak op te tuigen. Ik was ingedeeld in vak C (nr. 6). Eenmaal aangekomen op de stek be kroop me in eerste instantie toch wel een ongemakkelijk gevoel. Er stond namelijk een behoorlijke harde wind bijna recht op de kant. Dit hoeft op zich niet zo'n probleem te zijn, ware het niet dat er nergens enige beschutting te vinden is. Gelukkig had ik een grote visparaplu meegenomen. Echter, deze heb ik na anderhalf uur maar opgeruimd, want deze was niet bestemd tegen de steeds verder aantrekkende wind.



Om 10.00 uur werd het startschot gegeven en dus gelijk de pieren (zagers niet toegestaan!) zover mogelijk richting overkant gegooid. Al vrij snel werden de eerste mini-wijtingen gevangen en dat ging eigenlijk zo door tot het einde van de wedstrijd om 14.00 uur. Mijn eindstand: 11 wijtingen met een totale lengte van circa 2,5 meter. Niet genoeg om in de prijzen te vallen, maar in ieder geval een visje. Jammer van de harde wind, want leuk vissen was het niet. Ik heb dan ook geen beetje gezien. Gewoon elke 10 minuten ophalen en dan maar hopen dat er wat aan zit. Niet echt een wedstrijd dus, maar toch ... Hopelijk volgend jaar wat beter weer, zodat er lekker actief kan worden gevestigd en dan de echte kampioen opstaat. Na afloop overigens nog een bakkie gedaan en wat nagekletst in 't Wapen van Marion. Helaas geen prijs (ook niet met de verloting). Hoe dan ook, een compliment aan SVV De Slufter (inclusief alle sponsors) die alles tot in de puntjes hebben georganiseerd.



De hartelijke (vis)groeten,

Kees Overweel.

Donderdag avond een wedstrijdje gevist in het Calland ..Iedereen had wel een visje maar de vangst viel erg tegen .Ik zelf kwam er nog goed van af met 8 vissen .. Het weer was goed -3 en nagenoeg windstil . De piertjes stonden wel wat stijf maar daar had ik geen hinder van want ze bleven strak op de haak staan . Ik hoop maar dat er zondag tijdens de Shakespeare cup wat meer vis wordt gevangen .

Gr Ricardo #119

Toch mijn goede voornemen waar maken en dit jaar vangstberichten insturen! Zondagnacht moest het er toch eens van komen, de eerste visjes van het jaar. Een onverwacht besluit, dus gevist met mesheften en zoute pieren die ik nog had liggen, in de Waterweg tegenover de Stena Line. Vanaf een uur of twee 's nachts tot een uurtje of zes 's ochtends gestaan, met twee hengels, maar niet eens beet gehad. Ik hoopte op een ontmoeting met Gul, dus gevist met een jojo, in verband met de stenen. Maar twee keer vast gezeten, dus dat viel mee! Het was in ieder geval lekker om weer buiten te zijn.

David

Dinsdagmiddag, vanaf een uur of 1500 tot 1900 gevist in het Calandkanaal samen met Bert #487. Aanvankelijk vingen we maar een enkele wijting maar vanaf zo'n uurtje of 1715 begon het te lopen en vingen we de ene na de andere. Gulletjes, de meeste ondermaats maar ook enkele maatse, wijtingen

en steenbolken en samen zo'n 10 scholenbaarsjes bovendien. Ik denk dat we de man tegen de 25 vissen hadden.

De eerste uren was er niets van de olie, die tijdens de storm van vorige week in het water terecht was gekomen kwam, te merken. Maar toen het water kwam opzetten en de stenen langs de kant ook onder water kwamen te staan, bleek daar toch nog de nodige olie achter gebleven die vervolgens op het water kwam te drijven. We zijn ook maar gestopt toen dat te erg werd. Mijn gele fireline is nu veranderd in bruin-zwart. Dat wordt boenen. Caland voorlopig maar even mijden.

visgroeten, Adrie #520

Vandaag, 23 januari op de scooter naar de Pier van HvH gegaan en gevist van ca 15:00 uur tot 19:00 uur. Het was om 17:48 uur HW dus prima tij.

Aangekomen op mijn vaste stek stond daar al Cor#186 heerlijk in de zon met de wind in de rug. Al gauw had ik een stevige beet, maar tijdens het indraaien loste de vis had ik het nakijken. Cor die naast mij stond ving toen zijn eerste gulletje maar de maat was niet om nerveus van te worden. Ook links en rechts van ons werd regelmatig gescoord, maar ook geen kanjers. Behouden een kleine bui hebben wij daar heerlijk gestaan behalve de storingen door de wagens van een bedrijf dat de pier aan het cleanen was van de olie die er door de storm op vast zat. Maar daar hadden wij alle begrip voor.

Uiteindelijk had ik 6 gulletjes en één bolk, welke allen weer zwemmen, behalve een die geslikt had. Omdat er verder geen bijzondere vissen langs kwamen, dus hierbij een foto van de prachtige lucht die wij hadden.



Groeten Rob#50

Broeders en zusters in Petrus,

Afgelopen zaterdag met en leuk Rob #1041, Sjaak #78, Erik #331 en ondergetekende even de sfeer alvast staan proeven i.v.m. de wedstrijd van 28 januari a.s. in het Calandkanaal.



Vanwege de toch wel ietewat sterke wind en de aanwezigheid van al wat oudere zeebonken en jongere watjes werd gekozen voor een comfortabele stek achter de windschermen aan de westzijde van de Calandbrug.

In eerste instantie konden we beneden op de keien staan maar al gauw werd duidelijk dat de opgegeven extra stijging van het water zijn invloed zou krijgen en na een half uurtje vissen moesten we weer naar boven om daar de sessie verder te zetten.

Er zit vis in het Calandkanaal en niet zo zuinig ook!!!

Al vanaf het eerste moment werd er goed vis gevangen met voornamelijk wijting van zo rond de 25 cm, een paar mooie zeebaarzen, een enkele steenbolk en bot.

Als het zo blijft word het aanstaande zondag een zeer leuke strijd en met veel vis.



Bij deze iedereen succes gewenst die met de Shakespeare Cup meedoen a.s. zondag. Er doen heel wat Eurovissers mee dus wie weet valt er iets moois te melden zondagavond a.s..

Krakend Karbon

Tuur #77

zaterdag met 4 hengels gevist aan de waterweg van 9 uur tot 14:00 uur 10 stuks vis 5 keer maats 3 gul 50 cm 1 tong 27cm en 1 schol 25cm de rest was 2 kleine gul 2 wijtings 1 keer steenbolk ook nog wel zeker 10 missers wij hadden nog nooit met mes heffen gevist maar op advies van Hans van Hengelsporthuis Maassluis was dit voor ons een groot succes want dit was nog maar de derde keer dat wij hier gevist hebben

vrgr wlokhurst

Woensdagavond 17 januari 2007 van 17.00 uur tot circa 21.30 uur met Jan, Petra (zus van Jan) en Ferry gevist in de Amazonehaven. Hoewel we hier de laatste keer alleen maar mini-wijtingen hebben gevangen, hebben we toch voor deze haven gekozen. Dit is namelijk één van de weinige stekken waar je met een harde zuidwestenwind nog enigszins in de luwte staat. Gedurende de vissessie hebben we allemaal wel een stuk of 10 à 15 wijtinkjes en steenbolkjes gevangen. Tussendoor een paar botten en een klein gulletje. Dichtbij of veraf, pieren of zagers, dwarrellijnen of afhouders, met of zonder kralen, grote of kleine haken, het maakte allemaal weinig uit. Geen enkele vis was echt aan de maat. Blijkbaar fungeert de Amazonehaven als een soort kinderkamer, want de vaders en moeders heb ik niet gezien.

Ferry had trouwens voor de Kerst van zijn vrouw een nieuwe Petromax gehad, maar deze functioneerde niet optimaal. Dat wordt dus weer terug naar de hengelsportzaak. Mijn lamp stopte er op een gegeven moment ook mee, maar dit lag aan het feit dat de petroleum op was (moet je je spullen vooraf maar goed controleren!).

Hopelijk is de visvangst (in aantal en grootte) volgende week zondag tijdens de wedstrijd in het Calandkanaal beter.

De (vis)groeten,

Kees Overweel.

Afgelopen maandag weer eens naar de Waterweg getogen samen met Bert #487. Gekozen voor een stek op de landtong tegenover de Stena Line waar we vanaf 11.00 tot 15.00 hebben staan vissen in een heerlijk zonnetje en het windje in de rug. Na die vier uurtjes had Bert vier maatse gullen allemaal zo tussen de 40 en 50 cm en daarnaast nog wat kleine torretjes. Ik zelf had maar 1 maatse gul, ook zo rond de 45 cm en ook een paar torretjes. Twee hadden de haak geslikt en gingen mee voor de pan, de rest zwemt weer.

groet, Adrie #520

Afgelopen weekend (zondag 14-01) maar weer eens naar Europoort geweest om samen met ons pa z'n nieuwe hengeltje te testen. Deze keer zijn we naar de Amazone haven geweest. Eerst 's ochtends een bezoek gebracht aan de wereldaas-leverancier. Volgens mij verft Rinus zijn pieren in de vrije uurtjes, want het zag er weer voortreffelijk uit!! (Hoop dat jouw visdag net zo is verlopen als de onze!)

Maar zoals gezegd daarna naar de Amazonehaven gereden. Boten lagen er in ieder geval genoeg.

Nog in het donker de hengeltjes opgetuigd en maar eens uitgeworpen en al gelijk bleek dat de vis weer ruimschoots aanwezig was. De ene mini-wijting en bolk volgde de andere op. Toen het weer wat lichter begon te worden zwom de vis ook steeds verder van de kant en bleek dat twee verenigingen een wedstrijd gepland hadden. Wij wisten in de schemering ook nog enkele mooie scharren mee te pakken.

Toen het zonnetje eenmaal wat hoger stond zat alle vis ver weg, maar nog goed bereikbaar.

Uiteindelijk met z'n tweeën ergens tussen de 40 en 50 vissen en visjes weten te vangen. Kortom, weer een geslaagde dag met heel mooi weer..

Groetjes Jeroen #302

Zaterdag 13 januari, s'middags vertrokken vanuit Bemmelen om te gaan vissen in het Beerkanaal. Eerst even naar Oostvoorne gereden en daar ons aas opgepikt bij Avicentra. Volgens de verhalen van de vissers die we daar troffen waren de vangsten prima. Dus met goede moed vertrokken naar de Beerhaven. Ondanks de voorspelde windsnelheden die later zou aanwakkeren naar 6 a 7 een plaatsje gezocht. Aangezien de wind al te sterk was gekozen om een stukje door te rijden en te gaan vissen in het begin van het Callandkanaal (daar waar de Ertsschepen gelost worden).

We begonnen met vissen omstreeks 14.00 uur. Hoogwater was om 22.15 uur dus met laagwater begonnen en doorgevist tot 22.30 uur. Totaal 14 visjes gevangen, kleine steenbolk, wijting en bot.

Uitzondering was de vangst van mijn vismaat(neef) een tong van 37 cm. Dit maakte de visdag nog enigszins succesvol. Ondanks de wat mindere vangst toch een redelijke dag gehad en we komen zeker deze winter nog een keer terug.



Grt Theo

Mede Eurovissers

Vorige week zaterdag meegedaan met de nieuwjaarswedstrijd van deze club en vandaag was de beurt aan zeevissen.com Als locatie was gekozen voor het smalle stuk van de Dintelhaven. Hier hoeft je niet ver te gooien om in het beste stuk terecht te komen, dus wel zo eerlijk voor iedereen. Ook kwam de wind uit zuidwestelijke richting en dan zit je daar het prettigs. We begonnen om 10.00 uur en dat omdat vele van ons van ver moeten komen. Gekozen voor een dikke hoofdlijn en korte haaklijnen met haakje 6. Het eerste uur ging voorspoedig en ik haalde zo'n 9 vissen boven water en dat terwijl het bij de anderen wat minder voor de wind ging. Ondanks dat het hier smal is, is een beetje stek kennis nooit verkeerd. Je zult toch vrij ver in moeten gooien om de ideale lijndruk te krijgen. De volgende 2 uur waren beduidend minder en toen de stroom er een beetje in kwam overgeschakeld op dunnere lijn. Het laatste uur kwamen er nog 6 visjes bij wat me op een totaal van ca 350 cm vis bracht. Goed voor de eerste plaats. De vissen die er gevangen werden waren voornamelijk kleine wijtingen en botjes. Ook werden er een aantal grote spieringen gevangen. Zelf had ik het geluk met er één van 28,4 cm. Op het moment van meting wist ik niet dat het Nederlandse records op 28 cm stond. De foto die er van genomen is was dan ook beter geweest als ik dit wel had geweten. Gezien deze vis een bijna transparante staart heeft is het helaas niet zo goed te zien. Heb er 3 foto's van en op één lijkt die 28,8, maar ik ben tevreden met 28,4. Nou maar hopen dat ze hem goed keuren. Weet alleen nog niet waar ik het record moet claimen. Na afloop bleek dat bijna iedereen een visje had kunnen vangen, alleen jammer dat de opkomst zo laag was. Het weer heeft zich gelukkig goed gehouden en mede daardoor was het een geslaagde dag. Organisatie nogmaals bedankt en wie weet tot de volgende keer.



Groeten, Dick de Graaf #1047

afgelopen zaterdag 6 januari 2007 met mijn zoontje en 2 vrienden naar de Papagaaiibek gereden.

Ondanks de regen viel de wind reuze mee. Lekker achter de plu gebleven bij de ergste buien.

Pa en zoon waren kampioen met ongeveer 10 vissen (zeebaarsje, paar wijtingen steenbolk en een paar kleine gulletjes.

Volgens mij was dit ook het beeld van de rest van de vissers, maar we hadden geen zin om bij iedereen te gaan informeren.

Gevist tussen 13.00 en 's avonds 19.00 uur.

Zoontje Coen (10 jaar) had in ieder geval een reuze goeie visdag, omdat hij zelf de beten zag, aansloeg en ze er nog uit haalde ook. Prachtig beeld zo'n klein ventje met zo'n enorme strandhengel.

Kortom, voor ons amateurtjes toch lekker gevestig. Wordt vervolgd.

Mijn 2 vrienden hadden samen ook 10 vissen. Met in totaal 4 hengels en op het laatst nog 3 (in het donker vist dat lekkerder met 1 hengel met zo'n kleine vent erbij) toch allemaal een visje gevangen. In het donker was het overigens qua beet niet beter dan overdag. Gedurende de gehele dag af en toe tikken gehad. Gevestig met kweekzagers en pieren.

groetjes

De van Dorstjes uit Etten-Leur

Na een paar weken zo 7 jan. weer eens op de landtong gevestig. Was niet helemaal geconcentreerd bezig. Gleeed 2x uit in een minuut tijd. Eerste worp was op plm 90 meter bedoeld, maar vergat tijdens de worp een toch wel belangrijk onderdeel;

De molenbeugel openzetten. Pang!!!

Opnieuw maar een voorslag en onderlijn en lood vastknopen.

Vond het bemoedigend om te zien dat er nog meer vissers waren ondanks alle slechte vangstmeldingen. Die kloppen wat mij betreft wel. Geen stootje gezien, Normaal gesproken vang ik altijd wel iets op elke stek.

Mijn collega vissers zag ik ook niets vangen op de beste stekken. k hoor of lees wel als het anders is/was.

Heb gevist naast de steiger voor de stormvloedkering met pieren en zagers. Mijn maatje had ook geen stoot.

Ik wacht betere tijden af en misschien een dagje uit plannen naar Grevelingen. **Ook leuk.**

Ondertussen hou ik mijn vissershart kloppend met de gedachten aan 24 december op de Zuidpier in Scheveningen;10 gullen en 12 scharren.

Groeten en de allerbeste wensen voor 2007.

Roy#1017

Op zaterdag 6 januari ff aas gehaald bij avicentra en vol goeie moed begonnen in de Dintelhaven met afgaand tij. Na een paar minuten 2 mooie wijtingen en vismaat hans een kleine steenbolk. Daarna een uur helemaal geen stootje te zien van aanbeet alleen de wind en regen deden de toppen bewegen,hebben toen alles ingepakt en zijn naar de Amazonehaven gegaan .Daar kregen we bijna van de eerste tot de laatste worp op iedere inhaal vis 25 wijtingen 3 botten en 12 steenbolken. Al met al toch nog een geslaagde vis avond gehad ondanks het slechte weer en gaan zeker deze week een keer terug .

Cock hellevoetsluis

Hallo Eurovissers

Wij hebben ons eerste visje van 2007 weer binnen !

Dinsdag 02-01-07 wezen vissen met Arie mijn vismaat van 12.00 tot 15.30 (was om 14.30 hoogwater op de Sluis .)

Wat eenweer windkracht 6 of 7 en veel regen .

Maar ook wij zijn geen mooiweervissers dus er tegen aan .

En met een leuk resultaat na zoon 10 minuten kreeg Arie Haring een paar flinke klappen open van zijn karperhengels .

En trok een wijting van 36 cm uit het sterk stromen de water en ff later 2 krabben en een groten Bot .

Ik zelf ving ook een Wijtingetje van 25 cm en een Bot, waren mooi in het lippie gehaakt dus konden gelijk weer terug het water in .

Het was een korte maar koude vissessie, maar we hebben van elke minuut genoten !



Groetjes Jan en Arie