

Cornwall

Hallo Jullie hebben een mooie website en ik dacht, misschien wel leuk om een paar foto's van mijn vakantie in Cornwall op te sturen.



Want Cornwall is wat bootvissen betreft, een uitstekende lokatie.
Congers, leng, dogfisch, pollack en diverse mooie rivissen.



Voor nog geen 40 engelse ponden heb je de dag van je leven met een perfecte boot en schipper.









Vr gr Mari van der Wiel

Zuid Engeland 2009

ma 27-7. Na de auto geladen hebben vertrokken naar zuid Engeland voor 2 weken familie bezoek en vissen. Dinsdag ochtend aangekomen, dus eerst een paar uurtjes slapen en daarna ff familie bezoek.



Verblijf in Janets broer zijn huis op 5 minuten van de kust. In eerste instantie wat aas mee genomen wat later onnodig bleek want steekzagers kosten daar 2 euro per ons en later zelf gestoken, in een half uur tijd een kilo gestoken. En pelkrabben voor het oprapen. Dinsdag middag hengels inladen en naar het water. In eerste instantie licht gevist en vanaf de eerste inworp kwamen er zeekarpers, kleine gladde haaien, rode pionen en lipvissen binnen.



De volgende ochtend naar een plaats gereden genaamd Haslar Wall vergelijkbaar met het Calland kanaal en daar was het feest met grote baarzen, grote lipvissen en rode mul. Vrijdag maar eens Stokes Bay proberen, een water tussen de Isle of Wight en waar wij verbleven. Met daglicht begonnen dus licht vissen. Na de nodige baarzen, zeekarpers ed. zat ik met de schemer muurvast maar met 25/100 nylon toch voorzichtig doortrekken en tot mijn verbazing kwam hij heel langzaam binnen en ik begon te denken een berg wier, na ong. 15 min halen zei Jan een platvisje, tot mijn verbazing hing er een rog aan van 85 cm (thornback) waarna er nog verschillende volgden in allerlei maten.



2 dagen later weer terug naar dezelfde plek, gewapende met pelkrabben en zagers en zwaarder materiaal en grotere haken(2/0) Na ingegooit te hebben ff een biertje pakken toen mijn hengel het wijde sop wilde kiezen dus rennen en na 10 min. lag er een gladde haai van rond de meter op het strand waarna mijn andere hengel wilde verdwijnen en kort daarna de volgende haai van ver over de meter op het strand lag. Dit ging zo door gedurende 1.5 uur tot het aas op was. En Janet en ik badend in het zweet terug reden. Dit hebben wij een aantal avonden gedaan en het begon echt op werken te lijken. Lekker gevist en je kunt daar in de zomer 24 uur per dag vis vangen, ik had zelf 16 verschillende soorten.



Helaas hadden we een camera geleend die kuren had dus de meeste foto's zijn mislukt. Toch een wereld vakantie gehad met weer een aantal nieuwe soorten voor mijn lijst.





gr Henk en Janet