

Ed van de Ham Kenia Oktober 2013



Eind oktober was het eindelijk zover, vismaat Cees en ik vertrokken na lang voorbereiden en voorpret naar Kenia.

Het zou een gecombineerde reis worden. Met 5 dagen Big Game vissen en 2 dagen safari er aan vast geplakt.

We hebben de reis geboekt met medewerking van Ronald en Tine van www.bullshark.nl.

Ronald en Tine wonen en werken deels in Nederland en in Kenia, in Kenia organiseren ze passende trips voor vakantiegangers,

Zoals sportvissers en safari-klanten, voor ons werd het een gecombineerd reisje.

Eerst zijn we van Amsterdam naar Nairobi gevlogen, een vlucht van 7-8 uur.

Daarna met een binnenlandse vlucht naar Malindi, een levendige kustplaats.

Ronald en Tine stonden ons bij aankomst al op te wachten en brachten ons naar ons hotel, Double Hart.



Hotel stond bijna leeg, na de aanslag in Nairobi is in Kenia het toerisme een heel stuk teruggelopen, wat een negatief effect hebben zulke zaken toch op een land.

De lokale bevolking is overigens heel vriendelijk, ze dringen zich niet op en het is prima mogelijk een praatje met de mensen te maken.

Ronald en Tine raadden wel aan niet in het donker alleen op pad te gaan, je moet het ook niet op gaan zoeken was het advies.

De tweede dag zijn we voor het eerst gaan vissen, met 1 van de boten van de organisatie Kingfisher, een welbekende reder in Malindi.



Heerlijk om op de oceaan met een big game boot van een meter of 10 door de golven te varen met 30 graden en een lekker zonnetje.

De visvangst was helaas niet optimaal, de eerste en de volgende dagen hebben we tonijn, barracuda, kingfish, wahoo en dofinfish gevangen.

Helaas geen marlijn, sailfish of haai, terwijl we er wel gericht op gevist hebben.

We hebben verschillende vistechnieken geprobeerd, trollen, bodemvissen en jiggen.

Jiggen leverde helemaal geen resultaat op, trollen soms leuke vissen en bodemvissen leverde triggerfish, snapper en een onbekende vissoort op.

De vijfde dag was een beetje een domper, die dag leverde helemaal geen vis op. Ja, dat gebeurt ook in Kenia.

De andere boten vingen ook geen bijzonder grote vissen in de week dat wij er waren, volgens de vangstberichten op dit moment eind nov 2013 gaat het daar weer los,

Maar dat is vissen, je hebt geen garantie op een grote visvangst.



Dan de safari, we zijn 2 dagen op safari geweest en hebben een overnachting op de savanne gedaan.

Prachtige natuur, de meeste wilde dieren gezien en een prachtige ervaring.





Kenia heeft mijn hart gestolen, ik ga er zeker nog eens terug.

Ed#1137