

<

Bungsam Lan

Beste Collega's...

Het werd weer eens tijd voor een trip naar het buitenland, met als doel het vangen van een topvis. De bestemming werd Thailand, om ons te settelen op het bekendste viswater van Azië (Bungsam Lan). Bungsam Lan is een 17 jaar oude open tinmijn van ongeveer 150.000 vierkante meters die is getransformeerd tot een fantastisch sportvispark. Een visstek die je zult herinneren om zijn natuurlijke schoonheid maar vooral om de indrukwekkende vissen die je er kunt vangen.

Met zijn meer dan 50 verschillende vissoorten die in een hoge concentratie in dit zoetwatermeer rondzwemmen, heeft een rijke diversiteit aan Zuid/Oost-Aziatische vissen. Giant Snakehead, Siamese reuzenkarper, Reuzen Mekong meerval, Arapaima en nog velen diverse. Ons doel was het vangen van een Reuzen Mekong meerval. Via een tour operator ter plaatse hebben we alles geregeld, dit scheelde ons een dikke 4000 bath per persoon, wat neer komt op 80€ de man per dag. Dus betaalden we 19€ voor een hele dag vissen, maar toch waren we nog niet helemaal tevreden. Er waren namelijk ook private homes rond het meer gebouwd, en vanaf die plekken kon je vrij vissen zonder dat je buurman in je lijn terecht kwam. Dus voor een paar extra centen huurden we een huisje. Het aas bestond uit een grote emmer brood korsten, kokos melk en een zakje vismeel, de bedoeling was om er voerballen van te maken en deze met een voerveer en een onderlijn te bevissen (Number one mix zoals men het ter plaatse noemen). Alle hengel materialen bestonden uit goede 5 pond boothengels met goede molens, aan kwaliteit dus gelukkig geen gebrek.



Als snel gingen de lijnen te water en werd er gekopieerd hoe men de vissen hier belaagden. Het liet gelukkig niet lang op zich wachten voordat de eerste aanbeet zich melde, Karel wist meteen een mooie meerval te vangen van een pondje op 25.



De emmers voer gingen er rijkelijk door heen en dus moest er geïnvesteerd worden in nieuw aas, dus de rijdende thaise gids ging voor ons nog maar eens 4 emmers halen. Vervolgens kreeg Jordy een aantal mooie aanbeten en wist deze ook te verzilveren, een tweetal mooie dertig ponders kregen het daglicht te zien. Ook Jeroen wist nog een prachtige 35 pond meerval eruit te trekken. De dag liep op zijn eind en de zon kroop voorzichtig achter de bomen, de hengels lagen alweer een tijdje op de steiger totdat Jordy zijn spoel een oorverdovende run tevoren toverde. Na 30 minuten kwam de vis die overigens zwaar bevochten zich overgaf op zijn flank

naar de kant. Een dikke 60 pponder wist de snel angefietste gids ons te vertellen, een betoverende vangst en wat een prachtig dag voor ons. De Thai wist ons te vertellen dat dit één van de zwaardere vissen was, wat natuurlijk een leuk gegeven is.



30 minuten drillen, meer dan de moeite waard....

Net voordat we gingen opruimen kreeg ikzelf nog een aanbeet, ik sloeg aan en de hengel sloeg als een hoepel dubbel tegen mijn borstkast wat mij een mooie blauwe plek opleverde, alleen tegen deze vis waren denk ik maar weinig mensen opgewassen, en het factor geluk moet ook nog eens in je voordeel werken, deze vis was niet te houden en scheurde met gemak richting steiger die op 200 meter van ons huisje lag af, ik legde mijn hand op de spoel en voordat ik door had dat het pijn deed omdat de spoel te hard ging, had ik de palm van mijn hand al verbrand. Een verhaal dat je normaal als visserslatijn zou beschouwen, werd voor mij bewaarheid. En inderdaad de vis vertrok onder de steiger door en schoot los. De thai die ons op dat moment bijstond vertelde dat dit welles een vis geweest zou kunnen zijn tussen de 80 en de 100 kilo. Gezien er ook Arapaima's zwommen van over de 2 meter zou ik dus graag geweten willen hebben wat het was, het mocht alleen niet zo zijn.



Jeroen met zijn 35'er...

Het was een fantastisch avontuur en zeker voor herhaling vatbaar.

Dus ben je ooit een keer in Bangkok doe dan zeker een keer dit meer aan, het zal je rijkelijk belonen.